

Yıllardır özürlü vatandaşlarımızın sakatlar Kanunu ya da kapsamlı bir Özürlüler Yasası tanımlamasıyla hayal ettikleri Kanun bir yetki yasası şeklinde çıktı.

Özürlüler Yasası Çıktı

✓ Teşekkürler Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşekkürler Siyasi Partiler...

Yıllardır başta örgütlerimiz olmak üzere tüm özürli kesimlerin umutla beledikleri ve tüm derlerine çözüm olacağına inandıkları yasa (Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurulmasına ve Özürli Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelede Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu) adıyla 3 Aralık 1996 günü 4216 sayılı kanun olarak TBMM tarafından kabul edildi. 08.12.1996 tarihli

resmi gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren kanuna göre Bakanlar Kurulu'na bir özürli İdaresi Başkanlığı kurma ve özürli ile ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelede değişiklik yapma yetkisi verildi. 8 Haziran 1997 tarihine kadar geçerli olacak bu kanuna göre hükümet çalışmalarında milletlerarası hukuk sözleşmelerinin özürli İdaresi, hizmetlerin düzenli yürütülmesinin ve sorunların

köklü çözüme kavuşturulmasını dikkate alacak. Bu arada, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve bağlı federasyonların 18 Aralık günü yayınladıkları ortak bir deklarasyon ile özürli İdaresinin yapılacak düzenlemelere yansıtılması konusunda kaygılarını dile getirdiler. Faruk Öztimur, Önal Durmuş, Ertuğrul Bursa, Cemil Şener ve Makbule Olçen ortak imzasıyla yapılan açıklamada da şöyle denilmektedir. Özürli İdaresi Başkanlığının kurulmasına ve özürli İdaresinin durumlarıyla ilgili çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelede değişiklik yapılmasına dair 4216 sayılı Yetki Kanunu T.B.M.M.'de temsil edilen tüm partilerin katılımıyla 03.12.1996 tarihinde yasalaşmıştır. Yıllardır sürmücemede kalan özürli sorununun çözümünde önemli bir adım olan bu yasanın çıkmasına, partiler üstü bir anlayışla yaklaşan si-

yasi partilere, Grup Başkan Vekillerine, 20. Dönem milletvekillerine, oy birliğiyle kanunlaşmasını sağlayan Yüce Meclisimize ve hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yetki Tasarısıyla yapılacak düzenlemeler ve kurulacak teşkilatın yapılmasında, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, uygulama sorumluluğu hükümette ait olan yasal düzenlemelerde, izlenmesi gereken yöntem ve strateji ko-

nusunda aşağıdaki görüşlerinin açıklama gereğini duymuşlardır. 1-Yetki Yasasına göre yapılacak tüm düzenlemelerde, özürli İdaresinin tek yasal ve demokratik temsilcisi olan, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Federasyonlarının görüş ve önerileri alınmalıdır. Özürli sorunlarının çözümünde, mutlak söz ve karar sahibi olmalıdır. 2-Yapılması düşünülen yasal düzenlemelerde özürli iş, toplum, ai-



le, eğitim, spor vb. yaşam alanlarına, aktif şekilde katılmayı ve üretici olmayı hedefleyen bir anlayış egemen olmalıdır. 3-Kurulacak olan Özürli İdaresi Başkanlığı kesinlikle politik yaklaşım ve anlayışlardan uzak teknik, işlevsel bir yapıda oluşturulmalıdır. Özürli İdaresi, sorunların çözümüne yönelik ulusal Devamı 6'da

TÜRKİYE GÖRMEZLERİ EĞİTİM VE HİMAYE DERNEĞİ YAYIN ORGANİDİR

Finansman Sorumlusu: Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Üyeleri Dayanışma Sandığı

VURGU

YIL: 1996 28 ARALIK

FIYATI: 30.000TL.

Gerçek hiç kimsenin tekelinde değildir

En Büyük Yatırım, İnsana Yapılandır

✓ 3 Aralık Dünya Özürli Günü dolayısıyla Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği tarafından bir panel düzenlendi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı panelde, genelde özürli İdaresinin özelde görme özürli İdaresinin sorunları tartışıldı.



İlk sözü alan Prof. Dr. Beylan Torol, insana neşe ve mutluluğun dışardan gelmeyeceğini, ancak içimizde oluşacağını, ışığın da dışarıdan değil içimizden çıkacağını orada oluşacağını söyleyerek başladığı konuşmasında, körliğin tek tedavisinin hayata yeniden başlamak ve içine dalmak olduğunu kaydetti.

Torol özürli İdaresinde doğru bir ilişki için toplumun, görmezlere de toplumun bir parçası olabilmeleri için, çok yönlü bir eğitime ihtiyaç duyulduğunu

söyledi. Torol, imkan verildiğinde körlerin de diğer insanlar gibi başarılı olabileceklerinin çeşitli örneklerle kanıtlandığını belirtti.

Görelere göre düzenlenmiş toplum ilişkilerinde görmeyenler büyük zorluklar çekmektedir diyen Beylan Torol, özürli İdaresinde gösterilen ilginç, fizyolojik ihtiyaçların karşılanması boyutunda kaldığını bu nedenle de yetersiz olduğunu söyledi.

Torol'a göre aile, özürli bireyi için ge-

rekli eğitimi vermiyor, o zaman bu görevi toplum üstlenecek ve görgü, temizlik gerektiğinde gözlük takılması gibi çeşitli konularda onu eğitecek.

Özürli İdaresinin çeşitli yeteneklerinin geliştirilmesinin onun topluma kazandırılmasını kolaylaştıracağına işaret eden Torol, bütün bunlarda asıl amacın medeni bir toplum yaratmak olduğunu söyledi. Torol'a göre bu aynı zamanda hayat kalitesini yükseltecek.

Onurlu yaşamın özürli İdaresinin en doğal hakları olduğunu belir-

ten Torol, bu konunun en önemli olgu özelliği taşıdığını belirtti.

Torol, sağlık hakkı, özel korunma hakkı, sosyal güvenlik açısından özel korunma hakkı getirildiğini, ancak hakların sadece veriliyor olmasının, olanak sağlanmadığı sürece de bir anlam ifade etmediğini ve etmeyeceğini vurgulayan Torol 42'nci maddede de eğitim hakkı verildiğini ve Türkiye olarak imzaladığımız Avrupa Sosyal Şartı'nda özürli İdaresinin için çok geniş hakları tanıdığını kaydetti.

İstanbul Anakent Belediyesi Özürli Koordinasyon Merkezi Çalışmalarından...

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı olarak iki yıldır hizmet veren Özürli Koordinasyon Merkezi'nde çalışan özürli, bu çalışmalarını özetleyen bir broşür yayınladılar.
- Buna göre, özürli İdaresinin eğitimi, ulaşım, iş edinme, barınma, sosyal problemleri gibi pek çok konuda faaliyet gösteren merkezin en büyük amaçlarından biri, Özürli Bilgi Bankası denilen bilgi ağıyla, İstanbul'da yaşayan tüm özürli hakkında ayrıntılı bilgileri toplayarak, onlara daha iyi hizmet sunabilmek.
- Özürli İdaresine hitap eden Özürli Bilgi Bankası'nda, görme özürli, işitme-konuşma özürli, zihinsel özürli ve diğer özür gruplarına yönelik ayrı ayrı bilgi kayıtları bulunmaktadır.
- Bu bilgiler, kimlik bilgileri, ailevi bilgiler, özürü ile ilgili bilgiler, sosya ekonomik durum bilgileri, psikolojik bilgi durumları gibi bölümlerden oluşmaktadır.
- Ayrıca, özürli İdaresine ilişkin çalışma yapan gönüllü, kamu ve özel kuruluşlara ait bilgiler de bilgi bankasında mevcuttur.
- Merkez, bugüne kadar gerçekleştirdikleri hizmetleri şöyle özetliyor:
 - A) 2 yıldır hizmet vermekte olan Özürli Koordinasyon Merkezine müracaat eden özürli İdaresinden bir kısmına eğitim, beceri ve özürlilik derecesine uygun olarak iş edinme konusunda yardımcı olmuştur. ● 6'da

BAŞYAZI

VURGU DÜZENLEMELER ÖNEMLİ

12 Eylül 1980 tarihinden sonra kitle hareketlerinin öldürdüğü toplumun depolitize olduğu yıllar içinde bir özürli hareketi hak arayışı ganyesiyle sıcak bir mayıs günü TBMM meclisini ziyaret ediyor.

İnsanların şaşkınlık, hayranlık duygularıyla izledikleri ama gıpta ettikleri yaklaşık 300 kişilik bir grup Mayıs 1991 de TBMM Başkanlığı ve siyasi parti grup başkan vekillerini ziyaret ederek ilk defa resmi anlamda kapsamlı bir özürli yasasının çıkarılması gerektiği konusundaki talebi yetkililere iletti.

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği yetkilileri, Altınokta Körler Derneği ve Çağdaş Görmeyenler derneği temsilcilerinden oluşan kendilerine demokratik kör dernekleri birliği adını veren bu grubun çalışmalarını yıllar boyu başka çalışmalar takip etti. Çeşitli eyenler, konferanslar, müzakere ve mücadeleler yaşandı. Umud bitmemiştir. 1996 nın mayısı yeni bir meclis ziyaretini doğurmuş, yaklaşık 600 kişilik bir grup bu kez Körler Federasyonu'nun şemsiyesi altında yeniden parlamentoda taleplerini dile getiriyordu.

Kürsüde konuşan Federasyon Başkanı Ahmet Çantürk "Artık sorunlarımızı bilmediğimizi düşünmüyoruz, sadece bu sorunların çözümü için yeterli çabanın harcanmadığına inanıyoruz buraya gövde gösterisi yapmaya değil, sorunlarımızı sahip çıkılmamış gösterme, ve sizleri daha fazla ikna etmek zorunda olduğumuza inandığımız için geldik.

Artık sizleri eleştirmek, sürekli dertlerimizi tekrarlamak istemiyoruz. Bir sonraki Mayısı parlamentoyu ziyaret için fırsat bildiğimizde artık gerekli yasaların çıkarılması konusunda ne denliye sizleri alkışlamak üzere burada olmalıyız" diyor.

Söz alan parti temsilcileri eskişinden farklıydılar. Duygusalıktan uzak, seçkin ifadeler kullanmaktan kaçınıyorlar ama kararlı görünüyorlardı. Bu kararlılık o gün yıllardır yerine getirilmeyen taahhütler nedeniyle kitle üzerinde pek etkili olmamıştı. Ama şimdi bir yetki yasasına dönüşü.

Henüz Mayıs'a çok var ve düzenlemeler ihtiyacı. Hiç bir şey yasayla bitmedi. tersine başladı. Bu nedenle bir taraftan düzenlemelerin sağlığı olmasına, diğer yandan da örgütlerimizin birleşmesinin sağlanmasıyla Mayıs ayında finale ulaşılmalıdır.

Türk Kadını "Hak"lı Olmanın 62. Yılına Kutladı

■ 5 Aralık türk Kadını için çok önemli. Çünkü Atatürk, en önemli devrimlerinden birini Türk Kadınına armağan etti. O'na seçme ve seçilme hakkı verdi.

Anayasa değişikliğiyle gelen bu hak, Mecliste İsmet İnönü'nün "Kadınlarımızın Türk Tarihindeki haklı yerleri erkeklerle beraber daima, memleketin ve milletin mukadderatı üzerine söz ve etki sahibi olmalıdır" sözleriyle sunuldu...

1935 seçimlerinde parlamentoya 18 milletvekili katıldı... Ve ne yazık ki parlamentoda da milletvekillerinin sayısı artsa da bir daha hiç 18 kadın milletvekilimiz olmadı. Bugün 550 milletvekilinden ancak 13'ü kadın. Tarih boyunca başa getirilen kadının sayısı 21'i geçmezken, seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce elde etmiş olan ülkemiz, kadın başbakan çıkarmış ve kabinesinde şu anda 3 kadın bakan taşımaktadır.

Ülkemizde kadınların yalnızca oy vermek değil, siyasi yaşama aktif olarak katılmaları kaçınılmaz bir sorumluluktur. Atatürk'ün Türk kadınına armağanı olan seçme ve seçilme hakkının ne kadar önemli olduğunu

anlayabilmek için bugünün Avrupasına bakmak yeterli.

İsviçre gibi uygarlığı ilk olarak yakalamış bir ülkede kadınlara sadece oy verme hakkı, ancak 1971'de tanınıyor.

Amerika'da hala eşit işe, eşit maaş kavgası veriliyor. İrlanda'da kadınlar, seçilme hakkını elde edebilmek için savaşıyorlar. İngiliz kadını seçme ve seçilme hakkını elde edebilmek için Türk kadından çok sonra Birmingham'ın önünde günlerce açlık grevi yaparak, direnişlerini ve örgütlenmelerini köy köy, kent kent dolayarak ve nice tutuklanmalardan, gözaltına alınmalardan sonra elde edebildiler.

Ne var ki o kadınlar bu hak'ka gereksinime duymuşlardı. Bilinçliydiler. Bunca direniş ve savaşı elde ettikleri bu hak'ları nasıl kullanacaklarını ve ülkeye nasıl katkıda bulunacaklarını biliyorlardı.

Oysa Türk kadını eline verilen bu armağanı ömründe hiç avkoda yememiş Ağrı'lı bir çocuk gibi bir süre seyretti.

Nasıl yeneceğinin bilmediği için de kaldırıp bir kenara koydu. Susuzluğunu ve kavrulmuş dudaklarını onunla serinletebileceğini bilmiyordu ki...

Anadolu kadını yüzyıllarca erkeğinin buyruğunda yaşamıştı. Her dış-dönük, evinin dışı, aylara açılabilir tek penceresi evinin erkeği ya da babası veya ağasıydı.

Okumamış, bilinçlendirilmemiş kadına hakları verildikten sonra da evin erkeği amblemelerini tarif ederek hangi partiye hangi kağıdı atacağını belletiyordu...

Korkarız ki TV'nin en ücra yerlere girmesine karşın bile yine de seçme konusunda siyasi görüşü oluşmadığından ve haber ağırlıklı programlar yerine Kibariye'yi dinlemeyi seçen kadın, hala oyunu kimine atacağını evinin erkeğine sorarak değerlendiriyor.

Türk Kadını'nın Seçme ve Seçilme Hakkı Kutlanırken Örnek Kadımlarımızdan Biri Leyla Aytaman.

Türkiye'de vali olabilen ilk kadın

Ülkemizde vali denince ilk akla gelen mülkiyeli erkekler olurdu.

■ Aytaman, Almanya'da Alman dili ve edebiyatı okuyarak doktorasını yapmış daha sonra da eşinin diplomat olması nedeniyle batıdan uzak doğuya kadar ülke kültürlerini de yakından tanıma fırsatı bulmuş ve incelemiştir.



- Turgut Özal döneminde Muğla'ya ilk kadın vali olarak atanan Leyla Aytaman, görevinin ardından Muğla Milletvekili olarak TBMM'de yerinin almış...
- Parlamento'da farklı partilerden olmalarına rağmen erkeklerin el atamadığı konularda işbirliği oluşturarak, projeler geliştirip sonuç almaya bakıyorlar. Son olarak evlilik sonrası malların düzenlenmesiyle ilgili çalışmaları yönetiyor.
- Avrupa'da da Türkiye'nin tanıtılmasıyla ilgili çeşitli raporlar sunuyor.
- Devlet düzeyinde kadınların azınlık olduğunun farkında. Yönetici konumundaki kadınların yükselme ve başarı oranlarında destek verilmesi konusunda öneri getiriyor. Dileğimiz tüm Türk kadınlarının Lale Aytaman gibi, ilerici, aydın ve akılcı olması...

Doğru ve Kararlılığa Alkış

Refahiyol'a Kararlılığı İçin Alkış Tutmalı.



Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasına bağlı olarak Emniyet, siyaset mafya ilişkisini ortaya çıkarmaya çabalayan kamuoyu ve bocalayan ve susmayı tercih eden hükümet. Bu susma ya da yeteri açıklığı taşımayan açıklamalarla iş geçiştirmeye çalışan hükümet yetkili ağızlarına çoğumuz hak vermez onları anlayışla karşılayamayız. Çünkü demokrasi sınavında ya uzun süre daha sınıfla kalacağız, ya da kararlık aydınlanacak.

Gündemi bir yana bırakalım. Siyasi görüşümüze göre hükümet başarılıdır ya da başarısız? bu soruda yanıtız kalsın. 26 Kasım günü 4207 kanun numarası ile RG'de yayınlanan sekiz maddelik bir yasa var. Bu yasa ülkemiz insanları için pek faydalı. Tabi ki yararının ölçütü uygulanmasında ki kararlılıkla ölçülecek. İçeriğini okuduğunuzda yasayı çıkararlara alkış tutarsınız, herhalde.

Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un, ikinci maddesi,

sağlık, eğitim, öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonları, kamu neti yapan kurum ve kuruluşlardan beş veya beşten fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekanlarda tütün ve tütün mamullerinin içimi yasaklanmıştır. Yasağın istisnası yalnız sigara içimi için ayrı yerler tahsis edilmiştir.

Yasanın üçüncü maddesi ile reklam yasağı getirilmiş ve teşvik ve özendirici kampanyalarda yasaklanmıştır.

Ayrıca çocuk ve gençleri korumak için 18 yaşından küçükler satış yasağı ikame edilmiştir.

Yasanın dördüncü maddesine göre, tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasağı ve buna aykırının sonuçlarını belirten uyarılar levhaları duvarlara asılacaktır. Uyarı yazılarının asılmasından yerine göre yetkili yahut amir sorumlu olacaktır. İthal ve yerli sigaralarda sağlığa za-

rarlıdır ibaresi iyi okunaklı şekilde yazılacaktır.

Maddenin son paragrafında tüm televizyonlara sigara aleyhinde ayda en az 90 dakika yayın yapma zorunluluğu konulmuştur.

Yasanın beşinci maddesi, yasak yerlerde sigara içenlerin öncelikle uyarılmasını, uyarıya rağmen sigara içenlerin öncelikle uyarılmasını, uyarıya rağmen sigara içenlerin cebran yasak bölgesinden uzaklaştırılmasını hüküm altına almıştır.

Yasanın altıncı maddesi ise, idari para cezasını belirlemiştir.

Yasak yerlerde uyarıcı yazıyı asmayanlar, sigara içenlere yasağı hatırlatmayanlar ve anımsatmaya rağmen sigara içme ısrarını gösterenler on milyon TL para cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

Müeyyide miktarı bugün için önemlidir. Yarın da önemli olacaktır. neden mi? Cezanın niteliğine dikkat! Çünkü idari para cezaları her yıl nemur maaş kat sayısına bağlı olarak artmaktadır. Hem de önemli oranda,

Oportünizm ve Makyavelizm

Ahmet CANTÜRK



Öncelikle bunların ne anlama geldiğini açıklayalım. Oportünizm: hiç bir ahlaki değeri dikkate almaksızın ele geçen tüm fırsatları, fırsatçı bir anlayışla kullanmaktır. Makyavelizm: belirlenen hedefe ulaşmak için her türlü yolu geçeri saymaktır.

Tanımlarından da anlaşılacağı gibi biri fırsatçılığı, biri de amaca erişmede ilkesizliği ortaya koymaktadır. Bu yazımda bu iki kavramı ve yakın geçmişimizdeki bazı olayları açıklayarak yorumunu sizlere bırakacağım.

Ekim 1996'da Körlük Federasyonu ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu arasında Körlere hizmet amacıyla faaliyet gösteren derneklerden bazılarının çalıştırması oldukları müzik gruplarının çalışma alanlarının tespitine ilişkin bir yetki çekilmesi orjaya çıktı.

Körlük Federasyonu derneklerin kendi federasyonuna üye oluşu nedeniyle bu yetkinin kendisine ait olması gerektiğini, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ise konunun tüm özürülleri ilgilendirdiği gerekçesi ile kendisinin yetkili olduğunu iddia etti. İşin aslına bakarsanız Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu genelde ibrenin Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun bu alandaki yetkisini tanımamak amacıyla kamuoyu oluşturmaya çalıştı ve konuyla ilgili yapılacak toplantılara Körlük Federasyonu üyesi derneklerin katılmaması konusunda üye dernekleri sert bir dille uyardı.

Derneklerin bazılarının bu sertlikten ya da prensiplerinden olsa gerek Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun düzenlediği toplantıya katılmadılar.

Ancak yapılacak toplantılara katılmamaları konusunda sert mesaj yayımlayan Körlük Federasyonu Başkanı Sayın Ö. İnal durmuş kendi yazısı ile de bağlı kalmaksızın toplantı da hazırды.

Çünkü asıl amaç, Sayın Durmuş'a kimlerin ihanet ettiği ve genelgesine aykırı toplantıya katıldığını tespit etmektir.

Artı; yetkiyi kazanmaktan çok güçlü görünme imajını sergilemek

gerekliyordu.

Bir başka olayda 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde ortaya çıktı. Ankara Valisi Sayın Erdoğan Şahinoğlu'nun himayelerinde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun da katıldığı bir dizi konferans Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Bu konferansı da Körlük Federasyonu ve birkaç destekçi dernek; düzenleyicileri arasında T. Sakatlar Konfederasyonu'nun mafya ile ilişkili yönetici Sayın Faruk Öztimur ile tescilli istismarçı Sayın Orhan Gökçe'nin bulunması gerekçesiyle protesto ettiler, katılmayacaklarını açıkladılar ve bildiri yayınladılar.

Hatta önce programda konuşmacı olan Körlük Federasyonu Başkan Vekili M. Emin Demirci'den sonra programa katılmadı. her neyse bu eylem Federasyonun eleştirilen bir davranış biçimi olarak kaldı.

Ama yine ilginçlikler bitmiyordu. Bu defa da Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Aralık günü "Bir Özürlüler İdaresi Kurulması ve özürlülerle ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması için hükümete; Kanun Hükümünde Kararname yapma yetkisini" verdi.

Aslında bu durum bu güne kadar açıklanan Körlük Federasyonu'nun görüşüne de uygun düşmüyordu.

Ama herşeye rağmen artık bir yasa çıkmış ve gündemde kurulması söz konusu olan bir özürlüler idaresi vardı.

Kuşkusuz bugüne kadar hepimiz yapılacak düzenlemelerde özürlülerin söz ve karar sahibi edilmesini savunmuşuk ve bu nedenle söz konusu özürlüler idaresinde de örgüt temsilcilerimiz bulunmalıydı.

O halde niçin burada yer almayalım ve biz olmayalım? Kaygısı başlamıştı. Bir anda barış sağlandı. Konser gruplarına ilişkin yetkiden tutun mafya ile ilişkiler ve istismarcılık unutuldu, barış köprüleri kuruldu. Çünkü;

6'da

ÜLKEMİZDEN İNSAN MANZARALARI

Sibel YÜCEL

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber sokaklarda belirmeye başlayan bir insan mozaigi görürüz. Çocuğundan yaşlısına, anaokulu öğrencisinden üniversite öğrencisine, çalışan emekli kesimden yöneten işveren kesimine kadar farklı grupları olan insanların meydana getirdiği bir mozaiktir.

Aralarında bizlerinde bulunduğu bu mozaikte, birbirine farklı yönlerden benzeyen bir o kadar da birbirinden ayrılmış farklılıklar gösteren iki sınıf var. Bu sınıflardan ilkinin öğrenciler, diğerini ise çalışma emekçi sınıfı oluşturuyor. Onlardan bazıları anamız. Bazıları babamız, bazıları çocuğumuz, bazıları da çevremizden tanıdığımız kişilerdir. Yani bir şekilde ya onların içinde ya da yakınlarında yaşıyoruz.

Peki toplumumuzda böylesine önemli bir yere sahip iki gurubun hayata ve bazı olgulara karşı bakış açılarını, değer yargılarını hiç düşündünüz mü acaba?

Bu eylemi gerçekleştirmek aslında hiç de zor değil. Sabahın erken saatlerinden akşamın belirli saatlerine kadar bu iki gruba ait çevremizdeki bireylerin sergiledikleri davranış biçimlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini ieme lun gittiğimiz takdirde onlara ait birtakım bilgileri öğrenmemiz mümkün olabilir. Bir öğrenci düşünün, ders çalışmasını sevmeyen, okul yaşantısından memnun olmayan, ancak her sabah okula gitmek zorunda kalan. Belki bu öğrenci ailesinden korkmasa, çevresinden okumasına dair maddi manevi baskılar almıyorsa, okul yerine gidebileceği kafeler,

diskolar, barlar, atari salonları veya top sahaları olabilir.

Böylesi psikolojiye sahip bir öğrenci devamlı eğitimin gereksizliğini şikayetçidir, onun için dersler, ödevler, sınavlar pek bir şey ifade etmez.

O elde edebileceği kolay mutluluklarla yetinip, asla yarının ciddiyetini algılamaya yoluna gitmez. Bu tipte bir öğrencimizi sokaklarda ve daha birçok yerde kolayca farketmek mümkündür. Asık bir surat, isyankar ve duyarsız bir çift bakış, onu toplum içerisinde hemen ele verebilir. Bu örneğimizin aksine toplumumuzda eğitime önem veren, okumayı bir zorunluluk değil, ihtiyaçtan doğan bir gereklilik olarak algılayan öğrencilerimizde vardır.

Onlar bilirler ki, alacakları iyi bir eğitim geleceğimizin garantisini olacaktır. Ayrıca butür bir garantinin dışında kazandıkları bilgiler toplumda birey olarak gelişmelerinde önemli rol oynayacaktır.

Böylesi öğrenciler, toplumun hemen her kesiminde sergiledikleri davranışlarında, kendilerine olan güvenlerini belli etmekten kaçınmazlar.

Onlar yeni doğan her günün sabahına umutla, sevgiyle, coşkuyla selam verirler. Bakışlarında isyan yerine keycan, merak ve güven vardır. Yarınlarından asla korkmazlar. Çünkü kendilerine olan güvenleriyle yarınlarına umutla bakmayı, sosyal yönden aktif olmayı, zorluklar karşısında yılmadan bilinçli bir şekilde mücadele etmeyi başarabileceklerinin inancını taşırlar. Bu kısma kadar sizlere iki farklı öğrenci gurubunun hayata bakış açıları ile değer yargılarını tasvir ederek yansıtmaya çalıştım. Hepimizin de bildiği üzere toplumumuzda öğrencilerimizin haricinde önemli bir yapı taşı konumunda olan çalışan emekçi sınıfımızda bulunmaktadır.

ne keycan, merak ve güven vardır. Yarınlarından asla korkmazlar. Çünkü kendilerine olan güvenleriyle yarınlarına umutla bakmayı, sosyal yönden aktif olmayı, zorluklar karşısında yılmadan bilinçli bir şekilde mücadele etmeyi başarabileceklerinin inancını taşırlar. Bu kısma kadar sizlere iki farklı öğrenci gurubunun hayata bakış açıları ile değer yargılarını tasvir ederek yansıtmaya çalıştım. Hepimizin de bildiği üzere toplumumuzda öğrencilerimizin haricinde önemli bir yapı taşı konumunda olan çalışan emekçi sınıfımızda bulunmaktadır.

Onlar bilirler ki, alacakları iyi bir eğitim geleceğimizin garantisini olacaktır. Ayrıca butür bir garantinin dışında kazandıkları bilgiler toplumda birey olarak gelişmelerinde önemli rol oynayacaktır.

Böylesi öğrenciler, toplumun hemen her kesiminde sergiledikleri davranışlarında, kendilerine olan güvenlerini belli etmekten kaçınmazlar.

Onlar yeni doğan her günün sabahına umutla, sevgiyle, coşkuyla selam verirler. Bakışlarında isyan yerine

ne keycan, merak ve güven vardır. Yarınlarından asla korkmazlar. Çünkü kendilerine olan güvenleriyle yarınlarına umutla bakmayı, sosyal yönden aktif olmayı, zorluklar karşısında yılmadan bilinçli bir şekilde mücadele etmeyi başarabileceklerinin inancını taşırlar. Bu kısma kadar sizlere iki farklı öğrenci gurubunun hayata bakış açıları ile değer yargılarını tasvir ederek yansıtmaya çalıştım. Hepimizin de bildiği üzere toplumumuzda öğrencilerimizin haricinde önemli bir yapı taşı konumunda olan çalışan emekçi sınıfımızda bulunmaktadır.



Türkiye nüfusunda işçisinden memuruna geniş bir kitleyi kapsayan bu sınıflı tıpkı öğrenciler gibi hayat bakış açısı, değer yargıları, sorumlulukları, problemleri, hayat mücadeleleri var. Türkiye gibi ekonomik açıdan fakir konumunda olan bir ülkede yaşam mücadelesi vermek, çalışan insanlarımızın en büyük problemleri arasında yer almaktadır.

Bu insanlar maddi olanakları doğrultusunda hayata bakıyor ve iyisiyle kötüsüyle yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. 7'de

Gümrük Birliği 1 Yasasına Bastı

Tam bir yıl önce, 13 Aralık 1995 günü Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne girmesini onayladı.

Bu olay Türkiye'de büyük bir zafer havası içinde kutlandı. Tansu Çiller bu olayı bazı basın yayın kuruluşlarının da yoğun desteğini alarak seçimlerde koz olarak kullandı. Yarattığı imajda Türkiye bu kararlar sanki peyeni bir döneme giriyor, Çiller'de bu atılımı gerçekleştiren lider olarak halktan oy istiyordu. Bir yıl sonra şimdi nasıl bir tablo ile karşı karşıyayız; Bir yıl önce "Biz desteklerseniz Refah Partisi tehlikesini önlerim" diyerek Avrupa'ya kandırılan Çiller, şimdi Refah ile kol kola iktidara tutunuyor. Türkiye, Gümrük Birliği'nin onaylanmasını talep ederken Avrupa'ya yaptığı vadelerin hiç birini yerine getirmemiş, İnsan Hakları ve demokratikleşme cephesinde de adım atmış değil.

Türkiye, Gümrük Birliği'nin uygulanması için gerekli olan bir gümrük kanununun çıkartmadığı gibi bir rekabet kuruluşu kuramamış, AB'nin anti-Dam-

ping soruşturmalarına adeta canak tuttu.

Gümrük Birliği'nden ekonomik anlamda kazançlı çıkan AB tarafı oldu. Yabancı sermayenin Türkiye'ye akacağı tekstil ihracatının 10 milyar US \$'a çıkacağı gibi hayaller suya düştü. Çünkü AB (Avrupa Birliği) üç aylık rakamlara göre, Türkiye'ye olan ihracatını % 50'nin üzerinde artırdı. Türkiye ise AB'ye yaptığı ihracatını ancak % 19 oranında artırabildi. Bu süreç içinde AB'den Türkiye'ye gelen yabancı sermaye de azaldı. Gerçi ilk iki yılda olumsuzluklar yaşanacağı tahmin ediliyordu. Ancak boyutların buraya kadar varacağı da öngörülüyordu.

Avrupa Parlamentosu'nda 528 parlamenterin katıldığı oylamada 343 evet oyu ile gerçekleşen Gümrük Birliği sonucunda beklenen mali yardımlar insan hakları konusundaki olumsuzluklardan dolayı askıya alınmış durumda. Neresinden ba-

karşanız bakın sanki Türkiye'nin AB ile bütünleşmesini engellemek isteyenler "Tam üyelik sizin neyinize? Gümrük Birliği'ni bile elinize yüzünüze buluşturmadık" deme fırsatını vermek için el birliği etmişler.

Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ile Gümrük birliği'nin gündeme gelmesini dokuma giyim sektöründeki yatırım patlamasına zemin hazırladığı bir gerçek. Yıllardan beri bu sektörün içinde yaşayan giyim sanayicileri, bu sektörde deneyim kazanan ve sermaye birikimi yapanların, Gümrük Birliği'nin de gündeme gelmesiyle birikimlerini yeniden bu alan yatırıma dönüştürdüklerini, diğer alanlarda birikim yapan bazı sanayicilerin de tekstile yönelmeye başladıkları ileri sürülüyor.

Ancak, Türkiye'deki sanayi yatırımlarında büyük ağırlığın hala dokuma giyim sektöründe olmasının sakıncalarını da dile getirmek gerek.



Bu durumun sektörde fazla kapasite yaratma tehlikesinin yanı sıra,

Türk sanayicisinin geleceği olan sektörlere yönelik yatırımların yeter-

siz kalması da ülke ekonomisinin geleceği açısından alarm veriyor.

DUYURU

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) İLETİŞİM BİRİMİ EŞGÜDÜM KURULU SORUMLU STK: TÜRKİYE GÖRMEZLERİ EĞİTİM VE HİMAYE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

Adres : Kirtasiyeci Sok. No:32/3 Kadıköy-İst.
Tel : (0216) 337 76 23-345 67 03
Fax : (0216) 345 09 55

Banka Hesap No: T.İş Bankası Kadıköy Rihtım Şubesi 254 30 68

STK İletişim Birimi 18, 01, 1996 tarihinde 22 STK tarafından imzalanarak kurulmuştur.

AMAÇ: Sivil toplum kuruluşları (STK) arası iletişim sağlanmasıdır. Sivil toplum kuruluşları; vakıf, dernek, oluşum, konsey ve platformları, odalar ve sendikaları kapsar.

ÜYELİK: Bu protokolü imzalayan ve katılım payını ödeyen sivil toplum kuruluşları "iletişim birimi" üyesidir. İletişim telefonlara başvurup, protokolü imzalamakla üye olur.

1996 yılı sonuna kadar Sorumlu STK olarak Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği seçilmiştir.

1996 Ocak ayında kurulan STK İletişim Birimi eşgüdüm Kurulu'na asil üye olarak İstanbul Beyaz Nokta Derneği, Türkiye Soroptimist Klüpleri Federasyonu, Türkiye Bahai Toplumu, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Tüketiciyi Koruma derneği ve Şehir Plancıları Odası ve yedek Yurttaşlar Derneği seçilmiştir.

Bu kurul seçildiği günden bu yana toplanarak süratle çalışmalarına başlamıştır.

Bu İletişim Birimi'nin yayımlanması için aylık 1'er milyon TL. katılım payı ödenmesi öngörülmüştür.

Katılım payları 3'er aylık dönemler halinde ve peşin ödenecektir. Ödeme tarihleri 1-5 Ocak, 1-5 Nisan, 1-5 Temmuz ve 1-5 Ekim'dir.

1996 yılı katılım payı her 3 aylık dönem için 3 milyon TL'dir.

1996 yılı katılım payı her 3 aylık dönem için 3 milyon TL'dir.

İletişim Birimi'ne daha sonra katılacak STK'ların katılım payları, üye olduğu aydan itibaren hesaplanır.

STK'lar arası iletişimi ve dayanışmayı sağlayacak olan bu çabamıza destek vereceğiniz umuduyla ilginizi bekleriz.

STK Eşgüdüm Kurulu

VURGU

İmtiyaz Sahibi
Salahaddin YENER

Genel Yayın Koordinatörü
Birsen ERMİŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ahmet CANTÜRK

Yazı İşleri Müdürü
Enver KORKMAZ

Yönetim Yeri:
Osmanağa Mah. Kırtasiyeciler
Sokak Çandarlıoğlu Apt.
No:32 Kat:2 Daire:3
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: 337 26 73 - 345 67 03
Fax: 345 09 55

Ankara Bürosu:
Tel: 309 40 61 Fax: 312 27 63
Canakkale Bürosu:
Tel: 213 02 40 Fax: 213 02 39
Balıkesir Bürosu:
Tel: 243 12 10 Fax: 245 75 25
Gaziantep Bürosu:
Tel: 238 18 14
İsparta Bürosu:
Tel: 541 31 50
Hatay Bürosu:
Tel: 344 15 47
Kahramanmaraş Bürosu:
Tel: 214 28 57

Ofset hazırlık ve baskı:
ÖZ OFSET
Güngören Tesisleri
Tel: 642 11 42
642 15 69
Haznedar-İstanbul

İŞSİZLİK ÜLKEMİZDE ÇİĞ GİBİ BÜYÜYOR

- 2500 Kişinin Alınacağı SSK Genel Müdürlüğüne 90 Bin Kişi Başvurdu.
- SSK Genel Müdürü Ekrem Önal, yaklaşık 90 bin adayın başvurduğu SSK personel sınavının, işsizliğin hangi boyutlara ulaştığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Üniversite mezunlarının ancak % 30'unun meslekleriyle ilgili olmayan alanlarda iş bulabildiği ülkemizde, vasıflı işçilerin bulunduğu bölgelerin dışında % 25'inin iş bulduğu, vasıfsız işçilerin ise iş aramakla günlerini geçirdiği, ancak insan pazarlarında rastgele seçilen amelelerin yevmiyeli olarak haftada 2-3 gün iş bulabildiği, gerçeği açıkça ortadadır.

Buna mukabil yokluk ve gereksinme, yeni iş alanları yaratıyor. Örneğin adı son senelerde duyulan body-guard'lık gittikçe yayılan bir iş dalı.

Üniversite ve yabancı dile sahip olanlar kurumlar ve şirketlerde iş aramak yerine bir araya gelerek kurmaya çalıştıkları danışmanlık ve tercümanlık büroları ya da iş bul-

ma ve yerleştirme ofisleri açtıklarında iyi niyetle açılan bu bürolar kısa bir süre sonra işlevlerini yerine getiremediğinden amaçlarından sapmakta, bir süre sonra da tuttukları işyerinin vebelerini yerine getiremediklerinden ortadan kaybolarak dolandırıcı durumuna düşmekte.

Her devlet kurumunun kapısında iş takipçiliği altında kendilerine iş yaratmak için bir grup oluşmakta, içinde memurlarla anlaşılabilen bu kişiler işinin ne kadar uzayacağını bilen vatandaşlar için bulunmaz nimet sayılarak para karşılığında sorunlarını halletmeyi yeğlemektedir.

Eskicilik, aracılık, boş sigara paketleri toplayıp satmak, her işin komisyonculuğu, fabrika atık yağlarını sudan ayırarak

toplayıp satmak, sigaranın kalaylı kağıdından gümüş elde etmek ve benzeri aklı hayale gelmeyecek daha bir sürü iş.

Devletin yaratmadığı istihdamı, halk yoktan var ederek ortaya koyup yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Hastane kapısındaki kilerin tarzı ayrı... kadın erkek ve maalesef gençler de olmak üzere hepsi hastaneden taburcu edildiğini memlekete dönmek için yol paralarının olmadığını anlatıyorlar.

Hayır!.. Bunu dilencilikle karıştırmayınız. Bu onların yarattığı bir iş dalı.. Öyle bir istihdam ki kontenjanlarına yeni kişiler eklemek prensip dışı. Arz ve talep kanunu, kontenjanı belirliyor.

Ve Türk Halkı devletin koruması olmadan da yaşamaya devam ediyor.

Belediyelerin 'Havuz' İsyanı

- Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Refahiyol Hükümetinin belediyelerin paralarına el koyduğunu belirterek, "Yerel yönetimlere yetki vereceğimi diyenler, var olan yetkileri de haklarınıza gasp ederek alıyorlar" dedi.
- Başbakanlık genelgesiyle, diğer belediyeler gibi Kadıköy Belediyesinin de değişik bankalarda bulunan 300 milyar lira parasına el konulduğunu kaydeden Öztürk, bu uygulamanın yasalara aykırı olduğunu söyledi.
- Öztürk "Havuz sistemi diye paralarımıza el koyup, halka hizmet etmenizi engellemek, kendi yandaşlarına bu paraları peşkeş çekmek istiyorlar" dedi.

Öğretmenleri Satışına Büyük Tepki

- Satış kararlaştırılan öğretmen evlerinden kendisinin yaptırıldığı 16'sı için Millî Eğitim Bakanlığı ile sözleşmesi bulunduğunu belirten Sakıp Sabancı "Kimse satamaz. Kontratım var.
- Düşünün Fındıklı'da bir öğretmen okul bitti. Nerere gitsin? Mahalle kahvelerinde tavla mı oynatacakmış? Zaten öğretime öyle bir bordro vermişsin ki kendi adıma öğretmenlerden Utanıyorum. Bir de elindekitek imkanını alacakmış" dedi.

Millî Eğitim Rehberlik Araştırma Merkezi Krizi

Vurgu Balıkesir - S.Mehmet Aslan

- Bakanlık Genelgesinin aykırı uygulanması yüzünden Balıkesir'de özürülüler ve aileleri mağdur oluyor.

Balıkesir Millî Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Çayırhisar köyüne yaklaşık bir yıl önce taşındı. Çayırhisar köyünde öğrenci sayısında öğrenci azalma olunca boşaltılan okul Rehberlik araştırmaya tahsis edildi. Tüm eleştirilere karşın bu hata düzeltilmedi.

Yerel Basın, siyasi partiler, dernekler kamuoyu yeterli ilgiyi göstermedi. Öte yandan istatistiklerin ortaya çıkardığı acı tablo da düşündürücü. Kent merkezindeyken başvuruların sayısında Çayırhisar köyüne taşındıktan sonra düşüş kaydedildi. Kurumda özürülülerin durumlarını inceleyen görevliler bile bu acı gerçeği kabul ediyorlar.

İnsanlar ilçelerden, köylerden, beldeleden özürülülerin çocuklarını yanlarına alarak ya da okullarına yazdırmak ya da sorunlarına başka çözümler bulmak amacıyla rehberlik merke-

zine getirmek üzere kente geliyorlar. Sora sora Çayırhisar köyüne giden otobüsü buluyorlar ve köye günün yarısından sonra ulaşıyorlar. İşleri sadece burada olsa amenna. Devlet hastanesine gitmek için tekrar kente geliyor ve burada işleri bitince yine Çayırhisar'a gidiyorlar. Orada işleri bittiğinde akşam oluyor. Köylerine gidecek aracı kaçıyorlar, yanlarında özürülüler çocukları peşinde oluyor. Bu hengame sürüp gidiyor.

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Araştırma Merkezlerinin tümü kent merkezlerine faaliyet göstermek zorunda diye üstelik genelge yayınlamış. Bakanlığın bu genelgesini bir il müdürü yok sayarak kent içindeki merkezi belediye sınırları dışına bir köye taşıyor. Velilerden, çalışanlardan, kamuoyundan kısaca kimseden uygulamadan sakıncalı olup olmadığını sorma gereği

bile duymuyor.

Kent Merkezindeki Yer

Yetersizmiş Çayırhisar Köyünde bulunan okul iyi hoş da soba ile ısınıyor. Görevliler problemleri çocuğun durumunu içeride sobalı odada incelerken onu getiren veliler soğukta saatlerce bekliyor. Bu arada duyarlı kişilerin müdahalesi sonunda usulen bir müfettiş grubu devreye girerek yerin uygun olup olmadığını araştırıyor ve sonuç olumlu çıkıyor.

Millî Eğitim Müdürlüğü bu merkezi en kısa zamanda kent merkezine taşımak zorundadır. Çünkü genelgele aykırı bir durum söz konusudur.

Bir yıldır süren bu sorunun dilerim bakanlığın devreye girmesiyle kısa sürede çözümü bulunur. Eğer sorun çözülmezse, vatandaşlarca rehberlik hizmetinden yararlanmalarının sayıları düşmeye devam edecektir.



Berna Hanım Özürülülerle

- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, 3 Aralık Özürülüler Günü nedeniyle Ankara Best Otel'de bir resepsiyon verdi. Eşi Mesut Yılmaz'ın da katıldığı resepsiyonda Berna Yılmaz 3'ü akülü 34 tekerlekli sandalye dağıttı.
- Mesut Yılmaz Dünya Özürülüler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Başbakanlık Özürülüler idaresi kurulması konusunda hükümete yetki verilmesi yolundaki kanunu çıkarılması için bütün gücümüzü kullanmaya hazırız" dedi.

İthalatta Büyük Patlama

- İTO Başkanı Mehmet Yıldırım, bu yılın ilk 5 ayın da Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerinden yaptığı ithalat yüzde 76.4'lük bir artış gösterdi.
- Aynı ülkelere yapılan ihracattaki artışın yüzde 6.6'da kaldığı bildirildi.
- Mehmet Yıldırım "Geçtiğimiz Ocak, Mayıs döneminde 3 milyar 861 milyon dolar olan ithalat, bu yıl yüzde 76.4'lük bir artışla 6 milyar 812 milyon dolara ulaştı.
- İhracat ise, 3 milyar 349 milyon dolara çıkarak yüzde 6.6 oldu" dedi.

1997'de Dolar 210 Bin Lira

- ABD'nin ünlü yatırım kuruluşu Goldman Sachs, "1977'nin ikinci çeyreğinde 5 Nisan benzeri bir kriz yaşanabileceği" yorumunu da bulundu.
- Yayımlanan bültende Türkiye IMF ile anlaşma yapmazsa 1997 de enflasyonun 100'de 120'ye çıkacağı doların yıl sonunda değerinin ise 210 bin liraya ulaşacağı tahmin edildi.
- 1997 dolar kuru ortalamasının 160 bin lira olarak görüldüğü bültende "Müdahalesi olmazsa faizler yüzde 160'a kadar çıkabilir." Görüşü yer aldı.

Vurgu Balıkesir - S.Mehmet Aslan

Seval Kurtuldu

- Dokuz yıl önce pirametre doğan ve küvezde iken fazla oksijen nedeniyle gözleri kör olan Seval o günden bu yana evinde kapatılıp dış dünya ile ilgili kesik yaşıyordu.
- Seval Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Balıkesir Şubesi'nce fark edilince soruna el atıldı.

Fahri Başkan Seval ile

- Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Balıkesir Şubesi Fahri Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Av. Sami Gökdeniz, belediyede işçi olarak çalışan Hasan Kökçü'nün evine giderek Seval'in durumunu gözleriyle gördü. Hemen talimat vererek Seval doktorlara muayeneye götürüldü. Gökdeniz Seval'i bina yalnız bırakmadı.

Cocuk Doktoru Aksoy Kısa Sürede Yürür Dedi

Görme özürülülerin yanındayürürme sorunuyla da karşılaşan minik Seval yıllarca evde bir sakı çiçeği gibi güneş yüzü görmemiş, akrabalarıyla oynayamamış ve bir kez bile temiz havada dolaşamamıştı. Hareketsiz kalsından kasları yetersiz gelişmiş, yürüyemiyordu. Balıkesir Ana Çocuk Sağlığı Baş hekimisi Dr. Remzi Aksoy Seval'i muayene edip şunları söyledi: "Seval kısa sürede yürüyebilir, arkadaşlarıyla oynayabilir. Kendisine bazı ilaçlar vereceğiz ve sık sık kontrol edeceğiz. Tedavi kısa sürede sonuç verecektir. Bu tür vakalar uzun süre hareketsiz kalmaktan kaynaklanıyor. Aileler daha dikkatli olmalıdır. Geç kalmadığı için sevinmeliyiz.

Fizik Doktoru İa Muayene Etti

- Uzun bir süre yürüyemeyen ve kireçlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Seval Fizik Mütassısı Dr. Faruk Şahin tarafından ücretsiz muayene edildi ve kısa sürede iyileşeceği söylendi.

Kimsele Söylemiyorlardı

- Kızlarının özürülüler olduğunu komşularından ve sosyal kuruluşlarından saklıyan aile yanlış yaptıklarının farkına vardılar. Eğer bu yapılanlar 2-3 yıl önce yapılmış olsaydı bu minik kız körler okuluna gidip birinci sınıfta olacaktı.
- Bilgisizlikten korkmuş sonu hazırlarken Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Balıkesir Şubesi yetkililerinin çabaları olumsuz gidişi tersine çevirdi. Üstelik bu Dünya Özürülüler Gününde yani 3 Aralıkta oldu.
- Hiçbir aile çocuğunun özürülüler olması utanmamalı. Özürülülerde olsa onlar birer insandır. Evlere kapatılan yüzlerce çocuk artık topluma insan içine çıkarılmalıdır. Onlara da okuma, oynama, çalışma hakkı verilmelidir.



Bel. Bşk. Sami Gökdeniz belediye personeli Hasan Kökçü'nün evinde rahatsız olan kızı Seval ile.



Çocuk Doktoru Remzi Aksoy'un Muayenehanesinde.



Fizikçi Dr. Faruk Şahin'in Muayenehanesinde

Çocuklarda Ateşin Değerlendirilmesi

Dr. Ercan Arabacı

- Çocuklarda ateşin tanımlanması karmaşık bir konudur. Çoğu zaman makattan alınan ısının 38C ve üzerinde olması anlamlı yüksek ateş kabul edilir.
- Sıcak hava, sıcak banyo, efor ya da bebeğin anne memesi, biberonu emmesi vücut sıcaklığının yarım saat ya da daha uzun süre yükseltebilir.

Ateşin Olusum Mekanizmaları

- Beyinde hipotalamus denetimindeki hedef değerlerin yükselmesi; Enfeksiyon, habis oluşum ve bağ doku hastalığının en çok karşılaşılan nedenlerdir.
- Isı kaybını aşan ısı üretimi; Ortamın sıcak olması, habis oluşum, guatr.
- Isı düzenleyici mekanizmada bozukluk; Sıcak çarpması.

Ateş düşürücü ilaçlar birinci tip ateş için etkilidir. Ateş pek çok hastalığın en önemli bulgusudur. Ancak çoğu zaman geçitirmekte ciddiye alınmamaktadır. Aileleri uyarmak ve ne zaman doktora çocuklarını götürmeleri gerektiğinin tespiti açısından aşağıdaki tablonun incelenmesi ve her evde bir ısı ölçer derecesinin bulunması önemlidir. Anne memesini ya da biberonu emme bebeğin vücut sıcaklığını yarım saat ya da daha uzun süre yükseltebilir.

Devamı 7'de

Cocuklarda hastalığın değerlendirilmesinde Mc Carly Yale gözlem puanlaması

Tehlike Puanı	Normal (1)	Orta Derece (3)	Şiddet (5)
Ağlamanın Niteliği	Normal tonda güçlü bir ağlıyor ya da rahat ve ağlamıyor	Mızımızca ya da hıçkırarak ağlıyor	Zayıf, iniltili ya da tiz sesle ağlıyor.
Ana-Babanın uyarısına tepki	Kısa süre ağladıktan sonra susuyor ya da rahat ve ağlamıyor	Kesintili ağlıyor.	Sürekli ağlıyor ya da hemen hiç yanıt vermiyor.
Deri rengi	Pembe	Ekstremiteler soluk soluk ya da akrosiyanoz	Soluk, siyanozlu, mermer gibi benekli ya da kül mg.
Hidretasyon	Deri, gözler normal Mukozalar nemli	Deri, gözler normal ağız hafifçe kuru	Deri hamur gibi ya da kuru gözler çukura kaçmış Mukozalar kuru
Gösterilen ilgiyi yanıt (konuşma gülümseme)	Gülümstüyor ya da uyanık.	Kısa bir süre gülümstüyor Ve kısa süreli uyanık.	Gülümsemiyor. Tedirgin Donuk, ifadesiz ya da leterjik ya da sersemlik

Ateşin süresi ve derecesiyle birlikte dikkati belirli bir sisteme yöneltebilecek kusma, ishal, öksürük ve döküntü gibi ilişkili semptomları da sorun.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurulmasına ve Özürlülerin Durumları ile İlgili Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu

Kanun No.4216

Kabul Tarihi:03.12.1996

Resmi Gazete:08.12.1996

Amaç

Madde 1.-Bu Kanunun amacı, Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kurulması ile özürlülerin ve ailelerinin korunması, bunların eğitim, istihdam, tedavi ve rehabilitasyon gibi konulardaki hak ve sorunlarına ilişkin yürürlükteki kanun ve kanun hükmünde karamamelerde değişiklik veya yeni düzenlemeler yapılması amacıyla Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde karamameler çıkarma yetkisi vermektir.

Kapsam

Madde 2.-Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde karamameler. Özürlüler İdaresi Başkanlığının kurulmasını, bu teşkilat için yeteri kadar kadro ihdas edilmesini ve bu amaçla 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1 inci maddede belirtilen kanun ve kanun hükmünde karamamelerde yapılacak değişiklikler ve yeni düzenlemeleri kapsar.

İlkeler

Madde 3.-Bakanlar Kurulu bu Kanunla verilen yetkiyi kullanırken;

- Tüm özürlü grupları için uluslararası anlaşma ve sözleşmelerde yer alan ilkeleri,
 - Özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini,
 - Özürlülerle ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmalarını,
 - Özürlülerin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesini,
- Gözönünde bulundurur.

Süre

Madde 4.-Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay süre için geçerlidir. Bakanlar Kurulu bu süre içinde birden çok kanun hükmünde karamame çıkarabilir.

Yürürlük

Madde 5.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KATARAKT TEDAVİSİ

- Katarakt (Buzlu görme) Türkiye'de kansız, dikişsiz tedavi edilmeye başladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Bozkurt Şener, Fako adı verilen yeni ameliyat tekniği sayesinde insanların gözlükten kurtulduğunu, az dikiş atıldığı için ameliyat komplikasyonlarının azaldığını söylüyor.
- Türkiye'de yılda yüzbin kişi katarakt ameliyatı oluyor.

AIDS İçin Büyük Ümit

- Amerika'da bulunan Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin son bildirgesine göre, HIV virüsü bulaşanların 3 saat içinde hastaneye başvurmaları halinde tedavileri mümkün olabilecek.
- Amerika'daki Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin (CBS), AIDS'le ilgili yayınladığı son bildiriye göre, bir insana iğne batması ya da kesici bir aletle yaralanması sonucu HIV'li kan bulaşırca, bu kişi eğer 3 saat içinde sağlık merkezine gittiği takdirde, aldığı virüs ilaçla yok ediliyor.

Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun

Kanun No.4207

Kabul Tarihi: 07.11.1996

Resmi Gazete: 26.11.1996

Amaç

Madde 1.-Bu Kanunun amacı, kişileri tütün ve tütün mamüllerinin zararlarında, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır.

Tütün ve tütün mamüllerinin içilmesi yasaklanan yerler

Madde 2.-Sağlık, eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme salonlarında, kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlardan beş veya beşten fazla kişinin görev yaptığı kapalı mekanlarda tütün ve tütün mamüllerinin içilmesi yasaktır.

Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamüllerinin içilebilmesi için ayrı yerler tahsis edilir. Tahsis edilen yerden, sigara içilmeyen mahallere duman gidişini engelleyecek, havalandırma, tecrit etme gibi tedbirler alınır.

Diğer yasaklar

Madde 3.- Tütün ve tütün mamüllerinin isim, marka ve alametler kullanılarak her ne suretle olursa reklam ve tanıtımın yapılması veya bunların kullanılmasını teşvik ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasaktır.

Onsekiz yaşından küçüklere tütün ve tütün mamülleri, satışı yapılamaz.

Uyarılar

Madde 4. -Tütün ve tütün mamüllerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasağı ve buna uymamanın sonuçlarını belirten uyarılar asgari on santimetrelilik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır veya yazılır. Bu uyarıların yapılmasından ilgili yerlerin yetkili veya amiri durumundaki kişi veya kişiler sorumludur.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamülleri paketinin üzerinde açıkça görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde, "Yasal uyarı: Sağlığa zararlıdır" ibareyi taşımayan tütün ve tütün mamülleri ithal edilemez ve satışa çıkarılamaz.

Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılan veya yolcu beraberinde yurda sokulan tütün ve tütün mamülleri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve özel televizyon kurumları ayda en az doksan dakika tütün ve tütün mamülleri alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı ve eğitici mahiyette yayımlar yapmaktır zorundadır.

Yasağa uymayanlar hakkında işlem

Madde 5.-Tütün ve tütün mamüllerinin içilmesinin yasaklandığı ve yasağa ilişkin yazılı uyarıların bulunduğu yerlerde tütün ve tütün mamüllerinin içenlere, ilgili yerin yetkilisi veya amiri durumundaki kişi tarafından yazılı uyarı gösterilmek suretiyle yasağa uyması, aksi takdirde o yeri terk etmesi gerektiği bildirilir. Bu bildirimde rağmen tütün ve tütün mamülleri içenler genel zabıta marifetiyle o yerden uzaklaştırılır.

İdari para cezası

Madde 6.- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki zorunluluğu yerine getirmeyen tütün ve tütün mamüllerinin içilmesinin yasaklandığı yerin memur olmayan yetkilisi veya amiri hakkında on milyon lira para cezası verilir.

KONUŞAN SAAT Hizmetinizde...

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'nin bir kuruluşu olan GÖREDAS tarafından pazarlaması yapılan

TÜRKÇE KONUŞAN KOL SAATLERİ hizmetinize sunulmuştur.

Talep sahiplerinin Türkiye İş Bankası A.Ş. Kadıköy Rıhtım Şb.'ndeki GÖREDAS'a ait 254 30 68 no.'lu hesaba

10 dolar karşılığı Türk Lirası yatırımları ve söz konusu ödemeye ilişkin dekont ile teslimat adresinin

0216 345 09 55 no.'lu faksa iletilmesi yeterli olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için

Tel: 337 26 73 - 345 96 61

Ve Şube Telefonlarımıza Başvurulması

GÖREDAS BAŞKANLIĞI

Görme özürlüler de çağı yakalamak istiyor

■ Gerek ülkemizde ve gerekse Dünya'nın bütün ülkelerinde bazı insanlar değişik sebeplere bağlı olarak görme duyularını tamamen veya kısmen kaybetmektedirler. Bu insanlara genel anlamda "Görme özürlüler" denilmektedir. Bu insanların bazıları tamamen görme hissinden yoksun kairken, bir kısmında çeşitli derecelerde görme hissi bulunmaktadır ve bunlara "Az Görenler" denilmektedir.

Her ili gruptaki çocuklarımızda genellikle körlere mahsus özel okullarda eğitim görmektedirler. Çok şükür ki ülkemizde de görme özürlülerin eğitim 70 yıl önce ele alınmış ve bugün 0-18 yaş arasındaki görme Millî Eğitim Bakanlığınca; 18 yaşın üzerindeki iş Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunca açılmış rehabilitasyon merkezlerinde eğitime çalışılmaktadır. Ülkemizde bir milyona yakın görme özürlü insanımız bulunduğu halde, bunların az bir kısmı özel eğitim veya rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

Görme özürlüler alanında ağırlığı en şiddetli hissedilen konu bu insanların için yeterince kitap, gazete, dergi gibi basılı meteryalin hazırlanmasıdır... şimdilik ülkemizin tek kabartma yazı matbaası Ankara'da Aydınlikkevler Körler Okulunun bünyesine eklenmiş küçük bir ünite de yıllardan beri bir kuruluş olarak hizmet etmektedir. Bu matbaa 50 sene bu yana yalnızca körler okullarında oku-

yan ilk ve ortaokul öğrencilerine ancak sınırlı bir hizmet sağlayabilmektedir. Yani sadece ders kitaplarının bazıları verilebilmekte, örneğin bu okullarda eğitim gören çocuklarımızın eğitim ve gelişimlerinde hayati önemi olan Ansiklopediler, kaynak kitaplar, ünite dergileri, hikaye ve romanlar ve diğer sosyal amaçlı yayınlar asla hazırlanamamaktadır. Hele lise ve üniversitelerde okuyan görme özürlülerimiz için daha bir satır bile kitap hazırlanamaz. Bu gençlerimiz kendi kaderleriyle başbaşa kendi ihtiyaçlarını başkalarına kitap okutmak suretiyle karşılamaya çalışmaktadır. Bütün dünyanın bilgi çağına ulaştığı bir dönemde biz görme özürlülerin toplumumuzda ayak uydurmaya hakkımız yok mudur? hele yetkin görme özürlülerin durumuna bakıldığında tablo daha da acıklıdır. Bugün ülkemizde görme özürlüler için bir tek kabartma yazılı gazete veya dergi bulunmaktadır. Hatta ne acıdır ki Kur'an-ı Kerim körlere mahsus Braille yazı ile okumak isteyenler kutsal kitabımızı

Mısır'dan Ürdün'den veya diğer Arap ülkelerinden para karşılığı ve birbir meşakle sağlamaktadırlar. Çağ atlayan Türkiye'mizde biz görme



özürlüler bu ülkenin gerisinde kalmaya mı layıktır? En azından bizim de Kur'an-ı Kerim'in türkçe mealini kendi kabartma yazımızdan okumaya, ihtiyaç duyduğukça tekrar bakmaya hakkımız yok mu?

Az çok yabancı dil

bilim görme özürlüler de yurt dışında birçok gazete ve dergiyi Braille yazı ile sağlamaktadırlar. Hele Rehabilitasyon Merkezleri görme özürlüler de

yaçlarını hatırlayacak matbaamız ve bu matbaanın da en son teknolojik imkanla donatılmış makineleri mevcuttur. Bütün sorun işletme beceriksizliğinden kaynaklanmaktadır. Ankara Aydınlikkevler Körler Okulu'nun bünyesine hapsedilen körler matbaası hem kendi görevlerini yerine getirememekte, hem de bu okulumuzun verimli çalışmasına engel olmaktadır. Örneğin Körler matbaasının çalışmalarını düzenleyen yönetmeliğinden her türlü kabartma yazılı kitabın hazırlanmasının yanı sıra az görenler için büyük puntolu kitaplar ve total körler için de setlere kaydedilmiş konuşan kitapların kaydedilmesi ve hazırlanması da vardır. Ancak yılda 3-4 tane kitap hazırlayan matbaa yöneticileri görevlerini yaptıkları zannetmekte, biz görme özürlülerin ihtiyaçlarını hiç dikkate almamaktadır. Devlet körler Matbaamız için en son olarak 40.000 Amerika Doları tutarında yatırım yapılmıştı. Eskiden yapılmış yatırımları da dikkate alırsak en az bir milyon Dolar

tutarındaki matbaa makinelerinin büyük bir kısmı ya hiç çalıştırılmamakta ya da atıl kapasite ile çalışmaktadırlar. Belki Körler matbaasının da kendi içerlerinde sorunları olabilir, ancak yapılacak en hayırlı iş, öncelikle ve ivedilikle körler matbaasının hapsedilmiş bulunduğu Aydınlikkevler Körler Okulu bünyesinden vakit geçirilmeden alınarak küçük de olsa müstakil bir birime taşınmasıdır. Bu taşıma işlemi bir türlü yapılmadığından Aydınlikkevler Körler Okulumuz da görevleri arasında olduğu halde bir türlü okul öncesi çağda bulunan görme özürlü çocuklarımız için bir ana okulu açamamaktadır.

Sözünü edilen matbaamızın bir an evvel ayrı bir binaya nakledilmesi bu okulumuz üzerine konulmuş bulunan ipotegi de kaldıracaktır. Böylelikle biz görme özürlü insanlar için hem çağdaş anlamda bir matbaa hem de matbaadan boşalacak yerde kör çocuklarımız için bir ana okulu açılmakla iki yönlü ve çok hayırlı bir hizmet sağlanmış olacaktır.

hiç sağlayamamaktadır. Denebilir ki; Ülkemizde hemen her kesimin belirli sorunları vardır. Ancak biz görme özürlülerini en çok yaralayan, bolluk içinde yokluk çekmemizdir. Zira ülkemizde körlerin ihtiyacı eğitim malzemesini sağlamak için çok yabancılara ihtiyaç vardır. Ancak biz görme özürlülerini en çok yaralayan, bolluk içinde yokluk çekmemizdir. Zira ülkemizde körlerin ihtiyacı eğitim malzemesini sağlamak için çok yabancılara ihtiyaç vardır.

Gururumuz Gazisehir

25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu

Bu millet ki silahını yoktan var eder kendi yapar. Bir millet ki acı çekirdek ekmeğini un yapar ekmek yapar ve kurşun atar, o millettten korkulmadır ve sırtı asla yere gelmez.



Gaziantep'te kurtuluşu ve Aziz Şehitlerimizin hatırasına Gaziantep Savaşında Antep halkı heyetinin bir kararı Sancağına, İrkinin, Dinine, milletine, mukaddesiyatına ebediyen bağlı olan biz Ayıntablılar her ne olursa olsun haksız bir kararı kanımızla silcek ve ebediyen Türk kalacağız.

kadını ile, köylüsü ile top yekün bir ilin savaşıdır. Bunu bazılarının maledip bazılarının dışta bırakmak çok sakıncalıdır.

Kadını erkeğine cepheye yemek taşımış, su götürmüş, cephe gerilerinde boş kovan toplanmış, duvarlardan silah yapıcılara barut yapmak için toz toplanmış.

Dünyanın hiçbir yerinde ve geçmişinde, akla gelmez ki bir kale veya kasaba dört bir yanı çepre çevre iki kat tel örgüsüyle çevrildiği halde on bir ay bütün açlığa rağmen dayanabil-

Antep halkının bir geleneği vardır ki her mevsim sonunda bütün yiyeceğini ve yakacağını evine depo eder. Zenginlerimiz ve tüccarlarımızda hasat zamanı kışın satmak için gerekli



Gaziantep Atatürk Heykeli

ticaret mallarını gerekse yiyecek tahıllarını ambar ederlerdi. İşte Antep halkının on bir ay savaştığının nedenini buhda aramak lazımdır. Üstelik memleketimiz her tarafında saklanacak mağralar vardı. O düşmanın on beş-buğuklu mermilerine Antep halkı buralarda saklanmak üzere göğüslerini sermişlerdir. İşte Antep savaşlarının on bir ay sürmesinin nedeni de burada yatmaktadır.

Gaziantep savaşının nedeni? Arapların Güneydoğu Anadolu'nun Arabistan toprakları sayarak Avrupa'nın galip devletlerine bildirmesi. Birinci Dünya Savaşlarından sonra Montros Antlaşmalarında aykırı olarak Kilikya (Adana ve çevresi) yı Fransızlar, Güneydoğu Anadolu'yu da Gaziantep, Urfa, Maraş'ı önce İngilizler daha sonra Fransızlar almıştı. Bu haksız işgale karşı direnişin ağırlık merkezi ise Gaziantep olmuştur.

Fransızların ilk şehre giren askerleri Ermeni alayı idi, komutanı ise Sent Mari idi.

İstanbul Şehir Tiyatroları 1997 Yılı Ocak Ayı Oyun Programı

Harbiye Muhsin Ertugrul

1-Lüküs Hayat
2,3,4,5 Ocak
2-Küçük Nasrettin
4,5,11,12,18,19 Ocak
3-Oldipus
8,9,11,12 Ocak
4-Kuyruklu Yıldız Altında
15,16,17,18,19 Ocak
5-Gazeteciden Dost
29,30,31 Ocak

Uskudar Musahip Zade Celal Sahnesi

1-Çahdaki Çatlak
2,3,4,5 Ocak
2-Büyülü Göl
4,5,11,12,18,19,25,26 Ocak
3-Farklı Bir Kadın
8,9,10,11,12 Ocak
4-Maviydi Bisikletim
14,19 Ocak
5-Estapetapuf (Orta Oy)
22,23,24,25,26,29,30,31 Ocak

Harbiye Cep Tiyatrosu

1-Aynılık Saat 15.00
2,3,7,9,10,14,16,17,21
23,24,28,30,31 Ocak

Kadıköy Haldun Taner

1-Bir Ata Krallığı
2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19 Ocak
2-Krala Oyun
4,5,11,12,18,19,25,26 Ocak
1-Milkadonun Çöpleri
22,23,24,25,26 Ocak
4-Cem Sultan
29,30,31 Ocak

Fatih Resat Nuri Sahnesi

1-Silvanlı Kadınlar
2,3,4,5,8,9,10,11,12 Ocak
2-Soytarlar Okulu
4,5,11,12,18,19,25,26 Ocak
3-Koca Sinan
15,16,17,18,19,22,23,24,25,29,30,31 Ocak
4-Maviydi Bisikletim
21,26,28 Ocak

Gazi Osman Paşa Sahnesi

1-Gazeteciden Dost
2,3,4 Ocak
2-Akıllı Soyтары
4,5,11,12,18,19,25,26 Ocak
3-Maviydi Bisikletim
5,7,12 Ocak
4-Lüküs Hayat
8,9,10,11 Ocak
5-Milkadonun Çöpleri
15,16,17,18,19 Ocak
6-Silvanlı Kadınlar
22,23,24,25,26,28,29,30,31 Ocak

Fircaların Arasında Kaybolan Kadın...

■ Yirmi yıl devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra mutluluğu çizgilerde arayan Mebrure Coşkunsu aynı zamanda yerel bir gazetede köşe yazarı. Yarı soyut resimleri çizmekten zevk alan Coşkunsu'nun yüzden fazla eseri var.

Onüç Kişisel Pekçok Karma Sergi Açtı

Çeşitli illerde onlarca karma onüç de kişisel resim sergisi açtı. Yaşını sorduğunda iki rakamın toplamı on ediyor yanıtı verdi. Halen kendisine ait atölyesinde Balikesir'de çalışmalarını sürdürüyor.

"Kadınların medya da malzeme olarak kullanılmasına karşıyım. Bu tepkimi resimlerimde kırıyorum. Çevreye karşı aşırı duyarlıyım. Benim için gözü yaşlı bir çocuk, havadaki bulut konularını oluşturabiliyor. (Anlaşılan o ki Mebrure Coşkunsu da toplumla iç içe. Diğer sanatçılar gibi duyarlı.) Sanata İlişki Aşırıyor

Ben ve yüzlerce insan resimlerle toplumun

sorunlarını yansıtıyoruz. Ancak, sergilerime yeterli ilgi gösterilmiyor. Sanat seyircilerinin ilgi göstermeleriyle zengin-



leşecektir. Halkımızın sanat kültürü yeterli değil. Bu da ekonomik yönden olduğu gibi sanat yönünden de değişmeyen acı bir gerçek. Önerim biz-

lerin çizgilerinde yansınları seyredenlerin anlayabilmeleridir.

Kendisini yıllardır tanıdım. Eksiklikleri, çarpıklıkları sürekli eleştirmede üstüne yok. İyi bir insan duyarlı bir kişi. Çantasında yerlere tükürenlere dağıtılmak üzere sürekli bir tomar mendili taşıması da ne denli hassas olduğunun en bariz örneği.

İleride çok ünlü bir ressam olarak söz edileceğine inanıyorum. İşte ünlü birisi olduğunda kendisini insanlar belki daha çok tanıyacaklar. Daha ayrıntılı yazılar yazılacak.

Ben böyle bir sanatçıyla ropörtaj yapmaktan çok gururluyum. Sabırlı çalışması yaşama küsenlere örnek olmalı.

VAZGEÇEBİLİRSİNİZ...!

BİR PAKET ŞİGARADAN...
VAZGEÇEBİLİRSİNİZ...!

Görmeyenlere bir kaset için...

Tel:
337 26 73
345 67 03
Fax:
345 09 55

Kaset bağışlarımız için:
Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği
Osmanağa Mah. Kırtasiye Sok. No: 32/3 Altıyol-
Kadıköy-İstanbul

Nakdi bağışlarımız için:
Türkiye İş Bankası Kadıköy Rıhtım Şubesi Hesap No:
6794 Kadıköy-İstanbul

"CIVICUS" İkinci Dünya Asamblesi...

■ CIVICUS (Yurttaş Katılımı için Dünya İttifakı) ikinci uluslararası toplantısı, 23-26 Eylül 1997 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde gerçekleştirilecek.

■ Sivil toplum vurgusunu ve anlayışını arttırmak: örgütlenme özgürlüğünü, yeni sivil toplum kuruluşlarına yönelik yasa ve düzenlemeler için uluslararası ilkeleri savunmak, ve sivil toplum kuruluşlarının kaynak tabanını geliştirmek konularına ilgi duyan, bu alanlarda çalışan herkese konferansa katılım çağrısı...

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için:

CIVICUS
919 18 ft Steet, NW,
3 rd Floor Washington,
DC 20006, U.S.A.
Tel: (+1) 202-331 85 18
Fax: (+1) 202-331 87 74

"En Büyük Yatırım, İnsana Yapılandır"

Başarafa 1'de

Toplumla bütünleşme ve sosyal yaşama katılma hakkının yasayla verilmiş olmasına karşın tek başına yetersiz kaldığı ifade eden Torol, yasal düzenlemelerin, mevzuat ve diğer yasalarla Anayasa'yı bütünleştirme zorunlu olduğu söyledi.

Konuşmacılardan Zehra Gönül Akkanat da, İş ve İşçi Bulma Kurumu, SHÇEK ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi çeşitli kurum ve kuruluşların görev ve işlevlerinin özletildikten sonra, Kamu Sektöründeki işletmelerin İş ve İşçi Bulma Kurumu'na müracaatlarının kaldırıldığına işaret ederek bunun özürler açısından olumsuz bir gelişme olduğunu, çünkü özürlerin asil isteklerinin kamu sektöründe olduğunu belirtti. Böylece kamu sektöründe bir sınırlamanın ortaya çıktığını kaydetti ve bir soru üzerine de abundant kayanaktan talep azlığının, hakkında kesin istatistikler olmasa da belirgin olduğunu söyledi.

Akkanat, Almanya'dan verdiği örnekte, orada özürler sosyal yardımın çok fazla olduğunu, kurumların çok koordineli çalıştığını, aile ve çocuğun birlikte sosyal güvenlik kapsamını aldığını kaydetti.

Asgari ücretin yüzde 30'u oranında kişiye cep harçlığı verildiğini, 15'ten fazla işletmeye sahip olanların bunların 6'sında özürli çalıştırma zorunluluğu bulunduğunu, eğer işyerinde 5 özürli varsa 1 özürli temsilcinin bulunma zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Akkanat, özürler konusunda sağlam bir politikanın, sadece özürü nedeniyle ve özürünün gerektirdiği kadar korunması anlayışına dayanılarak oluşturabileceğini söylerken, fırsat ve muamele eşitliğinin önemine değindi.

Diğer konuşmacı Ahmet Ekmekçioğlu, kuvvetli bir sivil toplum olmayışının en önemli eksikliği olduğunu belirtirken, bunun sonucu olarak istek ve arzularımızın yerine getirilmediğini söyledi.

Özürler için yapılan mücadele dünden bugüne büyük zorluklarla karşılandığını ve

bunların üstesinden gelinebileceğinin örneklerinin verildiğini kaydeden Ekmekçioğlu, görme özürülerin birçok konuda görülenlerden daha iyi işler ürettiklerini gördüğünü ama bunun için onlara imkan verilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmacılardan Fulya Saka ise, şu an İşev adıyla anılacak bir proje üzerinde olduklarını ve orada kadın ve erkeklerin işgücüne eşit ortak katkılarıyla katarak herkesin iş sahibi olup çalışacağını ileri sürdü.

Dünyada 500 milyon insanın kötü barındığını, günde 1 dolardan az parayla geçinen insan sayısında artış olduğunu tesbit edildiğini söyledi.

Ülkemizde de, yüzde 27'lik işsizlik oranıyla 6 milyon dolayında işsiz bulunduğunu ifade eden Fulya Saka, dünya ekonomilerinin yeni sorununun enfasyon değil, işsizlik olduğunu belirtti. Bunun yanında 4.5 milyon resmen kayıtlı yoksul var diyen Saka, Türk sanayinin de pahalıya geldiğini, çünkü gerekli teknolojiyi ithal ettiğini söyledi.

İşte kendi projelerinin konut ve işsizlik sorununa aynı anda yanıt verdiğini, bu yolla herkesin temel gereksinimlerinin karşılanmasını mümkün olacağını, ve Milli Gelirin büyük bölümünün tasarruf edilmesini kaydeden Saka, üstü ve altı işyeri olarak kullanılacak bu İşev projesinde herkesin eğitileceğini ve herkesin çalışabileceğini söyledi. Nüfusun yüzde 46'sı 15 yaşın altında, yüzde 4'ü 65'in üstünde ve ülke nüfusunun yarısı baba parasıyla geçiyor diyen Saka, işgücü olarak kabul edilen 12 yaşın üstünde 41 milyon kişinin bulunduğunu, 13 milyon öğrenci üretmeden tüketici olduğunu, kendilerinin İşev dedikleri uygulamaların bir aile kolektif şirketi olarak bireyleri kendilerine ait bir kuruma kavuşturacağını belirtti.

Daha sonra söz alan Sadık Eratik, en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, kendisinin çok yoksul büyüdüğünü, üniversite yıllarının yelken bezinden yapılmış tek elbiseyle geçirdiğini söyledi.

Eczacılık-ilaç Sanayine yönelmiş ve derken ehliyet aldığı ve işte daha sonra da bir kaza geçirdiğini belirten Eratik, kazadan 10 dakika sonra, hayatta kalmanın zevkini yaşamaya başladığını, kendine güven duygusunun hayatın zorluklarında başarılı olabilmek için zorunlu olduğunu, herkesin potansiyelin var olduğunu ama, yılmadan, bedbinliğe düşmeden çalışmak gerektiğini kaydetti.

Özürülük hayatının başlamasıyla verimliliğinin azalması tersine arttığını, sözü daha çok dinlenir bir insan olduğunu belirten Eratik şöyle devam etti: "Bilim olayları açıklamakta yetersiz. Bizi vareden, şerefli insan olarak dünyaya gönderen varlık, şerefini korumanın yollarını da bildirmiştir, öte dünyayı düşünmeden olmaz."

Özürü kardeşlerimizin mevcudiyeti özürü olmayanların imtihanıdır. Onlara gösterdiğiniz ilgi, insanlığımızın göstergesidir. Güzelliği, huzuru yaşamak için yükürden uzaklaşmamalıdır, yoksa hemen sıkıntı başlar...

Dinleyicilerden Faruk Bayülken, özürün en büyüğünün zihinsel özürülük olduğunu söyleyerek, Sadık Eratik'ten, özürü biri olarak, özürler adına ve özürler için neler yaptıklarını sordu.

Sadık Eratik, dernek için yer tahsis ettiklerini, özürleri arzuladıkları iş ortamına kavuşturduklarını, Antalya'da Beyaz Baston Derneği'yle bir iş yapıp özürülerin çalıştığı bir işyeri açtıklarını söyledi.

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Başkanı Salahaddin Yener, bütün olumsuz nitelermeler ve eleştiriler ne olursa olsun, geçtiğimiz 20 yıllık süreçte, dernekler olarak örgütlenme başarısını gerçekleştirdikleri, Habitat'ın hiçbir şey yapmadığı söylene bile, en azından sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sivil toplum ruhunu harekete geçirdiğini belirten Yener, elit özürülerin yasa yapıtlara verdikleri telkinlerle yasaların yapıldığı kanısında olduğunu söyledi.

Vali Üniversiteye Gönderilmesi Talimatını Verdi

Başarafa 8'de

Öte yandan gözlerinin açılmasını isteyen Salih Soysal'ı gerekli başvuruları tamamladıktan sonra üniversiteye muayene için Vali Yahya Gürgönderecek. Her konuda Balıkesir halkının sorunlarını dinleyen ve çözüme kavuşturan Gür halk günleriyle vatandaşla doğrudan temas kurup sorunları ilk ağızdan dinlemekte.

Haftanın her çarşamba günü rutin olarak halk günü çok ilgi görüyor. Çevreci, insanların sorunlarına anında çözüm bulan başarılı valimizi tüm Balıkesir'li seviyoruz. Onun gibi duyarlı bir vali daha Balıkesir'e gelmedi. Diye görüşlerinin belirten vatandaşlar özürü insanları da valinin kucakladığını belirtmekte.

VEFAT

Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Selami Öztürk'ün Babasını kaybetmiş bulunuyoruz. Merhuma rahmet Sayın Selami Öztürk'ün şahsında tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.

Türkiye Görmeleri Eğitim ve Himaye Derneği Yönetim Kurulu

VEFAT

Kadıköy Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü Sayın Rusen Yıldırım'ı kaybetmiş bulunuyoruz. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Yönetim Kurulu

Özürüler Koordinasyon Merkezi Çalışmalarından

Başarafa 1'de

B) Bilgisayar kursuna gitme talebinde bulunanlara kurs imkanı sağlanmıştır.

C) Tekerekli sandalye, ilaç, ortopedik malzeme gibi zaruri ihtiyaç başvurularına, sınırlı da olsa cevap verilmeye çalışılmıştır.

D) İstanbul genelinde özürülerin rahat dolaşımı için çevre düzenleme, (rampa, ışıklandırma vs.) konusunda yönlendirici çalışmalar yapılmaktadır.

E) Kışık yakacak kömür için müracaat eden özürü hemşerilerimize yardımcı olunmuştur.

F) Yaz aylarında özürülere yaz kampı düzenlenmiş ve bunun gelecekte sağlanmıştır.

G) Özürüler konusunda daha iyi hizmet vermek amacıyla bilimsel ve sosyal içerikli toplantılar düzenlenmiştir.

H) İş sahibi olmayı bekleyen eğitimli özürülere iş garantili meslek öncesi eğitim bursu verilmesi

çin çalışmalara başlanmıştır. D) Özürü üniversitelilere burs hizmeti sunulmuştur.

Gerçekleştirilmesi düşünülen hizmetler ise şöyle sıralanıyor.

A) Kütüphane ve dökümanasyon merkezi.

B) Fizyoterapi salonu.

C) Montaj atölyesi.

D) Örgü dokuma atölyesi.

E) Spor ve egzersiz salonu.

F) Psikoterapi salonu.

G) Daktilo bilgisayar kursları.

H) Santral Operatörlüğü.

I) Teorik dersler.

J) Lisan kursları.

Merkez, bu hizmetlerin verilebilmesi için, Tophane semtinde bulunan eski "Tedbirhane" binasının Özürüler Şarayı olarak restorasyonunun tamamlanmasını beklediklerini belirtiyor...

Merkez şu an, İstanbul Belediye giriş katı Vefa-Fatih'te çalışıyor. İlgilenenler için telefon 512 55 00-572

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 48. yıldönümü

Başarafa 8'de

1992'de az özgür ülkeler içinde yer alan Türkiye, şimdi de 7 puanla 88 ülke arasında 66. Sırada yer alıyor. Bizden daha kötü olanlara bakıp sevinmek mümkün değil. Çünkü o ülkeler sırasıyla Fas, Liberya, Bangladeş, Suudi Arabistan, Suriye, Mozambik, Endonezya, Pakistan geliyor.

Siyasal iktidarlara mangalda kül bırakmazken ve düşünce suçundan yazarlar, ressamlar, tiyatro sanatçıları, aydınlar, toplum binlerce yıl tutan cezaevinde doldurulurken Avrupa Konseyi İspanya ve İtalya'dan sonra "Rüşvet ve yolsuzluğun en yaygın ülkesi" olarak Türkiye'yi gösteriyor. Rüşvet ve yolsuzluk da artık insan hakları ihlali sayılıyor.

İbrahim Tekin Yaşama Ümitle Bağlı

Başarafa 8'de

"VURGU Gazetesinde benimle ilgili bir haber yapıyor. Belki benim durumumu inceleyecek ve elimden tutar da ben

de bu karamsar yaşandan kurtulurum. İsim benim olur" dedi.

İsvenlerimizi İbrahim Tekin adlı haberimize konu görme özürü arkadaşımızı işe al-

lar İsvenlerimizi özürlerle ilgili konularda daha duyarlı olurlar.

İbrahim Tekin'in dileğim şansı açılsın. İbrahim adına ona

iş verecekleri, Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Balıkesir Şubesi Yöneticileriyle ben de minnet duyacağım.

Oportünizm ve Makyavelizm

Başarafa 2'de

Sayın Durmuş artık Özürler İdaresi Başkanlığının bir üyesi olmayı hayal ediyordu ve bunun için de yıllarca kavgaya ettiği Sayın Öztürüm'ün muvafakatı gerekecekti. Bunun için de kendini affettirmeliydi.

En sonun da olanlar oldu ve tarihi bir belgeyi ki (bu belgede belirtilen görüşleri bütünüyle destekliyoruz) birlikte imzaladılar.

Eh bu kadar olsun, Durmuş Başkan Özürler İdaresi Başkanlığı Üyesi olmalıydı. Bunun içinde bugüne kadar savunulan ilkelere unutulması

önemli değildi. Amaç yükselmek değil miydi?

Konu Körler Federasyonu olunca Altınokta Körler derneği Başkanlığı araç olmuştu. Şimdi de Özürler İdaresi Başkanlığı var gündem de, niçin Körler Federasyonu ve ilkelere araç olmasın ki? Oysa biz biliriz ki sadece ilkelere uğruna gerek altınokta Körler Derneğinde gerekse Körler Federasyonunda başkanlık yapmak için yarışan sayısız insan vardır.

Olmasın beyim... Makamları birbirine feda etmek için hırslanmam daha da ileriye vararak el etek öpmek, yıllarca

savunduğunuz ilkelere pek oturmuyor. Tamam, yıllarca ittifak ettiğin bazı grupları, artık gücünün onlarsız yaşamaya yeteceğini anladığında yıkışını gördük yaşadık. Ama böyle devam edersen arkandan gelen adam kalmayacak.

Söylemesi bizden

Dileriz, bazı çevrelerle yarın ilişkiniz bozulduğunda yeniden dernekleri tahrik ederek kendinize alet etmeye çalışmazsınız. Dileriz kurulan barış köprüleri ayakta kalır. Ama korkarız ki, beklenti içerisinde bulunduğunuz o koltuk başkalarının olur.

Domates Corbası

SAHLEP BİTKİSİ TEHLİKE ALTINDA

● Sinema sanatçısı ve çevre gönüllüsü Ediz Hun, doğada kendiliğinden yetişen sahlep bitkisinin, aşırı tüketim nedeniyle yok olma tehlikesi altında bulunduğunu söyledi.

● Hun, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, sahlepin zor yetişen bir bitki olduğunu belirterek, "Türkiye'de, dondurma tüketimi bu hızla devam ettiği takdirde, 20-30 yıl sonra sahlep kalmaz" dedi.

● Ediz Hun, bu gerçek dikkate alınarak, sahlep bitkisinin mutlak koruma altına alınması gerektiğini kaydetti.

Malzeme:

6 Bardak et suyu

3 Orta boy domates

1 Adet büyük soğan

3 Kaşık yağ

1 Kaşık Pirinç

1 Fincan su

1 Bardak su, tuz..

Hazırlanışı:

Bir tencereye yağ ve ince doğranmış soğan koyulur. Soğanlar hafif pembeleşene kadar kavrulur, kavrulmuş soğan içerisine kabuğu soyulmuş ve küçük parçalar halinde doğranmış domatesler katılır. Birlikte karıştırılarak ateşte iyice eritilir. Buna un ilave edilir, ateşte 1-2 dakika karıştırılır, tuzu katılır, 6 su bardağı et suyu ve 1 bardak su konur. Aralıksız karıştırılmak suretiyle kaynatılır. Süzgeçten geçirilerek, bunların üzerine haşlanmış yumuşak hale getirilmiş pirinç dökülür. Kaynatılır.

Not: Domates olmadığında zaman bu çarba salça ile de yapılır. Kavurulmuş yağ ve soğan üzerine 2 kaşık salça katılır, kavrulur, sonra diğer işlemler yapılır.

Patates Köftesi

Malzeme:

500 gr. Patates, 2-3 dilim bayat ekmeğ, 2 çorba kaşığı margarin, 1 çay bardağı süt, 1/2 demet maydanoz, 1 büyük soğan, 750 gr. Kıyma, 1 yumurta, kırmızı biber, 500 gr. Pirasa, 300 gr. Havuç, 1 çay bardağı krema.

Hazırlanışı:

Patateslerin kabuklarını soyup tuzlu suda 25 dk. Kadar haşlayın. Ekmekleri soğuk suda ıslatın.

Haşlanan patatesleri ezin. 1 çorba kaşığı yağı ve sütü ilave edip püre yapın. Doğradığınız soğanlarla maydanozu katın tuzunu koyun.

Kıymaya doğradığınız orta boy soğanı yumurtayı ve suyunu sıkıp ufaladığımız ekmeği katın. Tuzunu, kara ve kırmızı biberini koyup yoğurduktan sonra folyo kağıdına koyup 30*30 cm. kadar yaydığınız üstüne hazırladığınız püreyi koyun ve folyonun yardımı ile rulo şeklinde sarın, önceden ısıttığınız fırında 1 saat kadar pişirin.

Sebzeleri yıkayıp ufak kuş bağı parçalara kesin, 1 çorba kaşığı yağı ısıtın ve bu yağda sebzeleri haşlayın. Sonra 1 bardak su katıp bir taşım kaynatın. Kremayı ilave edip kısa bir süre daha ateşte tutun, ve köfte ile birlikte servis yapın.

Özürüler Yasası Çıktı

Başarafa 1'de

Politikalara yön veren az personel çok iş yapacak biçimde örgütlenmelidir. 4-Yapılacak düzenlemelerde uygulanabilirlik ilkesi gözönüne alınmalı, yasaların uygulanmasında cezai yaptırımların yanı sıra, ödül ve teşvik unsurlarında yer almalıdır.

5-Yasada öngörülen düzenlemelerin 6 ay gibi kısa bir sürede yapılabil-

mesi için, başbakanlık'da bir koordinasyon birimi oluşturulmalı, bu birim çalışmalarını yıllardır sürdürülen çaba ve araştırmalar sonucu önemli bilgi birikimi olan Konfederasyon ve Federasyon görevlileriyle birlikte yürütmelidir.

6-Aşağıda imzaları bulunan Konfederasyon'a bağlı Federasyonlar ve bunları oluşturan 300 dernek adına

yukarıda sözü edilen çerçevede görüş ve önerilerimizin dikkate alınmaksızın yapılacak tüm düzenlemelere karşı çıkacağımızı ve Konfederasyon ve Federasyonları oluşturan 300 dernek ve yüzbinlerce üyemizle birlikte medya ve kamuoyunun desteği ile demokratik tepkilerimizi yasal çerçevede getireceğimizi özellikle ve önemle bildiririz.

TÜRKİYE GÖRMEZLERİ EĞİTİM VE HİMAYE DERNEĞİ

Tüm insanlık için yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve barış getirmesini dileriz.

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

97



Tütün Mamullerinin zararlarının Onlenmesine Dair Kanun...

Bu Kanunun 5 inci maddesine göre uyarıda bulunmayan tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerin memur olmayan yetkilisi veya amiri hakkında on milyon lira para cezası verilir. Uyariya rağmen tütün veya tütün mamulü içen kişi hakkında da aynı ceza uygulanır.

desinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenlere on milyon liradan beş yüz milyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Tekerrür halinde bu cezanın yukarı haddine hükmolunur.

Para cezasına ilişkin hükümler

Madde 8.-6'ncı maddede yazılı para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebliğat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

Bu kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahallin en büyük mal müdürlüğüne tahsil edilir. İdari para cezalarına karşı yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebilir.

Geçici Madde 1.-Bu Kanunun tarihinden önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamullerinin bir yıl süreyle 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur.

Geçici Madde 2.-Bu Kanunun 2'nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ayrı yer tahsis, 3 üncü maddede yasaklanan reklam panolarının kaldırılması ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılması gereken işler Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yerine getirilir.

Yürürlük Madde 9.-Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 10.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



Adli para cezası

Madde 7.-Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü mad-

Siddet Kapatı Calınca

■ Nasıl bir utanç ki bu, gözaltında yüzlerce insan kaybedilirken, insanlık tarihinin bu en iğrenç eylemi karşısında kılızımız bile kıpırdamıyor. Üstelik anaların çığıklarına, seslerine bile kapatıyoruz kulaklarımızı.

Bize insan kılan ne yapmız, ne yönümüz varsa yitirmek uğruna, kendimizin ve başbakanlarımızın yaşamlarına duyduğumuz saygıyı yoz bir şiddete kurban ederek kapatıyoruz. Ve sonunda içki masasında arkadaşının kafasını kesenlerin, sözde namus uğruna bir aileden on kişiyi öldürenlerin, en yakınlarını biçip doğrayanların öykülerinin en ufak bir tepki duy-maksızın ve hergün biraz daha kanıksayarak sadece boş gözlerle izler hale geliyoruz.

Dolmuş kuyruklarında, otobüslerde, çarşı ve pazarda, türbünde, okullarda, trafikte seyir halinde insanların küçücük bir kıvılcımla, nasıl canlarına kastedilmişce sineboğaz boğaza geldiklerine şahit oluyoruz. Toplumca, sonu yok bir şiddet barajının içine saplanıp kalmak üzereyiz.

Daha da kötüsü tüm bunları artık hiç yadırgamıyor, fotoromanın hergün yeni bir sayfasını çevirircesine tanıklık ediyoruz şiddetin siddetin buncası-

Üstelik gün geçtikçe daha bir unutarak insancıl tepkilerimizi, yaşamın ellerimiz arasında kayıp gidişini daha bir görmeyip umursayarak ve daha bir bulanarak şovenizmin, nefretin kirli soluğunu. Yakıp yok etmeyi, bilerek ya da bilmeden daha bir içselleştirip, özümüzü bir tutaraktıklık ediyoruz şiddetin buncasına.

Oysa, müdahale edip yaşamı yaratabiliriz yeniden. Bağırma, karşı durma, mandığımızca bir tavır almayı yeniden öğrenebiliriz. Bizden çaldıkları tüm insancıl heyecanları, korkuları, umutları, se-

vinçleri ve kaygıları geri alabiliriz onlardan. Yeter ki, hele bir inanıp kendimize doğrulamı yerimizden. Binlerce yılın uygarlık mirasını yüklenmiş Anadolu toprağına ölümün ve kanın yerine barışı ve hayatı getirmek adına birleşelim bir olalım. Düşümlüce, umudumuzca nefes verelim ses katalım çığlığımıza yeter ki.

Şiddet kapatı calınca, önce hayat kirlenir. Pencere önündeki çiçek, sabahın serinine karışan taze ekme-kokusu, çirliçiplak ağlaması bir çocuğun, öylece gülmesi, genç bedenlerin damarlarındaki yaşam coşkusu ve ozanın ağzından düşürdüğü şiir kirlenir. Kirlenir umut, hüznün, tutku, ve çığlık. İnsana dair ne varsa kanın kokusu, öfkenin soluğuyla bir çırpıda kirlenir. siddet kapatı calınca.

Şiddet kapatı calınca, önce hayat kirlenir. Pencere önündeki çiçek, sabahın serinine karışan taze ekme-kokusu, çirliçiplak ağlaması bir çocuğun, öylece gülmesi, genç bedenlerin damarlarındaki yaşam coşkusu ve ozanın ağzından düşürdüğü şiir kirlenir. Kirlenir umut, hüznün, tutku, ve çığlık. İnsana dair ne varsa kanın kokusu, öfkenin soluğuyla bir çırpıda kirlenir. siddet kapatı calınca.

Şiddet kapatı calınca, önce hayat kirlenir. Pencere önündeki çiçek, sabahın serinine karışan taze ekme-kokusu, çirliçiplak ağlaması bir çocuğun, öylece gülmesi, genç bedenlerin damarlarındaki yaşam coşkusu ve ozanın ağzından düşürdüğü şiir kirlenir. Kirlenir umut, hüznün, tutku, ve çığlık. İnsana dair ne varsa kanın kokusu, öfkenin soluğuyla bir çırpıda kirlenir. siddet kapatı calınca.

Şiddet kapatı calınca, önce hayat kirlenir. Pencere önündeki çiçek, sabahın serinine karışan taze ekme-kokusu, çirliçiplak ağlaması bir çocuğun, öylece gülmesi, genç bedenlerin damarlarındaki yaşam coşkusu ve ozanın ağzından düşürdüğü şiir kirlenir. Kirlenir umut, hüznün, tutku, ve çığlık. İnsana dair ne varsa kanın kokusu, öfkenin soluğuyla bir çırpıda kirlenir. siddet kapatı calınca.

Doğru ve Kararlılığa Alkış Refahiyol'a Kararlılığı İçin Alkış Tutmalı

Başarılı 2' de Yaşamın yedinci maddesi, adli para cezasını ikame etmiştir. Müeyyideye göre, 3 maddedeki reklam yasaları ihlal edenler ve 4. Maddemin ikinci fıkrasındaki yasal uyarıyı yapmayanlar on milyondan beşyüz milyon TL para cezasına çarptırılır.

Bu yasa yayınlanmakla yürürlüğe girdi Ancak telaşa mahal yok Birçok maddeleri için istisna var.

Yasayı çıkararak, sigara tükellerinin sonuna hayır diyenlere alkış tutuldu. Kararlı uygulayıcılara şükran bizden. Hep birlikte sigarasız sağlıklı günler.

Cocuklarda atesinin değerlendirilmesi

Başarılı sayfa 4'te

■ Bağışıklama ve seyahat öyküsü önemli bilgi sağlayabilir (örn. Haemophilus influenzae tip b (HİB) enfeksiyonu olasılığı). Ayrıca aile ya da başka temaslar aracılığıyla hastalıkla karşılaşma olasılıklarını sorgulayın. Geçmişte ciddi bir enfeksiyon öyküsü (örn. menenjit), yineleyici bakteriyel enfeksiyonlar, splenektomi ya da başka bağışıklık bozuklukları bakteriyel enfeksiyonlara yatkınlık gösterebilir

Muayene

■ Ateşli çocuğun değerlendirmesinde ilk ve belki de en önemli nokta genel durum dikkatle değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme deneyimli klinisyenler için daha kolay olabilir; deneyim azsa zorlaşabilir. Bu nedenle hasta çocuğun değerlendirme ve tanınmasına anlamlı hastalık riskinin öngörülmesine yardımcı olarak gözlem puanları önerilmiştir.

■ Yale Akut Hastalık Gözlem Puanlamasını kullanan Mc Carthy ve arkadaşları puanı 10'dan fazla çıkan çocuklarda ciddi bakteriyel enfeksiyon olasılığını, puanı 10'un altında kalan çocuklardan daha yüksek bulmuşlardır. Puanlamada kullanılan beş parametre ağlama, anababauyarısına tepki, deri rengi, hidrasyon durumu ve gösterilen ilgiye yanıtır.

■ Zayıf, inatlı ya da tiz sesle ağlama; yatıştırılmayan sürekli ağlama; ana babadan gelen uyarılara yanıt vermeme; soluk siyanozlu ya da mermer görünümündeki kül rengi deri; huşuzlu ya da ifadesiz yüz dikkat edilecek önemli belirtilerdir.

Görme özürlüler de çağı yakalamak istiyor

Başarılı 5'te Hemen hemen hiçbir ilave yatırım gerektirmeyecek bu hizmetin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine bizlere kulak tıkamayacağına inanıyor ve bizler de sizler gibi bilgi çağının nimetlerinden yararlanmak istiyoruz. Devletimizin Korlar matbaası için her türlü parasal imkanı seferber etmesi, matbaanın daha şevşev hale getirileceği inimidir de vermektir. Bizler bilgi sahibi olmak istemek istiyoruz.

Başarılı 5'te Hemen hemen hiçbir ilave yatırım gerektirmeyecek bu hizmetin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine bizlere kulak tıkamayacağına inanıyor ve bizler de sizler gibi bilgi çağının nimetlerinden yararlanmak istiyoruz. Devletimizin Korlar matbaası için her türlü parasal imkanı seferber etmesi, matbaanın daha şevşev hale getirileceği inimidir de vermektir. Bizler bilgi sahibi olmak istemek istiyoruz.

Ülkemizden İnsan Manzaraları...

Başarılı 2'de Onlar tek başlarına değildiler, bakmakla yükümlü oldukları aileleri vardı. Ayrıca onlar aynı zamanda öğrenci sınıfının ebeveynleri durumundadır. Hal böyle olunca da çalışan insanlarımızın sorumluluk duygusu öğrencilere göre fazla gelişmiştir. Her gün günün ilk ışıklarıyla beraber hayata belik umutlu, belki yorgun belki de ümitsiz bir şekilde merhaba demek zorundadır. Kimisi kendinden önc çocuklarının karnısını biran önce doyunup biran önce okula yollama çabası içerisinde.

Kimisi ise mesai saatine yetişebilme derdindedir. Türkiye şartlarında yirmi milyon maaşla devlet dairesinde çalışan ve kendinden başka üç nüfusa daha bakmak zorunda olan bir memuru düşünün. O hergün istemese bile işe gitmek zorundadır. Çünkü ailesine bakmakla

yükümlüdür. Bir aylık emeği karşılığında aldığı para dört nüfusu bir ailenin geçimini karşılayacak kadar olmasa da onun bu paraya ihtiyacı vardır. Peki bu memurun gezmek, eğlenmek ve benzeri gibi ihtiyaçları yok mudur acaba? tabiki vardır. Ama imkanları bu ihtiyaçları karşılayabilecek güçte değildir. O bunun farkında olduğu için bu tür ihtiyaçları kendine lüks saymakta ve sadece hayaliyle yetinmek zorunda kalmaktadır. Herşeye rağmen bu memurumuz gerek kendisi gerek ailesi için yaşam mücadelesini sürdürmek zorunda olduğunun bilincindedir. Öğrencisinden çalışanına bütün bir toplum olarak olumsuzluklarla, güçlüklerle mücadele etmesini bilmiyoruz. Geleceğe daha bir güvenle bakmalı, herşeye rağmen inatla gülmeli, ve sevginin, barışın, hoşgörünün ve umudun varolduğu yeni bir toplum yaratmalıyız.

Gururumuz Gazisehir Gaziantep'in Kurtuluşu

Bu Ermeni alayı bir Afrika avcı bölüğü ile bir de Fransız bölüğü idi. Şehrimizde bulunan Ermeniler'in arasında Sivaslı, Erzurumlu, Elazığlı Ermenilerden oluşan 11 bine yakın Ermeni, işgalcileri çiçekler ve düğün haleyatları ile karşıladılar.

Bir Fransız subayının işgalin ertesi günü Askyol polis karakolu önündeki Türk Bayrağı orada bulunan polis memuruna indirtmesi büyük öfke uyardı. Yeni kurulmuş olan İslam Derneği, durumu Fransızlar yanında kınadılar ve subayın emri ile bayrağı indiren memur görevden alındı. Diğer yandan Ermeniler'in taşkınlıkları sürüyordu, bunlara karşı birleşmenin zamanı gelmişti. Ermeniler Gaziantep halkının ırzına el uzatıyor, yoldan geçen kadınların peçelerini yırtıyorlardı.

Şehitkamil Olayı Bir akşam üzeri bugünkü İnönü Caddesi üzerinde Fransızlar tarafından bir kadına sataşmak istedi. Kadının yanındaki 8 yaşındaki Kamil Fransızlara karşı koymak istedi. Fakat Fransız askerleri tarafından süngülenecek şehit edildi. Bunu duyan halk İslam Derneği önünde toplanarak bu olayı protesto ettiler bunun üzerine

Ermeni taburu değiştirilerek yerine Cezair taburu getirildi ama taşkınlıklar yine devam etti. Bu arada Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresini toplamış ve her ilden bir temsilci gönderilmesini bildirmişti. Gaziantep'ten Esenbek camii imamı Şahin hafız gönderilmişti. kongre sonrasında Antep'te Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulması kararlaştırıldı.

Şahinbey Savrını Düşman cesedimi çignemeden Antep'e giremeyecektir. Fransız ve Ermeni kuvvetleri Ermenilerden herhangi bir ihtiyaçlarını karşılayamaz olmuştular bunun üzerine durum Katmadaki Fransız kuvvetlerine bildirildi. Yardıma gelen Fransız kuvvetleri Kertil köyü yakınlarında Nuri Kutlar komutasındaki birlikler tarafından yenilgiye uğratılarak geri gönderildiler. Fransızlar tekrar toplanarak tekrar yola çıktılar. İşgalcileri karşılamak üzere Mehmet

Sait (Şahinbey) görevlendirildi. Şahinbey İngilizlerle birçok defa çöl savaşları yapmış ve İngilizlere tutsak olmuş Mondros Mütarekesinden sonra salıverilmiş ve kendi memleketine gelerek burada Fransızlara karşı mücadeleye girmiştir. Fransızların geldiğini haber alan Şahinbey Çapallı köyünü kendisine üs olarak seçti ve çevre köyün halkını Fransızlara karşı ayaklandırdı. Bu arada Şahinbey'in kolaylaştırmak için Akçakoyunlu Köyü yakınlarında Fransızları bölmek istedikleri ama başaramadılar. Fransız komutanı Sent Marı tarafından Antep'teki Fransız kuvvetlerine yardım etmek için büyük bir kuvvet gönderildi. Fransızlar Ermenilerinde katılmasıyla Albay Anderya komutasında 25 Mart 1920 günü Kilis'ten yola çıktılar. Bu kuvvet 3 tabur piyade, bir bölük atlı, bir istihkam takımı ve 400 arabadan kurulu idi.

Düşman Enez köyü yakınlarında çadırlar içerisinde gecelidiler. Ertesi gün beş kilometre bir yayılıştaki Şahinbey kuvvetleri üstün düşman kuvvetlerine hayli zayıf verdiler. Fazla kuvvet karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar. Şahinbey kuvvetlerine kentten ve çevre köylerden yardım geldiğini gören Fransızlar geceyi Bostancık önlerinde geçirdiler. 28.03.1920 saba-



Annesini kurtarıırken ölen Şehit Kamil Anıtı

hı saldırıya geçtiler ve Şahinbey kuvvetlerini dağıttılar ve Şahineyi savaş meydanında şehit ettiler. Şahinbey'in şehit düşmesi üzerine yardıma gelen Kılıç Ali Bey halka büyük moral verdi ise de üstün düşman kuvvetlerine karşı koyamadılar. Ankara Hükümetinin isteği doğrultusunda 6 Şubat 1921 tarihinde Fransızları geçici bir mütareke yapıldı ve sava-



Gazi ünvanının verilışı

■ Fransız kuvvetlerine karşı kahramanca savaşan Ayıntap'a 6 Şubat 1921 tarihinde çıkarılan 93 Sayılı "Gaziayıntap" adı verildi.

GAZİANTEP

Gaziantep-Ramazan Kabak

Eski adları: Beda, Bida, Doliche, Dülük, Ayıntap, Gaziayıntap, Bugün: Gaziantep veya halk arasında kısaca Gaziantep.

İlk insan topluluklarının yaşadığı ilk uygarlıkların geliştiği Anadolu, Mezopotomya ve Mısır'ı birbirine bağlayan kara ulaşım'ı Antep'ten geçtiği kent, her dönemde çevredeki gelişmiş kentlerle yakın ilişkiler içinde bulun-

maktaydı. M.Ö 1200-700 yılları arasında bağımsız Hitit kentlerinden olan Katti Krallığı "Karkamış"ta kurulmuştu Kent yüzlerce yıl ilk çağın en önemli dini merkezlerinden biri olmuştur. Bunun gibi, Asur, İrani Helen, roma Kültürleri

ve çevresini derin bir biçimde etkilemiş ve eserler sıralanmıştır. Hristiyanlığın yaygınlaşmasıyla gene ilk kilise ve manastırların kurulduğu başlıca bölgelerden biri Ayıntap ve yöresi olmuştur. Ayıntap ve Kilis

Türk-İslam Kültür Merkezi olarak ün yapmıştır. Ayıntap bu dönemde "Küçük Buhara" adıyla anılmıştır. Bu zamanlarda Ayıntap'a yüksek öğretim yapan okullar olduğu Doğulu kaynaklarda belirtilmektedir. 1516 yılında

Ayıntap yöresi Osmanlı yönetimine bağlandı. Osmanlı devleti de diğer Türk-İslam devletleri geleneklerine uyarak Ayıntap yöresi halkının geleleklere uyarak Ayıntap halkının içişleri karışmadı. Bu devirde zengin

vakıf kuruluşları esnaf birlikleri, sosyal yardım kurumları medreseler düzenli olarak çalıştı. köy aşiret ve oymak örgütlerinin bu düzen içerisinde gelişip zengileştiği Ayıntap, Şerri Mahkeme sicillerinden öğrenilmektedir. Vakıflar

yoluyla medreseler, kitaplıklar, hanlar, bedestenler, çarşılar, kasteller, hamamlar, su yolları, gibi toplum hizmetine yararlı kuruluşlar ve binalar yerine getirildi.

Osmanlı devleti'nin son yıllarda iyice zayıf düşmesi yüzünden XIX yü-

yılın ikinci yarısında Ayıntap Türkleri ile Ermeniler'in ilişkileri bozulmuş yüz yıllardan bu yana sürdürülen birlikte yaşam ahengi büyük oranda kalkmıştır. Bu yüzden zaman zaman kıyasıya savaşlar olmuştur. bu durum Kurtuluş Savaşına kadar sürmüştür. 11 ay süren Gaziantep savaşları sonunda Antep halkı kahramanca savaşmış, düşman kurşununa göğsünü siper etmiş ve nihayet 25 Aralık 1921 tarihinde bağımsızlığına kavuşmuştur.

Siddet Kapatı Calınca

■ Şiddet kapatı calınca, önce hayat kirlenir. Pencere önündeki çiçek, sabahın serinliğine karışan taze ekmek kokusu, çirliçirli ağılayışı bir çocuğun, genç bedenlerin damarlarındaki yaşam coşkusu ve ozanın ağızından düşürdüğü şiir kirlenir. Kirlenir hüzün, umut, tutku ve çığlık. İnsana dair, yaşama dair iyi olan ne varsa öfkenin soluğu, kanın kokusuyla bir çırpıda kirlenir.



Bu görüntüleri hiçbir zaman yaşamak istemiyoruz.. Devletle vatandaş arasında olması gereken şey, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan güçlü, sarsılmaz bir bağdır.

Karınca yakmak, Latin Amerikalı çocuklar arasında eski bir oyundur. buldukları bir yuvanın başına üşürler ve sırayla birer kibrit çakarak gözlerine kestirdikleri karıncaları yakmaya koyuurlar. Ateşi ve ölümlü oynarlar. Birgün bir başka çocuk gelir ve oyunlarına katılmaksızın onları seyredurur. Bir ayrı gözle bakınca, kaçamayacaklarını anlayan karıncaların ateşe ve ölüme, adeta birbirlerine sarılarak nasıl ikiser ikiser koştuklarını farkeder. Ateşi ve ölümlü oynayan arkadaşlarının yanında, ateşi ve ölümlü yaşamın yok edilişindeki acıyı farkeder. Hem de daha yaşam bile tüm renkleri, kokuları, sesleri, hüzünleri, coşku ve tutkularıyla farketmemişken.

Ve şimdi, vatandaş diye bildiğimiz, bir koca ömür geçirdiğimiz, geçireceğimiz bu ülkede birileri kibritler tutuşturuyor her birimizin ellerine. Karınca yuvaları gösterip koşun diyorlar, bulduğumuz tüm karıncaları yakmaya koşun. Şiddete ve ölüme, yakıp yok etmeye alışmaya, onları yapamayınca ya dek bırakmayın ellerinizden, güçsüz kalırsınız, hain olursunuz diyorlar. Televizyonlardan bağıyorlar. Ga-

zetelerden, radyolardan, meydanlardan. Siyasetçileri, köşe yazarları, bürokratları ve hatta şairleri, müzisyenleriyle bağıyorlar. İşi terör olanlar, kan dökmek olanlar da ses katıyor seslerine. hep birlikte ateşi ve ölümlü oynamaya çağırıyorlar. İnsana ve yaşama özgü ne varsa kasıp kajaran şiddeti ve onu seyreduran, azdıran vurdumduy-

mazlığı, bunca görmezliğin, duymazlığın, davranmazlığın katil karanlığına kutsamaya çalışıyorlar. Ve şimdi yurdumun dörtbir yanında, dağlarında her yeni gün 20-22-25 yaşında insanlar, gazete manşetlerine rakam olsunlar diye birer birer, onar onar ölüyor, sakat kalıyorlar. Ve bizden de, kimilerinin ölümleriyle gururlanmamızı,

kimilerinin öldürülmeleriyle sevinmemizi istiyorlar. Ükenin yarınma dair tek umudu, biricik varlığı olan üreten, düşünen, tepki duyabilen, sorabilen gençlik meydanlarında anlaşılacak bir öfke ve huçla kıyasıyla coplanırken susmamızı bekliyorlar. Terör, canlı ve cansız bombalarıyla dörtbir yanımızı kasıp kavuruyor. ●7'de

Gözlerinin Acılması İçin 'Vali'den Yardım İstedi...

■ Balıkesir Cumhuriyet Lisesi son sınıfında okuyan Salih Soysal Balıkesir Valisi'nden yardım istedi.



■ İvrindi ilçesi köylerinden olan ve doğuştan görme özürlü Soysal Balıkesir valiliğinin her hafta düzenlediği halk gününe 27 Kasım'da katılarak gözlerinin açılması için yardım istedi. Birgün sonra Eğitim ve Himaye Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Duruma el koydu.

Gereken Her Seyi Yapacağız.
■ Salih Soysal adlı bu kardeşimizin gözleri açılabilirse açacağız. Önce Mehmet Ata ile irtibata geçtik kendisini muayene ettireceğiz. Ve açılacaksa gereken her türlü yardımı yapacağız. Eğer açılmayacaksa kendisine burs vereceğiz. Araç gereç yardımında bulunacağız. Önceden habermiz olsaydı ihtiyaçlarını karşılardık. Halkımız görmeyenleri derneğimize getirmeli ya da onlardan bize söz etmeleri halinde bizler onlarla irtibat kurarız. Diyen başkan ve yönetim kurulu üyeleri, "Daha derneğimizden haberi olmayan yüzlerce görme özürlü var" diye de eklediler.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin "48. Yıldönümü"

Bu Nedenle İnsan Hakları Tüm Dünyada Yeniden Sorgulanıyor...

Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye ile ilgili en son raporu 20 Kasım 1996 Bu raporun başlığı "Çocuklardan İnsan Hakları İhlali"

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 48. Yıldönümü nedeniyle insan hakları tüm dünyada yeniden sorgulanıyor. Her ülke kendine bakıp insan hakları alanında nerede bulunduğu nu yeniden gözden geçiriyor. Bu görevi her ülkede İnsan Hakları Dernekleri denetliyor. Gelişmiş ülkelerde ise meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar bu görevi üstleniyor.

Hala birçok geri kalmış ülkede insan hakları bilinci yerleşmediğinden sivil toplum kuruluşlarının devlete duyarlılık kazandırması görevini üstlenmesi kaçınılmaz oluyor.

Türkiye'de ise bu durum bütünü farklı ve vahim... Çünkü 1980 olayları 1995'de 99, 1996'da 59'a varan faili meçhul cinayet dosyası, yargısız infaz ve işkence de, cezaevinde, göz-

altında ölüm 1996'da 169, çatışmada ölenler bu yıl 2395, gözaltında kayıp 66. İşkence görünen geçen yıl 1412 bu yıl 309, gözaltında alınan 17.604, geçen yıl gözaltına alınan 461 gazeteci için toplam 1712 yıl hapis, bu yıl 386 gazeteci için toplam 877 yıl hapis isteniyor. 140 yılı keskinleşmiş. Ceza-

İbrahim Tekin Yasama Ümitle Bağlı

24 yaşında üç çocuğu bir ailenin en küçüğü. İlkokula giden dokuz yaşında iki gözünü de kaybetti. "Benim gözlerim ilgisizlik nedeniyle kör oldu. Babam rahmetli hep kendini düşündü. Tedavi ettirseydi böyle olmazdım. Rahmetli yemeği bile bizlerden ayrı yedi. Ailelere sesleniyorum. Çocuklarına ilgi gösterinler. Benim gibi ilgisizlikten çocuklarının geleceklarini karartmasınlar" dedi.



tum, kağıt helva sattım, marangoz atlyesinde çalıştım. Bu işlerin tümü geçici. Ne özel sektör ne de devlet dairelerinde sürekli bir iş bulamadım. Gözlerimin biri yüzde on biri de yüzde yirmi görüyor. Getir-götür, paketlenme, santral gibi işleri rahatlıkla yapabilirim. Ama iş nerede. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Yeter ki düzenli bir işim olsun çalışırım."

İbrahim Tekin Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Balıkesir Şubesi üyelerinden. Halen işsiz, dernek yetkilileri onu işe yerleştirmek için girişimlerini sürdürüyorlar. İbrahim babasından sonra an-

nesini de yitirdi. Şimdi abileriyle birlikte oturuyor. İbrahim ekliyor: Elimden tutan olsaydı bugüne kadar bir baltaya sap olurudum. simit sattım, ayakka-bı boyadım, çayocağında çalış-

ıyordum. hatta milyonlarca özürlüden birisi. Anası yok babası yok. Tek başına neredeyse. Daha genç ama yarın ne olacağını düşünüyorum. Önce iş bulmak daha sonra da evlenmek. Bunlar idealleri. İbrahim "Evlilik mutluluk verir" diye ekliyor.



Hafız Lafına Kafayı Takmayın

■ "Hafız gel! Hafız dur, çarparsın! Hafız önünde araba var. Bekle!" Gibi lafları vatandaş gayri ihtiyari olarak sürekli kullanır. Yıllardır bu sözcük körlerin ikinci adı gibi bilinmiştir halk tarafından...

Hafifli yağmurlu bir günde eve lazım olan birtakım şeyleri aldıktan sonra belediye otobüsüne bindim çarşıdan. Hareket eden otobüs kalabalıktı ve ben ayakta kalmıştım. Arka taraftan bir erkek sesi; -"Hafız, gel böyle, yer var!" diye bağırdı. Yüksek sesle irkilen yolcular arasında bir and sessizlik oluştu. Ben; -"Benim hafız olduğumu nereden biliyorsun, kaç kere arımda namaz kıldım?" Diye yanıt verince sessizlik daha da arttı.

Bana seslenen kişi de şaşırılmıştı ve yolcular kendi aralarında fısıldaşarak olayı konuşmaya başlamışlardı. Bu arada yanımda oturan bir bayan ayağa kalkarak bana yer verdi. Ben, teşekkür ederek oturmayacağımı, incecğim durağın yakın olduğumu söyledim. Kendi durağıma geldiğimde otobüsten indim. Ben inerken; -"Aaa! Inceceği durağı nasıl biliyor?" diye fısıldaşmalar sürüyordu, yolcular arasında.

Sonradan bu davranışımın biraz sert ve yersiz olduğunu düşündüm, pişman oldum. Çünkü, beni "Hafız" diye çağıran vatandaş iyi niyetli olabilirdi. Böylece şunu anladım ki kesinlikle bu tür seslenenlere tepki göstermemek gerekir. Bu insanlar cahil oldukları için böyle davranmaktalar. Yeterli eğitimi aldıkları zaman böyle davranmayacaklarına inanıyorum. Birçok kültürlü insanın zaman zaman gayet medenice bizlere yardımcı olduklarını görünce bu konudaki görüşlerim iyice pekişti.

Özürlü insanların özürlerinden kaynaklanan eksiklikleri kendilerine has özel yetenekleri ile giderdiklerini bilen insanların sayısı oldukça az. Başarılı özürülüler hakkında bilgi sahibi olmayan bazı insanların özürülülere yönelik merakları vardır. Özürülülerin, de çevreye uyumlu yetenekleri ve bilgileri itibarıyla başarılı olmaları sayesinde o meraklı insanların da özürülüye güven oluşacaktır. Bunun için her şeyden önce hoşgörü ve iyi niyet çerçevesi içerisinde ön yargılardan kurtulmak, yukarıdaki olay benzerlerinin meydana gelmemesine dikkat etmeli ve bazı kelimelere takılıp kalmamalıdır. Bu da karşılıklı sevgi ve kişinin kendisine güveni ile mümkündür.

DUYURU

Sayın okurlarımız; Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneğine olan bağışlarınızı ve aidatlarınızı, Türkiye İş Bankası Kadıköy Rihtım Şubesi'ndeki 6794 Nolu Hesaba yapabilirsiniz.

Türkiye Görmezler Eğitim ve Himaye Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu