

DYP-SHP koalisyonu: Doğru Yol ile sosyal demokrasi ittifakı 'SOSYAL-YOL' MU?

Seçim öncesinde koalisyonları istikrarsızlık unsurları olarak görenler dahil, hemen bütün çevreler yüzde 48 seçmen desteği ile Cumhuriyet tarihinin en geniş tabanlı ortaklığını olumlu karşıladılar.



Biri konuşacak öteki dinleyecek, ya sonra.

Mustafa Kemal'i anarken

İngiliz yazarı Lord Kinross'un "Atatürk, Bir Miletin Yeniden Doğuşu" adlı eserinin önsözü şöyle biter: "Ölümünü izleyen ruhsal çöküntü devresinde yerine daha geleneksel bir insan olan İnönü geçtiği vakit, Atatürk'ün hayranlarından bir kadın 'Türkiye aşıkını kaybetti' demişti. 'Şimdi artık uslu uslu kocasıyla oturması gerek.' Bu türlerin çoğunun paylaştığı bir duygu idi. ('Sayfa 19).

Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle bu ayki sayımızda büyük öndere ilişkin 'düşüncelerimiz' sizlere yer verdik.

Batı yazın dünyasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün en çokdevrimci yönü ilgi görmüştür.

Aşağıdaki satırlar Prof. Richard Robinson'un "The First Turkish Republic" isimli yazısından alınmıştır: "Geçmişe bakarsak Kemal'in düşünceleri, psikolojik kökenle-

ri ne olursa olsun, tam anlamıyla mantıklı idi. Bu düşüncede temel olan ilk gerçek, Osmanlı imparatorluğu'nun daha ufak, (fakat) kültürel bakımdan dahahomojen ve siyasal yönden daha yaşama güçlü bir Türkiye haline getirmek ve bütün emperyalist isteklerden veya kaybedilmiş toprakları geri almak iddialarından vazgeçmekti. Bu davranış Osmanlı politikasından çok önemli bir ayrıştırmayı ayakta kaldığını ve başkalarının sırtından kazandığını hatırlatırdı. Osmanlı imparatorluğunun ekonomik refahı, iç kalkınma ile değil, yağma ve ganimetler sonucu idi. Buna göre ikinci geçeceği ortaya koyabiliriz: Türkiye'nin geleceği fetihlere değil, iç kalkınmaya dayanmalıdır. Üçüncü geçeceğe gelince, içkalkınma ancak modern, endüstriyel ve bilimsel

Devamı 3. Sayfada

...YURTTA BARIŞ...

Korku duvarı aşıldı

Bir seçim dönemi geride kaldı. Mitingler, nutuklar, televizyon konuşmaları, alkışlar, sloganlar, afişler, bildiriler vs. ile kansız ama cansız olmanın bir kampanya dönemi yaşadık. Yolda birbirlerine rastlayan parti konvoyları dostane selamlaştılar, bayraklar sallandı, karşılıklı başarı dileklerinde bulunuldu. Futbol seyircilerinin bile, sporu eğlenceli bir mücadele ve centilimce bir yarış olmaktan çıkararak hırçın tutumları gözününe getirildiğinde, yaşadığımız "olaysız" seçim mücadelesinin bir "politik olgunluk" işareti olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Liderlerin ve halkın zorbalık iste ve görünümlerine prim vermemesi, asil kayda değer "olay" dı.



Partilerin ateşli, vatandaş sakin...

delesinde saygı ve hoşgörü, kural olması gerekirken, istisna idi.

Bilimsel araştırmalara ve ilkelere dayanan tartışma metodu, sloganla küfür karışımı bir seviyesizliğin içinde kayboluyordu.

İnanılyorduk ki, ülkeyi ancak "O lider", "O hareket", ya da "O parti" kurtarabilir.

Ötekiler, cehennemlik günahkârlardı!..

Ancak, yaşanan son yirmi yıl, gerçeğini tekelinde hiç kimsenin sahip olmadığını ve olamayacağını gösterdi. Burunlarından kıl aldırılmayan ve kendi çizgilerini ustura açtığı kadar keskin zanan kişi ve siyasetler, kritik ve zorlu olaylarda iskanbilden şatolar gibi devrildiler.

"Meseleleri yalnız biz bilir, biz çözeriz" iddiaları da zaman içerisinde olaylarca çürütüldü.

Son erken genel seçim döneminde, kararsızlar kitlesinin yüzde yirmilere varması; her dört beş kişide bir: "Kötünün iyisine oy veriyorum" diyen seçmen sayısının çoluğu; ve

Devamı 7. Sayfada

vatanadaşları da geçirmemiş ve hakı' adalete erdirmek temel hedefler arasındadır.

bütün gençler için öngörülen askerlik hizmetinin süresini aşamalı olarak kısaltmak başlıca amaçtır.

Özgürlükçü, katilimci ve tam demokratik rejim, Türk milletinin vazgeçilmez, ödün verilemez yaşam tarzıdır.

Kadıköy Belediye Başkanı Cengiz Özyalçın:

'Kaçak yapıysa cami de olsa yıkarım'



"Biz vicdanlara hükmetmiyoruz, yaptıklarımız ortadadır. Halk buna kendisi karar verecek..."

BAŞYAZI Birsan Ermiş

Neden VURGU?

Bir gazete çıkarmayı, üyelerimizle haberleştiğimiz bültenler, aktaracaklarımızı yetmez olunca dışlemeye başlamıştık sanırım. Bültenleri hazırlayan arkadaşlarımız defasında "O kadar çok yazı verdiniz ki, bu bülten değil gazete olacak neydesey" dediğinde düşüncemüze gerçekleştirmeye fikri o gün, söz birliği etmişcesine kafalarımıza ve yüreklerimize aynı anda yerleşti. Ne var ki, bu özlemi gerçekleştirmek çok zaman aldı.

Son 6 aydır tüm yönetim kurulu toplantılarımızda gazete, gündemdeki öncülüğünü koruyor fakat işin mali, portesi, kadrosuzluk, çok azımızın profesyonel gazeteci bilgisine sahip oluşu bizi endişelendiriyor, yeni tartışmalara sürükleyordu.

Çıkarcamızız gazete çok önemiydi bizim için. Şimdilik ayda bir çıkacak olsa bile 8 sayfalık bir gazetenin okunur nitelikte olması, yönünü iyi saptaması, ilgi uyandıracak içeriğe sahip olması, temelinde derneğimize hizmet vermesi gerekiyor. Bunlarla olabildiğince uğraştık... O günler içinde gazete, bir üyemizmiş gibi adından söz ettirir oldu. Dernekte birbirleriyle karşılaşan herkes, merhaba yerine (gazeteden ne haber?) demeyi adet haline getirmişlerdi. Gazete, yaşayan, çalışan, üreten dernek üyelerinden biri olup çıkmıştı... Aramızda en son katılmış ama birden flaş olmuştu. Bundan sonra geri dönüş mümkün değildi ve öyle de oldu.

Gazeteye ilgili yönetim kurulu toplantısı, o güne kadar yaptıklarımızdan en önemlisi oldu. Gece yarısı evlerimizde dağılırken, gazetenin çıkarılma kararı alınmış ve adı konuşmuştu: VURGU... VURGU, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, "Söylemede bir heyecanı veya bir kelimeyi ötekilerin istisine çıkararak ses değişikliği" olarak tanımlanıyor.

İşte biz, bu ses değişikliğine gereksinimden, bugüne kadar duyurmaya çalıştığımız ama özülerek itiraz edemeyen ki pek de duymadığımız sesimiz, yeni bir tonlama ve yeni bir tonla, VURGU'yu getiriyoruz.

Türkiye nüfusunun % 10'u özürlülerden oluşuyor ve bu özürlülerin % 10'u da görmezlerlikapsiyorsa bu kaçınılmaz bir realitedir ve gören ilgililer bunu görmezden gelmezler.

Bugün ülkemizdeki görmezlerin sorunu; dernekler, lionslar, rotarierler gibi kuruluşlarca ne denli iyi niyetle yaklaşılsa da, rotarierleri kadar büyük bir problemdir. Yıllardır bu tür kuruluşların, beceri ve hizmet aşkına terk edilmiş görmezler, artık devlet sorumlularının katmanlarında, ilgili bakanlıkların ortak çalışmalarını ile eksik yasaların ve yanlış kararnamelemlerin yeni-

Devamı 7. Sayfada

Kadıköy Belediye Başkanı Cengiz Özyalçın ile seçim sonrası SHP'li belediyelere yapılan suçlamalar konusunda bir söyleşi yapmak istedik. Başkan o kadar dolu ve dertliydi ki, konu seçim suçlamalarının dışına taşı, Belediye'nin karşılaştığı zorlukları, engelleri anlatarak Vurgu muhabirine içini döktü.

Seçimden hezimet sayılabilecek bir sonuçla çıkan SHP'liler bu yenilginin nedenlerini araştırırken, belediyeler bu suçlamalardan en büyük payı aldı.

SHP örgütlerinde şokun etkisi ile şaşkın ve serserlemiş üyelerden bir kısmı HEP'in katılımının büyük kentleri kaybetmiş olduğunu söylerken bir başka grup Sosyal DemokratlarıEcevit'i bölüştüğünü hatırlatıyor ve sonra hep beraber belediyelerin bu yenilgide en büyük suçlu olduğunu birleştiriyorlardı.

Peki, belediyeler ne diyorlar, nasıl cevaplıyorlardı bu suçlamaları...

Anakent Belediye Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen, eleştirilerin ilk hedefiydi ama ne yazık ki kendisi yurt dışındaydı. Oysa ki Cengiz Özyalçın Prag'dan henüz dönmüştü. Ayrıca Başarılı Başkanlar arasında kiskanılacak ilk sıralardaydı.

DYP ile koalisyon ortaklığının tamamlandığı ilk günlerde belediyeler eli kolu bağı olmaksızın kurtulabilecekler miydi? Yeni olanaklar, yasal değişiklikler neler olabilir ve halka ne kadarı yansıtacak?

Bunun yararlı bir söyleşi olacağını düşünerek sabah 10.00 gibi aldığımız randevuya Başkan 2.5 saat geç geldi. Ökeli ve sinirli olduğunu görerek söze onun başlamasını geçtik. Cengiz Özyalçın geçikmesinin bir yıkım nedeni ile olduğunu söyleyerek özur diledi ve belki de bu konu kendiliğinden açılmış oldu böylece. Teydi önüne koyduğumuzda o anlatmaya başlamıştı bile.

Devamı 7. Sayfada



Görmezler Federasyon yöneticilerini protesto ediyor.

Yolsuzluk, zimmet, tecavüz iddiaları

Nokta dergisinin 38 ve 40. sayılarında, halen Körler Federasyonu'nun da yönetiminde yer alan bazı kör dernekleri yöneticileri hakkında, mahkeme kararları ve tank beyanlarına dayanarak ağır iddialar yer aldı. Aslında bunlar, pek çok görmeyen kuruluşu ve buradaki hizmet veren insanları için, bilinmedik şeyler değildi. Yıllardır kongrelerde dile getirilmiş, bazı dernek yöneticilerinin bildirimlerinde yer almış, ve pekçok basın açıklamasına konu olmuştu. Ne var ki, yüksek tirajlı basın, mankenlerin boy fotoğrafını basmaktan sayfalarında yer kalmadığı için, bu haberlere ciddi bir ilgi göstermedi. O nedenle Nokta dergisinin kapakhaberi yapıp bu olaylara yer vermesi yıllar sonra bir anda konuyu kamuoyunun gündemine getirdi ve seçitli



Nokta dergisinin habere ilişkin kopyası.

yankılara yolaçtı.

Ne deniyordu bu yöneticiler için?

Nokta dergisinin 38. sayısında "Skandal" başlığında kapaktan verdi haberi: Kör Derneklerinde Tecavüz, Yolsuzluk ve Rüsvet.

İç sayfalarda aynı başlık altında şöyle deniyordu: Körler Federasyonu ile onu oluşturan derneklerin yöneticileri milyarlık yolsuzluk, tecavüz ve rüşvette suçlanı-

ların sonu, birçok görmez 'Kör Mafyası' diye nitelendirildi, bugünkü Körler Federasyonu yöneticisi Orhan Gökçe ile Necati Adıbelli'nin yaşamlarının dönüm noktasıydı. Kuruluşunda yer aldıkları İzmir'deki Körler Cemiyeti'nin paralarını zimmete geçirmek suçuyla yargılanmaya başlayacaklardı.

Necati Adıbelli, Orhan Gökçe ve yirmi arkadaşı hakkındaki zimmet davası, para toplama yöntemleriyle, bunların kullanımlarındaki usulsüzlüklerle ilgili olarak açılı yordu.

Yıl 1965 idi. Mahkeme belgelerine göre bilirkişi heyeti halktan bağız makbuzlarıyla toplanan paraların Necati Adıbelli, Orhan Gökçe, Uçak Demirkıran ve arkadaşlarının zimmetlerine geçirdiğine karar veriyordu. Necati Adıbelli 1965'in parasal değerleriyle 16.890 TL'yi zimmetine geçirmekle suçlanırken Orhan Gökçe ise 103.029 TL'nin usulsüz sahibi olarak görülmüştü. Uçak Demirkıran'ın zimmetinde görülen para daha alçak görülmüştü: 433.20 TL. Ancak, bu paraların kamu yararına dernekten kendi yararlarına aktarıldığı dönemde, İstanbul'un en güzel semtlerinden Moda'da 10.000 TL'ya bir daire almak mümkünüdü.

Adıbelli ve Gökçe, beş yıl onbir ay cezaya çarptırılıyordu.

Dosya nasıl yok oldu?

Necati Adıbelli bu arada, "Avukatımız aracılığıyla

Devamı 6 Sayfada

İNGİLTERE MEKTUBU

Hayri Z. Korkmaz

Bu satırları bir garip yerden yazıyorum. Adına "Dalston" diyorlar. Londra'nın doğusunda bir semt. Bir İngiliz arkadaşın şaka yolu tanıyıyla "The Turkish Republic of Dalston" (Dalston Türk Cumhuriyeti)'nden yazıyorum. Türkiye'den savrulup gelen insanların özelliikle yoğunlaştığı bir bölge. Bakkal, berber, kasabı, fırını, lokantası, kahvehanesi ve hatta iskembecisi ile Türkiye'den bir yöre gibi. Zencisi, beyazıyla, Çinlisi İspanyolu ile turist bol bir yöre. Sahi, zenciler ve Türkiye'li ler arasında İngilizler azınlık gibiler.

"E vveler mahsus selam eder her iki yavaşınzdan hasretle öperim." Gurbete savrulmuş Anadolu insanı genellikle buna benzer şekilde başlar mektubuna. O savrulmuş okkalı bir pay düşüncü hissemize, "hadi" dedim, ben de böyle bir başlangıç yapıyorum.

Yıllar sonra kalemi yeniden ele almak, hele hele özel mektup.

Devamı 7. Sayfada

VURGU'da bu ay

Yeni bir adım:
Ahmet Cantürk
(2'nci sayfa)

Mustafa Kemal'in özel yaşamı
(3'ncü sayfa)

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimiyi söyleşi
(6'nci sayfa)

Devlet Sanatçılığı üzerine
(5'nci sayfa)

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ:

Yugoslavya'da çarpışan her iki taraf da katliam yapıyor. "Yugoslavya" da ateş-kes kararları sürekli ihlal edilirken, Uluslararası Af Örgütü, ülkede çarpışan tarafların insan haklarını sürekli ihlal ettiklerini bildirdi. Örgüt tarafından Londra'da yapılan açıklamada, dört aydır süren çatışmalarda bütün tarafların, ellerindeki esirlerle işkence yaptıklarını ve esirlerle işkence yaptıklarını daire kendilerine sürekli bilgi geldi belirtildi. Açıklamaya göre, Eylül ayında Çetkova köyünde 20 Hırvat Sırp milisler tarafından, Karlovaç'ta teslim olan 13 federal ordu mensubu da Hırvat milisler tarafından katledildi.

Gerçeğe duyulan aşk...

Son haftalarda basınımda görmeyen topluma ilişkin "kara" haberler yer aldı. Önce Nokta Dergisi'nin 38. sayısında kapaktan "Kör Derneklerinde Skandal" başlığında Körler Federasyonu'nun bazı yöneticileriyle yönelik suçlamalara yer verildi. Bunlar görmeyen bazı kadın şarkıcıların maruz kaldığı cinsel taciz olayları, dernekler bünyesinde yüz milyonlarca liraya varan yolsuzluk ve zimmet iddialarıydı.

Sonra yine Nokta Dergisi'nin 40. sayısında, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde bu olaylara adı karışan Federasyon yöneticilerinin protesto amacıyla yapılmış gösteriler yer aldı. Bu protesto hareketlerine katılanlar da bünyesinde en çok görmeyen üyeli barındıran derneklerin üyeliydiler.

En son Bugün gazetesi, sansasyonel "Kör başkan da tutuğunu öpmüş" başlığıyla iddiaların bir kısmına değindi. Kısacası, yıllar yılı görmeyen kamuoyun-

da tartışılan konular bir anda gazete ve dergi sayfalarında boy gösterdi.

Doğrusu bunca yüz kızartıcı ve kapsamlı bakımdan hafife alınmayacak boyuttaki olayların en azından doğrudan ortaya çıkarılmaya kad, kamu yararına çalışan bir federasyon yönetiminin istifasına yol açması gerekirdi.

Oyle olmadı. Federasyon yöneticileri kimi iddiaları yalanlamakla, kimi soruları da susmakla geçtirdiler.

Örneğin suçlamalara uğrayan yöneticilerden Bahattin Taşkın'la ilgili olarak Nokta dergisinde şöyle deniyor: "1987 yılında Muşki soyadının, Taşkın olarak değiştirilmesinin herhangi bir hukuki nedenle olup olmadığı sorusunun yanıtı da, PTT işçiliğinden emlak milyarderliğine trmanışın sırrına verdiği yanıt gibiydi: "Ben size hesap vermek zorunda mıyım?" (Sayı 40)"

Devamı 6 Sayfada

