

İÇİŞLERİ BAKANI'NA, KARA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI'NA TEŞEKKÜR...

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği tarafından yıllardır iş sorunu çözülemeyen 12 görmeyene iş bulunması amacıyla başvuru devlet kuruluşlarımızdan beklediğimiz süreden önce açık ve içtenlik dolu yanıtlar almaya başladık.

25 yılı bulan mücadele sürecinde dernek olarak edindiğimiz tecrübe odur ki, problemlerin çözümünde en başta eksik olan şey konuya içten ve yakın ilgidir. Verilen yanıtlar somut ve kesin bir çözüm içermese de gerek içerik gerekse yanıtın bir an önce iletilmesi bakımından saygı uyandırıcı ve en azından umut vericidir.

Üstelik yanıt veren kuruluşların hemen hepsi kanunun öngördüğü oranda özürle işçi çalıştıran kuruluşlar oldukları beyan etmişlerdir ki, bu da ayrıca sevindirici olan bir başka husustur.

Bu sayımızda İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe'nin imzasıyla gelen yanıtla birlikte Kuvvet Komutanlıklarımızdan gelen yazıları olduğu gibi yayınlamayı kamuoyunun doğrudan bilgilendirilmesi açısından uygun ve yararlı bulduk. Başta Sayın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe olmak üzere bize hemen yanıt verme duyarlılığını gösteren Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına teşekkürü borç biliriz.



TÜRKİYE GÖRMEZLERİ EĞİTİM VE HİMAYE DERNEĞİ YAYIN ORGANİDİR

Finansman Sorumlusu:
Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Üyeleri Dayanışma Sandığı

VURGU

AYLIK SİYASİ AKTÜEL GAZETE YIL: 1994 28 AGUSTOS FİYATI: 13.000 TL.

Gerçek hiç kimsenin tekelinde değildir

İÇİŞLERİ BAKANI ÖZEL

Sayın Birsen ERMİŞ Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Genel Merkezi Kadıköy/İSTANBUL Adına göndermiş olduğunuz görme özürle vatandaşlarımızın sorunlarını içeren mektubunuzu aldım. Kamu yararına görev yapan Derneğinizi verdiği uğraşın, aynı zamanda bu vatandaşlarımıza kendilerine yetecek kadar bir iş temin etme çabanızı takdir ederim. Devletin görevi her türlü özürle vatandaşlarımızın sorunlarını kendi kaderlerine terk etmekten çok onlara iş alanı yaratmak veya çalışabilecekleri bir işe yerleştirmek görevimizdir. Ancak sizlerde bildiği gibi memleketimizin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklar neticesinde şu anda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına eleman alımlarının durdurulması ile ilgili tasarruf tedbirleri halen yürürlükte olduğundan dolayı bir iş yerleştirilmeleri mümkün olamamaktadır. Bİlgilerinizi rica eder, çalışmalarınızın devamını diler selam ve sevgiler sunarım.

Nahit MENTEŞE

Son birkaç yıldır Körler Federasyonu'nun yurt dışı ilişkilerini yürüten Genel Sekreter Emin Demirci

"AVRUPA BİZİ DOĞULU, DOĞULU ÜLKELERSE BATILI GÖRÜYOR..."

Bu sayımızda, halen ülkemiz Körler Federasyonu'nun Genel Sekreterliğini yapan Emin Demirci ile yurtdışındaki temas ve toplantılarından edindiği bilgi ve izlenimler üzerine yaptığımız bir söyleşiye yer veriyoruz. Emin Demirci, 1957 doğumlu, Boğaziçi Üniversitesi mezunu, Eğitim Uzmanı olarak çalışıyor.



Emin Demirci Rusya gezisi sırasında başkent Moskova'da...



BAŞYAZI
BİRSEN ERMİŞ
ÇOK ÇOK KÜÇÜK BİR KURULTAY

Sosyal Demokratların asla vazgeçemeyecekleri Kurultay alışkanlığı bir kez daha yeniledi ve bu kez çok, çok küçük bir kurultayla yetinmek zorunda kaldılar. Demokraside çok sesliliğe inanarak bunu yaşamak için sık sık Kurultay'a sığınan sosyal demokratların bu kurultayında salon küçüktü, katılım azdı ve genel başkan olabildiğince zayıftı. O kadar ki salona girişi bile fazla alkış almıyordu. 2 saate yakın yaptığı uzun konuşma kendi delegeleri tarafından bile onay almadı. Karayalçın sosyal demokratlara yaraşan her türlü dinamizm potansiyelinden yoksundu.

Bir süre önce kendisini genel başkan seçen delegelerin düşkünlüğü o kadar belirgindi ki, yeni bakan ve delegelerinin dışındaki her kurultayda görünen coşkuyu bile gösteremediler. Sanırım, kurultayda en önemli mesaj, Murat Karayalçın'ın partilileri eğitmek için bir okul açacağını söylemesi ve delegelerden birinin de "ilk öğrencisi sen olmalısın" cevabını veriyordu. Bu kısa mesaj, tepki almıyordu göre SHP'nin iç yüzünü özdetleyen ve en şeffaf biçimde delegenin genel Başkanına bakış açısının sergilenmesiydi. Bir parti genel başkanı asla duymaması gereken böylesi ağır bir eleştiriydi, kendini yeni baştan yaratıp yenilemenin yollarını aramalıdır.

Devamı 7. Sayfada

VURGU- Sayın Emin Demirci, son birkaç yıl içinde ülkemiz Körler Federasyonu'nun yurt dışındaki çeşitli kuruluşlarla yakın ilişkileri oldu. Siz de, bir Federasyon Yöneticisi olarak bu ilişkilerde önemli görevler aldınız. Bütün bu süreçte, Dünya Körler Birliği içindeki kuruluş ve yöneticilerin ülkemize ve ülkemizdeki görmezler hareketine bakış açılarını ve yaklaşımlarını konusunda ne tür izlenimleriniz oldu? E. Demirci- Bu kuruluşlarla gerçekleştirilen toplantılar sürecinde, Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihsel geçmişi, 60 milyonluk nüfusu, Ortadoğu ülkeleri ve aynı

dili konuşan diğer ülkelerle ilişkilerinden kaynaklanan bir ağırlığı olduğunu gözlemledim. Burada bur nokta özellikle dikkati çekiyor. Afrika ve Arap ülkeleri ile Türkiye Cumhuriyetleri, bizi bir Avrupa ülkesi olarak değerlendiriyor. Mevcut ekonomik sistem içerisinde biz onlara gelişmiş bir ülke olarak görünüyoruz. Çünkü olay çarşıda pazarda belirleniyor, onlar vitrine bakıyorlar. Dolayısıyla bizi refah içerisinde görüyorlar. Avrupa ve Amerika şirketleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen iş ve yatırımlar onları et-

kiliyor. Bizim onların gözünde müstik, pek ulaşılmayan adeta efsanevi denemek bir konumuz da var. Mesela Dünya Körler Birliği'nin 3. Genel Kurulunda (1992 Kasım) Afrika ülkelerinden yoğun görüşme talepleri aldık. Aslında bunlarla bizim pek ticari ve ilişkilerimiz de yok. Ama demek ki, bizi kendilerine yakın görüyorlar. Bunda geçirdiğimiz tarihsel aşamaların ve kurtuluş savaşımızın etkisi olduğunu düşünüyorum. VURGU- Peki Avrupa ülkeleri, yani Batı nezdinde nasıl bir görünü-

tümüz var? E. Demirci- Batı nezdinde konumuz pek açık değil. Yine de bizi Batılı gören Asya Afrika ülkelerine zıt olarak onların da Türkiye'yi daha çok Doğulu ve geri gördüğü tesbiti yapılabilir. Nüfusumuzun gösterdiği özellikler ve Orta Doğu'ya yakın oluşumuzdan ötürü bizim bir köprü ülkesi olduğumuz fikrindeyiz. Son bazı gelişmelerle bu daha da peşinleşti. Mesela Dünya Körler Birliği Genel Sekreteri, 1993 tarihinde kaleme aldığı bir yazısında: Devamı 7. Sayfada



Özel Salih Dede Spastik Özürlüleri Eğitim Vakfı Başkanı Meliha Alpat, devletten ve sığınduylu yardımsever insanlardan yardım beklediklerini söyledi. Spastik özürlüler, vakfı bünyesinde en modern şartlarda eğitiliyor.

TÜRKİYE GÖRMEZLERİ EĞİTİM VE HİMAYE DERNEĞİ GENEL MERKEZİNE
İLGİ: Türkiye Görmezleri Eğit. ve Himaye Der. Gen. Mrk. nın 20 Temmuz 1994 gün ve SAYI: G.E.No: 845 sayılı yazısı.
1. Hava Kuvvetleri Komutanlığına işe alınması teklif edilen 12 (oniki) görmez üyeniz hakkında göndermiş olduğunuz bilgi yazı incelenmiştir.
2. Hava Birlik ve Kurumlarına muhtelif zamanlarda alınacak memur ve işçiler için (özürlelerde dahil) basın veya İşçi Bulma Kurumu Kanalı ile ilan yapılarak görev alınacakların müracaatları istenmektedir. Bahse konu 12 görmez için yapılacak duyuruları takip ederek veya işe girmek istedikleri illerdeki İş ve İşçi Bulma Kurumlarına kayıtlarını yaptırarak, durumlarına uygun isteklere müracaat edip, yapılacak vatanlılık ve yarışma sınavlarına katılmalarını rica ederim.
Mustafa ORAK
Hava Tuggeneral Personel Daire Başkanı
Devamı 7. Sayfada

ÖZÜRLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞYERİNE PARA CEZASI

Aynur ALTUNKAŞ
Devlet Bakanı Bekir Sami Dağ, 1993 yılında denetim yapılan 75 kamu kurum ve kuruluşuna, %2 özürle ve eski hükümlü çalıştırma hükümüne uyumadıkları gerekçesiyle, toplam 29 milyar 519 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Dağ, MHP Çorum Milletvekili Muharrem Şimşek'in azılı soru önermesine verdiği yanıtta, kamu kurum ve kuruluşlarının %2 oranında özürle personel çalıştırmak zorunda olduklarını işaret etti. İş Kanunu'na göre beklenen oranda eski hükümlü çalıştırmak gerekçesine değinen Dağ, bu konuda herhangi bir yatırım bulunmadığını belirtti. Devlet Bakanı Dağ, 1993 yılında 75 kamu kurum ve kuruluşunun denetimini yapıldığını kaydederek şunları söyledi: "Bu 75 kuruluşta 430 sakat ve 350 eski hükümlünün daha istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda halen 3.543 sakat, 3.443 eski hükümlü işçi istihdam edilmektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu'na Türkiye genelinde sakat ve eski hükümlülerin istihdamına ilişkin kayıtlar, iller itibarıyla derlenmekte olduğundan kuruluşlar bazında bilgi bulunmamaktadır. Kayıtlara göre, 1993 yılı sonu itibarıyla tüm illerde kamu kurum ve kuruluşlarda ilave 869 sakat ve 1.842 eski hükümlünün istihdam edilmesi gerekmektedir. Bekir Sami Dağ, 50'den fazla işçi çalıştıran kuruluşlara getirilen özürle ve hükümlü çalıştırma, zorunluluğunu yerine getirmeyen kuruluşlara 500 bin lira para cezası uygulandığını hatırlatarak, "söz konusu madde hükümü uyarınca, 1993 yılı içinde denetim gerçekleştirilen 75 kamu kurum ve kuruluşundan yasal yükümlülükleri uymayanlara toplam 29 milyar 519 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Spastik özürle çocuklar yardım bekliyor

İzmir Özel Salih Dede Spastik Özürlüleri Eğitim Vakfı Başkanı Meliha Alpat, içinde buldukları maddi sıkıntı dolayısıyla devletten yardım beklediklerini söyleyerek yardımseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. İZMİR (İHA) Türkiye'de yaklaşık 800 bin spastik özürle çocuk bulunduğunu ve bu çocukların eğitilebilmeleri için okul sayısının sadece 3 olduğunu belirtti İzmir Özel Salih Dede Spastik Özürlüleri Eğitim Vakfı Başkanı Meliha Alpat, bu çocuklar hepimizin. Onları bir kenara atmayalım, eğitim kendilerinin ve toplum faydasına yararlı yapalım dedi. Vakfı giderlerinin gelirlerinden çok daha fazla olduğunu söyleyen Alpat, kendisinin, eşinin ve eğitim vakfında çalışan 14 fizyoterapistten 7'sinin hiçbir ücret almadan gönüllü olarak çalıştıklarını belirtti. 1989 yılında dernek olarak kurulan ve 1992 yılından itibaren de vakıf statüsünde faaliyetini sürdüren Özel Salih Dede Spastik Özürlüleri Eğitim Vakfı'nda bakım ücretlerinin aylık ikibuçuk milyon lira olduğunu, fakat bu ücreti ödeyemeyen vatandaşların özürle yakınlara ücretsiz olarak bakıldığını belirtti. Bu yıl vakıf giderlerinin 100 milyon lira olduğunu, bunun yanında 60 milyon lira gelir sağlandığını söyledi. İzmir Büyükşehir ve Konak Belediyelerine yemek ve servis ihtiyaçlarını karşıladıklarından dolayı teşekkür ettiklerini söyleyen Alpat, geçen yıl 40 milyon lira vergi veren eğitim vakfının bir ticari kuruluş gibi görülmemesini ve vergilerden muaf tutulmasını istedi. Bu yıl vakıf giderlerinin 100 milyon lira olduğunu, bunun yanında 60 milyon lira gelir sağlandığını söyledi. Devletimizden ve sığınduylu yardımsever insanlardan destek bekliyoruz" dedi.

YENİ BİR DEVİR Mİ?

Enver KORKMAZ

Bloklara ayrılmış eski dünya düzeninde ana tartışma konusu, insanlığın geleceği için hangi sosyal rejimin tercih edileceği noktasında toplanıyordu ve bu tartışmada iki sistem köşe başını tutmuştu: Kapitalizm ve Sosyalizm.

Bu ikisi arasındaki bütün şekiller, kiminin "Karma Ekonomi", kiminin "Kalkınmanın Kapitalist olmayan yolu" kiminin "Demokratik Sosyalizm", kiminin "Sosyal Piyasa Ekonomisi" diye adlandırdığı sosyo-ekonomik politikalar, birbirine taban tabana zıt kapitalizm ve sosyalizmin üretim ve mülkiyet biçimlerinin bir varyasyonundan öteye gitmiyordu.

NATO ile Varşova Paketi dışında kalan Üçüncü Dünya ve onun somut ifadesi 'Bağlantısızlar Hareketi' de, aslında bu ülkelerin bloklar karşısında politik bağımsızlıklarını korumak kaygısıyla ortaya çıkan bir örgütlenme ve yönelişten başka birşey değildi ve bünyesindeki irili ufaklı bütün ülkeler, sosyal rejim tercihi söz konusu olduğunda sosyalizm ve kapitalizmden başka bir ana eksenin dışına çıkmıyorlar ya da çıkamıyorlardı.

Onun içindir ki, Kaddafi'nin 'Yeşil Sosyalizmi', egemen unsurun kamu mülkiyeti ve devletçilik oluşu nedeniyle Varşova Paketi'nin müttefikli kabul edildiği, İsveç'in yarım asra yaklaşan sosyal iktidarlar elinde sosyal güvenlik ve refah yanı alabildiğine gelişmiş düzeni, temelde kapitalist özel mülkiyete dayandığı için bu ülke bağlantısızlarca geliştirilen barış ve silahsızlanma politikalarına verdiği kesin desteğe karşın, Batı Bloku içinde değerlendiriliyordu.

Yani çeşitli olgular içinde yaşanan süreçlerin bütününde, politika yönelişleri, bu iki temel ve birbirine zıt sosyal rejimin oluşturduğu eksenin dışına çıkabilirdi ve insanlığın 2000'li yıllara da bu çelişki içinde ve ona bağlı değişik sonuçları göreceği kanısı egemendi.

Başımı kuma gömmüş bu realizme ilk şiddetli 'sürpriz', İran'dan geldi: 1979'lu yıllarda Humeyni önderliğinde 'Dalga dalga vuran Doğu; hem Şah'ı tepesi taklak etti, hem de bu ikilemin dar kalıplarını.

Şia Damgalı İslamiyet, neredeyse kayıtsız şartsız kapitalizm ve sosyalizme 'Entegre' olmuş inanılanlar asırlar öncesine dayanan öz kimliklerini hatırlatarak "Var olduğunu göster!" dedi.

Bir mezhep ve sınırlı bir coğrafya olayından öte, İslamiyet'i bir 'Namaz Duası' olmaktan çıkartan bu devrim, "Kulun sömürü ve yozlaştırmalarına karşı İlahi Adalet'in evrensel anlamı bir başkaldırısıydı: Sonradan giderek bir politik bağnazlığa kültürel kısırlığa doğru sürükleniş de bu gerçeği değiştirmede. Ezilen insanlık, eski kürsüsünde yeniden söz hakkını almıştı.

İkinci büyük ölçüde yukarıdan geldiği için daha ilımlı olan sürpriz, Doğu Blokunun devinden geldi:

İlkinden hemen hemen 10 yıl sonra yumruğundaki demiri eriterek özgürlüğün simgesi Glatnost'un kadife eldivenini halklarına armağan eden Gorbaçov ve ekibi, alabildiğine

skolastikleşmiş sol Entellektüalizmi, önce 'Proletarya Diktatoryası'ndan, sonra da uluslararası balistik füzelerinden kurtardı: Yüz milyonlarca insan şimdi daha fazla fakat daha özgür olarak başının çaresine bakacaktır!..

Belki de bunun için, onca ağır ve hantal ve kapının insanlığın önündeki geleceğe muazzam bir açılış fırsatını yarattığı için, iki büyük sürprizin liderlerinden biri, Humeyni, diğerine, Gorbaçov'a yazdığı bir mektupta "Sizin için cennette bir pencere açmak isterim" demişti.

Gorbaçov'a cennette 'Müstesabir ateist' olarak bir pencere açılacak mı bilmiyoruz ama kapitalizmin piyasa ekonomisine kiliseye bağlılıklarından daha 'Dindarca' bir tapınmayla bağlı sermaye çevrelerinin, kendi 'Cennet'lerinde onun adına sabah akşam şükran duası okudukları kesin.

Çünkü Batı Kapitalizmi, duvarları yıkıp geçen yığınları zafar arabasına bağlamayı bildi: "Özgürlüğe bir iki bir iki" derken serbest piyasa dolmuşuna atlayan ülkelerin sayısı hızla çoğaldı. Sonunda bu tutku öyle güçlü hale geldi ki, eski komünistler yeni adlarıyla arz-ı endam edip yeniden iktidara geldikleri Polonya, Litvanya, Macaristan gibi ülkelerde de kendilerini devirenlerin temel politikalarını uygulamayı sürdürdüler. Öyle anlaşılıyordu ki, iş bitiren 'sosyal makyaj'ıyla kapitalizm, dünya güzeli seçilmişti...

'Dünya Güzeli' kapitalizm, sahip olduğu işsizlik ve korumaya aday görünüyor. Dünyü Politikasında henüz başka bir güç odağı yok. O nedenle ki, Avrupa-Amerika diyarında, yurttaşlarını terbiyesiyle modernleşen ama geri ülkelerde binlerce yıllık ceberrut yönetimler kalıntısı politik ve maskeli ekonomik devletçiliğin kanatları altında vahşiliğini ve bu ülkelerin insan ve doğal kaynaklarını sömürmeyi sürdüren kapitalizmin değer ve ölçüleri, bunlar birbiriyle açıkça çeliştiği zaman bile, kabul görmeye devam ediyor.

Ama insanlık tüm tarihi süreçlerde ezilen yığınların sesini dinleyerek ilerlemiştir...

İster şiddetli alt üstlüklerle, ister ilımlı değişikliklere yol açsın, irili ufaklı sosyal bunalımların hepsi, tıpkı çağrı ve sancılarının tip ilmini geliştirmesi gibi, toplumların ilerlemesini sağlamıştır.

İnsanoğlu dincil ya da dindışı ama mutlaka bir biçimde kendi özünü açığa vurmaya çalışmıştır. O öz, insanoğlunun ancak kardeşlikle anlam ve mutluluk kazanarak sosyal bir yaratık olduğu gerçeğidir.

Bloksuzlaşırken biricik ve yaratıcı bir serbest piyasa madrabazlığıyla her derde deva finans sihirbazlıklarını tek yol olarak görenler önce Cezayir uyurmasını aldı: Şimdi, doğudan daha da batıya kayarak Avrupa'nın kapı komşusu bir ülkede, Türkiye'de, Refah Partisi'nin yükselişiyle ikinci ve ondan çok daha ciddi bir uyarıyla karşı karşıya bulunuyorlar.

Allah Korkusu; Kapitalizmi hizaya getiremezse, 2000'li yıllar bu kez mistik bir kolektivizmin fütuhatına ve yeni bir devrimin açılışına tanıklık edebilir.

Mehmet GÜREL

Yıllardır ülkemiz gündeminin en önemli maddelerinden biri de AET ile olan ilişkilerimiz kuşkusuz. Zaman zaman sıcaklaşan, bazen de o günün siyasi ve ekonomik koşullarına ayak uyduracak olumsuz bir havaya bürünüp bir süre askıda kalmakla birlikte günden güne gelişen ve ilerleyen bir çizgi izlemektedir. 60'lı yıllarda başlayan tüm üyeliğe süreci bugün ancak gümrük birliği aşamasına gelebilmiştir.

Bu dönemde siyasi güçler arasında iki farklı görüş ortaya çıkmış, bunlardan biricisi eğer Avrupa Topluluğu ile gümrük birliğine gidilirse zaten rekabet gücü az olan sanayimiz çöker. Bunun sonucu olarakta hat safhada olan işsizlik oranı hızla büyüyerek sosyal patlamalara neden olabilir. Aynı gelişme-

re paralel olarak temeli Cumhuriyetle birlikte atılan ve ülkemizin modern dünya içerisinde saygın bir konuma gelmesini sağlayan ve toplumumuzun ezici bir çoğunluğu tarafından benimsenen ilkelere dönülen verilebilir ve hatta insanlarımızı dini esaslara dayalı monarşinin kucakına atar. İkinci görüş gelince zaten yeterince gecikmiş olan Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki derhal kalkması. Ülkemiz artık, yolunu çizmiş ve bütün dengelelerini de Avrupa normlarında oluşturulmaya çalışıyor. Bu gelişmeler ekonomik alanda olduğu gibi idari ve demokratik alanlarda da yavaşta olsa gözlenebiliyor. Örneğin devletin ekonominin üretim aşamasında çekilme çabaları, yeni Anayasa ve Yasa değişikliği çalışmaları bu somut adımların bazılarıdır. Avrupa Topluluğuna girmemizle birlikte sanayi ve tarım ürünlerimizle birlikte iş gücümüz de Avrupa'da serbestçe ve engellenmeksizin pazarlanabilecektir. Duvarların karşılıklı olarak kalkması Türkiye'deki yatırımları hızlandıracak ve bu gelişmelerle birlikte toplumun refah düzeyi de artacaktır.

Bence akla yakın olan görüş ikincisidir. Çünkü gerek Avrupa Topluluğu ülkeleri olsun, gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin belli başlı kuruluşları ülkemizin en çok sözü edilen ekonomik alanlarında yatırımlarını yapmışlardır. Bu alanların başlıcaları elektronik eşya üretimi, otomotiv, petrokimya, madencilik, turizm vs. Başka bir deyişle de mevcut olan duvarlar Avrupa Topluluğu ülkeleri ve ABD açısından

zaten yıllar önce fiilen kalkmıştır. Ülkemizin niyetlerinden istedikleri gibi yararlanmaktadır. Gümrük duvarlarının kalkmasıyla birlikte şu an bizim aleyhimize olan delegeler biraz olsun lehimize oluşmaya başlayacaktır. Sanayimiz çöker diye korkmaya gerek yok. Çökse, çökse tüketiciye hiç saygısı olmayan ve ürünlerini ekonomik değerlerinin çok üzerinde satmakta olan (ekonomiyi tabana yaya madığı gibi vergiyi de toplayamayan, üç beş kuruş vergi alacağı diye insanlarını bir avuç azınlığın sömürüsüne terkeden iktidarların) koruduğu üç beş kişiye ait olan çürümüş ve köhnemiş yapılar çöker. Bu güne kadar sadece jandarmahınlığını yaptığımız Avrupa Topluluğu'nun asil ve saygın bir üyesi olmamızın zamanı geldi de geçiyor bile.

Merhaba sevgili dostlarım. Vurgu Gazetesi'nin bu sayısından itibaren "PERSPEKTİF" köşesinde sizlerle birlikte olacağım. Köşemin adından da belli olduğu gibi yazılarda, sakatlık sorununun perspektiflerini tartışmayı amaçlıyorum. Güncel sorunlara ve yorumlarına yer geldikçe ve önemli bulduğum ölçüde gireceğim. Körlerin örgütlenmesi alanında uzun yıllardan beri aktif olarak bulunduğum için zaman zaman örgütlenme sorunlarını da ele alacağım.

Bu ilk yazımda sakatlık sorununun niteliğini tartışmak istiyorum. Zira sakatlığın niteliği hususundaki temel yaklaşım, sorunun çözümüne ilişkin önerileri, verilecek mücadelenin yöntem, biçim ve şekillerini doğrudan doğruya etkilemekte; hatta, derin bir biçimde damgalamaktadır.

Sakatlık sorununun niteliği derken neyi kastediyorum? Şunu: Sakatlık nasıl bir sorundur? Tanırsal mı, doğal mı, yoksa toplumsal nitelikte bir sorun mu? Hiç kuşku yok ki, bu sorulara vereceğimiz yanıt, çözüm önerilerimizin ve mücadele anlayışımızın içeriğini ve niteliğini de belirleyecektir.

İnsanlığın ilkel dönemlerinde, sakatlığın Tanrısal iradeye dayandırılması son derece yaygın ve yerleşik bir inanıştı. Bu çok doğaldı da. Zira o günkü bilgi birikimi ve aletlerle sağlanabilir insan bile ancak doğrudan doğruya kadar üretilebiliyordu. Her sakat, fazladan bir boğaz sayılıyordu. Sakatların çoğalması, topluluğun felaketi demekti. O yüzden ilkel atalarımız için sakatlığın "Tanrının bir cezası" olarak değerlendirilmesinden daha olağan bir akıl yürütme biçimi olamazdı.

Bütün Ortaçağ boyunca sakatlığın bir "mukadderat", "alayazısı" olduğu kabul edildi. Sakatlığın sürekliliği, önlenemezliği ve değiştirilemezliği karşısında başka türlü düşünmekle olanaksızdı. Bugün bilim sakatlığın nedenlerini çözümleyebiliyor; önleme yollarını gösteriyor. Teknoloji işe, sakatların yaşamalarını normalleştirecek biçimde olanaklar sunuyor. Sakatlığın "mukadderat" olduğu tezi artık, belirli bir bilgisizlik düzeyinin ya da ona koşut geleneksel ve dinsel değer yargılarının sonucu olarak yinelenen, fakat asla kanıtlanamayan bir iddia durumunda kalmıyor.

Sakatlığın doğal nitelikte bir olgu olduğu anlayışının gelince, bu, doğa-bilimlerinin bir ölçüye kadar geliştirdiği, ancak toplumsal bilimlerin henüz ortaya çıkmadığı koşullarda (özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda) anlaşılabilir birşeydi. Zira bu dönemlerde, sakatlığın kalıtsal nedenlerin ve doğal afetlerin sonucu olarak oluştuğu düşünülüyordu. Üstelik savaş, kıtlık, salgın hastalık ve açık gibi afetlerin de büyük ölçüde doğal olaylar olduğu varsayılıyordu. Kuşkusuz bu, o günkü bilimlerin düzeyine ve niteliğine uygun, fakat derinliği olmayan bir görüştü.

Bu görüşün yüzeyselliğini kanıtlamak için doğal afetlerin en "doğal" kabul edilen depremlere bakmak yeterlidir. Evet, deprem nedenleri bakımından bütünüyle doğal bir olaydır. Ne var ki, bu tartışmada bizi ilgilendiren depremin sakatlıkla olan bağlantısıdır. Hangi şiddetteki bir depremin ne kadar ölüme ve sakatlığa yol açacağı, nelere bağlıdır? Bu sorunun yanıtı çok basittir. Hiç kuşku yok ki, alınacak önlemlere.

Bugün bilim ve teknoloji sayesinde bir ülkenin deprem haritası çizilebilmekte, depreme dayanıklı binaların nasıl yapılacağı gayet iyi bilinmektedir. Bu durumda, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ya da kaynaklarını insan yararına rasyonel bir biçimde kullanıp kullanmadığı sorunu gelip tartışma gündemimizin baş köşesine oturur. Gelişmişlik düzeyinin ya da kaynakların rasyonel kullanımının doğal bir olay olmadığı herkes tarafından bilinmektedir.

Bu iddiamı daha iyi değerlendirebilmeniz için söze Türkiye ve Japonya'da meydana gelen 7 şiddetindeki iki depremi karşılaştırmam. Japonya'da kimsenin burnu kanamazken, Türkiye'de (Tanrı korusun!) taş üstünde taş kalmadığını göreceksiniz. İşte bu, depremin toplumsal niteliğidir.

Böylece benim, sakatlık sorununu niteliği üzerine nasıl bir yaklaşım içerdiğini öğütümlerim bilinmektedir.

Evet, sakatlık gerek nedenleri, gerek sonuçları bakımından çok büyük bir oranda toplumsal bir olgudur.

Savaşların, çevre kirliliğinin, beslenme yetersizliğinin, sefaletin, cehaletin, iş ve tarifi cinayetlerin, terör ve işkencenin, hasılı bütünüyle toplumsal sorunların doğrudan bir ürünüdür. Çözümü de inanın Tanrı'ya ya da başka bir güç değil, bütünüyle insana ve insan aklına bağlıdır.

27 Ağustos 1926: İzmir Suikastine bağlı ikinci dava ve idamlar...

"SİZE de, beni bu akibete sürükleyenlere de hakkımı helal ediyorum"

Evet, yukarıdaki söz, İttihat ve Terakki Partisi sorumlu sekreterlerinden olup da, 1926 yılının mayıs haziran aylarında patlak veren İzmir Suikastine bağlı ikinci davada astılan Nail Bey'in idamdan önceki son sözü.

Bilindiği gibi İzmir Suikastini, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın gerçekleştirdiği reformların halk üzerindeki etkisini anlamak amacıyla çıktığı bir yurt gezisinin ardından İzmir'e gidecekken, İzmir Valisi Kazım Paşa'dan gelen bir suikast hazırlığı haber veren bir telgraf alması ve akabinde İsmet Paşa tarafından İzmir'e sevk edilen Ankara İstiklal Mahkemesi'nin faaliyete geçmesiyle ülkenin gündemine girmiş tarihsel bir davadır.

Mustafa Kemal'in ünlü "Benim nazım vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözü de bu suikast girişiminin açığa çıkarılmasından sonra Anadolu Ajansı'na verdiği demeç içinde yer almıştır.

İstiklal Mahkemesi tarafından yayımlanan bildiriye, İzmir Suikastı ile ilgili şu bilgiler yer almıştır: "17 Haziran 1926 rastlayan çarşamba

günü İzmir'e varmak üzere yurt gezisinde bulunan Gazi'ye bir suikast düzenlendiği valilikçe haber alınması üzerine bu uğursuz niyeti uygulamakla görevli olanlar silah ve bomba gibi suç araçlarıyla birlikte Paşa'nın gelişinden önce suçüstü yakalanmışlardır.

Suikastı yapmak üzere görevlendirilmiş olanlar arasında eski Rize Mebusu Ziya Hurşit vardır...

İnceleme ve soruşturma ile şimdiye kadar meydana çıkan duruma göre, bu düzenin kapatılması için Terakkiperver Parti Genel Merkez üyelerinden İzmit Mebusu Şükrü Bey'in katıldığı İstanbul'daki toplantılar ve görüşmeler sonucunda tasarlandığı ve hazırladığı, Cumhurbaşkanı'nın İzmir'e varışında uygulamaya geçmek üzere Ziya Hurşit ve arkadaşlarıyla İzmir'de bulunan Sarı Efe Erip Bey'lerin kişisel tasarlama ve teşebbüslerinden çok gizli bir politik suikast olduğu anlaşılmaktadır..."

26 Haziran 1926'da başlayan duruşmada savcı iddi-

anesini okumuş ve Ziya Hurşit, suikast niyetini inkar etmeyecek itiraf etmişti. Sanıkların Avukat tutma istekleri mahkemece "Millet hüküm bekliyor. Ne söyleyecekseniz açıkça söyleyin. Avukatlarla geçirecek vaktimiz yoktur" denerek reddedilmişti.

Sonuçta 13 Temmuz 1926'da dava karara bağlandı. Erzurum Mebusu Rüştü Paşa, Manisa Mebusu Abidin, İstanbul mebusu İsmail Canbolat, eski Rize Mebusu Ziya Hurşit ve daha 5 mebus içlerinde eski subayların da bulunduğu 5 kişiyle birlikte idama mahkum edildiler.

Bu idamların gerçekleştirilmesinin ardından Ankara'da ikinci bir dava daha başlatıldı.

İlkinden farklı olarak kesin delillerden öte, kuşku ve sezgilere dayanılarak açılan davada ortaklıkta açık ve belirgin bir suikast suçu olmamasına karşın toplantı, görüşme, temas gibi olaylardan yola çıkılarak eski Maliye Bakanı Cavit, eski Ardahan Mebusu Hilmi, İttihat ve Terakki Partisi sorumlu sekreterlerinden Nail Bey'in "Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasını tamamen veya kısmen değiştir, tebdil ve ilga ve kanuna teftik kurulan BMM'ni iskata ve bu vazifeyi ifadan men'e cehren teşeb-

büs' suçundan idamlarına karar verildi.

Aynı davada eski Başbakan Rauf Bey ile eski İzmir Valisi Rahmi bey 10 yıl sürgün cezasına çarptırılmış, Hüseyin Cahit ile Dr. Anan Bey ise beraat etmişlerdi.

İdam cezasına çarptırılanlar 27 Ağustos 1926 sabahı asırlarken, Nail Bey son söz olarak "size de, beni bu akibete sürükleyenlere de hakkımı helal ediyorum, millet sağolsun, vatan yaşasın" derken eski Maliye Bakanı Cavit Bey, "Bu zulümdür. Tanrı'nın laneti zalimlerin üstündedir" demişti...

Kararlarının adanete uygun olup olmadığı tartışılması halen süren İstiklal Mahkemesi ile ilgili olarak İsmet Paşa idamlardan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubunda şu konuşmayı yapmıştı:

"... Her türlü etkiden arınmış olarak, yalnız büyük ve kutsal ülkülerimizin ve memleketin ve devrimin savunması için BMM'nce emanet edilmiş yargı hakkını kullanırken, yerinde ve gereği kadar dikkat harcamışlardır. Kendilerini önünüzde kutlarını ve teşekkür etmeyi görev sayarım."

Aydınlanma ve Kemalizm

Alper Kaliber

Kemalizm nedir? Nasıl tanımlanabilir? Bu soru, neredeyse Cumhuriyetin ilanından bu yana üzerinde toplumca tartışılmış, yanıtlanılmaya çalışılmış önemli bir sorudur.

Önemlidir; Çünkü Kemalizm, Türk ulusunun emperyalist güçlere karşı verdiği var olma savaşının ve bu savaş sonrası uygulanmaya atıldığı adımların tek örgütleyicisidir. Dolayısıyla onu irdelemeye anlamaya çalışmak, yalnızca

dünyü değil bugünü ve yarını da ilgilendirmektedir.

Önemlidir; çünkü Türkiye'de siyaset bugün de özellikle en yaşamsal konularda Atatürkçü düşüncüyü benimsemek ya da ona karşı çıkmak zemininde biçimlenmektedir.

Hemen bütün siyasetçi ve aydınlarımız, ülke sorunlarını tanımlar ve çözümler üretirken görüşlerini, Atatürkçü ilke ve kurullara dayandırır biçimde sunmaktadırlar, ya da tezlerini ileri sürerken öncelikle yine ay-

nı ilke ve kurulları çürütmeye çalışmaktadırlar.

Oyleyse denebilir ki, uğratıldığı tam yozlaştırmalara ve ihanetlere karşın Kemalizm, uzun erimli (vadeli) Türkiye siyasetinin hala en somut belirleyicisidir.

Peki nedir kemalizm? Bu soruya vereceğimiz yanıtın ilk tümcüsü şu olsa gerek:

Kemalizm herşeyden önce, yüzyıllardır günlük yaşamından yönetilişine dek hemen tüm yaşayışının dinsel ve örfi kurullar-

la çerçevelendirildiği, ilkel bir cehaletin içine hapsedilen Anadolu insanının ulusal aydınlanma, bağımsızlaşma ve özgürleşme devimidir. (hareketidir) Atanın ulusal benlik bilincini oluşturur çabaları da, Kemalizm devrimin az önce sözü edilen nitelikleri için bir ön gereklilik olarak algılanabilir.

Şimdi gelin Atatürk devriminin, öncelikle bütün bir halkın aydınlanması amacıyla güden bir ulus atılımı olduğu savını irdeleyelim.

6'da

DUYURU

Körler Federasyonu Genel Sekreteri Emin Demirci tarafından hazırlanan Avrupa Körler Birliği 3 ve 4'üncü Genel Kurulları raporları ile "Özürlüler yasası çalışmalarına görmeyenler açısından bir yaklaşım" adlı çalışmalar kaset halinde hazırlanmıştır.

Birer nüsha edinmek isteyenlerin 6 adet kullanılmamış C 60'lık kasetleri bir mektupla birlikte "NACİYE YILMAZ KÖRLERİ EĞİTİM VE KALKINDIRMA DERNEĞİ YOGURTÇU ŞÜKRÜ SOKAK NO: 34/2 KADIKÖY" adresine göndermeleri gerekmektedir.

Konuyla ilgilenenlerin bilgilerine sunulur.

VURGU

İmtiyaz Sahibi
Birsen ERMIŞ

Genel Yayın Yönetmeni
Enver KORKMAZ

Yazı İşleri Müdürü
Ahmet CANTÜRK

Yönetim Yeri:
Osmanağa Mah. Kırtasiyeciler
Sokak Çandarlıoğlu Apt. No:32
Kat:2 Daire:3
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: 337 26 73 - 345 67 03 - 345 96 61
Fax: 348 4388

Çanakkale Bürosu:
Selahi Aksoy Psj. No:76
Tel: 21 461
Ankara Bürosu:
Çankırı Cad. Orta Sokak Balıkcıoğlu
İşhanı Kat: 4 No:9 Altındağ
Tel: 312 73 16 - 311 71 20

Ofset hazırlık ve baskı:
ÖZ OFSET Tesisleri
Tel: 522 78 11
528 55 15
Cağaloğlu
İSTANBUL

Dernekler bütünleşme çabalarını sürdürürken müzik grupları yeniden değerlendiriliyor...

MÜZİK GRUPLARI: NASIL BİR GELECEK?

Görmeyen toplumun uzun yıllardır üzerinde en çok tartıştığı konulardan biri görmeyenlerden oluşan müzik gruplarının faaliyetleri. Görmeye engelli olanlar yönelik derneklerin bünyeleri içinde olduğu gibi bunlardan ayrı ve bağımsız olarak faaliyet gösteren müzik grupları, kamuoyunun görmeyenlerle en çok özdeşleştiği bir geçim alanı ve aracı olarak karşımıza çıkıyor. Çok çeşitli yolsuzluk, usulsüzlük suçlamalarına konu olan, kimilerince görmeyenleri bir çeşit çalgıcı dilenci kategorisine soktuğu düşünceleriyle onur kırıcı bulunan ve yıllık ciroları milyarlara varan ekonomik yanıyla geçici ya da sürekli olarak aileleriyle binlerce kişinin ekmeğ kapısı olma özelliği taşıyan bu gruplar üzerinde biz bu güne değin slogan ve işin kolayına kaçan yüzeyel değerlendirmelerden ısrarla kaçındık ve açıkça göze çarpan olumsuzluklar ya da tartışılmaz sosyal realiteler boyutunda sorunu ele almakla yetindik.

Elimizde şu an bu grupların faaliyetleri üzerine yeterince fikir sahibi olmamızı sağlayan bir malzeme birikimi bulunuyor. Tabii ki daha derinleştirilmesi ve aydınlatılması gereken detaylar var. Bu araştırma ve çalışmalar sonuçlandırıldıktan sonra, görmeyenlerin onurlu yaşama mücadelesi açısından konuya titizlikle gösterenlere, gerekse bu grupları aracılığıyla yaşamını kazananlara saygı sınırları içinde kalmaya özen göstererek yerinde kalmasını kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunacağız.

Emilimde şu an bu grupların faaliyetleri üzerine yeterince fikir sahibi olmamızı sağlayan bir malzeme birikimi bulunuyor. Tabii ki daha derinleştirilmesi ve aydınlatılması gereken detaylar var. Bu araştırma ve çalışmalar sonuçlandırıldıktan sonra, görmeyenlerin onurlu yaşama mücadelesi açısından konuya titizlikle gösterenlere, gerekse bu grupları aracılığıyla yaşamını kazananlara saygı sınırları içinde kalmaya özen göstererek yerinde kalmasını kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunacağız.

Emilimde şu an bu grupların faaliyetleri üzerine yeterince fikir sahibi olmamızı sağlayan bir malzeme birikimi bulunuyor. Tabii ki daha derinleştirilmesi ve aydınlatılması gereken detaylar var. Bu araştırma ve çalışmalar sonuçlandırıldıktan sonra, görmeyenlerin onurlu yaşama mücadelesi açısından konuya titizlikle gösterenlere, gerekse bu grupları aracılığıyla yaşamını kazananlara saygı sınırları içinde kalmaya özen göstererek yerinde kalmasını kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunacağız.

Müzik grupları üzerinde daha konuya girer girmez Necati Adıbelli, "Müzikten, camiden geldiğim için ben bu işleri bilirim. Hiç kimsenin sosyal güvencesi yoktu ve onun için sigortalı çalıştırma mecburiyetini koydum. Üstüne, ve o günden bugüne de birçok arkadaşımız emekli olmuştur" diye konuşmasına başlıyor.

Müzik grupları üzerinde daha konuya girer girmez Necati Adıbelli, "Müzikten, camiden geldiğim için ben bu işleri bilirim. Hiç kimsenin sosyal güvencesi yoktu ve onun için sigortalı çalıştırma mecburiyetini koydum. Üstüne, ve o günden bugüne de birçok arkadaşımız emekli olmuştur" diye konuşmasına başlıyor.

Müzik grupları üzerinde daha konuya girer girmez Necati Adıbelli, "Müzikten, camiden geldiğim için ben bu işleri bilirim. Hiç kimsenin sosyal güvencesi yoktu ve onun için sigortalı çalıştırma mecburiyetini koydum. Üstüne, ve o günden bugüne de birçok arkadaşımız emekli olmuştur" diye konuşmasına başlıyor.

"Bu aşkın sonunda ayrılık varsa..."

1984 yılından bu yana müzik gruplarında çalışan ve halen faaliyet gösteren bu grubun başkanlığını yürüten Reşat Özcan ve arkadaşları, Kadıköy Kozyatağındaki bir parkta gerçekleştirdikleri ve genellikle halk müziği ile sanat müziğinden örnekleri kapsayan konserleri esnasında bir açık artırma düzenlediler.



Reşat Özcan ve görmeyen müzisyen arkadaşları Kozyatağındaki konserleri esnasında

bulunmayıp evlerinden dinlemek olanlar da, balkonlardan sepetle, mandalla ya da çocukları aracılığıyla buraya getirilirse memnun oluruz. Devam ediyoruz efendim. Evet, memurumuz önmüzdeki apartmanın gerek-kendi bulduğumuz ama diğerlerinden bir şey gelmediğini söyledi. Ben önmüzdeki apartmana teşekkür ediyorum, ama diğer arkadaşlarımızda solumuzdaki apartmanların da aynı şekilde gereken yardımı yapmalarını rica ediyorum.

"Artırma zamanı kimse kimseden fazla vermek zorunda değildir. Herkes azuza ettiği miktarda ne verebileceğini olmaktadır... Ben kabartma saatime bakarak önce bir süre ayarlayacağım. Bu süre içinde benim eşim olan bayan memurumuz gerek apartmanlardan, dairelerinden, balkonlarından izleyenleri çağırılmayı bekleyecek. Sizler çağırarak yardımlarınızı memurumuzun verebileceğini, O da bana bildirecek. Ben

de burada kim ne kadar yardımı bulduysa adıyla yardım miktarını birlikte ilan ederek duyuracağım. Bu şekilde isimleriniz ve yardımlarınızın süre dolar dolmaz "tamam" diyeceğiz. En son kimin adını söyleyemeyen süremiz bitmiş olur da "tamam" demiş olursak, hediyeimizi o kişiye vereceğiz. Burada önemli olan hediye kazanmak değil, yardımda bulunmanızdır. Yardımların belirli bir miktarı da yok-

dur, 20 bin 50 bin 100 bin 30 bin, 200 bin 60 bin vs. olabilir. Şimdi saatime bakıyorum. Saatim tam dokuz yirmi var. Yardım süremizi başlatıyorum. Görülen bayan memurumuz aranızda gönderiyoruz. Evet Mustafa Bey'den 100 bin lira diyorlar. Teşekkür ediyoruz ve hep beraber alkışlıyoruz efendim. Adını veremeyen bir bayan dinleyicimizden 50 bin lira... Bu arada şu anda parkta

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Mehmet DOMAÇ:

"DEVLET CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDA..."

ECZACI HİLAL BURADA YAŞAMINI YİTİRDİ



Karanfiller için şu not yazıldı: "Meslektaşların bu işin sonunu bırakmayacaktır. Suçları cezalandırılacaktır."

İSTANBUL- 18 Ağustos gecesi Kadıköy Moda'daki eczanesinde iki saldırgan tarafından boğaz kesilerek öldürülen Limon Eczanesi sahibi Hilal Sayınbaş eczanelerdeki can güvenliği sorunu yeniden öne çıkardı.

Hemen hiçbir güvenlik önlemi olmadan gece nöbetinde kalan eczacıların yıllardır Oda aracılığıyla yetkililere yaptıkları başvurulara gereken ilginç

gösterilmediği ve eger can güvenliği açısından yeterli tedbir alınmazsa gece nöbeti tutmama eğilimi içinde oldukları öğrenildi.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Domaç, kendisiyle gerçekleştirdiğimiz tele-röportajda Emniyetin nöbetçi eczacıların bulunduğu bölgeyi kritik bölge ilan edip özel devriye hizmetini yapması gerektiğini ve eczacılara nöbet kaydını tabanca ruhsatı verilmesini istediklerini belirtti.

Aslında yasaya göre eczacıların gece nöbetlerinde kepenklerini kapayarak geleni dışarda bekletmeleri ve içeri almadan reçeteyi hazırlamaları gerektiğini söyleyen İstanbul Eczacılar Odası Başkanı, ancak vatandaşın eczacıyı kapalı sanarak geri dönmeye nedeniyile bunun uygulamadığını ifade etti.

BEYAZ AY'IN SEVGİ VE DOSTLUK GÜNÜ



Beyaz Ay'ın "Sevgi ve Dostluk Günü"nde ilahiler ve marşları seslendiren koro.



Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret günün en çok ilgi çeken konuşuydu.

Beyaz Ay Derneği'nce 9 Ağustos'ta Beyoğlu Evlendirme Dairesi Salonunda düzenlenen Sevgi ve Dostluk Günü Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar, film yönetmeni Mesut Uçkan, bestekar müzisyen Ta-

ner Yüncüoğlu ve 200 dolayında davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Görmez ressam Eşref Armağan'ın resimlerinin de sergilendiği etkinlikte şiirler okundu ilahiler ve marşlar söylendi, bir grup

görmeyince kısa bir tiyatro oyunu sahnelendi ve Beyaz Ay Derneği'nce düzenlenen bilgisayar, çorap örme ve Kuran Kurslarının birincilik kazanan görme özürlülere ödülleri verildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar, görmeyenlerin pek çok gören insandan daha iyi ve daha doğru bir şekilde dünyayı değerlendirebildiklerini belirterek başladığı konuşmasında, insanlığına birinci olarak nefes ve şeytanın, ikinci olarak çevresinin, üçüncü olarak medya ve benzeri araçların kötü yola sürükleyen bu etkilerine karşı ancak insanı sevecek ve iyilikle yaklaşarak savaşmasının mümkün olduğunu vurguladı.

AY'IN ENSTANTANELERİ GÜN AYSELI

PERŞEMBE'NİN GELİŞİ

Güneydoğu illeri gezisi esnasında Başbakan'a halk Batman'da sevgi gösterisinde bulunurken, Başbakan Yardımcısı Karayalçın, Siirt'te "iş bitiriyoruz" diyenler tarafından yuhalandı.

Bu tabloya bakınca, "Seçimlerden koalisyon nasıl bir sonuçla çıkacak?" sorusuna yanıt arayanlar için, "Perşembe'nin geliştiği Çarşamba'dan bellidir" demek yeterlidir sanırız!

ÇOK KARİŞİK

Bir türlü birleşemedikleri için nüfusunu çoğaltamayan sol, bu ay yine karşılıklı çağrılarla vakit geçirdi. "Akşam vakti benim dükkana gel" Hayır, benim muhalefette buluşalım" nakaratlarından ileriye gitmeyen çağrılarda tek yönlük. Bülent Ecevit'in CHP'de kazan kaldıran Ertuğrul Günay gibi isimlere şahsen izin vermesiydi. Günay'ın "Teşekkür ederim, onun duyduğum ana CHP'deyim" türünden nazik yanıtına bazı CHP üyelerinin "Gel, CHP'm başına geç" istekleri eşlik ederken, başlarında Ecevit'i görmek arzusunda olanların neden DSP'ye gitmedikleri anlaşılamadı.

Bir yorumcuyla göre bunu anlamaya çalışmak beyhüde. Çünkü sol aydınların kafası kadimlerin ruh dünyasına büyük benzetlik gösteriyor. İkisinin de içi çok karışık ve ne istediklerini pek bilmiyorlar!

AGAÇLAR DA VATANDAŞ GİBİ

Orman yangınları furyası başladıktan bir süre sonra, Orman Bakanı Hasan Ekinci, yangınlarda suçluların on yıla kadar hapsini sağlayacak yasal düzenlemelere gidileceğini açıkladı.

Tam "TÜRKİS" Zamanında caydırıcı tedbir almayacaksin, binlerce dönüm orman cayır cayır yandıktan sonra akil başına gelecek ve yasaya yönetmeliği sarılacaksin. Ve tabii bu meclisin çalışma hızıyla da kimbilir hangi dönem, konu o dosya senin bu komisyon benim, öteki oturum filancaamın afurtafuruyla sallana sallana 95'lere, 96'lara sarkacak derken araya seçim girecek, yeni meclis, yeni oturum yeni tartışmalar vs. vs. Vatandaş hep böyle yanmış da, ormanlar mı yanmamız!

İÇİNİZDEKİ TRAFİK CANAVARINI DURDURUN

Aynur ALTUNKAS

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, alınan tüm tedbirlere rağmen bir türlü önlenemeyen trafik kazalarının yılın ilk 6 ayında 2653 yaşamanı yitirmesine ve 45 binden fazla vatandaşın da yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

İstatistiklere göre, Haziran ayı sonu itibarıyla 109.003 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2.653 kişi yaşamını yitirdi, 45.055 kişi de yaralandı. Kazaların 92.240'ı şehir içinde, 16.763'ü de şehirlere dışarı yollarda meydana geldi. Şehir içi yollarda 1.294 kişi öldü, 30.111 kişi yaralandı. Şehirlere dışarı yollarda ise 1.359 kişi öldü, 14 bin 944 kişi de yaralandı.

varında yeni araç trafiğe girdi. Sürücü belgesine sahip olan vatandaşların sayısı da % 10 artarak, 8.000.453'ü aştı. Trafikten sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Güner Özmen, kaza sayısındaki artışın trafikte yeni giren taşıt sayısına paralel olarak yükseldiğini söyledi. Emniyet kemeri kullanımının gerek şehir içi, gerekse şehirlerarası yollarda giderek arttığını dikkat çeken Özmen, bu uygulamanın ölü sayısında azalma sağladığını kaydetti.

Mortorlu taşıt sayısı bu yılın ilk yarısında 6.027.976'ya ulaşırken, aynı tarih itibarıyla son bir yılda 400.000 civarında yeni araç trafiğe girdi. Sürücü belgesine sahip olan vatandaşların sayısı da % 10 artarak, 8.000.453'ü aştı.

Hız kontrolü uygulamasını gece gündüz sürdürdüklerini belirten Güner Özmen, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Muğla'da karayollarının havadan denetlenildiğini, yakında Kocaeli'de de havadan denetim başlanacağını bildirdi.

Söz konusu tasarının kanunlaşmaya kadar mevcut yasalara göre denetimle hizmetleri etkili ve verimli bir şekilde yürütürken, polislerin varlığı hissettirecek ve devlete olan güveni sağlayacaktır."

DIABET VE GÖZ

Stj. Dr. Ercan ARABACI

Diabetes Mellitus relatif veya absolü insülin salgılanması yeterliliğinde kanda şeker miktarının artması ve idrarda şeker görülmesiyle kendini belli eden başta karbonhidrat metabolizması üzere önemli metabolik yöntemleri hastaların yaşam sürelerini uzatmaktadır. Fakat diabetik hastalarda ömrün uzatması bir başka sorunu ortaya çıkarmıştır. Bu da diabetin organlarda meydana getirdiği olumsuz etkilerin daha sok ve çeşitli şekilde görülmesidir. Diabetik hastalarda görülen damar bozukluklarının bağlı lezyonlar diabetin yaşı ve diabetin dengelenmesiyle paralel olarak seyretmektedir. Damar bozukluklarına bağlı lezyonlar diabetin yaşı ve diabetin dengelenmesiyle paralel olarak seyretmektedir. Damar bozukluklarına bağlı lezyonlar x 2 gözün sclera x 1 tabakası hariç tüm katlarında bozukluklara neden olmaktadır. Diabetin en önemli olumsuz etkisi olan diabetik Retinopati (şekere bağlı gelişen retina x 3 bozukluğu) günümüzde sonradan meydana gelen görme kayıplarının en önemli nedeni olarak gözlenmektedir.

DIABETİK RETİNOPATİ

Diabetik hastalarda retinada olumsuz bulguların görülebilmesi için anormal metabolizma durumunun 5-10 yıl gibi uzun bir süre devamlı olarak mevcut olması gerekmektedir. Çocuk diabetiklerde 16 yaşından önce retinopatinin görülmesi çok nadirdir. Diabetik retinopati retina damar sisteminde görülen en önemli değişiklikler kılcal damarlardır. Mikroskop ile yapılan çalışmalarda kılcal damarların kalınlaşığı ve destek hücrelerinin kayba uğradığı görülmektedir. Retine kılcal damarlarında meydana gelen küçük genişlemeler sonucunda gözün normal görme vasfı bozulmaktadır.

Diabetik Retinopatinin başlangıç devresinde genellikle retinanın arka tarafında kılcal damarlarda genişleme ve küçük kanamalar izlenmektedir. Bu bozukluklar diabetin düzeltilmesiyle gerileyip hatta kaybolabilmektedir.

Diabetik Retinopatinin Gelişmesinde Rol Oynayan Faktörler

- En önemli faktör diabetin devam ettiği zaman süresi ve diabet gelişiminin şiddetidir.
- Damar sertliği, uzun süreden beri

devam eden hipertansiyon ve böbrek fonksiyon bozukluğu ile seyreden ilerleyici böbrek hastalıkları.

- Gebelik, genç diabetiklerde retinopatiyi hızlandırıcı önemli bir nedendir. Gebeliğin 4. ayından itibaren gebelerin % 65'inde diabetik retinopati görülür.

Diabetik Hastalarda Körlük Nedenleri

- Görme merkezine geriye dönüşsüz olarak sert iltihap plaklarının yerleşmesi.

- Göz içine, tekrar eden, bol kayıplı kanamalar.

Diabetik Hastalarda Körlük Nedenleri

- Görme merkezine geriye dönüşsüz olarak sert iltihap plaklarının yerleşmesi.

- Göz içine, tekrar eden, bol kayıplı kanamalar.

- Görme merkezini kaplayan retinanın yerinden ayrılması olayı.

- Göz tansiyonunun uzun süre yüksek seyretmesi veya ani olarak aşım artması.

- Diabetik hastalarda erken görülen damar sertliği, hipertansiyon sonucu retinanın merkezini besleyen toplar damarın tıkanıklığı ve ani gelişen göz sinirinin harap olması.

DIABETİK BİR HASTADA GÖZ MÜAYENESİ

Diabetin Teşhisi (+)

1- Göz dibi muayenesi sayet normale yıllık kontroller yapılır. Yıllık kontroller sonucu hafif lezyon yakalanırsa anjiyografi yapılır.

2- Göz dibi muayenesinde hafif lezyon yakalanırsa anjiyografi yapılır.

3- Göz dibi muayenesinde ağır lezyon yakalanırsa lazer uygulanır ve anjiyografi ile yıllık kontrollere devam edilir.

GENEL TEDAVİ

Genel tedavi prensibi olarak izlenecek en önemli yol en kısa sürede ve en etkin biçimde diabetin kontrol altına alınması ve göz dibi muayenesinin rutin olarak uygulanmasıdır.

x 1 Sclera: Gözün beyaz renkli kısmı.

x 2 Lezyon: Herhangi bir organ da oluşan hastalıklı hal.

x 3 Retina : Gözün görme fonksiyonlarının bulunduğu merkez.

UZUN YAŞAMAK İÇİN BİRKAÇ KURAL

- * Süt ve yoğurdun size, en az su kadar gerekli olduğunu unutmayın! Ama yağ alınmış, diyet formda süt ve yoğurtları tüketmeye özen gösterin.
- * Çok kalorili, unlu, şekerli, yağlı, yiyecekleri kesinlikle kısıtlayın.
- * İhtiyacınız olan katı yağ, et, süt, gibi besinlerden zaten alıyorsunuz. Bu nedenle yağ olarak mısırözü, zeytinyağı, çiçek veya soya yağı gibi sıvı yağları tercih edin.
- * Vücudun ihtiyacı olan şekerin tümünü meyvelerden almak mümkün. Vücudunuz şeker ihtiyacını meyvelerle gidererek, şekerli gıdaları mümkün olduğunca kısıtlı tüketmeye çaba gösterin.
- * Protein vücudunuzun en temel ihtiyaçları arasında yer alır. Bu hitaycı hiçbir zaman geri planda bırakılmamalı, ama daha çok balık, tavuk, hindi gibi beyaz etleri tüketerek gidermeye çalışmalısınız. Kırmızı eti ise haftada bir, iki defadan fazla yemeyin.
- * Sebze, meyve, kuru bakliyat gibi posalı gıdaları sofranızdan uzak tutmayın. Bunlar hem bağırsakları çalıştırır, hem de kolestrolü düşürür.
- * Bütün besinlerin zayıf, doğal, katıksız olanını tercih edin.
- * Sabah kahvaltılarını önemli öğün olduğu halde çoğu yapılmaz. Öyle yemeği beir şeyler atıştırılarak geçiştirilir ve akşamları mükemmel bir yemek yenir! Oysa akşamları hareketliliğin en düşük olduğu saatlerdir. Bu yüzden siz siz olun akşam yemeklerini hafif yiyin.
- * Spor yapmayı bir gereklilik olarak düşünün, sistemli ve kalbinizi zorlamayacak şekilde fiziksel egzersiz yapın. Spor yapmak hipertansiyon, sinir sistemi bozuklukları, şeker hastalığı gibi kalp hastalığını doğuran nedenleri ortadan kaldırdığı gibi, kalbin performansını da artırır.

EYVAH! KUYRUKLU YILDIZ!

Cenk VARNA

Geçtiğimiz günlerde Jüpiter gezegenine çarpan kuyruklu yıldız bilim adamları arasında eski tartışmayı canlandırdı. Dünyamızı kuyruklu yıldızlardan nasıl koruruz?

Bir zamanlar, daha gözlemleri böylesine modern cihazlarla dolu değiken herkes dünyanın bir kuyruklu yıldızın çarpmasıyla yok olacağını sanırdı. Oysa artık günümüzde çeşitli yöntemlerle böyle bir son dam kırılmak mümkün. Üstelik kuyruklu yıldızların hareketini de yıllar öncesinden başlayarak adım adım izleye-



Eyvah KuyrukluYıldız

biliyoruz. Bunun en son örneğini temmuz ayında Jüpiter'e çarpan Levy-9 kuyruklu yıldızının gözlenmesi sırasında gördük. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iki uzay araştırmacısı, 1993 yılının Mart ayında kuyruklu yıldızın Jüpiter'e doğru ilerlediğini görmüş ve kendi adlarını taktıkları bu göktaşı yağının gezegene çarpması tarihi de saptamışlardı. İşte o günden itibaren de bilim adamları yıldızın tüm hareketlerini izleyip, uydularla resimlerini çekmişlerdi.

DÜNYAMIZA UZAY KALKANI

Bilim Adamları ve Gök Bilimciler şimdi dünyamızda böyle bir çarpışmadan koruma yöntemleri arıyorlar. 65 milyon yıl önce dinazorların yok olmasını büyük bir gök taşının çarpmasına bağlayan bilim adamları kanıt olarak da Meksika'daki dev gök taşı kraterini gösteriyorlardı. Bu konuda yapılan çalışmaların ışığında uzaya ispiyoncu uydular yerleştirmek geliyor. Bu uydular sayesinde tüm gök cisimleri izlenebiliyor.

EN GÜZEL KALKAN ATMOSFER

Ashında dünyamızın çevresinde sürekli patlamalar oluyor. Bu arada başımızda fıızır vızır gök taşı yağıyor, ama bunlar atmosferin üst tabakalarında buharlaşıp yok oluyor.

SİGARA VE SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bekir ÜNER

Ülkemizde sigaranın aşırı şekilde tüketilmesi ve buna bağlı olarak meydana gelen sağlık sorunlarının ulaştığı boyut korkunç derecede vahim ve aynı zamanda insanlarımızın bu konuda kılduyarsızlıklarının bir göstergesidir. İnsanlarımızın bu illetin bağımlılığından bir an önce kurtulmaları, sağlıklı bir toplum olmamızın yegane şartıdır. Bu konuda siz değerli okuyucularımı aydınlatmak amacıyla sigaranın sağlığını üzerindeki olumsuz etkilerini anlatmaya çalışacağım.

Toplum ekonomik gelişimi ve yüksek yaşama standartlarına kavuşması, bazı hastalıklarda önemli koruyucu olanakları kazanmasına karşı, bazı kötü alışkanlıkların artmasında da hazırlayıcı rol oynamıştır. Sigara içme, kazanılması istenmeyen zararları bilinen, değişen yaşam koşullarının insan sağlığını kazandırdığı alışkanlıklardan biridir. 16. yy. başlarında yeni dünyadan dönenlerin, İspanya ve İngiltere'ye tütünü getirmelerinden hemen sonra, tütün kullanmanın insan sağlığı için fayda ve zararları tartışma konusu olmaya başlamıştır. tütün tarımının ve üretiminin artması ve sigara sanayinin kurulması ile sigara alışkanlığı da yayılmaya başlamıştır. Sigaranın sağlığı ilgisinin bir araştırma konusu olması ancak 20 yy. başlarına rastlar. 1950-1960 yılları arasında halk kitlelerinde yapılan araştırmalarla, sigaranın özellikle akciğer kanseri ve kardiyovasküler (damar ve dolaşım) hastalıkları yönünden sağlık için önemli zararları olduğu ilan edilmiştir. Buna karşın sigara sürümüne arttıran reklam ve propagandalar da bir o kadar artmıştır. Sigaranın kapsadığı nikotin ve katranın sağlığa zararlı olduğu saptanmıştır. Sigaranın organizmama birçok yerinde etkisi vardır. Fakat en önemlisi akciğer ve dolaşım sistemi üzerine olmaktadır.

Sigaranın akciğer üzerindeki etkisi

Sigara solunum sisteminde kendini öksürükle belli eder. Önce kuru başlayan öksürük, sonunda balgamlı öksürüğe dönüşür. Sigara dumanının yarattığı fazla salgın akciğerin normal olarak kendi kendini temizleme yeteneğini bozduğu kabul edilmiştir. Bir başka gözlemler, sigara dumanının, sigara içmeyen ya da daha evvelce içti bırakmış olan kişilerde, bazı solunum yolları bozuklukları oluşturduğudur.

Son yıllarda kronik bronşit ve "pnömönide" (zatürre) ölüm oranı sigara tüketiminin en fazla olduğu ABD, İngiltere, Finlandiya başta gelmektedir. Araştırmalar her üç ülkede kronik akciğer hastalıklarının sıklığı ile sigara tüketiminin doğrudan bir ilgili olduğunu göstermektedir. İngiltere ve Galler için bildirilen son sayılar, bazı çevre koşulları içinde sigara içmenin daha da kötü etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. İstatistikler göstermiştir ki, sigara kullananlar da, hava kirliliği etkisini daha fazla göstermektedir.

SİGARANIN DOLAŞIM SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ

Miyokard enfarktüsünde sigaranın asıl zararlı etkisi nikotindir. Nikotin koronerler üzerinde direkt etkiyen çok, kan pıhtılaşmasını artırıcı ve kanda

serbest yağ asitlerini yükselterek zararlı olur. Deneylerde sigara tiryakilerinde plazma lipit (yağ) düzeyinde yükselme kanın pıhtılaşmasında artışa neden olmuştur. Ayrıca 64 gözüllü üzerinde yapılan bir araştırmada, çok sigara içeni-

lerde, kolesterol ve bazı lipoproteinlerin (proteine bağlı yağ) önemli derecede yükseldiği saptanmıştır. Özellikle 50 yaşın atındaki kadınlarda sigara, içki, kalp hastalıklarına karşı olan direnci kırılmaktadır.

SİGARA VE BESLENME

Bir başka araştırmada ise sigara ile şeker tüketimi arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Üç ayrı grup üzerinde yapılan araştırmada şöyle sonuçta varılmıştır: Çok sigara içenler, öteki kişilere oranla, daha çok sıcak içecekler (çay, kahve vb.) tüketmekte ve buna bağlı olarak fazla şeker almaktadırlar. Bundan önce yapılan bir araştırmada alkol tüketimi ile sigara içme arasında paralellik olduğu alkol alanların % 83'ünün sigara içtiği, sigara içenlerin % 60-70'inin sigara etkisiyle alkol almaktan hoşlandıkları sonucuna varılmıştır.

GEBELİK VE SİGARA

Pramatüre (erken ve gelişmemiş çocuk) doğum sıklığı, gebeliği sırasında sigara için annelere içmeyenlere oranla 2.5 kere daha yüksektir. Aynı biçimde sigara içen annelerde, anne karnındaki çocuğun ağırlığı daha azdır.

Şifalı Bitkiler...

ACI BADEM

- Kullanılan Maddesi: Ağacı, gövdesi, kökü (kaynatılarak) Özellikleri ve Faydaları:
- Biraz sirke ve güllağı ile kaynatıp alna yağı olarak konya başağrısına iyi gelir.
 - Çiğerleri açar ve sinirleri rahatlatır.
 - Adale ağrılarına, kulunca, felce, böbreklere fayda verir.
 - Böbrek ve mesane tıkanıklıklarını açar.
 - İdrar yanmasını geçirir.
 - Mideyi kuvvetlendirir.

İKİ MESELE

Lokman Ayya

Merhaba Sevgili okuyucularım;

Bugünlerde sizlerle Vurgu Gazetesi'nin bu köşelerinde buluşmaya başladık. Allah sonumuzu hayretsin.

Aslında bu sefer Körlük Federasyonu Genel Kurulu sonrası gelişmelerden bahsetmek istiyordum, Gelin görün ki Erzurum seyahatinden dönerken ucağa karşılaştığım bir hadise beni ikinci bir konuda da bahsetmeye mecbur etti. Sevgili okuyucularım aklıma gelmişken hemen şunu da açıklayayım. Bundan sonra yazılarımda özellikle dernek isimlerinde kısaltma kullanmak istiyorum. Çünkü, derneklerimizin adları çok uzun; öyle olduğu için de sadece dernek adlarını sıralasam bir sayfa yazı yazmış oluyorum, bu da benim hoşuma gitmiyor. Gelelim meselelere.

Genel Kurul sonrası çeşitli çalışmalar başladı. Bunlardan biri TKF (Türkiye Körlük Federasyonu)

nun tüzüğünün değiştirilmesi ile ilgili. Bunun için bir tüzük komisyonu kurulmuştu. Bu komisyonun çalışmaları zaman zaman aksasa da en iyi giden işti. Çünkü, bir hafta biri gelmiyor, öbür hafta başka biri; buna rağmen de ilerleme kaydediliyordu.

Öte yandan Federasyon iki tane yayım organı çıkarmaya hazırlanıyor. Malum TKF patronları Halit Ağa ile yoğurtcu Şükrü Şokağa hapsolup kalmışlardı. Yaptıkları faaliyetlerden de benim gibi birkaç kişilerin dışında kimsenin haberi olmuyordu.

Gideceksiniz Necati Adıbelli ile sohbet edeceksiniz de böylece hadiselerden haberdar olacaksınız. İşin ilginç tarafı da ne biliyor musunuz, TKF'ye başkanlık yapmış, halen de genel sekreterliğini yürüten Emin Demirci Türkiye'de ilk Kabartma Dergi çıkaran kişilerden biridir.

Federasyon geç de olsa tavuğun yumurtlamadan önce gidaklamasının hikmetini anladı. Bu yüz-

den de büyük bir atak yaparak iki yayın organı çıkarmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri, haftalık ve basından derlenen yazılardan oluşacak.

Diğeri de şu anda okuduğunuz Vurgu gibi olacak, yani TKF'nin kendi ürünlerinden oluşacak. Tabii ki, TKF'nin, yetişmiş eleman kadrosunun olmadığı bir gerçektir.

Dağıtma, tahsilat ayrıca büyük problemlerden. Bunları kimler yapacak?

Adres belli, Emin Demirci yapacak. Tabii ki, hepsinin altından tek başına kalkamayacak, bu iş de memleketimizde her zaman olduğu gibi kör topal olacak.

Bu kıssadan hisse; eğitim ekme-yen, kadro biçemez. Hemen ardından şu soru gelecek? Ekimde Emin Demirci TKF Başkanı olursa yayınları nasıl çıkacak? Söylemeye gerek yok, hem yayınları hem de başkanlık kör topal.

Söz arasında TKF Olağan Üstü Genel Kurulu'nun tarihini de vermiş olduk. Evet 2 ekimde Genel

Kurul var. GK(Genel Kurul) öncesi de bazı problemler var. Mesele hangi dernek, kaç delege getirecek, delegeler nasıl belirleniyor, birden fazla derneğe üye olan delegelerin durumu ne olacak, ideal bir yönetim kurulu oluşabilecek mi...

Bu soruları birer birer ele alalım. İlk önce birkaç derneğin delege sayısını vermek istiyorum, tabii değişmezse. KEKD (Körler Eğitim ve Kalkındırma Derneği), 59 delege gönderiyor.

GKD (Görmezleri Koruma derneği) 41, BKMD (Bakırköy Körlere Mutluluk Derneği) 32, EKYD (Eskişehir Körlere Yardım Derneği) 30, Gorbir (Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği) 20 delege gönderiyor, ya AKD (Altınokta Körlük Derneği) kaç delege gönderiyor? Bu bir muamma. Geçen yıl AKD'nin önde gelenlerinden Recep Kısacık'la Ankara'da bir belediye otobüsünde konuşuyorduk. Konu TKF.

Devamı 7. Sayfada

İSTANBUL'UN SU DİRDİ BITMİYOR

Cenk VARNA

Nüfusu daha şimdiden 10 milyona yaklaşan İstanbul'a su yetmiyor. Hesaplara göre, bugün için sahip olunan su kaynaklarını tam kapasite kullanmaya başlandıktan ve henüz planlama aşamasındaki 6 proje hayata geçirildikten sonra ancak İstanbul'un bugünkü su ihtiyacı karşılanabiliyor.

Haziran ayı içinde İstanbul'un su problemi yeni çözümler üretmek ve İSKİ yetkililerine destek vermek amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından destek verilen amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından "su kongresi" düzenlendi. İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu ise İSKİ'ye bilimsel alanda destek veremeyi amaçlayan toplantıdan, konuşmasını yaptıktan sonra ayrıldı. Öneri ve görüşlerini kendi aralarında tartışan bilim adamları da böylece çalışmalarında İSKİ'ye yönelik eleştirilerini cevaplayacak kimseyi bulamıyorlar.

İstanbul'un nüfusunun 2020 yılında 40 milyona ulaşmasını beklediğini ve bu nüfusunun yılda 10 milyon metreküp suya ihtiyaç duyacağını söyleyen İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu, bu sorunun yaşanmasını körükleyen çeşitli nedenlerin var olduğunu belirtti.

-Su kaynaklarını geliştirmek için çalışmalarını en kısa zamanda hayata geçirmek.

-1992 Haziranından beri kapalı olan Elmalı'ya yeni arıtma tesisi kurarak barajı yeniden kullanılabilir duruma getirmek.

-Eski su şebekelerine yenilerini eklemek ve yeni içme suyu hazırlama tesisleri yapmak.

Amerikalı'nın Altında Biri Kadar Su Kullanıyoruz;

Türkiye'de bir kişinin günde ABD'de yaşayan birinin altıda biri oranında su tükettiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul'da bu oranın daha da düştüğünü belirtiyor. Ercan, normal olarak bir insanın günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve bir kez banyo yapmak için 200 lt. su gerektiğini, oysa İstanbul'da yaşayan bir kişinin günde en fazla 110 litre su tüketebildiğini söylüyor.

Bilim adamlarına göre, en çok önem taşıyan konulardan biri de yeraltı sularının kullanımı. Sanayide yer altı sularının kullanılmasının mantıklı olduğunu ancak kontrolsüz kullanımın uzun vadede büyük sorunlar yaratabileceğini söyleyen Prof. Ercan şöyle konuşuyor: "İstanbul'da yeraltı sularının beslenmesi için yılda 1 milyar metreküp suya ihtiyaç var. İstanbul'un yıllık yağışı 4 milyar metreküp ve bunun 1 milyar metrekübü yer altına geçiyor. Yani yer altı kaynaklarında sıkıntı yok."

İstanbul'un şu anda sahip olduğu su ekime kadar yeteceğini de söyleyen Eroğlu, su problemini yenmek için düşünüldükleri çözümleri ise şöyle sıraladı:

-Su kaynaklarını geliştirmek için çalışmalarını en kısa zamanda hayata geçirmek.

-1992 Haziranından beri kapalı olan Elmalı'ya yeni arıtma tesisi kurarak barajı yeniden kullanılabilir duruma getirmek.

-Eski su şebekelerine yenilerini eklemek ve yeni içme suyu hazırlama tesisleri yapmak.

Amerikalı'nın Altında Biri Kadar Su Kullanıyoruz;

DUYURU

Görmezleri Eğitim Ve Himaye Derneği Üyeleri Dayanışma Sandığı (GÖREDAS) Yönetim Kurulu'na duyurulur:

Sandık Yönetmeliğinin Sandık Sağlık Fonu'na ilişkin maddesi çerçevesinde 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren ihtiyaç sahibi üyelerin sağlık ihtiyaçları veya sigortalama işlemlerinin yapılması yoluna gidilecektir. Bu nedenle Sağlık Fonu'nun imkanlarından yararlanmak isteyenlerin en geç 1 Kasım 1994 tarihine kadar Sandık Yönetim Yeri olan Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Genel Merkezi'ne başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Sahiplerinde aranacak şartlar:

- 1- Bağ Kur, Emeklilik Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumları'ndan birinin sigorta kapsamında bulunmamak.
- 2- Yukarıdaki sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birine bağlı bulunmakla birlikte sürekli bir tedaviye ihtiyaç duymak.
- 3- Başvuru tarihine kadar Sandık üyesi olmuş ve yıllık aidatını ödemiş olmak.

Başvuru Esnasında istenecek Belgeler:

- 1- 3 Adet İkametgah Belgesi
- 2- 3 Adet Nüfus Cüzdanı Sureti
- 3- Başvuru sahibinin mal beyanını gösterir dilekçe
- 4- Başvuru sahibinin gelir durumunu gösteren belge
- 5- Başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait aylıklı bilgiler içeren belgeler.

Konuya ilişkin daha geniş bilgi almak amacıyla Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Genel Merkez telefonları ile 348 43 88 Nolu faxtan yararlanılabilir.

SU VERİN

Suna TANALTAY (Sevdikçe-Mutluluğa Çağrı'dan)

21 Mayıs Pazartesi günü Mecidiyeköy'de bir araba kendi kendisine süslendi. Hani çiçeklerle güllerle süslenen gelin arabaları vardır. onun gibi bir şey... Yani anımsatan sıcağın sakınmak için gölge arayan bir Doğan'dı bu. Az gezer çok, dinlenirdi... Ve bugün gerçekten çok sıcak.

Ne oldu, kim geldi, nasıl süsledi onu? Bilmiyorum... Ama, akşam üzeri, sahibi onu güllennmiş, çiçeklenmiş gördü.

Tek bir gül, uçmasın diye taşlarla yerleştirilmişti arabının üzerine... Küçükçük gonca bir gül... Ve şöyle bir yazı vardı, gülle birlikte "Su Verin".

"Bu güllü öğretmenin için almıştım. Vermeye utandım. Anıem çiçek sevmez. Daha doğrusu çiçek kokusuna alerjisi var. Atmaya kıyamadım. Buraya bırakıyorum."

Cizgili bir defterden yırtılmış, küçükçük bir kağıttı bu. Yazanın ismini, ya da kaçınıcı sınıfta olduğunu bilmiyorum.

Gül vermek istediği öğretmeninde. Ama öğretmeni için bir gül alan ve

onu vermekten çekinen, utanan bir çocuk bu... Dahası bu gülin solmasına, ölmesine razı olmaya, güle kıyamaya bir çocuk... Duygu dolu, sevgi dolu ve yanlış... Gülle konuşan, güllü bulacak olanla belki de pembe pembe konuşan...

Kız ya da erkek olmasının hiç önemi yok... Duygunun cinsiyeti olur mu? Yüreği güzel, duygusu güppüzel bir çocuk bu...

Gülinü eve çıkarıp, vazoya koymuşlardı, yavrum sıcak, dost gözlerin hepsinde sen vardın. Sana duyulan sevgi, saygı vardı. Gül, hala vazoda; suyun serinliğinde... Küçükçük mektubunda bende duruyor.

Binlerce mektup aldım şimdiye kadar... Başkalarına yazılmış yüzlerce gösterildi. Soruldu, danışıldı. Hiç böyle güzel bir "Gül mektubu" görmedim.

"Duygusalığa yer yok" diye dursunlar, duygulu çocuklar var oldukça güzel neslinin tükenmeyeceğine inanıyorum. Güller ve gül kokuları hep olacak, sevenler, sakınanlar, su verenler ve paylaşanlar...

ÖZEL EĞİTİM ALANINDA PERSONEL YETİŞTİRME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

■ Görme özürülerin eğitiminde görev alacak personel ihtiyacını karşılamak üzere yapılan çabaları ve bu günkü durumu da kısaca özetlemek yararlı olacaktır.

Ülkemizde ilk olarak 1952-1953 öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde bir özel eğitim şubesi açılmıştır. Bu bölümdeki öğrenim süresi iki ders yılı olup, öğrenciler olarak alınanlar en az iki yıl başarılı öğretmenlik yapmış olanlardır. Bu bölümdeki öğrenim genellikle batıdan getirilmiş yabancı profesörler tarafından verilmiştir. Bölümde körler, sağır, geri zekalı ve itibaksız çocukların eğitimi branşları vardır. Öğrenciler tüm bu branşlardan birini esas, ikincisini de ek branş olarak seçmek suretiyle öğrenimlerini sürdürüyorlardı.

Bu bölüme üç yıl öğrenci alınmış, iki yılda 60 mezun verdikten sonra 1955 yılında Bakanlıkça kapatılmıştır.

Özel Eğitim şubesi kapatıldıktan sonra özel eğitim kurumları personel ihtiyaçlarını genellikle öğretmen okulu mezunlarından kısa süreli hizmetçi eğitim görenlerle, az veya hiç özel eğitim görmemiş eğitim enstitüsü mezunlarından faydalanmıştır.

1967 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde özel eğitim bölümü açılmıştır. Az sayıda da olsa bu bölümde alanda lisans eğitimi görmüş üniversite mezunu

eleman yetişmiştir.

Ankara Üniversitesi Senatosunun 1979 yılında kabul ettiği beir yönetmelikle "Eğitim Fakültesinde Özel Eğitim Sertifika Programı" başlatılmıştır. Bu programa özellikle eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticiler başvurmuştur.

A.Ü. Fakültesinin 9 daldaki yürüttüğü sertifika programı aynı zamanda yaz aylarında yoğun olarak Eskişehir, Konya, Bursa illerinde de yürütülmüş ve alana nitelikli öğretmen yetiştirme hizmeti yapmıştır. Daha sonra A.Ü. Eğitim Fakültesi bu programa öğrenci kaydını

durdurmuştur.

1981 yılında Anadolu Üniversitesi bu programı çok ciddi bir şekilde ele almış ve sertifika programını yürütmüştür. Bu programda başka özel eğitim alanına öğretmen yetiştirme bir eğitim kurumu yoktur.

Özel eğitim kurumlarında görev alacak personelin özel olarak yetiştirilmesi gereği, bu suretle işlerini kaybetmiş, her yükseköğretim mezunu bu kurumlarda görev almaya başlamıştır. Bunlara yaz aylarında kısa süreli hizmetçi eğitimi verilmektedir. Özel eğitim alanının yukarıda sayılan personelinin sağlanması için zaman geçirmeden bazı özel önlemlerin alınması gerekir. Bunlar kısaca, büyük illerimizde, çeşitli özel eğitim kurumlarının bulunduğu üniversite şehirlerinde bulunan Eğitim Fakültesinde birer özel eğitim bölümlerinin açılması, öğretmen ile

uzman gereksinimini sağlayacak şekilde yeterli eğitim programları yapması ve yürürlüğe koyması uygun olur.

Ayrıca Üniversitelere bağlı Eğitim Yüksekokulları mezunları arasında iki yıl meslek tecrübesi kazananlar seçilerek en az iki yıllık özel bir eğitime tabi tutularak, yeterli uyuma tecrübeleri verilerek özel eğitim alanına yönlendirilmeleri uygun olacaktır. Bunlara ek olarak bugünkü mevcut kurumlarda görev almakta olan personel alanında kalması uygun olanlar yoğun hizmetçi eğitimleri ve sertifika programlarına tabi tutularak yeterli düzeyde yetiştirilmeleri ve görevlerine sağlıklı olarak devamları sağlanmaktadır.

(Ç.U Eğitim Fak. Uzman İskender Özgür'ün "Görme Özürülerin Personel Sorunları Yazısında Özetleyen M.Sinan AKBABA)

ÇOCUKLAR ARASINDAKİ ARKADAŞLIĞI DOĞRU YÖNLENDİRELİM

Psk. Dr. Nevin ERACAR

"Herşey yolunda gidiyorsa, 3 yaş beşliğin kazanıldığı bir yaş, çocuk bu yaşta kendini diğer kişi ve nelerle ayırdığını farkına varır. Bir başkasına yönelik bir benlik kavramıyla ilişkilidir. Ancak deneyimden aldığımız sonuçlara göre, 3 yaş civarındaki çocukların henüz sosyalleşme diyebileceğimiz bir davranışlarının olmadığını biliyoruz. Çocuklar bir arada oynamış gibi görülmeler de, aslında hepisi kendi dünyasındadır. Oyun kurallarına uymadıkları görülür, çünkü mantık öncesi bir dönem içindedirler.

İşte bu çağda kız ve erkek arasındaki ilişkiler-

de görüntülerin taklidi yoluyla bir davranış şeması ortaya çıkar. Anne-babaları, çevreleri ve özellikle televizyonun etkisinde kalırlar. Çocuklar ilki biçimini böyle görüp, öğrenirler. Yetişkinler çocuklarda yetişkinlere benzer bir davranış gördüklerinde bunu hoşlanarak, gülümseyerek karışmalar, beğenerek birbirlerine anlatırlar. Taklit, sosyal beğenili karşılaşımla pekişir. Büyükleme önemsemesiyse çocuğun dikkati bu noktaya çekilir. Bu yaşta ki arkadaşları cinsel öğeler, gerçek anlamda sevgi öğeleri içeren beir beraberlik gözüyle bakmak doğru olmaz. Çocuğun bir başkasına yönelişini aşk veya sevgi gibi kuramsal bir tarafını düşünmemek

lazım. Çocuklar arasındaki arkadaşlıklar tabii ki desteklenmeli, ancak doğru yola kanalizasyon ederektir. Gerçek anlamda dostluk karşılıklı hak ve sorumlulukların yer aldığı, karşılıklı sınırların bilinçinde olunan her iki tarafın sosyal kavramlar konusunda gelişmiş olduğu bir süreçtir.

Bu yaşta bu kavramların varlığından söz edemeyiz, dolayısıyla bu yaşta bizim anlamadığımız anlamda bir dostluk başlamaz. Ancak, aynı ortamda yaşama sonucu belki görünüşsel bir çekim, mesela ayakkabılarının kırmızı olmasından dolayı, saçlarının rengi annesinkine benzemesinden dolayı bir çekim, bir tercih olabilir."

TANIMAK

HASAN GÜNDAĞ

Bundan önceki makalemde eğitim üzerinde durduğum vurgulamıştım. Benim tanımladığım kadariyle eğitimimizin temel iki sorunu vardır. Birincisi Altyapıdır.

Okul türleri ve temel eğitimin toplumuza göre % 20 yetersizdir. Özellikle kurulan rehberlik araştırma bölümü işlemlenmektedir. İşleminin nedeni eğitimin siyasi baskı altında kadrolaşmıştır. Bu tür kadrolaşma sık sık değişmeye mah-

kum olduğundan eğitimin bilimsel temelden uzaklaşmaktadır. İkinci temel sorunsu eğitim planlaması çağımıza göre yönlendirilmemesidir. Bu tanımlamalardan sonra şunu açıkça ifade edeyim.

Türkiye'de politikacılar eğitimi bilimsel temelden uzaklaştırmıştır. Bu nedenle karamsar, duyarsız ve tepkisel bir toplum haline geldik. Bu durumu çözmek için çağımızın teknik araçlardan yararlanarak rehberlik araştırma

bölümünün verilmiş hale getirmek ülkemizde nüfus planlaması denetimimizde sağlayarak eğitimin kaliteli hale getirmek mümkündür. Bu mümkünlüğü engelleyen sebep nedir?

Bana göre tek sebep vardır. Düşünen eleştiren üreten insanların olması politikacıların ve bizi yöneten diğer devletleri rahatsız etmektedir. Bu yüzden düşünen üreten bir toplum değil, otoriteyi dinleyen itihakar bir toplum istenmektedir.

SESİLİ KÜTÜPHANE

Kütüphanemiz Dernek Merkezinde hafta içi Perşembe günleri ve her ayın son Cumartesi günü 12.00-17.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet vermektedir.

Kütüphanemizde bulunan kitapların listesini yayınlamaya devam ediyoruz.

- 1- Yılları Öldürseler
- 2- Cemile
- 3- İmpazalar
- 4- Bilgi Bilimi ve Kitle İletişimi
- 5- Milletlerarası Hukuk
- 6- Toplum Bilim
- 7- Felsefe Lise III.
- 8- Anadolu'da İslam Bizans Müc.
- 9- Türk İslam Tarihi Lise III.
- 10- Doğu Anadolu'dan Rusya'ya Göçüren Ermeniler
- 11- Sosyoloji Lise III.
- 12- Duruşma ve Kanun Yolları
- 13- Osmanlı Siyasi Kurumları
- 14- Türk İslam Sanatı Lise III.
- 15- Sosyal Denge
- 16- Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlar
- 17- Türkiye'nin Siyasal Antl.
- 18- Ana Baba ve Çocuk
- 19- Çocuk Psikolojisi
- 20- Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi

- Yaşar Kemal
Orhan Kemal
Erol Toy
Emin D. Aydın
Edip Çelik
T.B. Bottomore
İsmail Tunay
Doç. Dr. Şahin Uçar
Oktaç Aslanape
Kemal Beydilli
Selman Erdem
Feridun Yenisey
Şükri Karatepe
Oktaç Aslanape
Süleyman Akdeniz
Dr. Aslan Gündüz
İsmail Soysal
Haluk Yavuzer
Haluk Yavuzer
Abdüllatif Şener.

Bir kitap... "HIROŞİMALAR OLMASIN"

Sulhi KILIC

Bu eser, gazeteci yazar Oktaç Akbal tarafından yazılmış olup, 1970 yılında Japonya ve Sovyetler Birliği'ne yapılan bir geziyi anlatmaktadır. Yazar, gezinin Japonya bölümünde Hiroşima ile ilgili izlenimlerini okuyucuya aktarmaktadır.

Özellikle kentte 25 yıl önce atılan atom bombasının kentte ve insanlarda neden olduğu yıkımlar üzerinde durmaktadır. Bu olayı yaşayan insanlarla görüşmekte, onların ömürleri boyunca taşımak zorunda kaldıkları hastalıkları ve yaralarını hakkında bilgi alıyor.

Hiroşima'da geçirdiği barış mitingini, atom hastanesi gibi yerlerden edindiği izlenimleri uzun uzun anlatıyor.

Yazar yapının ikinci bölümünde de Sovyetler Birliğiyle ilgili anılarını ve görüşlerini okuyucuya özetlemektedir.

TARİH KÖŞESİ... ARCHİMEDES (M.Ö 287- M.Ö 212)

Bekir ÜNER

Bizlerden önce yaşamış kişiler, fikirleri ve eserleri ile yüzyıllar boyunca dünyayı etkilemişlerdir. Bunlardan biri olan Archimedes, M.Ö. yy. da Sicilya'da yaşamış Yunan matematikçi ve fizikçisidir. Geometri, hidrostatik, optik bilimlerinin kurucusudur. Yapmış savaş aletleriyle şehri Roma istilasına karşı korumuş (2 yıl) ama şehir düşüncü de olmuştur.

Archimedes eğitimini İskenderiye'de yapmıştır. "Bana kaldıracağın yerleşecek bir yer bulun, dünyayı yerinden onatayım" demiştir. Yine "Buruta (buldum)" sözüyle ona aittir. Hikayesi şöyledir: Zamanın kralı bir taş yaptırmış. Bunun son altından yapılmış yapılmadığını incelemek için Archimedes'e verir. Archimedes yıkandıktan, vücudunun kurmadı sulara gömülürken, suların yükseldiğini fark eder. Sonuçta cisim suya daldığında ağırlığı kadar suyu taşıdığı kanaatine varır. Ve "Eureka-Eureka" diye bağırır, dışarı çıkar. Kralın tahtı denemeye tutar. Ve kral Hieron'un tacının hileli olduğunu anlaşıyor. "Suya batırılan cismin ağırlığı, bu cismin yerini tuttuğu suyun ağırlığı kadar azdır." Kanununu ortaya koyar.

Fizik alanında, terazı kanunu, çelik düzlem kanunu, ağırlık merkezi, özgül ağırlık ve yakıcı ayınlar gibi önemli buluşları var. Archimedes kendim ilme o kadar adamış ki Romalı'lar şehri istila ettiğinde kumlar üstünde geometri problemi çözüyor. Romalı askere "dairemi bozma!" demesi üzerine asker kızıp onu öldürdü.

Yine aşağıdan yukarıya su çıkarmaya yarayan bir aygıt olan Archimedes Bırgısı onun eseridir, onun prensibi, herhangı bir sıvı veya gaz içinde bulunan bir cisim yerçekiminin ters yönünde yani aşağıdan yukarıya doğru bir itilme kuvvetine maruz kalır. Böylece cisimlerin ağırlığı hesaplanabilir.

(Kaynak: Hayat ansiklopedisi)

GÖRME ENGELLİ ÇOCUĞUN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Dr. Güzin Binath BÜYÜKKURT (ODTÜ Öğretim Görevlisi)

Gözler, dış dünyayı tanıma, öğrenme ve hareket özgürlüğünün sağlanmasında önemli olan duyu organlarıdır.

Kalıtımsal nedenler, trahom, glaucoma gibi hastalıklar, beyin tümörü, beyin kanaması, kan uyuşmazlığı gibi nedenler görme yetisini olumsuz etkilemektedir. Görme engelli çocukların gören çocuklar gibi öğrenmeye ve bu yolla edindiklerini geliştirmeye hakları vardır. Böyle bir çocuğa sahip olan anne-babaların bu soruna başkabilimeleri için öncelikle çocuklarına karşı aşırı koruyucu bir tavırdan vazgeçmeleri gerekmektedir. Görme engelli çocuklarını, kendine yeten, topluma

yararlı, üretici bireyler durumuna getirebilmek için anne-babalar, doğumdan itibaren aşağıdaki davranışlarda bulunmalıdırlar.

Anne-Babalar:
- Çocuklarını iyi bir muayeneden geçirerek görme kusurunun derecesini tam olarak tespit ettirmelidirler.

- Görme kuruşu olan çocuklarının uygun beslenme, bakım ve öteki gereksinimlerini karşılanması bakımından gören çocuklardan farklı olmadıklarını bilmelidirler.

- Çocuklarına soyunup giyinmeyi, eşyalarını kolayca bulabilecekleri yerlere

düzenli yerleştirmeyi öğreterek onları kendilerine yeterli hale getirmelidirler.

- Görme engelli bebeklerinin çevresini ses uyarılarıyla aydınlatarak (oyuncak, çiğrak, çalar saat vb.) zenginleştirmelidirler.

- Çocuklarının hareket özgürlüklerini destekleyip geliştirmelidirler.

Görme engelli çocuklar için okul öncesi eğitim engelle başa çıkma konusunda büyük önem taşımaktadır.

Görme engelli çocuğa sahip olan anne-babalar, "okul öncesi eğitim" için en yakın il ve ilçedeki mülki amirliğe ya da buldukları yerdeki "Rehberlik ve Araştırma Merkezi"ne başvurmalıdırlar.

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri görme engelli çocukların ailelerine gerekli yardımı rehberliği yaparak ailede okul öncesi eğitimin gerçekleşmesinde yardımcı olacaktır.

Böylelikle, görenlerin görme engelli daha iyi tanıyıp onları benzerleri olarak kabullenmeyi öğrenmeleri kolaylaşacaktır. Görme engellilerin topluma uyumunu kolaylaştıracak alışkanlık, beceri ve yaşantılarıyla yetişmelerinde verilecek okul öncesi eğitim, anne-babaların içinde buldukları durumun çaresizlik olmadığını anlamalarında etkili olacaktır.

GÜZEL SÖZLER

Derleyen: Hasan YALGIN

- Dinlemek, gösterebileceğiniz nezaketlerin en yükselişidir.

Dale CARNEGİE

- Fikirlerin, umulmadık uygunlukta bileşimi veya çağrışımına buluş, denir.

- Birçok şeyi orta derecede öğrenmekten, az şeyi iyi öğrenmek daha iyidir.

Andrea MAUROIS

- Öğretimin amacı, her alanda uzman insanlar yetiştirmek değil, iyi kafalar yetiştirmektir.

Andre MAUROIS

- Kıskaçlık aşktan doğar ama her zaman aşkla ölmez.

- Kıskaç daha çok sever, ama kıskaç olmayan daha iyi sever.

MOLIERE

- Ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ilerisini görebilirsiniz.

Winston CHURCHILL

- Gerçeğin hakkını, sadece hatalar verir.

J. RENARD

- Utangaçlık öyle bir kusurdur ki, ondan kurtarmak istediğimiz kimseleri azaltmak tehlikelidir.

La ROCHEFOUCAULD

- Kötümser yalnız tüneli görür; iyimser tünelin nihayetindeki ışığı görür; gerçekçi, tünelle birlikte ışığı... hem de gelecek tüneli görür.

J. HARRIS

- Az anlamak ters anlamaktan iyidir.

Stefan ZWEIF

GÖRMEYENLERE BİR KASET

...BİR PAKET SİGARADAN VAZGEÇEBİLİRSİNİZ !!!...



Kaset
bağışlarınız için:

Türkiye Görme Engelleri Eğitim ve Himaye Derneği:
Kirtasiyecisi S. 32/3
Altıyol-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 337 26 73 - 345 96 61
Fax: 348 43 88

Nakdi bağışlarınız için:

T.İş Bankası Kadıköy Rıhtım Şubesi
Hesap No: 6794

Kadıköy/İST.



**TÜRKİYE GÖRMEZLERİ
EĞİTİM VE HİMAYE DERNEĞİ
YAYIN ORGANİDİR**
Finansman Sorumlusu:
Görmeleri Eğitim ve Himaye Derneği

VURGU

AYLIK SİYASİ AKTUEL GAZETE YIL: 1994 29. AGUSTOS FİYATI: 13.000 TL.

Gerçek hiç kimsenin tekelinde değildir

ÖZÜRLÜLER İÇİN TATİL KÖYÜ

Leyla VARNA

Fethiye'ye 8 kilometre uzaklıkta Türk'lerin pek keşfetmediği daha çok Avrupalılar'ın rağbet ettiği bir tatil köyü var: Adı Ocak. Dağlarla çevrili vadinin ortasında restore edilmiş Rum evlerinden oluşan tatil köyünde 5 oda olarak özürllere hizmet vermektedir. Resepsiyon, market, restoran ve havuz ayrıntılarıyla özürllere göre düzenlenmiş. Kapılar geniş, tuvaletlerdeki duş ve klozet kenarlarında tutunma yerleri var. En önemlisi de havuza giriş çıkışlarını kolaylaştıracak bir 'lift'in bulunması. Yalnız giden özürllere yerli ve yabancı bakkalier hizmet veriyor. Dalmayı öğreten Hocalar ve özel olarak tasarlanmış su kayakları, ve birçok aktivite. Ocak Tatil Köyü konumu itibarıyla bütün sezon açık bulunuyor. Yaz sezonu ücretleri 2 kişi Açık Büfe Kahvaltı 50 mark olarak belirlenmiş.



TELE VURGU

Erdoğan Arabacı

ÖĞRETMEN PAZARI

Devlet memurlukları dolayısıyla başka herhangi bir iş yapamayan öğretmenlerimiz nihayet yasa dışı olmayan bir iş buldular: pazarcılık...

Ülkemizdeki pazarların çoğunu biliriz. Şimdi bunlara bir satılıyor neler bir bilirsiniz! Coğrafya, matematik, tarih yenisi daha katıldı: Öğretmen pazarı. Hem de nasıl! Ellerinde birer pankart, "Matematik!", "Tarih!" diye diyor!

Tayinleri çıkan öğretmenler, becayış (yer değiştirme) için ikramiye dağıtıyorlar.

Yani tayini Şırnak'a çıkan bir öğretmen, tayini Ankara'ya çıkan bir öğretmen ile yerini değiştirebilmek için bir araba ve daire yanında bir kutu da çikolata reklif ediyor... Tayin sadece İzmir yöresinden bir öğretmene İstanbul; İstanbul yöresinden birine İzmir çıktysa, bu iki öğretmen karşılıksız yerlerini değiştirebiliyorlar.

Bir taraftan bu pazarlıklar sürerken, diğer taraftan hükümet de, öğretmenliği cazip bir meslek haline getirebilmek için maaşlarına Temmuz ayından geçerli olmak üzere zam yaptı. Tabii ancak "komik" olduğu için öğretmenlerin yüzünü güldürecek (!) bir zam... 217 bin lira!

İlk zamların alan bir grup öğretmen, Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı'nın maaşlarının yetmediğini düşünmüş olsalar gerek ki, zammın 200 bin liralık kısmını Sayın Çiller'e, 17 bin liralık kısmını da Sayın Karayalın'a gönderdiler.

Bütün gençliğin geleceğine ışık tuttuğunu söylediğimiz ama sadece öğretmenler gününde şiiirler ile övgüler yağdırdığımız öğretmenlerimiz, edebiyat karın doyuruyor demek noktasına gelmişlerdir.

Geçim sıkıntısı çeken buinsanlardan verimli çalışmalarını beklemek, hem haksızlıktır hem de boş hayal...

Onurlu yaşam mücadelesi veren öğretmenlerimiz, bir düğün töreninde milyarları harcayan ve bun diğer insanlarla alay edeceğine teşhir eden parabalalarına, yaşadıkları eziklik nedeniyle, doğal olarak antipati duyuyorlar; hatta bu antipati zamanla nefrete dönüşüyor. Bu nefretin çocuklara ve gençlere yansımaları eğitim yuvası olan okullarımız, giderek bir çatışma ortamına sürüklenmekten kurtulmuyor.

Bu nedenle kimi öğretmenlerimiz zaman zaman büyük hatalar yapıyorlar. Bunlar başka diğer hataları beraberinde getiriyor. Sonunda öğretmen, kötü ve karakteriz ilan ediliyor.

Peki bunların sorumlusu kim? Doğrusu bunu ben de bilemiyorum! Ama şunu iyi biliyorum: Bu soru, şu anda bizleri yönetmeye çalışan Sayın yetkililere sorulmalı ve cevabı da onlardan alınmalıdır!

Çünkü insanlar, karakterleriyle doğmuyorlar, onların karakterlerini, yeryüzündeki yaşam şartları belirliyor.

BAYRAMLIK BİR AGUSTOS SABAHİ

Karanlığın Martısı'dır bu Kanadının altında sesi parlamış bir saat yüreği Sanma ki Sakarya'da atıyor şafağın kıyameti İçindeki güneş saçlarına vurmuş Dalgaların mızgarlarını aydınlatıyor. Yünlü iki gün yünlü iki gece İrmak büyü suları ve askeri Su yanyıyorkunda

Başka hangi bayrak renkine sürmeli O ufukta Korkusuz bir ölüme düşüp patlayan Ne kadar gencecik yıldız varsa Mermilerin sıcak kanlı şafağından İrmakın Denize ve göğe sürükleyerek akıyor Akıyor Patlamalar ve devretilip taşmalarla Bayramlık bir Ağustos sabahına Sindi İzmir'in içine saplanıyor mavileri Sakarya varı bulanıp bulanıp durulan gözlerinde Zaferin ve geleceğin sevinci

Enver KORKMAZ.

KOPEKBALIGI VE KANSER

Ne alakası var demeyin. Bilim Adamları'nın köpekbalıklarının ender olarak kanser vakalarında keşfetmişler. Bu yüzden de köpekbalığı iskeleti üzerinde çalışma yapmak olan kanser tedavisi araştırıyor.

TURİZM KÖŞESİ İL İL TÜRKİYE ADIYAMAN (02)

Mahmut GUNDAY

Bu yere ilk çağlardan beri yerleşen toplumlar, önemli eserler bırakmıştır.

(Höyükler, kaleler, mağaralar, heykeller vb) Yeni Şamsot'tan Atatürk Barajı Güllü'nün seyrine doyum olmaz. Nemrut Dağı'ndaki anıt mezarlar önemlidir. Yörede yapılan kazılarda elde edilen topuz, çuvaldüz ve el aletleri M.O. 300 dolaylarına aittir.

Yine kazılarda bulunan Critele Höyük, Hayaz Höyük, Tille Höyük,

Samsat Höyük, Ançöz, Horis Kale önemli kalıntılar ama baraj gölünün altında kalmışlardır.

GEZİLECEK TARİHİ VE TURİSTİK YERLER:

Pirin mağaraları (Adıyaman'ın 5 km kuzeydoğusunda Pirin Köyü batısında), Adıyaman Kalesi (İl merkezinde), Keysun Kalesi, Gerger Kalesi, Kahta Kaleleri, (Kocahisar köyündeki Yeni Kale, Eski Kale), Cendere Köprüsü (Cendere Ça-



İÇMELER VE KAPLICALAR

Kaplıca açısından pek zengin bir yöre değildir. Ama birçok hastalığa iyi gelen su kaplıcaları vardır.

Korucağ Kaplıcası: Çelikhana'ya 15 km uzaktadır. Dağlık bölgede bulunan ılıcaanın pek çok hastalığı iyileştirdiği söylenir.

Kuruçay Kaplıcası: Besni yakınında bulunur, basura ve romatizmal hastalıklara iyi geldiğini uzmanlar belirtiyor.

Çörmük Kaplıcası: Besni'ye 16 km uzaktadır. Yine basura ve romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir.

ORTOPEDİK ENGELLİLERE YENİ BİR İŞ SAHASI

M. Sinan AKBABA

Türkiye'de sayıları 29'u bulan Spor Yüksek okullarından biri olan Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu 1993-1994 öğretim yılında yeni bir düzenleme ile Spor yöneticiliği bölümüne almak öğrencinin %5'i oranında kontenjan ayırmıştır. Ancak gerektiği gibi duyurulmadığından bedensel engelli öğrenci başvurusu olmamıştır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu idarecilerinin vermiş olduğu bilgilere göre aynı kontenjanın yöneticiliği bölümüne baş vuracak olan bedensel engelli öğrencilerin ÖSS birinci basamak sınavını kazanmış ve sınavın yapılacağı tarih olan 1.9.1994'ğünden 2 ay öncesine ait Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları özürllüler Spor Federasyonu'ndan sonra lisansını ibraz etmelerinin gerektiği açıklanmıştır.

Aynı uygulamanın Marmara Üniversitesi'nin dışında kalan spor okullarında başlaması en büyük temennimizdir.

Türkiye'de ilk defa bedensel engellileri spor yöneticiliğine teşvik ederek özürllüler açısından yeni bir iş imkanı sağlayan Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu'na teşekkürü bir borç biliriz.

KIRLI İNSAN-KIRLI SİYASET-KIRLI ÇEVRE

Cabbar KIZAR

Yolun yarısındanım ve hala yangınlardayım. Kirlilik adına sırtın herşeyin, temizliği ait tüm al-kışları çalmış payidar kaldıkça, yangınlardan kaçılmıyor. Dünyada eş benzeri olmayan olay Türkiye'de yaşanıyor.

Devamı 7. Sayfada

İSTİHDAM KOMİSYONU TOPLANDI

Türkiye Görmeleri Eğitim ve Himaye Derneği İstihdam Sekreterliği bünyesinde oluşturulan istihdam komisyonu 5.8.1994 cuna günü saat 14.00'te İstihdam Sekreteri Mehmet Gürel'in başkanlığında toplanmıştır. Toplantıya komisyon üyesi olarak ayrıca Nafiye Onal, Bilal Bayrı, Mahmut Günday ve Lokman Aydoğan katılmışlardır.

Derneğimizin bu güne kadar istihdam alanında yapmış olduğu çalışmalar gözden geçiren komisyonumuz, korunmalı işyerleri konusunda ülkemizdeki uygulamaları ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirerek artık günümüz koşullarında yürütülmesi gereksiz olan bu çalışmaların durdurulmasına karar vermiştir.

Bununla birlikte mevcut olan işyerlerinde gör-meyenlerin ve diğer engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak düzenlemelere gidilmesi zorunluluğunun iş yasanına konması için çalışması fikri benimsenmiştir.

Toplantıda ayrıca İstihdam Sekreterliğimizce başlatılan 12 görmeyene iş bulabilmek amacıyla başta

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık olmak üzere bütün Bakanlıklara ve büyük kuruluşlara gönderilen yazışmalara gelecek yanıtlar sonucunda yazışmaların (Türkiye Cumhuriyeti 12 görmeyene iş bulamayacak kadar küçük değildir) kampanyasına dönüşürülerek yurt çapında yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır.

İşsizlikle ilgili problemlerin İş ve İşçi Bulma Kurumu ile görüşülmesi ve bu görüşmeyle ilgili hazırlıkların Bilal Bayrı ve Lokman Aydoğan tarafından yapılmasının karara bağlandığı toplantıda iş mevzuatında yapılması gereken düzenlemeler için Nafiye Onal ve Mahmut Günday'a görev verilmiştir.

Komisyonumuzun başta Vurgu Gazetesi olmak üzere basınla olan ilişkilerinin ikişer aylık dönemler halinde sırayla düzenlenmesi, Ağustos ve Eylül aylarında bu çalışmaların Bilal Bayrı tarafından yürütülmesi kararı alınmıştır.

Görmeyenlerin mesleki eğitimlerinin ele alındığı toplantıda Santralcilik, Trikotaj ve Ana çocuk sağlığı, ev ekonomisi, alanlarında Eğitim Sekreterliğiyle işbirliği yapılarak kurslar düzenlenmesi ve düzenlenecek olan kurslarla ilgili çalışmaların Mehmet Gürel tarafından sürdürülmesine karar verilmiştir.

Komisyon her ayın son çuma günü toplanarak çalışmalarını sürdürecektir.

İSTİHDAM KOMİSYONU



Cenk VARNA

Bu ay İstanbul'a 40 km. uzaklıkta bir beldeyiz. Darıca ile Bayramoğlu arasında geniş bir alanda nesli tükenen kuşları bir araya toplayıp nesillerini devam ettirmek aynı zamanda yurdumuzda ve dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşayan değişik kuş türlerinin tanıtılmasını sağlamak için bir kuş cenneti oluşturulmuş: Darıca Kuş Cenneti. 1993 yılında tüm ziyaretçilerinin yanında özellikle çocukları büyülüyor...

Parka girer girmez sizi dev bir adam karşılıyor. Ellerini kollarını oynatarak size parkın kuruluş amacını ve parkta ne şekilde davranılması gerektiğini anlatan taş adam, tahmin ettiğiniz gibi dev bir robot. Ziyaretçilerden özellikle istediği bir şey var: Hayvanlara yiyecek verilmemesi. Çünkü bu muhteşem parkta yalnızca kuşlar yer almıyor. Tavşanlar, sevimli su samurları, birbirinden güzel midilliler, zeburalar, yaramaz maymunlar, eşine az rastlanarakunlar, dünyadaki diğer hayvanat bahçelerinde de çok ender bulunan beyaz kangurular çocuklara unutulmaz dakikalar yaşıyor.

Parkin bir özelliği de dünyadaki beş leylek türünü ilk defa bir araya getirmesi. Park yetkilileri esas amaçlarının doğadan uzak kalan günümüz çocuklarına hayvanları tanıtmak, onlara doğa ve hayvan sevgisini aşılayabilmek için çalışmalarını her geçen gün daha da yoğunlaştırıyor. Nadide hayvanların yanısıra özel seralarda yetiştirilen renk renk orkideler, zambaklar, böcek yiyen bitkiler, tropikal bitkiler, çiçek, ağaç türleri parka başka bir hava katıyor. 70 bin metrekare alan üzerine kurulan ve her geçen gün ilaveler yapılarak büyütülen "Darıca-Bayramoğlu Kuş Cenneti ve Botanik Bahçesi" Türkiye'de konusunda tek, dünyada ise özellik ve sıralamada en iyiler arasında yer alıyor.