

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SAKATLAR ÜLKE RAPORU

1992 yılında yürürlüğe konulan Anayasa'da sakatların temel hakları ayrı ayrı belirlenerek, devlet bu hakların yerine getirilmesi konusunda görevlendirilmiştir.

VI. beş yıllık kalkınma planında eğitim-spor-sosyal hizmetler ve sosyal yardım konularında yerine getirilmesi konularında sakatlara yönelik olarak alınacak tedbirler uygulanacak programlar belirtilmiştir.

1981 yılında kurulan Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu. 1983 yılında "Sürekli Kurul" şekline dönüşmüş ve hizmetlerinde süreklilik sağlanmıştır.



TÜRKİYE GÖRMEZLERİ
EGİTİM VE HİMAYE
DERNEĞİ YAYIN
ORGANIDIR

Finansman Sorumlusu:
Görmeleri Eğitim ve Himaye
Derneği Üyeleri
Dayanışma Sandığı

VURGU

AYLIK SİYASİ AKTÜEL GAZETE YIL: 1994 28 KASIM FIYATI: 40.000 TL.

Gerçek hiç kimsenin tekelinde değildir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 1994 yılında hazırlanan Sakatlar Ülke Raporunu, özellikle özürli yurttaşlarımız ve sorunlarıyla yakından ilgili çevresine sunmak amacıyla özet halinde bu sayımızda yayınlamayı gerekli bulduk.

Her ne kadar, raporun üzerinde değerlendirme ayrı bir çalışma konusu ise de, dikkatimizi çeken bir iki noktaya burada değinmeyi yararlı ve uygun gördük.

En başta, Anayasanın 42, 50 ve 61'inci maddelerinde, devlete verilen görev ve sorumluluklar kaydedildikten sonra (s.1): "Türkiye Büyük Millet meclisi'nce onaylanarak yürürlüğe konulan Kalkınma Planlarının bağlayıcılığı ve uygulama zorunluluğu dikkate alınarak, öngörülen politikalar

ve sakatlarla yönelik hizmetlerin belirli bir yapıya kavuşturulması gerektiği görülmektedir" denmektedir (s.2 Sakatlarla ilgili Amel Haklar bl).

İşte buna Maşallah denir!
Anayasa 1982 yılında kabul edilmiş, siz raporunuzda bunun "devlete geniş sorumluluk yüklediğini" yazmışsınız, sizin rapor tarihiniz 1984, 12 yıl (ne kadar da kısa bir zaman değil mi!) sonra, diyorsunuz ki "öngörülen politikalar ve sakatlarla yönelik hizmetlerin belirli bir yapıya kavuşturulması gerektiği görülmektedir"; buna Maşallah denmez de, ne denir?

Siz ve sizin gibi, bütün bu dönem boyunca hizmet vermiş yetkililer, her geçtiği böyle kısa zamanda (!) algılıyorsa, yandı memleket keten helva! Sonra, aynı bölümde, "VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında, Eğitim-Spor-Sosyal

Hizmetler ve Sosyal Yardım konularında sakatlarla yönelik olarak alınacak tedbirler uygulanacak program belirtilmiştir" (a.b.c) denmektedir ki, ya devlet yetkililer program deyince, bizim bilemediğimiz bir "başka geçeceği" dile getirmektedirler ve o "program" klasik anlamda bir program değildir, ya da olmayan bir şeyi plana kafadan ekleyip klasik anlamda bir program değildir, ya da olmayan bir şeyi plana kafadan ekleyip durumu idare etmeye, bu satırları okuyacak özürlilere de "meğer bizim için de program varmış, dilimiz yansımamız ta devleti suçlamamış" dedirtmeye çalışmaktadırlar. Bunun kısa yoldan adı: Yanlış söylemektedir. İnsanları aldatmaya eylemleri kalkışmadır! Çünkü yazıldığı kağıt, "devletin resmi, hem de en ilgili ağzı"dır. 7'de

10 Kasım: "Vesile" acı da olabilir



Yurttaşlarımız her 10 Kasım'da olduğu gibi görevlerini yine yerine getirdiler.

Biz, "Akşehir üstünden Afyon'a doğru" giden ayak seslerini de duymadık, top gürültülerini de. "Toprak öyle bitip tükenmez" de olmadı bizim için. Yiyeceğimizi, giysilerimizi ve daha pek çok maddecil varlığımızı da son parçasına değin başışlamadık. Hayatımızda bunları arıdın nice şeyler, küçük ve basit örnekler olarak kaldı onların yanında. Yaralarımız da çakı çizdiği, soba yanığı gibidir kıyaslanınca. Ölülerimizse, Kore ve Kıbrıs bir yana bırakılırsa, aceleyle terki diyar eylediler.

Enver KORKMAZ

Ama biz, o zaferi, sevincin, mutluluğun doruğunu, benzersiz yaşanan o anın tadını da içimizde hissetmedik, başımızın üstünde bir gurur haklılığıyla taç gibi süsleyip gezdirmedik, gezdirmedik. Dün ve bugün diye kesince ayrıldı çünkü gerçek ikiye. İlki sizin bize, "unut-

mayın çocuklar, nice zorlukları aşan bir irade, sabır ve özveriyle çarpıştık biz, zaferin kolay elacağına düşünmeyin; benzer bir olgu ile karşılaşırsanız, o nedenle de, çabukça unutmayın, kulağınıza taş küpe, gözünüze birine yanmış çaputun bağ, elinize, söyle hatırı sayılır bir bıçak çizgisi bırakın her zaman, velev ki birisi dikkatinizde kaçarsa, diğeri sizi yakalasan, görevlerinizi ve nasıl yapılacağını göstereyim" diye anlatacağınız gerçeklik ve ondan çıkan derstir.

İkincisi ise, bizim, ilkinin dinledikten sonra, çocuklarımızı bırakacağımız şeydir. Çünkü çocuk, en önce, zaferin varlığını anlamasını öğrenmelidir. 7'de

ÖZELLEŞTİRME KANUN TEKLİFİNE EK ÖNERİLER

1. Kanun Teklifini "İş Kaybı Tazminatı Ödenmesi ve Diğer Hizmetlerin Verilmesi" başlığı altında yer alan 21. maddesinin 1. fıkrasının birinci cümlesini takiben aşağıdaki hüküm eklenmiştir. "Kapatma ve tasfiye halleri dışında sakat işçi statüsüyle çalışanlar işten çıkarılmaz; kapatma ve tasfiye halinde ise, işten çıkarılan sakat işçilere iş kaybı tazminatı iki kat artırılarak ödenir."
2. Kanun Teklifi'nin "Kuruluşlardaki Personelin Nakli" başlığı altında yer alan 22. maddesinin 1. fıkrasının dördüncü paragrafındaki kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlara atanırlar." Cümlesinin takiben aşağıdaki cümle eklenmiştir: "Sakat personelin sakatlığı dikkate alınarak durumuna uygun bir göreve atanması öncelikle gözetilir."
3. Kanun Teklifi'ne GEÇİCİ MADDE olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir: "Daha önce özelleştirilmiş kuruluşlardan özelleştirme nedeniyle işten çıkarılan sakat işçiler, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde başvurularını halinde işsiz kaldıkları süreler içinde kanunlardan ve sözleşmelerden doğan her türlü hakları ödenerek eski işlerine iade edilirler."

Görmeler için defile

● Çınar Lions Kulübü'nün Göznurunu Koruma Vakfı yararına düzenlediği defilede polat Renaissance Otelinde gerçekleştirildi. kent Shop firmasının ürünlerinin tanıtıldığı defilede Başak Gürsoy manken ajansının mankenleri hiç bir ücret almadan podyuma çıktılar.

● Biletleri 250 bin liradan satılan defileyi 350 kişi izledi. Kulübü Başkanı Filiz Yazıcıoğlu defilenin ardından mankenlere birer teşekkür plaketi verdi. Yazıcıoğlu Çınar Lions Kulübü'nün bu tür etkinliklerinin süreceğini belirterek katılanlara teşekkür etti.

Yeşil bir deniz



■ Gazetelerden, televizyonlardan hepiniz duyduunuz. Gelibolu yarımadasındaki yangın günlerce yazıldı, çizildi. TV programlarına konu oldu. Yeniden yeşillendirilmesi için çeşitli kampanyalar başlatıldı. Halkımızın duyarlılığı ve sağduyusu sayesinde binlerce yardım yağdı. Çünkü, yangınmanın tarihimizde çok anlamlı bir yeri var. Burada yatan şehitlerimiz Anadolu'nun hemen her yerinden gelmişler, bu vatan parçası için savaşmış, şehit düşmüşler.

● HABERİ 8. SAYFADA

Avrupa ile Gümrük Birliği'nin getirecekleri

Son zamanlarda üzerinde önemle durulan bir konu olan Gümrük Birliği gerçekleşirse gündemde olan anlaşma sonucunu ne tür gelişmeler ortaya çıkacak?

- En başta şunlar:
- 1-AB (Avrupa Birliği) ile Türkiye arasında, tarife ve tarifeye eşdeğerli bir kısıtlamalardan arındırılmış bir serbest mal dolaşımının sağlanması,
 - 2-Türkiye'nin üçüncü ülkelerden yapacağı ithalata ABD'nin Ortak Gümrük Tarifelerini benimsemesi,
 - 3-Gümrük İdaresini ve işlemlerini AB'dekilere benzetmesi,
 - 4-Üçüncü ülkelerle mal ve hizmet ücretinin tabi olduğu, tercihi tarife uygulamaları da içinde olmak üzere ticaret politikası,
 - 5-Avrupa Kömür Çelik topluluğunda bu ürünleri ticaretinin tabi olduğu rejim,
 - 6-Fikri, sinai ve ticari mülkiyet hakları
 - 7-Rekabet kuralları,
 - 8-Kamu kuruluşlarının mel ve hizmet satın almaları;
 - 9-Teknik standartlar ve denetimler konularında bugüne kadar benimsemiş ve benimsemeye mevzuat ile kararları kendi hükümlerine benimsenme ve bütün bu konularda AB'nin denetimine uyma yükümlülüğü altına girmek.

Tüm bunların başlıbaşına önemi olan konular olduğu düşünülürse, hele 1'den 4'e kadar olanların doğrudan ticaret politikası ile ilgili olduğu gözönüne getirilirse, imzalanacak anlaşmanın bizim için ne kadar hayati önemde olduğu kendiliğinden anlaşılır.

O yüzden, acelelen yerini değil, diyoruz.

Kartal Belediyesi'ne teşekkür

Derneğimizin istihdam komisyonu olarak, işsiz arkadaşlarımızın istihdamı ile ilgili yürüttüğümüz girişimler sonucunda 11 Ekim 1994 tarihinde Kartal Belediyesine bir ziyaret yaptık.

Bu ziyarete Kartal Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bize iki arkadaşımıza Kartal'ın işlek yerlerinde olmak üzere iki simitçi tezgahı yeri tahsis etti.

Bu simitçi tezgahlarına istihdam listemize bulunan üye arkadaşlarımızdan Şener Düzgün ile Zekeriya Aydın isimli kişileri istihdam etmek suretiyle iş sahibi yapmış olduk.

Bize yardımlarından dolayı Kartal Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ne kadar teşekkür etssek azdır.

BAŞYAZI

Olsa da olur olmasa da...
BİRSEN ERMİŞ

Ol birleşiyor. Hadi hayırlısı. Birleşti birleşecek mi, birleşse mi iyi olur, birleşmese mi derken birleşiyor işte. Aslında birleşeceklerdi niye ayrıldılar? Sadece parti için hizipleşme ve muhalefeti başka bir parti ismiyle yapmak için mi?

Çünkü izlediğimiz kadarıyla CHP yalnızca, siyamı ikizi kadar kendine yakın ve benzeri olan SHP'yi vurdu, en sert eleştirilerini en ypratıcı muhalefeti SHP'ye yaptı. Tüm bunları yaparken de bir gün bineceği dalı kesmekten sakınmadı. İktidar olmayı kaçınılmaz olarak kabullenmiş SHP'nin oylarını eze eze yok ederken, Cem Boyner'e hizmet verirken korkarım ki "Ya bir gün yuvaya dönersen" gibi bir olasılığı aklına hiç getirmedim.

Ne var ki Deniz Baykal'ı tanıyanlar iyi bilirler ki örgütçü kişiliğinin yanısıra en büyük özelliği kitle hareketini çok iyi yönlendirebilmesidir. Çok uzun süredir devam eden SHP ile flörtüne rağmen katı ve sert muhalefeti sürdürüşü bindiği dalı kesmekten öte Karayalçın'ı ypratmaktı. Bunda da başarısız olduğu söylenemez.

Tüm Sosyal Demokratların çok geç farkettikleri birleşme zorunluluğu şimdi ise lider kim olacak? sorusuna dönüştü. SHP'ye sorarsanız Haberi 4. Sayfada

VURGU

İmtiyaz Sahibi
Birsen ERMİŞ

Genel Yayın Yönetmeni
Enver KORKMAZ

Yazı İşleri Müdürü
Ahmet CANTÜRK

Yönetim Yeri:
Osmanağa Mah. Kırtasiyeciler
Sokak Çandarlıoğlu Apt. No:32
Kat:2 Daire:3
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: 337 26 73 - 345 67 03 - 345 96 61
Fax: 348 4388

Çanakkale Bürosu:
Selahi Aksoy Psj. No:76
Tel: 21 461
Ankara Bürosu:
Çankırı Cad. Orta Sokak Balıkcıoğlu
İşhanı Kat: 4 No:9 Altındağ
Tel: 312 73 16 - 311 71 20

Ofset hazırlık ve baskı:
ÖZ OFSET Tesisleri
Tel: 522 78 11
528 55 15
Cağaloğlu
İSTANBUL

PTT'ciler iş bıraktı

Kasım ayı sonlarında PTT çalışanları sendikal, ekonomik ve sosyal hakları konusunda hükümetin izlediği siyaseti protesto için iş bırakma eylemi yaptılar. Bu eylem esnasında İstanbul'da dağıtılan bir bildiriye, kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından, bu sayımızda yer veriyoruz

“4 yıldan beri sürdürülen sendikal mücadelede, kamuoyu gündeminde haklılığımız perçinleşmiştir. Ancak mevcut siyasi iktidar, var olan örgütümüzü işlevsiz hale getirmek, çalışanlar üzerinde yingirlik yaratmak için meseleyi uzatmaya çalışmaktadır. Bugüne kadar çıkarılan 47 adet yasa tasarıyla ne kadar samimi oldukları bir göstergesidir. Diğer taraftan çalışanların aleyhine çıkan yönetmelik, genelge, kararname vb. kararlar çok kısa sürede çıkartılıp uygulamaya konuluyor. IMF ve Dünya Bankası'na ait olan bu kararlara karşı çalışanlar ise vatan haini ilan ediliyor. ŞİMDİ SORUYORUZ? -Serbest piyasa ekonomisini biz çalışanlar mı yaratık. -Ekonominin dolar endeksi olmasını olmasını biz çalışanlar mı istedik. -Zarar eden kitleri arpalık olarak biz çalışanlar mı kullandık. -Batık kredileri biz çalışanlar mı yarattık. -Batan bankaların sorumlusu biz çalışanlar mıyız. -KİT'leri arpalık olarak kullanıp daha sonra zarar etti diye yandaşlarımıza biz çalışanlar mı peşkes çektik. HAYIR?.. Çünkü biz çalışanlar ülkemizi çok seviyoruz. Öyle ile sorumlu olan siyasi iktidarın kendisidir. Biz çalışanlara büyük görevler düşmektedir. Sendikamız tüm Haber-Sen çatısı altında örgütlenmek, birleşmek sendikamıza sahip çıkmak gerekir. Birlikte mücadele edersek güzel günler yakındır. (Tüm Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)



Kasım ayı sonunda PTT memurları birgünlük iş bırakma eylemi yaptılar

ÖĞRETMENİM; İLK VE SON SAATİM

ENSA KİLLİ

Bir gün yirmidört saattir/Öğretmenim/ sana verdiğimiz yirmidört saati/ bölebilir misin benim için/ en çok ilk saatini isterim ama/ aradıklar yalnız senin bildiğin/ bir de enson saatini ayır bana/ öğrendiklerimi sana göstereyim/ ilk saati/ bütün sağlığımı/ önce sen işleyesin diye isterdim/ bildiklerinle dağarcığımı/ sonra / yolları görmeleyim/ bakarak mutlaka/ yürürken coşacaktım da/ sapacaktım da/ bir çiçeği ezdğim de olacaktı/ zehirli mantarları topladığım da/ olacaktı / olacaktı/ daha nice zıt akıl ve aptallık saheseri/ kendimi bildiğim daha ne ki /öyle yeni ki/ Onun için/ istedim en son uyku öncesi saatini/ kollanma al/ ve/ kırmadan/ oksayarak anlat/ yaşama başa çıkıp çıkamayacağıma dair/ o acı tatlı gerçeği/ ve/ bil ki/ uvurken seni hissetmek/ zor rüyalarda düşeceğim uçurumlardan beni kurtaracak/ tek/ merdiven çiçeği/

Arif Calban: "Biz rüşvet konusunda halkı yetkilikıldık"

Kağıthane Belediyesinden rüşvete ambargo!...

- "Halk devleti hep fil dişi kuledede kendisine kırbaç sallayan bir konumda görmüş"
- "Türkiye yerel yönetimler sahasında KAĞITHANE bir numara."

Arif Calban 1957 Kilis doğumlu, ilk ve orta öğrenimini Kilis'te, yüksek öğrenimi Gaziantep, Isparta ve en son Konya'da, Selçuk Üniversitesi E İlim Fakültesi'nde yaptı. Hem okuyup, hem çalıştı için uzun bir süre ticaret ve esnaflıkla iç içe oldu. Bu arada siyasete atılıyor ve Refah Partisi'nin il, ilçe genel merkezlerinde çeşitli kademelerde görevlerde bulunuyor. Bundan önceki dönemde Kağıthane'de 5 yıl ilçe başkanlığı yaptı, 20 Ekim'de milletvekili adaylığı oldu. Aradan 2 ay geçmi ken 29 Aralık 1991 ara yerel seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçildi. Ara dönemden sonraki ikinci dönem oldu unu ve Belediye Başkanlığı'nı iyi gitti ini söylüyor. "Biraz iddialı konu aca im ama Türkiye'de yerel yönetimler sahasında Kağıthane bir numara" diyen sözlerine bakan Calban her noktada çalışmaları, belediyeye aldıklarından bu yana Kağıthane'nin gerek fiziki, gerekse yönetim bakımından çehresinin de i t i ni söylüyor. "Daha çık fikri yönde kalkınmaya önem veren başkan, çalışmaları, toplumun ufkunu yükseltti ve olayı halka önderlik etmek olarak algıladı ini söylüyor. Bunun yanısıra yeni yönetim anlayışının yerle mesi için çaba içerisinde olduklarını ve bunun devam ettiğini söyleyen Başkan Calban sözlerini şöyle sürdürüyor; "Bunun için halk meclisleri düzenliyoruz bu meclisler kanalıyla halkın yönetime katılımını sağlıyoruz. Bu suretle hem gücümüze güç katmış oluyoruz, hem de belediyeyi halkın de-

Her hafta bir mahalleyi başkan yardımcısı, meclis üyelerini ve birim müdürlerini yanına alarak ziyaret eden başkan, halktan mahallede ya da ilçe bazında yapılan yapılmayan bütün problemlerini bildirmelerini istiyor. netimine açmı oluyoruz. Böylelikle birlikte götürülebiliyor. Halk meclisleriyle devlet-millet arasında karşılıklı bir güvenin olmadığı, ileri kilerin kopmuş, çatı manin olduğunu, devletin rejim, yönetim olarak bir tencere kapak gibi toplumun üzerine kapandı olduğunu ve halka nefes aldırmadığını da söyleyen Arif Calban, "Toplum artık

DERNEĞİMİZDE NÖBET DEĞİŞİMİ

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Yönetim Kurulu, 24 Kasım günü olağan Yönetim Kurulu toplantısında, hem Körler Federasyonu'ndaki gelişmeleri, hem de derneğin çalışmalarındaki çeşitli hedeflerin zorunlu kıldığı değişiklikler idikkate alarak Genel Sekreterliğe Mehmet Gürel'i, Sekreterler Vekilliği'ne eski Genel Sekreter Enver Korkmaz'ı, bu görev değişikliği nedeniyle İstihdam Sekreterliği'ne Kamil Erdoğan'ın, Sayman Yardımcılığı'na da Bekir Punar'ı getirirken, Tanıtma Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Mehmet Çelenk'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasıyla boşalan göreve ise yerine çağrılan yedek üye Ayfer Arabacı'nın katılımından sonra seçim yapılacaktır. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileriz.

Güzel güzel olunca...

Özü bakımından tam bir kolektif mücadele oyunu olan futbol, arenaya döndürülen sahalarda, bütün tiyatral estetiğinden uzaklaştırılarak, neredeyse, bir "kelle alıp verme" kavgasına indirgenmiştir.

Gün AYSELİ Ülkemizde, spor basını, kelime nin gerçek anlamıyla bir faciadır. Dev fotoğrafların altında ya da üstünde "iri kıyım" sansasyonel başlıklarla, sporu spor olmaktan çıkarıp bir fantastik hastalık psikozuna sürükleyen öncelikle bu basınıdır. Bu "manyaklığın" bir nolu "objesi" de "Futbol"dur. Özü bakımından tam bir kolektif mücadele oyunu olan futbol, arenaya döndürülen sahalarda, bütün tiyatral estetiğinden uzaklaştırılarak, neredeyse, bir "kelle alıp verme" kavgasına indirgenmiştir. Bir "derby ma-



"Kaderin böylesine yazıklar olsun" boşuna mı, Orhansız, Ferdî'siz yapamayışımız, hemen zulamımdan bu veya benzeri onlarca türkü, şarkı, -ne dersiniz deyin, patlatırız. Hem, koca koca adamlar futbol otoriteleri, Berlin Kartalları, Uluç beyler, okur yazar ama anlamazlar, hepsi "Futbol sonuçu oyunudur" demiyor mu? Kaybetmişsek, melankolik "delirium" nöbetleri başlar. Fenersiz kuyu diplerinde kendi sesimizi duvarlara çarpa çarpa çoğaltıp öfkemizi bileyerek saç baş dağıtırız. İyi mi oynadık; gelecek için umut verdik mi; yeni gelişmeler var mı; oyuna bir orijinalite kattı mı; sportmence mi davrandık; yoksa bütün bunlardan başka bir şey miydi sahaya yansıyan. Hepsini eş seçeriz. Topu iki direk arasında yavurlayıp geçirdik ya, gerisi 'fasarya'! Hem, koca koca adamlar futbol otoriteleri, Berlin Kartalları, Uluç beyler, okur yazar ama anlamazlar, hepsi "Futbol sonuçu oyunudur" demiyor mu? Kaybetmişsek, melankolik "delirium" nöbetleri başlar. Fenersiz kuyu diplerinde kendi sesimizi duvarlara çarpa çarpa çoğaltıp öfkemizi bileyerek saç baş dağıtırız. Kaderin böylesine yazıklar olsun" boşuna mı, Orhansız, Ferdî'siz yapamayışımız, hemen zulamımdan bu veya benzeri onlarca türkü, şarkı, -ne dersiniz deyin, patlatırız. Hem, koca koca adamlar futbol otoriteleri, Berlin Kartalları, Uluç beyler, okur yazar ama anlamazlar, hepsi "Futbol sonuçu oyunudur" demiyor mu? Kaybetmişsek, melankolik "delirium" nöbetleri başlar. Fenersiz kuyu diplerinde kendi sesimizi duvarlara çarpa çarpa çoğaltıp öfkemizi bileyerek saç baş dağıtırız. İyi mi oynadık; gelecek için umut verdik mi; yeni gelişmeler var mı; oyuna bir orijinalite kattı mı; sportmence mi davrandık; yoksa bütün bunlardan başka bir şey miydi sahaya yansıyan. Hepsini eş seçeriz. Topu iki direk arasında yavurlayıp geçirdik ya, gerisi 'fasarya'! Hem, koca koca adamlar futbol otoriteleri, Berlin Kartalları, Uluç beyler, okur yazar ama anlamazlar, hepsi "Futbol sonuçu oyunudur" demiyor mu? Kaybetmişsek, melankolik "delirium" nöbetleri başlar. Fenersiz kuyu diplerinde kendi sesimizi duvarlara çarpa çarpa çoğaltıp öfkemizi bileyerek saç baş dağıtırız.

kombinasyona, üzerlerine düşen görevleri, hemde sportmenlikten zerrece sapmadan yerine getirmişlerse, bu sözlen için ancak, al-kışlanırlar. Takımlardan biri, hatta bizimki, yenilmiş olabilir. Ama kazanan, milliyeti, mahallesi, semti, şehri ne olursa olsun, orada "göz ban-yosu" yapılan seyircidir; doktan dakika unutmamız hiç de "suç" sayılmaz. Güzeli sevip beğenince, mahallesi, semti, şehri vs. umrunuzda oluyor mu?..

