

Özürllüler iş arıyor ya da böyle sokaklarda sürünüyorlar ama çözüm üreten yok

Özürllüye kapılarını kapatıyorlar



✓ TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Sözleşmeli Personel için sınav yönetmeliği, özürllülere kapıyı kapatıyor.



Bu insanlar onbinlerce görme özürllü gibi iş bekliyor ama resmi - özel kuruluşlar personel alımında özürllüleri kapılarını kapatıyor. O zaman üyelerimiz soruyor: İktidar çözüm müessesesi değil mi?



TÜRKİYE GÖRMEZLERİ
EĞİTİM VE HİMAYE
DERNEĞİ YAYIN
ORGANIDIR

Finansman Sorumlusu:
Görmezleri Eğitim ve Himaye
Derneği Üyeleri
Dayanışma Sandığı

VURGU

AYLIK SİYASİ AKTÜEL GAZETE YIL: 1995 28 ŞUBAT FİYATI: 40.000 TL.

Gerçek hiç kimsenin tekelinde değildir

Politikanın sağı solu

özürllünününde kaderi belli

■ Tarihin Altı Ok'u adeta değişmez bir yazgı gibi ülke solunun alınca kazdığı, SHP'nin CHP'ye intikaliyle bir kez daha açığa çıktı: SHP'nin yıllanmış CHP'li Hikmet Çetin'i birleşik partinin başı için uygun görmesi de bunun bir diğer kanıtı oldu.

■ Kısacası balık küçüktü ama yaşı ve cinsi ile büyüğü 'himayesine' aldı.

■ Solun Kemalizm devletçiliği ve 70'li yıllar gençlik radikalizmini sağın adı konmamış siyasal liberalizmi ile birleştirmeye çalışan en büyük kanadı, böylece yine klasik 'devlet baba-halk ana' politikasını öne çıkardı.

■ Haberi 7. Sayfada



Tekirdağ Valiliği: İl Özel İdare Müdürlüğü'ne avukat alırken "özürllü" istemiyor

Ülkemizde yıllardır yanlış ama hep kabul gören bir anlayışla istihdam politikasına yön veren "önce 'normal' ya da 'sağlıklı'lar, sonra "yer ve imkan olursa" özürllüler" şeklinde özellenilecek yaklaşım, bütün eleştiri ve uyarılarımıza rağmen varlığını sürdürüyor.

Bunun sonucu olarak da çeşitli kuruluş ve makamlar eleman alımında özürllüleri dışlamaya devam ediyorlar.

İşte geçtiğimiz Ocak ayı sonlarında bilgi edindiğimiz iki yeni örnekte bu yaklaşımın "acı meyvelerini" yine gözlerimizin önüne serdi.

"Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ilk defa sözleşmeli olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliği "başlığı altında bu kuruluşca kabul edilen yönetmeliğin "İşe Alınacaklarda Aranacak Şartlar" bölümünün madde 5 f şikkinde şöyle deniyor:

"Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürllü olmamak."

Bir eddiği, Tekirdağ Valiliğince, Tekirdağ İl Özel İdare Müdürlüğünde boş bulunan Avukatlık Hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere alınırken aranan "Genel ve Özel Şartlar"a konan hüküm.

Bu "Genel Şartlar"ın 17'nci maddesinde "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 53'ncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl sakatlığı ile özürllü bulunmamak" ibaresi, ülkemizde mesleğini, yüzde yüz görmez olduğu halde başarıyla sürdüren onlarca avukata rağmen, sırf "özürllü" oldukları gerekçeyle bu yurttaşlarımızı iş kapısını kapatıyor.

Üzerinde artık fazla birşey söyleme gereğini duymadığımız bu ve benzeri örneklerin bir an önce son bulmasını diliyoruz ve ilgililerle yetkililere yaptığımız uyarıları bir daha yineliyoruz:

İşe alınmada özürllüye olanak ve öncelik tanıyınız, bu hem insani hem ulusal bir sorumluluktur...

VURGU

Tüzük tartışmasına çağrı

■ Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği 1995 yılı Olağan Kongresinde görüşülmek üzere tüzük değişikliklerinin hazırlanmasını amaçlayan bir çalışma başlatmış ve bu amaçla dernek yönetim kurulu üyelerine şube başkanlarından oluşan bir tüzük komisyonu kurmuştur.

■ Üyelerimizin tüzüğümüzde yapılacak değişikliklere ilişkin tartışmalara aktif olarak katılmaları, hem derneğin geleceği konusunda yüklenmeleri gereken sorumluluk hem de doğal üyelik görevleri açısından özel bir anlam taşımaktadır.

■ Bu görüşten hareketle üyelerimizin 1995 Olağan Kongresine kadar (Mayıs ya da Haziran) bu süreçte etkin olarak katılacaklarını umut etmekteyiz.

■ Üyelerimizin önerilerini en kısa zamanda derneğimizin genel sekreterliğine iletmeleri rica olunur.

Tüzük Komisyonu Adına

BAŞKAN

■ Haberi 7. Sayfada

AHMET CANTURK

Ödül dağıtımına tepki:

Sakatlar Milli Koordinasyon Kurulu Sakatları Temsil edemez!"

Aralarında Körler Federasyonu ile Ortopedik Özürllüler Federasyonu'nun da bulunduğu özürllülere yönelik çeşitli kuruluşlar, 15 Şubat günü Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanı'nda bulunduğu bir törenle özürllülere hizmet veren çeşitli kişi ve kuruluşlara ödül verilmesine tepki gösterdi.

20 Şubat günü Ankara'da yapılan bir basın toplantısıyla sözkonusu kuruluşlar konu hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

Aşağıda bu basın bildirisini olduğu gibi sunuyoruz.

15 Şubat 1995 günü Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bazı Bakanlarımızın da katıldığı bir ödül töreni yapıldı. Bu törende Türkiye Sakatlar Milli Koordinasyon Kurulunca saptanan kişi ve kuruluşlara, sakatlar yönelik hizmetlerinden dolayı sakatlar adına çeşitli ödüller verildi.

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan sakatlara ilişkin sivil toplum örgütü temsilcileri olarak, sözkonusu ödül dağıtım töreni hakkındaki görüşlerimizi kamuoyuna duyurmayı kararlaştırdık.

1. Töreni düzenleyen Sakatlar

Milli Koordinasyon Kurulu, çeşitli Bakanların ve Genel Müdürlüklerin temsilcilerinden oluşan ve emir-komuta ilişkisi içerisinde devlete bağlı bir kurul niteliğindedir. Bu kurul içindeki tek sivil örgüt Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'dur. Konfederasyon başkanı da sakatları dışlayıcı tutumları nedeniyle 5 Ocak 1995 tarihinde kuruldaki görevinden istifa ettiğini söylemektedir. Dolayısıyla sözkonusu kurulun sakatları temsil yeteneği bulunmamaktadır.

Devamı 7. Sayfada

İddianız kabüle sayan değil

■ Bilindiği gibi geçen sayımızda Körler Federasyonundan Sakatlar Konfederasyonuna yönelik yazılı bir eleştiriye yer vermiştik. Bu sayımızda da Konfederasyonun cevabını yayınlıyoruz.

■ Haberi 2. Sayfada

Ayin enstantanelerinden

■ Sanatçı Metin Akpınar, Türk-Henkel'in düzenlediği ve 2500 konuğun katıldığı toplantıda, "Memleketin bütçesi 1 katrilyon. Tabii bunu vatandaşlara dağıtmak çok zor. Onun için sarışın hanımefendi için kolayını buldu. Parayı 20 bin kişiye dağıtıp işin içinden çıkıyor" deyince, konukların coşkulu alkışlarını almış ama Başbakan Çillerde kendini tutamayıp gülmüş.

Haberi 7. Sayfada

BAŞYAZI

Demokratikleşmeden neden korkuyoruz?

BİRSEN ERMİŞ

DYP-SHP koalisyonunu en ürktün ilkelerden biri demokratikleşme. Evet ilke olarak benimsemiş ama çeşitli korkular ve uygulama sürecinin çok uzun süreceği gerekçesiyle en sona bırakıldı. Bu ülkenin en önemli sorunu terördür diyen yetkililer kimsenin itiraz edemeyeceği böyle bir nedenle susarken demokratikleşme paketinde rafa kaldırılmış oldu.

Hükümetin teröre karşı aldığı önlem ve savaşın biçimi ayrıca tartışılır bir konumda ama sıra nihayet özelleştirme ve demokratikleşmeye gelince kamunun dikkati ve beklentisi artık kaçınılmaz oldu.

Özelleştirmenin ilk deneyi EBK uygulaması (pardon özür dilerim) paradokslarla sonuçlandı. araya hükümet ortağı SHP'nin CHP ile birleşmesi sonucu yeni hükümeti oluşturma çabası ve gümrük birliği hazırlıkları girdi. Demokratikleşme bu kezde bu nedenle beklentilimeye alındı.

Oysa ki 1 hafta sonra Brüksel'de gümrük birliği için Avrupa Birliği temsilcileri toplanacak. Yunan hükümetinin ve basınının kopardığı itiraz çılgınlıklarına rağmen gine de şansımız var.

Devamı 7. Sayfada

Lütfen haberde biraz daha özen

Yaşama Sevinci Dergisi, uzun yıllardır özürllülere yönelik olarak çıkan ilgi ve beğeniyi izlediğimiz bir yayın organı.

Ne var ki zaman zaman onlar da hata yapıyor ve kimi haber yazılarında bazı bilgiler gerçeğe aykırı düşüyor.

Geçtiğimiz Kasım-Aralık sayıları olarak çıkan ve elimize yeni ulaşan sayılarında da böyle bir haber yer alıyor.

İzmir Atatürk Halk Kütüphanesi'nde görmeyenlere yönelik olarak açılan ve hem braille hem de konuşan (sesli) kitapların bulunduğu bölümlerle ilgili olarak sözkonusu sayıda "...bu bölüm ülkemizde sadece İzmir Halk Kütüphanesi'nde bulunuyor ve dünyada da bir benzeri yok" deniyor.

Bu satırları okuyan biri, "demek bizde de dünyada benzeri olmayan işler yapılmıyor" diye düşünecek ve ne yazık ki kesinlikle yanılacaktır.

Çünkü Avrupa ülkelerinin çoğunda, İngiltere'de, Rusya'da ve Amerika'da görmeyenlere yönelik hem de binlerce kitabı braille ve konuşan kitap olarak bulunduran kütüphane veya kültür merkezi adı altında faaliyet gösteren pek çok kuruluş var. İngiltere'deki Royal National gibi.

Bir yayın organının bu bilgileri verirken daha özenli ve dikkatli bir "doğruluk süzgecinden" geçirmesi gerekiyor. Yoksa okuyucuyu yanlış bilgilendirmek her zaman kaçınılmaz olabilir.

Kardeş bir yayın organı olarak gördüğümüz Yaşama Sevinci ilgililerine bu uyarıyı yapma gereğini duyarken, kütüphane yetkililerine de, dünyadaki sözkonusu alana ilişkin çalışmalarını daha yakından izlemelerini ve yaptıkları işleri abartmalarını tavsiye ederiz.

