

Refahiyol Hükümeti'nin yeni hamlesi tüzük değişikliği ile geldi.

Özürülülerin 'İstihdamı' zorunlu hale getirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Aralık 1996 günü kabul etmiş olduğu Özürülüler İdaresi Başkanlığı Kurulması ve Özürülülerle ilgili çeşitli kanunlarda değişiklik yapma ve yeni düzenlemeler için hükümete Kanun Hükümünde Kararname yapma yetkisi veren 4216 Sayılı Yetki Yasası'ndan sonra Hükümette hareket geçti.

Bakanlar Kurulu'nun 26 Aralık 1996 günü yapılan toplantısında 1475 Sayılı İş Kanunu'nun 25. Maddesi uyarınca 16 Mart 1987 tarihinde yayınlanan Özürülülerin İstihdamına İlişkin Tüzüğün bazı maddeleri değiştirildi. 6 Ocak 1997 tarihli resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzüğe göre İş ve İşçi Bulma Kurumları'nın yetkileri arttırılıyor. İşverenler özürülülerle istihdam etme konusunda zorlanıyor.

Buna göre daha önceden sadece bedensel özürülüler kapsayan tüzük yeni düzenleme ile zihinsel ve ruhsal özürülüler de kapsamına alınmıştır.

Diğer yandan özürü nedeniyle iş gücünün % 70'den fazlasını kaybedenlerin istihdamı Sağlık Kurulu'nun çalışmaya elverişli olduğuna ilişkin raporuna bağlanırken yeni düzenleme ile % 70'lik özür derecesi iptal edildi ve Sağlık Kurulu'nca verilecek iş göremez raporu dışında özürülü istihdam edilecek.

Tüzüğün 8. Maddesinde yapılan değişiklik ile de İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun yetkileri arttırılmaktadır. Herhangi bir işveren elli ve daha fazla sayıda daimi işçi çalıştırmaya başladığı gündün itibaren 15 günlük süre içerisinde faaliyette bulunduğu yerin

İş ve İşçi Bulma Kurumu Şube Müdürlüğüne başvurarak belirlenmiş oldukları nitelikleri taşıyan özürülülerin gönderilmesini kurumdan ister.

İşçi Bulma Kurumu ise belirlenen nitelikleri taşıyan özürülülerin başvuru sırasını dikkate almakla birlikte; daha önce aynı işyerinde çalışırken sakatlanmış olma, eğitim ve mesleki uygunluk, işsiz olanlardan rahibetle edilmiş olanlar ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yardım almayanlar tercih ederek talep edilen sayıda özürülü işverene bildirir.

Eğer işveren gönderilen adayları yeterli bulmaz ise ek-

siklikleri de belirterek durumu yeniden İşçi Bulma Kurumu Müdürlüğü'ne bildirir.

Ancak ikinci bir defa İş ve İşçi Bulma Kurumu'nda istihdam edilmiş özürülülerin istihdamla yükümlü olacak.

Diğer yandan İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından bildirilmemiş olmakla birlikte işveren tarafından bulunarak istihdam edilen özürülülerde bu tüzük kapsamında istihdam edilen özürülüler arasında yer alacak.

Tüzüğün 19. Maddesinde yapılan değişiklik ile de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın özürülülerin istih-

damına ilişkin işyerlerinin denetlenmesi yükümlülüğü kaldırılmış ve işverenler her yıl Kasım ayı sonuna kadar çalıştırdıkları özürülülerle ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na beyanda bulunmakla yükümlü sayılmıştır.

Ayrıca yapılan düzenleme ile istihdam edilecek özürülülerin İş ve İşçi Bulma Kurumundan istenme zorunluluğu ile ilgili masrafların İş ve İşçi Bulma Kurumu'na ödenmesi zorunluluğu ile bir işyerinde çalışırken sakatlanan özürülülerin aynı işyerinde istihdam edileceğine ilişkin Düzenlemeleri içeren çeşitli tüzük-
gün 5 ve 14. Maddeleri yürü-

rlükten kaldırılmıştır.

Tüzükte yapılan değişiklikler genel olarak pratik düzenlemelerle dayanıklı bir şekilde çeşitli soru işaretlerini taşımaya devam etmektedir. Doğru olan bu soru işaretlerinin de ortadan kaldırılması. Tüzük kuşkusuz bu haliyle uygulayıcıların elinde anlam kazanacaktır. Örneğin iş gücü kaybını ve özür derecesini belirleme konusunda yetkili kılınan sağlık kurumlarının mesleki bilgi ve istihdam edilen kişilerin yapacakları iş ile ilgili bilgi sahibi olmayışları eski sorunlardan birinin devam edeceğini göstermektedir.



TÜRKİYE GÖRMEZLERİ EĞİTİM VE HİMAYE DERNEĞİ YAYIN ORGANİDİR

Finansman Sorumlusu: Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Üyeleri Dayanışma Sandığı

VURGU

YIL: 1997 28 OCAK FİYATI: 30.000TL.

Gerçek hiç kimsenin tekelinde değildir

Özürülüler Kaygılı

Bir yandan devletin tasarruf tedbirleri ile özelleştirme çalışmalarının devamı diğer yandan özel sektörün özürülü istihdamı konusunda teşvik edilmemesi yapılan düzenlemelerin bugüne kadar olduğu gibi bir yenilik getirmeyeceği ve durumda herhangi bir değişikliğin kaydedilmeyeceği kuşkusunu taşıyan özürülüler yapılan değişiklikleri destekleyecek kanuni düzenlemeleri bekliyorlar.

Özürülüye Devlet Desteği

Devlet Bakanı Saçit Günbey, özürülülerin sorunlarının çözümü ve topluma entegre olmalarının sağlanması amacıyla, "Özürülüler Destek Programı"nın uygulanmaya konulacağı bildirdi.

Devlet Bakanı Saçit Günbey ile İşılay Saygın, Özürülüler Destek Programı hakkında bilgi verdiler. Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na paralel olarak 925 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurulduğunu anlatan Günbey, bu vakıfların, sorumluluk alanında yaşayan ve sosyal güvenceden yoksun çeşitli özür gruplarından vatandaşların sakat arabası, işitme cihazı, beyaz baston, kabartma daktilo gibi her türlü protez ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayacak-

larını bildirdi.

1 Trilyonluk Kaynak

Bakan Günbey, özürülü vatandaşların ihtiyaç duydukları malzeme bedellerinin vakıflarca karşılanması için sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın bütçesinden 1 trilyon liralık kaynak ayrıldığını kaydetti. Günbey, özürülülerin, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporuyla ikamet ettikleri yerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularının yeter-

li olacağını belirtti. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde 23 rehabilitasyon merkezi açıldığını, yenilerinin açılması için de hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Günbey, bu kapsamda, İstanbul Kemnerbargaz'da bin kişi kapasiteli özürülüler kompleksinin yapılacağını açıkladı.

Günbey, 2 trilyon liraya mal olacak bu kompleksin, önümüzdeki yıl hizmete sunulacağını belirtti. Devlet Bakanı Günbey, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın özürülü birey Profili Projesi'ni geliştireceğini de bildirdi.

S.S Görmezler Konut Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu Yapılacak

S.S Görmezler Konut Yapı Kooperatifinin 1996 yılı Mali Olağan genel kurulu, 16 Şubat 1997 Pazar günü saat 10'da Kadıköy belediyesi'ne ait Caddebostan Kültür Merkezi Bağdat Cad. Haldun Taner Sok. Kadıköy adresinde yapılacak. Söz konusu toplantıda yeter sayının temin edilememesi halinde ikinci toplantı 24 Şubat 1997 tarihinde aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Toplantı Gündemi:

- 1-Açılış saygı duruşu ve Divan Heyetinin teşkili
- 2-Kooperatif Kesin Hesap bilançosu ile Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunarak görüşülmesi, organların ibral
- 3-Denetleme Kurulunun seçimi
- 4-Ortaklarca ödenecek yeni aidatın görüşülmesi
- 5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Aylık, yıllık, huzur hakkı, harcırah gibi yapılması düşünülebilecek ödemelerin görüşülmesi
- 6-Dilek ve temenniler ile kapanış.

Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık

Bir grup yurttaşın başlattığı "Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık kampanyası büyük ilgi görüyor. Girişimin çağrısı şöyle.

Suç örgütlerini kuranların ve görev verenlerin yargılanması, soruşturan mercilere destek vermek ve demokratik hukuk devleti için Subattan başlayarak her gün 21'de ışığı bir dakika karartıyorum. Herkesi 1 ay süreyle her gün 21'de ışıklarını kapatmaya çağırıyorum.

Ülkemizde her yüz kişinin 8'i tarikat üyesi

Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın, siyaset Bilgiler Fakültesine yaptırdığı Türkiye'de Tarikatlar araştırmasının bir özeti yayınlanıyor:

Türkiye'nin 6 bölgesinde sunni kesimi kapsayan 8 bin 417 kişi arasında yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, tarikat mensupları ağırlıklı olarak kırdan kente göç etmiş kişiler.

Kendisini toplulardan dışlanmış hissedemeyen, eğitimsiz, yoksul ve mesleği olmayan kişiler, tarikatlarda bir kimlik edinme fırsatı buluyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre tarikat üyelerinin 6.9'unu Türkler, 11.4'ünü Kürt'ler oluşturuyor.

Tarikat üyelerinin siyasi parti yanlı oluşlarına göre paylaşımı şöyle

RP'yi tutanlar 61 ile en önde. ANAP 13.9 ile

● Devam 7'de

BAŞYAZI



BİRSEN ERMİŞ

İslâm Alemi'nin özlemle beklediği mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Tüm İslam Alemi için en kutsal ay olan Ramazan'a bir kez daha kavuşmuş olmak, gerçekten de bir mutluluktur. Böylece geçen Ramazan ayından bu yana bir yılı geride bırakmanın bir kez daha ramazanın vebelerini yerine getirebilecek olmanın saadetini yürekten duyabiliyoruz.

Bugün dünya da ve ülkemizde herşey o kadar çabuk ve hızlı değişime uğruyor ki bu arada bizi bir yapan öz değerimizden, bizi var eden, insan kılan yaşam ikisini inançlarımız ve imanımızdan başka da değişime karşı koyacak gücümüz yok. Onun içindir ki bu gücümüzü sımsıkı sarılmak zorundayız. Bizi birçok yanlıştan koruyacak olan bu inanç ve imanımızın en küçük bir yara almamasına büyük özen göstermeli ve üstüne titremeliyiz. Son aylarda din ve islamiyetin arkasına saklanarak bizi kendini bilmez ve çıkarıcı ahlak yoksunu kişilerin yaptıkları çirkin gösteriler, müslümanların telkinleriyle karşılandı.

Şükürler olsun ki yurdumuzda ramazan ayı gerçek anlamıyla eda ediliyor. Eski ramazanları özlemle anmamak mümkün değil. Hepimiz geçmişteki ramazan aylarının bereketinin, güzelliğinin, huzur yaratan uhrevi ve manevi yaratıcılığının azından büyüklerimizden dinlemişizdir. O güzelim ramazan aylarını görüp yaşayabilmiş olan benim yaşımdaykiler ise bizden sonrakilere bu ayın gerçek mana ve önemini anlatmakla kendilerini yükümlü saymalıdır.

Çocukluğumdaki ramazan aylarının güzelliği bu aya hazırlanmakla başladı. 3 ayların girişiyse gün aşırı ya da haftanın belli günleri oruç ayına hazırlamak demektir. Sonra mutfağındaki hazırlıklar başlardı. Yufkalar açılır, kurutulur, eristeler kesilir, iftarıyeli reçeller kaynatılır, hoşafık kuru meyveler (Kayısı, incir, erik ve üzüm kuruları) hazır edilirdi. Ramazan ayı için hazırlanan toptan pirinç, yağ, salça, şeker kilere beslemeyle konur kapısı örtülürdü. İlk gecenin sahur yemeğini kaldırılsımı ömrüm boyunca unutunam. Davullar ve maniler gecenin sessizliği içinde evleri sararken heyecanlı tatl bir telaşla koşuşturulur, yeni kızartılan böreğin kokularına karşı, anememinden hazırladığı kompostolar billur keseler içinde pencere içlerinde süzülümaya konmuş, mevsim meyveleri hazırlanmış olurdur. Pencereye kaçar, tek tek yanmaya başlayan komuş evlerin ışıklarına bakardım. Cami minarelerinde bir müjde gibi ışıl ışıl yanan mahyaları okumaya çalışır.

Valimizi Almayın

Balıkesir Valisi Sayın Yahya Gür'ün görevden almak yerine çalışmalarından dolayı onurlandırmanız ve görevine devam etmesini sağlamanız gerekir.

Son günlerde hükümetin hazırladığı valilerin kararnamesinde Balıkesir valisi Sayın Yahya Gür'ün de adının bulunduğu şekilde basında haberler çıkmaktadır. Bu haber üzerine çeşitli kuruluşlar da valimiz değiştirilmesinin ve kentimizde görevine devam etsin şeklinde kampanyalar başlattılar.

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Balıkesir Şubesi üyelerinden bir grup da bu kampanyaya ya katılarak bir bildiri yayınladı. Bildiride şöyle denilmektedir.

Vali her hafta halk günü yapıyor diye mi görevden alıyorsunuz? Eskiden valilerin yanı-

na bırakın vatandaşlarımızın multarlar bile giremezlerdi. Oysa şimdi tüm vatandaşlar dörtlerini valimize "Halk Günlerinde" rahatça anlatıp çözüm de bulabiliyorlar. Üstelik elinde dilekçe tek tek dairelerde dolaşmaktan da kurtuldu. Çünkü, halk gününde tüm daire müdürleri de hazır bulunuyor.

Denktas Balıkesir'de sevincle karşılandı

1996'nın son günlerinde Balıkesir'e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Rauf Denktas Aydınlar Ocağı'nın davetlisi olarak kente geldi. Vurgu-Balıkesir-S. Mehmet ASLAN

Vilayeti ziyaret eden Denktas'ı Vali Yahya Gür ve beraberindeki protokol üyeleriyle kabalık bir vatandaş topluluğu karşıladı. Saat onüç sularında vilayeti ziyaretenin sonra ayrılarak Balıkesir Sanayi Odası'ndaki ödül törenlerine onur konuğu olarak katıldı.



Gökdeniz Yağcıbedir Halısı armağan etti

Otel Basını de düzenlenen ödül töreninde 1996 yılında en çok vergi ödeyenlere ve en çok ihracat yapanlara plaket verirken Sayın Denktas'a da Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz ilin meşhur Yağcıbedir halısı ve gümmüş tepsi armağan etti.

uyguladığı katı kararlar için teşekkür ederim. Diyerek aydınlar ocağında bir konuşma yaptı. Denktas "Evlatlarımızın yattığı yere yatırım beni. Kıbrıs Türk topağıdır. Düşmana kaptırmayacağız. O günkü düşmanlarımız halen oyunlarına devam ediyorlar. Çünkü kavgayı seçtiler." dedi.

Kötü Komşu İnsanı Ev Sahibi Yapmış

Kötü komşu insanı ev sahibi yapar, Rumlar da bizi devlet sahibi yaptılar. Ortak Pazar kanalıyla bizi Türkiye'den ayırmak istiyorlar. Biz kurtulmuşsak sizlerin sayesinde kurtulduk. Anavatanıma

konuk severlikten oldukça memnun olarak kenten ayrıldı. Bu haberi yazarken ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin her türlü sorununu 1997 yılında çözümlenmesini diliyorum. Zira, Başbakan Necmettin Erbakan da 97 Kıbrıs sorununu çözüleceği yıl olacak biçimde açıklamalarda bulunmakta.

Balıkesirli'lerin gösterdikleri

Özürülüler İçin Protez Üretecek Atölye Sisi'de Açıldı

Ortopedik Özürülülerin gereksinime duydukları protezleri üretecek atölye ile protezleri kullanımının öğretilen rehabilitasyon bölümünün yer aldığı Fiziksel Engelliler Vakfı, Genel Eğitim Müdürlüğü'nde açıldı.

Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, Barış Manço ile FEV Başkanı ve RP Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu da katıldı. 100 bin Marka mal olan merkezde yılda 1500 protez fiziksel özürülülere ücretsiz olarak üretilen Sokakta

atölye açıldı.

Belediye zabıtası bkmadan onları kent dışına atmayı sürdürürce gelmekten vazgeçiyorlar. Böylece kent dilencilerden temizleniyor.

Belediye Dilencilere Göz Actırmıyor

İnsanların duygularını istismar eden dilencilere Balıkesir belediyesi göz açtırmıyor. Yerel basında dilencileri gören halkın belediye telefon etmesi uyarısı yaparak kent dilencilerden temizlenmesine katkıda bulunmakta.

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Balıkesir Şubesi de dilencilerle mücadele eden kuruluşlar arasında. Ramazan ayı yaklaştıkça her yerde olduğu gibi balıkesir'de de dilencilerin sayılarında artış olabileceği düşüncesiyle bir iki ay önceden gereken önlemler alındı.

Zabıtaya ait 153 no.lu telefon ülkemizin her yerinde dilencilerin toplanması için aranabilecek telefonlar.

Balıkesir ve çevresinde doğup büyüyenlerden daha ziyade başka kentlerden gelen bu insanlardan birakıldıktan sonra

Belediye zabıtası bkmadan onları kent dışına atmayı sürdürürce gelmekten vazgeçiyorlar. Böylece kent dilencilerden temizleniyor.

Cocuk Bile Kaçıyorlar

Zabıta yetkilileri bu sebebe çocukları kaçırıp onların kolunu bacağı kırıp dilendiriyorlar.

Birçok özürülü de bilmeden bu sebebin eline düşerek bir daha kurtulamamakta.

El birliği ile tüm kamu ve özel sektör kuruluşları bunlarla mücadele etmeliyiz.

● 7'de

Devlet ve Vatandaş

Birsen ERMİŞ

Bireysel çıkarlar toplum dayanışmasının ve toplum çıkarlarının önüne geçerse ne olur cevabının en basit anlatımı toplumun bölünmesi şeklinde olur.

Bir toplum düşününüz ki, şanslı olan bireyler, çıkarını iyi kollayabilmiş kişiler, ayrıcalıklı bir refah dilimine sahip olabilir. Bu kişiler toplumun içinde işleriyle, özel yaşamlarıyla kendi uyumları içinde benzerleriyle ayrı bir grup oluşturuyorlar.

Bu toplumun içindeki ilk bölünmeyi yaratıyor. Bu olgu, eşyanın tabiatı gereği kendiliğinden hiç zorlanmadan olup-bitiyle gerçekleşiyor. Toplumun çoğunluk yanı, bu bölünmenin kesin çizgilerinin neden sonra fark ediyor ve kavıyor.

Azınlıkta görünen bu nüve, zaman içinde parasal güçlerinin belli yerlere ulaşmakta kullanılıyorlar.

Ve belli yerlere ulaşan bu küçük toplum, kendilerinin bu ayrıcalığa getiren koşulların devamı için, buldukları üstün katmanlardaki görevlerinin çoğunluğunu refahını değil, elbette kendi durumlarının devamını sağlayacak fetvalarla ekonomiyi yönlendirmeye kalkıyorlar.

Başarıyorlar da... Kendisi refah içinde yaşayanların bu refahın devamından öte bir kaygıları yok.

O nedenle de bugün, üretim yerine spekülasyondan para kazanılıyor, yaşam adeta borsa ve döviz piyasasına endeksleniyor.

Böylelikle toplumun genel yaşam standardı, bireylerin ve bu azınlık grubunun çok gerisinde kalıyor.

Ama açıkça görünen o ki bugün bu küçük refah toplumuyla toplumsal sefalet her yerde iç içe yaşamak zorunda. Metropoliten varoşları, kent merkeziye o kadar yakın ki bu iç içeliği ortadan kaldırmak

olanaksız. Bu birlikteki patlamaları da göğüslemek kaçınılmaz olmalı. Sosyal adaletsizlik gelir dağılımının devlet eliyle olmayışından önlenemez biçimde denge-sizlik yaratıyor. İşte bu bağlamda Devlet akla geliyor. Toplum böyleyken devlet ne durumda...

Devlet ve Devleti yöneten hükümler de çaresiz görünüyor. İşsizlik gidere büyüyor. Enflasyon hızı geri dönüşü olmayan bir yolda... Eğitim, sağlık, emeklilik, sosyal sigorta (yaşam için vazgeçilemeyecek yaptırımlar olduğu halde devlet bütçesi bunlar için gerekli yatırımları düzenlemeyi yapamamakta.

İşsizliğe öncelik vererek yeni bir düzenleme getirmek zorunda devlet... İşsizlik enflasyondan daha kötüdür. İşsizlik insanlık trajedisidir.

Bir insan işsizlik aşamaktansa enflasyonda yaşamayı tercih eder. İşsizlik önlenmediği sürece sosyal patlamalara kucak açmış olacaktır.

Enflasyonu önlemeye çalışmak, bütçe açığını kapatmak için alınan önlemlerin hepsi işsizliği körükleyen faktörler.

Devlet enflasyon korkusunu belli süre için durdurabilir. Bir oranda enflasyonu ve bütçe açığını göze alamayız, geleceğe yönelik yatırımlardan ve toplumu yaşatan eğitim sağlık hizmetlerinden taviz vermemeliyiz.

Finans düşüncesinde spekülasyon, derin ve herisin anlayamayacağı bir kaos.

Bu çalgılık çok iyi bir biçimde denetlenmez spekülasyon değerlendirmeler önlenemez olur ve para, aklın yerine geçer.

Yurdumuzdaki finans ekonomisinde akıldan çok para bulunmakta. Bu da gelecek için ödenmesi gereken ağır bir fatura çıkaracaktır.

Küselleşen dünya ile sosyal demokratlar genel oluşturma kaydı. Partilerin arasında fikir ve programlarındaki fark giderek azaldı.

Sloganlar neredeyse ortak hale geldi. Bugün onlar da devleti küçültme modelinden

ve özelleştirmeden sıkça söz ediyorlar.

Sanyorum ki toplumun genel dalgalanmasındaki mevcut yerlerinin, çağın koşullarına göre dengelemek gayretini içindele.

Bu dünyayı saran yeni bir akımdır. Ama yine sanyorum ki devletin yerini almaya kalacak özelleştirme geniş halk kitlelerine hantal bir devlet modeli kadar bile yararlı ola-

mayacak. Bir gün mutlaka geriye dönüş başlayacak.

Çünkü halkın gerçek gereksinmesi, sosyal güvenliğe, sağlık ve eğitim hizmetlerinde, emeklilik haklarında yatıyor. Hiç bir sistem, hiçbir yeni akım, halkı bu gerçekten soytulamaz.

Ve dünyada hiçbir sistem para ile aklın eşitliğini savunamaz.

Ramazan Ayı'nın önemi

Ramazan yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tevbe edenlerin günahları yanar, yok olur. İslamın beş şartından dördüncüsü, mübarek Ramazan ayında, hergün oruç tutmaktır.

Resul Aleyhisselam: "Ramazan ayı gelince, cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır" buyurdu.

Peygamber efendimiz, Şaban ayının son günü bir hutbesinde şöyle buyurdu:

"Ey müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece ki, bu Kadir gecesidir, bin aydan daha faydalıdır. Allah Teala, bu ayda hergün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir."

Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda, farz yapmış gibidir. Bu ayda bir farz yapmak, başka ayda yetmiş farz yapmak gibidir.

Bu ay sabır ayıdır. Sabredenim gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır.

Bu ayda müminlerin rızıkı artar. Bir

kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahları affolur. Hak Teala, onu cehennem ateşinden azad eder. O oruçlunun sevabı kadar, ona sevap verilir.

Resulallahın bu hutbesini dinleyen Eshab-ı Kiram dediler ki:

"Ya Resulallah! Herbirimiz, bir oruçluya iftar verecek olan doyuracak kadar zengin değiliz. Bu büyük sevabdan mahrum mu kalacağız?"

Resul Aleyhisselam Eshabına şöyle cevap verdi:

"Bir humma ile iftar verene de yalnız su ile oruç açtıran da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilecektir. Bu ay, öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet ortası ve mağfiret ve sonu cehennemden azad olmaktadır. Bu ayda enri altında olanların iyiliğini, memurun, askerin ve talebinin vazifesini hafifletenler"

● 7 de

Uzlaşma yok ittifak var

Ahmet CANTÜRK



Bu sözler 2 Aralık 1996 günü benimle Federasyon başkanı Sayın Ömer İnal Durmuş arasında geçen telefon konuşması esnasında başkanı Durmuş tarafından edilen ifadeyi oluşturuyor.

Bilindiği gibi, görme özürlülerin mensubu bulunduğu derneklerin Federasyon çatısı altında nasıl bir temsil gücü bulacaklarına ilişkin üç ayıztı, 1988 yılında ileri sürülmüştü.

Bu tezlerin ilkinin, derneklere sadece görme özürlülerin üye olması gerektiği üzerine kurulan Altınokta Körler Derneği'nin fikri; ikincisi örgütlenmede hiçbir tahdidin konulmaması gerektiğini savunan Körleri Eğitim ve

Himaye Derneği tarafından ileri sürülen tez; Üçüncüsü ise, Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği tarafından ileri sürülen, derneklere kayıtlı üyelerin en az yarısından fazlasının görme özürlü üyelerden oluşması gerektiğine ilişkin görüş oluşturuyordu.

Aradan yıllar geçti ve 1990'lı yılların başından itibaren dernekleer yavaş yavaş Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği tarafından savunulan tezi benimsemeye ve konuşuya ilgili tüzüklerinde düzenleme yapmaya başladılar. Önce 1992 yılında sonrada 1994 yılında bu tez köklü bir biçimde Körler Federasyonu tüzüğüne de yerleşti. Ancak, 1996 yılının 1 Aralık gününe kadar bu tezi benimsemeyen, birinci tezin temsilcisi Altınokta Körler Derneği kalmıştı ve en sonunda adı geçen derneğin de benimsenmiş bir görüşü olağanüstü bir genel kurul ile tüzüğüne koyması sonucunda üçüncü tezin egemenliği tüm dernekleer üzerinde kendini ispat etti ve dernekleerin ortak değer haline döndü.

Doğru, sahiplenilen herkese ait olmalı" düşüncesini savunduğumuzdan başlangıçta bu tezi ileri sürmüş olmasına rağmen tezin sahibi Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneğinin de bu tezi sahiplenmesi sıcak bir başaramın ötesinde soğence bir anlayış için kullanmasını uygun görmüyoruz.

Kuşkusuz tarafımızca da savunulan bu tezin kabulü bizim için mutluluk kaynağıdır. Ancak her kuralın su niyetle kullanılabileceği gerçeği burada kendini gösterdi.

Eylül 1996'da yapılan Körler Federasyonu genel kuruluna Sayın Durmuş'un destekçileri tarafından çeşitli tüzük değişiklikleri önerilmiş ve Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneğinin de aralarında yer aldığı bir grup dernek; tüzük değişikliklerinin yönetim kurulu kararına dönüşmediği, değişikliklerin yetersiz olduğu gerekçesiyle destek vermemiştir. Sonuç olarak tüzük değişikliklerini isteyen kesim, gerekli sayıya ulaşamadığı için

değişiklik yapılmadı.

Şüphesiz bu tür değişiklikler Federasyon üyesi dernekleerin uzlaşmasıyla yapılmalıdır. Aksi takdirde her biri ayrı tüzük kişiliğe sahip olan bu dernekleerin aynı tüzükle yönetilmesi mümkün değildir.

İşte, Eylül 1996'da erişilemeyen bu hedefi (yani; arzu edilen tüzük değişikliğini) gerçekleştirebilmek için diğer dernekleeri ikna etmek yerine sunu bir üye kaydıyla delege sayısının artırılması için yıllarca karşı çıkan bu tez bir anda benimsendi.

Bu nedenledir ki Sayın Durmuş, "Artık kimseyle uzlaşmaya ihtiyacımız kalmadı, ittifaklar vardır, bir bizimle ittifak edenler, bir de diğerleri. Yani bundan sonra bu tür değişiklikler için uzlaşma yerine ittifaklar esas olacaktır," demektedir.

Oysa Federasyon aynı amaçla faaliyet gösteren ancak bağımsız tüzük kişilikleri nedeniyle farklı niteliklerini muhafaza eden dernekleerin organize olmuş halidir. Anlaşıyor ki dernekleerin farklı niteliklerine bundan böyle tahammül edilemeyecek ve hedefe ulaşmak amacıyla naylon üye kaydına başvurulacak. Bir zamanlar başka dernekleer aynı nedenlerle eleştirilen bu derneğin temsilcileri çıkarları bu tür değişiklikleri gerektirdiğinde tereddüt etmeyeceklerini gösterdiler.

Herhangi bir siyasi partiden veya sendikadan transfer edilen belgelerle her türlü kural değişikliği getirilebilir. Ancak burada kendini ifade edemeyen örgütlerin kalmaları nasıl sağlanır? Kaldı ki Körler Federasyonunun yerleşik teamlükleri yoktur ki bunlara dernekleer sahip çıksın; üyelerine köklü hizmetler sunmamaktadır ki dernekleer bundan mahrum kalmaktan korksun. Dileğimiz Sayın Durmuş ve arkadaşlarının kadafalarla dışında başkalarının da olduğuna yeniden hatırlamalarıdır. Körler Federasyonu'nun her türlü örgütünü ve herkesinden düşüncesi sahibinin kendisini ifade edebileceği yer haline getirmesi. Aksi takdirde mutsuzların buralardan ayrılmalrı kaçınılmaz olacak ve başka arayışlar başlayacaktır.

Peki, Körler Federasyonu yöneticilerinin bu tür değişikliklerle diğer dernekleeri dışlaması dışında kalan dernekleer açısından bir son mudur? Tabii ki değil. Bu çözüm yollarına da; hür düşünce adına; baskıcı politikaların yoğunlaşması halinde ve Körler Federasyonunun bir dernek ve mütefikleri tarafından teslim alınması halinde yazacağız. Yazmakla kalmayacak yetkili organlara götürerek alınacak kararlar çerçevesinde hayata geçirilmesi için çalışacağız.

Bırakın Körler Federasyonu yerinde kalsın, bırakın Körler Federasyonu herkesin olsun.

ZEKAT BÖYLE DE OLABİLİYOR

Ruhat MENGI

Bugün mübarek Ramazan ayı başlıyor. Hayırlı, uğurlu olsun!

Ramazan dolayısıyla daha çok gündeme gelecek olan zekat ve fitre konularında İstanbul Müftü Yardımcısı Dr. Vahdettin Akgün'le konuştum.

Esas öğrenmek istediğim, fakir insanlara verilecek olan zekatlardan, bir vakfa yardım kuruluşlarına verilmesinin de aynı şekilde geçerli olup olmayacağı idi.

Öyle ya, ülkede okumak isteyip de bu imkana sahip olmayan, yaşamak isteyip de bunun için gerekli olan ameliyat parasını bulamayan, dializ makinasını bağlanmaması gerek de yeterli sayıda alet olmadığı için sırada bekleyen o kadar çok çocuk genç yaşlı insan varken, bu imkanları sağlamak için kurulmuş ve her kuruluşun çok şey kazandıracığı kuruluşlara da veremez miyiz zekatlarımızı ya da veremeyiz gereken fitrenin karşılığı olan parayı?

Mutlaka zekatı verenle alan karşı karşıya gelmek zorunda mıdır?

Dr. Akgün önce fitre ve zekatin açıklamasını yaptı. Sonra da bunların nasıl verilmesi gerektiğini anlattı.

Fitre; Ramazan bayramı sabahına kadar sağ salım yaşamış kimselerin, sağlığının, sahip olduğu nimetlerin karşılığında, bu nimetleri bulamayan bir kula, bir gün iki öğün yemek yedirecek miktarda vermesi.

Zekat ise zenginlerin mal varlığının 40'ta birini fakir birine vermesi.

Kimler zengin sayılıyor? Evi, arabası, bir aylık geçecek imkanı olanlar zengin sınıfında.

Ama aldığı para, zaruri ihtiyaçlarını bile karşılamasına yetmeyenler, ayın sonunu zor getirenler için zekat mecburi değil.

Her ne kadar zekatlardan, fitrelerin kişinin kendi eliyle verilmesi daha uygun görülüyor ise de bir yardım kuruluşuna verilmesi de aynı derecede makbul.

Müftü yardımcısı, benim bu konudaki sorum üzerine yardımcı yapan kim adına yapıldığını söylemesinin alanın ad aldım, kabul ettim demesinin gerekli olmadığını, niyetlenmenin yeterli olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor:

"İslam güzelliğindedir. Kimsinin onurunun kırılmasını istemiyor. Bu benim zekatımdır demek alanın onurunu kırar. Zekatların, yardımların da harçlık gibi, hediye gibi verilmesi lazımdır."

Bayram hediyeleri Şimdi de sıra geldi bayramlarda gönderilecek hediyelere. Yine aynı notaya dikkat çekmek istiyorum.

Yılbaşı sepetleri için yazdığım yazı da bu yıl sepet göndermek yerine, o kişiler (ya da şirketleri) adına vakıflara, derneklere, hastanelere yardım yapan firmaları belirlemiştik.

Beymen Genel Müdürlü Nur Akgerman'dan bir mektup ve ilişiginde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öğrencilerin burs-verdigiğini işi gönderdiği kutlama belgesi geldi.

Meğer bu işi ilk olarak Beymen 1995-1996 öğrenim yılında "Bir ışık da siz yakın" kampanyasına katılıp, hediye eyrine öğrence okutarak başlatmış.

Ve bizim adımıza yardım edilen öğrenci 1996 öğrenim yılında başarılı olup bir üst sınıfa geçmiş.

Gözlerim doldu. Bunun verdiği mutluluk duygusunu size tarif etmeye imkan yok.

Yılbaşı ve bayramlarda (Hediye yerine bağış uygulamasının bir kampanyaya dönüşmesini ve bu yüz milyonlarca lira-lık irakalin değerlendirilmesi bütün kalbime diliyorum.

Sakalım diğer kişi ve kuruluşlar ve değerli yazar arkadaşlarımız da hediye almak yerine adlarına yardım yapılmasını fikrini benimseyip, bu kampanyaya destek verecekler mi? Sabırsızlıkla bekliyorum.

(SABAHA'tan iktibas edilmiştir.)

İssizlik özürlülerin belini büküyor...

S.Mehmet ASLAN

Sadece özürlüler değil, hiçbir özrü olmayanlar da bu ülkede işsiz. Ancak, özürünün kolu kanadı kırık. Özürlülerle ilgili özel sektör ve kamu işyerlerindeki işverenler soruna çözümle ilgili hiçbir olumlu yaklaşımda bulunmuyorlar. İstisnalar hariç.

Yasal düzenlemelerin zaman zaman yapılacağını kimse bilmiyor. Parlamentoları bağli olduğu siyasi partilerin seçim beyanmelerinde sakatları şunu yapacağı, bunu yapacağı, onların sorunlarını çözeceğiz.

Vaatleri yıllardır gündeme seçim sırasında gelmekte. Seçim bitimi özürlülerin hem kendileri hem de sorunları unutuluyor.

Ta ki seçim kadar. Seçime bir ay kala dernekleer, vakıflar ziyaret ediliyor. Şölenler düzenleniyor.

Medya da boy boy büyükler özürlüler görünüyor. İmaj her türlü ülke sorununa olduğu gibi sakatların sorunlarına da iktirara gelindiğinde el atılacakmış.

Türkiye'de kaç tane özürlü var? Bunların özür gruplarına ayrılması işlemin yapıldı mı? Özürlülerin eğitim sorunu ne zaman çözülecek?

Çalışır durumda olan özürlü sayısı kaç tanedir. Gibi onlarca soruya hangi yetkili yanıt verebilir?

Ne yapıldıysa ve önümüzdeki günlerde neler yapılacaksa bunlarla ilgili yetkililer bizleri aydınlatınlar. Hükümeti kasteditiyorum.

Milletvekillerine mektuplar yazıyoruz. Faksılar çekiyoruz. Lütfedip de yanıt bile vermeyenler var. Bazıları klasik yanıtlar verirken yukarıda da belirttiğim gibi bazılar da hiç yanıt vermiyor.

Peki vekilleri biz asiller seçip oraya göndermedik mi? Bir asil vekiline tevdi ettiği işlerin ne durumunda olduğunu soramaz mı? Sorduğunda olumlu ya da olumsuz sözlü ya da yazılı yanıt vermek zorunluluğu acaba vekillerin yok mu?

Rivayet bu ya: Tek parti zamanında rahmetli İnönü Balikesir'den Abdülrezzak Efendi'yi kontenjan milletvekili olarak seçimlere sokmak ister.

Konu ilgili kurullarda görüşülür. Görüşmeden sonra bir grup Abdülrezzak Efendi'yi istemediği için, müzlik düşünerek uygulamaya geçer.

İsmet İnönü paşamızın taktisini yaparak Balikesir'e telefon ederler. Abdülrezzak telefonda. İsmet Paşa rolündeki "Alo İsmet İnönü'yüm seni Balikesir milletvekili olarak kontenjandan atıyorum sözüne girmeden Abdülrezzak Efendi evde mi?"

Abdülrezzak "Evet Paşam ben evdeyim buyurun emredin", Paşa "Ne Abdülrezzak evde yok mu? Ben daha sonra kendisini ararım" der ve telefonu kapatır.

Abdülrezzak çoluğu çocuğu kovar ve telefonu da yatağının başına koyup beklemeye başlar. Aradan kırksekiz saat geçer ve beklenen telefon gelir.

"Alo ben İsmet Paşa. Seni Balikesir milletvekili olarak kontenjandan atıyo-

rum.

Kabul ediyor musun? Abdülrezzak "Sağolun Paşam saygıları sunarım tevaccühünüzde. Varolun ellerinizden öperim." İsmet Paşa rolündeki zat "Na kabul etmiyor musun. Ben seni kabul eder sanmıştım."

Der ve telefonu kapatır. Abdülrezzak, Paşam duymadı, yanlış anladı diye trene binip Ankara'nın yolunu tutar.

Bu arada paşa rolü yapan ve İsmet Paşa gibi konuşarak Abdülrezzak efendiyi kandırarak şahısna onu istemeyen grup, "Paşam Balikesir'e telefon ettik. Ancak sayın Rezzak milletvekilliğini kabul etmek istemiyor" derler.

Abdülrezzak Ankara'ya gelir ve Paşa'yla görüşmek istediğini söyler. Balikesirli olduğunu ve paşanın emrine karşı geldiğini o sırada anlatılır ve sakın buralarda görünme paşa seni maf eder.

Nasil olur da sen milletvekilliğini kabul etmezsin. Yahu ben kabul ediyordum dedim. Ama, paşam duymadı dese de kimse dinlemez.

Özürlülerin sorunları da bu hikayede olduğu gibi. Onlar kendileri çalıp kendileri söylüyor.

Bizlerin sesine kulak bile verdikleri yok. Birgün verecekler belki ama o zaman da bizim sesimiz çıkmayacak.

DUYURU

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) İLETİŞİM BİRİMİ EŞGÜDÜM KURULU SORUMLU STK: TÜRKİYE GÖRMEZLERİ EĞİTİM VE HİMAYE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

Adres :Kirtasiyecı Sok. No:32/3 Kadıköy-İst. Tel : (0216) 337 76 23-345 67 03

Fax : (0216) 345 09 55

Banka Hesap No: T.İş Bankası Kadıköy Rihtim Şubesi 254 30 68

STK İletişim Birimi 18, 01, 1996 tarihinde 22 STK tarafından imzalanarak kurulmuştur.

AMAÇ: Sivil toplum kuruluşları (STK) arası iletişim sağlanmasıdır. Sivil toplum kuruluşları; vakıf, dernek, oluşum, konye ve platformları, odalar ve sendikaları kapsar.

ÜYELİK: Bu protokolü imzalayan ve katılım payını ödeyen sivil toplum kuruluşları "iletişim birimi" üyesidir. İletişim telefonlara başvurup, protokolü imzalamakla üye olur.

Sorumlu STK olarak Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği seçilmiştir.

1996 Ocak ayında kurulan STK İletişim Birimi eşgüdüm Kurulu'na asıl üye olarak İstanbul Beyaz Nokta Derneği, Türkiye Soroptimist Klüpleri Federasyonu, Türkiye Bahai Topumu, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Tükeiciyi Koruma derneği ve Şehir Plancıları Odası ve yedek Yurttaşlar Derneği seçilmiştir.

Bu kurul seçildiği günden bu yana toplanarak süratle çalışmalarına başlamıştır.

Bu İletişim Birimi'nin yaşayabilmesi için aylık 1'er milyon TL. katılım payı ödenmesi öngörülmüştür.

Katılım payları 3'er aylık dönem halinde ve peşin ödenecektir. Öleme tarihleri 1-5 Ocak, 1-5 Nisan, 1-5 Temmuz ve 1-5Ekim'dir.

1996 yılı katılım payı her 3 aylık dönem için 3 milyon TL'dir.

1996 yılı katılım payı her 3 aylık dönem için 3 milyon TL'dir.

İletişim Birim'ne daha sonra katılacak STK'ların katılım payları, üye olduğu aydan itibaren hesaplanır.

STK'lar arası iletişimi ve dayanışmayı sağlayacak olan bu çabamıza destek vereceğiniz umuduyla ilginizi bekleriz.

STK Eşgüdüm Kurulu

VURGU

İmtiyaz Sahibi
Salahaddin YENER

Genel Yayın Koordinatörü
Birsen ERMİŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ahmet CANTÜRK

Yazı İşleri Müdürü
Enver KORKMAZ

Yönetim Yeri:
Osmanağa Mah. Kırtasiyeciler
Sokak Çandarlıoğlu Apt.
No:32 Kat:2 Daire:3
Kadıköy-İSTANBUL
Tel: 337 26 73 - 345 67 03
Fax: 345 09 55

Ankara Bürosu:
Tel: 309 40 61 Fax: 312 27 63
Çanakkale Bürosu:
Tel: 213 02 40 Fax: 213 02 39
Balıkesir Bürosu:
Tel: 243 12 60 Fax: 245 45 73
Gaziantep Bürosu:
Tel: 232 18 14
İsparta Bürosu:
Tel: 541 31 50
Hatay Bürosu:
Tel: 344 15 43
Kahramanmaraş Bürosu:
Tel: 214 38 57

Ofset hazırlık ve baskı:
ÖZ OFSET
Güngören Tesisleri
Tel: 642 11 42
642 15 69
Haznedar-İstanbul

KISA... KISA...

Türkiye, ne gerekiyorsa yapacaktır

Dışişleri Bakanı Tansu Çiller Rumlar'ın adaya füze yerleştirmelerine Türkiye'nin müsamaha göstermeyeceği yönündeki kararlığını "Bu saldırı silahlar Kıbrıs'ın güneyine ya konmayacak ya konmayacak" sözleri ile ifade ederken "Konarsa eğer, Türkiye ne gerekiyorsa yapacaktır. Eğer bunun içerisinde vurulması gereği varsa bu da yapılacaktır." dedi.

Sabancı'nın katili ele geçti

Bir yıl önce Özdemir Sabancı, Haluk Görgülü ve Nilgün Hasefe'yi öldüren DHKP-C üyelerinden Mustafa Duyar Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliğine teslim oldu. Gerekli sorgulamaları yapılan Duyar tutuklandı.

Vehbi Koc'a üçüncü kez tören yapıldı

İşadamı Vehbi Koc'un iki buçuk ay önce Zincirlikuyu'daki mezarlıktan çıkarılan naşı 200 metre ilerdeki boş bir mezarın içinde bulundu.

Özel bir TV ile anlaşılı pazarlığa girişen biri kadın beş kişi polisler düzenlediği operasyon ile ele geçirildi.

Naşı Koc'a ailesi teşhis etmekle beraber kesin sonuç için Adli Tıp Kurumu'na DNA testi yapıldı.

Olayı para kazanmak amacıyla planlayan kişinin Yeni Ayasofya Otelinin işletmecisi Bülent Kol olduğu bir kadın dört kişinin de kendisine yardım ettiği açıklandı.

Sanıkların aile ile hiçbir pazarlıkta bulunmadıkları ancak özel bir TV kanalı ile beş milyon marka anlaşma yaptığı ancak bu kanalı yetkililerini inandıramayınca bir başka TV kanalı ile irtibata geçerek bu kez 25 milyar istedikleri tespit edildi.

Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık bürosunun görevli polisleri kendilerini TV ekibi olarak tanıtır yakalanmalarını sağladılar. Böylece aile üçüncü kez babalarının cenaze töreninde biraraya gelecek gözyaşları arasında görevlerini yerine getirdiler. Türk polisine de teşekkür ettiler.

Tarih Vakfı'ndan çağrı

Sivil toplum kuruluşlarını dayanışmaya çağırıyoruz! Kültür Bakanlığı'ndan bazı çevrelerin örgütlediği bir saldırı ile İstanbul Müzesi Projesi yok edilmek isteniyor.

Tarih Vakfı, tarih bilincinin geliştirilip yaygınlaştırılması için 1991 yılında kurulan bir aydın girişimdir. Tarih Vakfı, daha kuruluşundan itibaren bir toplumsal tarih merkezi ve müzesi kurmayı planladı.

Bu amaçın gerçekleştirilmesi için tarihi Darphane binaları, önce Habitat sergilerinde kullanılmak üzere, 2001 yılında da İstanbul Müzesi olarak açılmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanlığına Süleyman Demirel'in desteği ile 1995 Mart'ında Kültür, Maliye Bakanlıkları ve İstanbul Valiliği'nin uygun bulmaları neticesinde 49 yıllığına Tarih Vakfı'na devredildi.

Yıllarca kaderine terk edilmiş olan, duvarlarının çoğu çökmüş, içinde tonlarca çöp ve çürük birikmiş Darphane Binaları, 10 ayda Habitat'ın en önemli etkinliğine ev sahipliği yapacak duruma getirildi.

Darphane Sergileri, son yılların en büyük sergileri olarak yoğun ilgi gördü. Ayda 45 bini aşkın biletli izleyici tarafından gezildi, basında 600'e yakın olumlu haber ve 40 övgü dolu televizyon programı hazırlandı.

"Ne Yap, Ne Yapılır" Zihniyeti 70 Milyarlık Yatırımı Çöpe Atmak İstiyor

Haziran 1995-Nisan 1996 döneminde Koruma Kurulu'nun bir dizi onayı ile yapılan Darphane'nin sergilere hazırlanması uygulaması sırasında tarihi yapıların korunması için en büyük özen gösterildi. Bu uygulamalar Ağa Han Uluslararası Mimarlık Ödülü'ne aday.

Ancak, tarihi mekanlara bir çivi bile çakılması, sergi izleyicilerinin zemini yıpratmamasını sağlamak için 70 milyarlık kamu ve özel sektör desteğiyle kurulan döşemeler barakaları, 1996 yılının Nisan'ında yeni üyeleriyle toplanan Koruma Kurulu tarafından hedef alındı.

Habitat Sergilerinin hemen ardından bunların yıkılmasını talep etti. Koruma Kurulu aynı zamanda "Darphane Binalarının, Darphane Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin gelişmesi ile ilgili sekisyonlar için kullanılması gerektiğine, bunun dışında herhangi bir fonksiyon verilmeceğine" karar verdi.

Maliye Bakanlığı da Kurul Kararı'nı bahane ederek Darphane'nin boşaltılmasını ve devir senedinin iptalini talep edince, hem Kurulun aldığı kararlar hem de Maliye Bakanlığı aleyhine, İdare Mahkemesi'nde dava açmak zorunda kaldık.

Sivil Toplum Örgütlenmesine yeni bir saldırı

7'de

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Gaziantep Şubesi İki Yıllık Faaliyetlerini Açıkladı...

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Gaziantep Şubesi olarak kuruluşu iki yıl olmasına rağmen birçok şeye Gaziantep'teki görme özürlüler adına damgasını vurmuştur.



Şube Başkanı Ekrem Diril Üyelerle (Orta'da)

Gaziantep valiliği ile Şahinbey Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülebileceğimiz okuma yazma kursu tertip edilmiş ve büyük başarı ile sonuçlandırılmıştır. Ayrıca bu kursu bitiren öğrencilerin ilköğretim ve ortaokul diploması temin edilmiş hususunda büyük yardımlarda bulunulmuştur.

Ayrıca Gaziantep'teki yerel yönetim birimleri ile temasa geçilerek derneğimiz üyesi iki görme özürlünün istihdamı gerçekleştirilmiş ve üç büfe sözü alınmış olup bunlardan bir tanesi temin edilmiş ve dernek üyelerimizin birisinin işletmesine barakalar adı geçen kişinin de iş sahibi olması temin edilmiştir.

Sosyal etkinliğimizin kamuoyuna gösterilebilmesi için kampanya düzenlenmiş olup, yerel bazda yayın kuruluşlarına ilgili tanıtıcı metinler iletilerek kamuoyuna duyurulması sağlanmıştır.

Bu arada üyelerden gelen üretici fikirler kitabı toplanmış olup bunların ihtiyacı tutularak bu fikirlerin hayatiyet kazanması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Gaziantep'te bulunsan İş ve İşçi Bulma Kurumu ile diyaloga geçilerek kuruma kayıtlı halen iş arayan görmeyenlerin istatistik durumunun bildirilmesi derneğimizce gerçekleştirilmiş ve derneğimiz üyelerinin de bulunduğu bir liste Ankara'da bulunan Gaziantep Milletvekillerine ulaştırılmış ve takibi dernek yönetimi tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Gaziantep Şubesi üye kazanma çalışmalarına büyük bir hız vererek bugün üye sayısını 70'e çıkararak ve birçok görme özürlüyle de temas halindeyiz.

Ayrıca Gaziantep Şubesi yönetimi tarafından TBMM'ne sunulmak üzere bir kanun taslağı hazırlanarak neler yapılmasının gerektiğini bildirmiştir. Gaziantep Şubesi olarak görmeyenlerin maddi ve manevi kalkınmasını gerçekleştirip, insan haysiyet ve şerefine yakışır bir yaşam sürmelerini temin etmek boyunu burcumuzdur.



Üyeler sohbet ederken

KUTLUYORUZ

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Çanakkale Şubesi Başkanı Sayın Zeki Tezel'i 8 Ocak 1997 Günü Avukatlık Bürosunu açarak mesleğine başlamak üzere olan dolay Dernek Yönetim Kurulu olarak kutluyor; Mesleğindeki başarılarını devamlı çalışmalarının tüm topluma hayırlı ve yararlı olmasını dileriz.

TÜRKİYE GÖRMEZLERİ EĞİTİM VE HİMAYE DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Dünyanın yüzde 10'u özürlü

Dünya Sağlık ve Uluslararası Rehabilitasyon Merkezi'nin verdiği istatistiklere göre, herhangi bir ülkedeki nüfusun yüzde 10'u özürlü insanlardan oluşuyor. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre özürlülük durumlarının trafik, iş ve ev kazaları, doğum travmaları, akraba evlilikleri, ileri yaşta yapılan doğumlar, çocuk felci, A vitamini ve iyot yetersizliği ile kalıtsal metabolik hastalıklardan meydana geldiği ifade edildi.

Yerel Yönetimde Kaynaşma

Balıkesir Belediye Başkanı Muhtarları Dinledi

Vurgu-Balıkesir



Muhtarlar Dertli

Başta başı boş hayvanlar olmak üzere her türlü dertlerini başkana uzun uzun anlattılar. "Kent hızla büyüyor. Büyüyen kentin sorunları da aynı biçimde artıyor. Çözümü belediyeden değil diğer kuruluşlardan da bekliyoruz.

Yerel Yönetimlere daha çok yetki verilirse problemleri Ankara'dan değil buradan çözmek isteriz." Diyen muhtarlar bugünlerde mecliste ele alınacak yerel yönetimlerle ilgili kanun tasarılarının günün gereklerine uygun olarak çıkarılmasını da istediklerini eklediler.

Sadece belediyelerin değil diğer kuruluşların da vatandaşları temsil eden muhtarlarla arada bir toplantılar yapması sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Demokrasinin gereği de budur.

Meclis Üyeleri Silah İstiyor...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri kendilerine silah ve yeşil pasaport verilmesini istiyor.

Meclis'te grubu bulan tüm siyasi partiler, bir öngörme mektubu vererek bu konudular. Belediye Meclisi'nin dünkü oturumunda Silah ve Yeşil Pasaport konusunu Meclis'e getiren grup başkanları, "Bir korucuya bile silah verildiği ülkemizde trilyonluk projelere imza atan Meclis üyeleri için niçin silah alınmaz?" şeklinde konuşarak kendilerine de silah ruhsatı verilmesini istedikler.

Meclis Üyeleri ayrıca, acilen yurtdışına çıkmalarının gerekçesini öne sürerek kendilerine Yeşil Pasaport verilmesini temenni ettiler. Oybirliği ile kabul edilen önerge İçişleri Bakanlığı'na götürülecek.



Zorunluluk Hallerinde Basvurulacak Telefonlar

Valilik	: 514 17 50	Emniyet Müd.	: 635 00 00
İETT	: 245 07 20	Elektrik Gen.Md.	: 237 23 50
İSKİ	: 588 38 00	İGDAŞ	: 626 46 46
HASTANELER			
Alman Hast.	: 293 21 50	Ameşkan Hast.	: 231 40 50
B.Köy Dev.Hast.	: 543 93 71	Balıklı Rum Hast.	: 582 73 30
B.Köy Ruh ve Sinir	: 543 65 65	B.Paşa Göz Hast.	: 576 47 07
B.Limanı Kemik	: 277 49 04	Beykoz Dv.Hast.	: 413 63 00
Beyoğlu	: 251 59 00	C.Paşa Tıp Fk.	: 588 48 00
Çevre Hast.	: 274 69 25	Dünya Göz Hast.	: 281 11 11
F.Night Hst.	: 224 49 50	Göztepe SSK	: 302 41 46
H.Paşa Numune	: 345 46 80	Çapa	: 534 00 00
Heybeliada San.	: 351 88 50	International	: 663 30 00
Koşuyolu Kalp	: 326 69 69	Marmara Üniv.H.	: 327 10 10
Pendik Dv.Hast.	: 354 87 50	Silivri Dv.Hst.	: 727 15 09
Şişli Etfal Hst.	: 231 22 09	Okmeydanı SSK	: 212 77 77
Türk Kalp Vakfı	: 212 07 07	Zeynep Kamil	: 391 06 80
Kuduz Hst.	: 522 90 32	Haseki Hst.	: 529 44 00
DENİZ OTOBÜSÜ			
Bakırköy	: 560 72 91	Kabataş	: 249 15 56
Bostancı	: 362 04 46	Karaköy	: 251 61 44
DEMİRYOLLARI			
H.Paşa Gar	: 346 80 20	Sirkeci Gar	: 527 00 50
Bakırköy	: 571 15 56	Çatalca	: 789 11 50
HAVAYOLLARI			
Atatürk Hava Lim.	: 663 64 00	THY Rz.	: 663 63 63
THY Kadıköy	: 418 44 86	THY Taksim	: 252 11 06
KURYE SERVİSLERİ			
Atak	: 230 23 79	Kuryetel	: 275 35 35
TNT	: 696 48 18	Flit	: 282 76

Ben Görmüyorum ama sizi duyuyorum

Bana,

ALO

deyiniz.

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Gençleri...

Tel: (0216) 337 26 73 - 345 67 03
Fax: (0216) 345 09 55

Göz Sağlığınız ve Siz

Dr. Ercan ARABACI

Görmeniz ve göz sağlığınızla ilgili doğru ya da yanlış bildiklerinizi kontrol etmeniz ve gerçekleri öğrenmeniz için bu broşürü hazırladık.

1-Göz tembelliğinin tedavisi yoktur

Doğru Yanlış

●Göz tembelliği tedavi edilmiş şaşılık ve özellikle tek tarafıl kırma kusurları sonucu olur. Beyin az gören gözden gelen, net olmayan görüntüyü algılamaz ve çocuk bilinçsiz olarak bulanık gözü kullanmaz olur. Ancak eğer çocuklara erken dönemde göz kontrolü yapılırsa, uygun müdahale ile göz tembelliği, dolayısıyla tek tarafıl körlük önlenmiş olur.

(Yanıt: Yanlış)

2-Gözlerim iyi görmediği zaman muayene ettiririm.

Doğru Yanlış

●Sağlıklı gözlerle sahip olabilmek için belli zamanlarda gözlerimizi kontrol ettirmemiz gerekir. İlk göz kontrolü bebek doğduğunda çocuk hekimi tarafından yapılır. Gözler sağlıklı ise, üç yaşında ilk kez göz hekimi tarafından muayene edilen kişinin daha sonraki muayeneleri her beş yılda bir, kırk yaşın üzerinde ise her iki yılda bir yapılmalıdır.

(Yanıt: Yanlış)

3-Şaşılık çocuk büyüdükçe düzeldir.

Doğru Yanlış

●Şaşılık tedavi edilmedikçe, düzelmez ve kalıcı körlüğe (göz tembelliğine) yol açar. Gözü kayan çocuğun yaşı ne olursa olsun, göz mu-

ayenesi heme yapılmalıdır. Tedaviyi ne kadar erken başlarsa görme o kadar iyi olur.

(Yanıt: Yanlış)

4- Glokom (Göz Tansiyonu) erken tanı konulması gereken bir hastalıktır.

Doğru Yanlış

●Glokom göz küresinin sertleştiği ve görme sinirinin bu baskı nedeniyle tahrip olduğu bir hastalıktır. Erken tanı konulmazsa görme siniri tahribatıyla görme kaybedilebilir.

(Yanıt: Doğru)

5-Glokom (Göz Tansiyonu) tedavi edilemez.

Doğru Yanlış

●Glokom (göz tansiyonu) erken tanı konulursa tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken tanı konabilmesi için, öncelikle ailesinde glokom hastalığı olanlar ve 40 yaşın üzerindeki göz hekimi tarafından kontrol edilmelidirler.

(Yanıt: Yanlış)

6- Glokom (göz tansiyonu) yalnızca yaşlılarda görülür.

Doğru Yanlış

●Glokom her yaşta ve hatta bebeklerde bile görülebilen bir hastalıktır, ancak yaşla birlikte glokom (göz tansiyonu) riski artar.

(Yanıt: Yanlış)

7- Glokom (Göz Tansiyonu) sık görülen bir hastalık değildir

Doğru Yanlış

●Glokom kırk yaşın üzerinde her yüz kişinin birinde

görülür.

(Yanıt: Yanlış)

8- Gözler nakledilemezler

Doğru Yanlış

●Gözün tümüyle nakledilmesi bugünkü bilimsel tekniklerle mümkün değildir. Gözler beyin görme siniri denilen ince bir sinir ile bağlıdır. Bu sinir görme için gerekli olup, kesilmesi halinde tekrar birleştirilemez. Gözün önündeki kornea tabakası (saydam tabaka) ise, yıllardan beri başarıyla bir şekilde değiştirilmektedir, bu işlem göz değiştirilmesi" diye yorumlanmaktadır.

(Yanıt: Doğru)

9- Yaşlılarda yakını iyi görmeye başlamak katarakt belirtisidir

Doğru Yanlış

●Bazen yaşlı kişiler yakını gözlüksüz görmeye başlamalarından umuda kapılıp, görmelerinin düzeldiğini düşünürler. Gerçek öyle olmayıp bu kişilerin katarakt geliştirmeye başladıklarının bir işaretidir. Katarakt gözün önünde, bir perde olmayıp, gözün içindeki merceğin bulanmaya başlamasıdır. Bir zamanlar, kataraktın iyice olunca alınması gerektiği düşünülürdü. Bugünse yeni tekniklerle katarakt daha erken dönemde ameliyat edilmektedir.

(Yanıt: Doğru)

10- Bilgisayar kullanmak gözleri bozar.

Sakatların İstihdamı hakkında tüzükte değişiklik yapılmasına dair tüzük

Bakanlar Kurulu Kabul Karar Tarihi: 26/12/1996
Resmi Gazete Tarih ve No: 06/01/1997-22869

Madde 1- 26/2/1987 tarihli ve 87/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 2'nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tanım

Madde 2- Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle çalışma gücünün en az % 40'ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgenenler, bu tüzük hükümleri bakımından sakat sayılırlar.

Ancak, özürleri nedeni ile sağlık kurulu raporunda çalışmayacakları belirtilmiş olanlar bu Tüzük hükümlerinden yararlanamazlar.

Madde2- Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 3'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3- Bu tüzükte geçen:

Kurum: İş ve İşçi Bulma Kurumu'nu,

İşveren: Elli ve daha çok sayıda daimi işçi çalıştıran gerçek ve tüzel kişiyi,

Sağlık Kuruluşu: Bünyesinde sağlık kurulu bulunan resmi sağlık kuruluşunu ifade eder.

Madde 3- Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğü 4'üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yükümlülük

Madde 4- İşverenler, elli ve daha çok daimi işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 2 oranında sakatı, mesleklerine, bedensel, zihinsel ve ruhsal durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.

Çalıştırılacak sakat sayısının belirlenmesinde yarım kadar olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılır.

Aynı il sınırları içinde birden çok işyeri bulunan işverenlerin çalıştırmakla yükümlü oldukları sakat sayısı toplam daimi işçi sayısına göre hesaplanır.

Madde 4- Sakatların İstihdamı Hakkındaki Tüzüğün 8'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 8- İşverenler; çalıştırmakla yükümlü buldukları sakatları, yükümlülüğün doğmasından itibaren bir ay içinde niteliklerini belirterek işyerlerinin bulunduğu bölgedeki kurum ünitesinden isterler.

Kurum, bir açılış için, durumu istemde belirtilen koşullara uyan kayıtlı en az iki sakatı, niteliklerini belirten belgeler ve sakatlık raporları ile birlikte onbeş gün içinde işverene gönderir.

İşe göndermede başvuru tarihi esas alınmakla birlikte, Kurum aşağıdaki öncelik sırasını da göz önünde bulundurabilir:

A) İstemde bulunan işyerinde çalışırken sakatlanmış olanlar.

B) Eğitimi daha yüksek olan veya mesleği bulunanlar.

C) Herhangi bir işyerinde çalışmayanlar ve işe alıştırma (rehabilitasyon) uygulamasına tabi tutulmuş bulunanlar.

D) Sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık almayanlar.

İşverenler, gönderilen sakatlardan işe alınan ve alınmayanları, alınmama nedenleri ile birlikte onbeş gün içinde kuruma bildirmek zorundadır.

İşverenlerce taliben ilk gönderilenler arasında karşılanamadığının bildirilmesi veya bu durumun Kurumca belirlenmesi halinde, Kurumda bu Tüzük kapsamında kayıtlı olanların niteliklerini içeren listelerle birlikte ikinci kez gönderme yapılır. İşveren ikinci kez gönderilenler ya da listede yer alanlar arasından seçim yapmak ve istihdam etmek zorundadır.

Kurum aracılığı olmadan sakat kimseyi işe alan işverenler, durumu en geç bir ay içinde Kuruma bildirmek ve teskil ettirmek kaydıyla bu Tüzük hükümlerine göre sakat çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar.

Madde 5- Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 19'uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 30 Ekim tarihleri arasında kapsayan listeyi 8'inci maddedeki yükümlülüğe ilişkin Kuruma yaptıkları bildirimlerin birer örneğini de ekleyerek her yıl en geç Kasım ayının sonuna kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler.

Madde 6- Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 24'üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 24- İşverenler, herhangi bir nedenle hizmet akdi sona eren veya işten ayrılan sakatları, bir ay içerisinde ayrılmama nedenleri ile birlikte Kuruma bildirmek zorundadır.

Madde 7- Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 5 ve 14'üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 8- Danıştayca incelenmiş olun bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

AİDS kapımızda değil, artık icimizde...

Dünya AIDS Günü'nde BM'den ürkütücü rapor:

2000'de 30 milyon insan HIV'in pençesinde

■ Birleşmiş Milletler Örgütü, tüm dünyaya seslenerek, insanlığın yeni bir AIDS dalgası tehdidi altında bulunduğunu bildirdi. Ve her kıtadan, her renkten insanı uyardı.

Sonra bir yılda dünyada "DIV" denilen AIDS virüsünü alanların sayıları 3 milyona ulaştı. Aynı çalışmalarda belirlendiğine göre bu 3 milyon AIDS'inin çok büyük bölümü de 25 yaştan daha genç insanlar. Ve 2000 yılına gelindiğinde 30 milyon insan bu hastalığın pençesine düşecek.

BM'nin AIDS'ten son bir yıl içinde ölenler konusunda verdiği rakamlar çok ürpertici. 1.5 milyon...

Bunların dörtte biri de çocuk. BM AIDS örgütü yetkililerinin vurguladıkları bir gerçek şu: Halen dünya da en büyük ölüm nedenlerinden biri olan AIDS salgını henüz başlamış sayılıyor.

ABD Yönetimi, "Yüzyılın Vebası" diye tanımlanan AIDS hastalığına karşı savaşın önderliğini üstlendi.

AIDS Hakkında Kısa Bilgiler

Dünyanın her yanında 3 milyondan fazla kadının AIDS virüsü taşıdığı tespit edildi.

AIDS Mikrobu taşıyan annelerin doğurduğu bebeklerin % 80'i ancak 5 yaşına kadar yaşayacak.

AIDS Hastalığı sadece seks ve kan yoluyla bulaşır. Yalnızca homoseksüel hastalığı değil.

AIDS Kapalı dudakla öpme el sıkma ve sarılma ile bulaşmaz.

Gebelikte AIDS virüsü taşıyan bir anedenen bebeğine de virüsün bulaşma ihtimali vardır.

Sivrisinekler AIDS virüsü bulaşmazlar.

AIDS'den korunmanın en etkili yolu tek eşliliktir.

Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanımı AIDS'in bulaşmasını önler.

AIDS Virüsü kapı kollarında yatak çarşaflarından, paradan, sabunundan ve havludan bulaşmaz.

AIDS Virüsü taşıyan bir kimsenin kullandığı iğnenin paylaşılması virüsün bulaşmasına neden olabilir.

AIDS için Türkiye atadı

Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna,

■ "Dünya AIDS Günü" olan 1 Aralık nedeniyle yapılan uyarıda, hastalığa yol açan virüsün Afrika ve Asya'da çok büyük bir hızla yayılmayı sürdürdüğü, Avrupa'yı tehdit etmeye başladığı vurgulandı.

AIDS başta olmak üzere koruyucu sağlık hizmetlerinin tanıtım bütçesine 1 trilyon 100 milyar ayırdığını söyledi.

Aktuna Dünya AIDS Günü nedeniyle Sağlık Bakanlığı, İlaç İşverenleri Sendikası, UNICEF ve gönüllü kuruluşlarca CONRAD Otel'de düzenlenen toplantıda "AIDS ile bilinçli mücadele edilmemesi durumunda ülkemiz facialarla karşılaşabilir.

65 milyon bilinçlendirmek zorundayız. Uyuşturucu mücadele ve Hepatiti de kapsayan tanıtım fonunda AIDS başta gelecek" dedi.

Başta Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna olmak üzere bazı sanatçı ve kuruluşlara AIDS'le mücadelede katkılarından dolayı birer plaket verildi.

Bu arada Cemil İpekçi'nin defeliren de de mankenler AIDS pankartları taşıdılar.

AIDS'e karşı elele

1 Aralık Dünya AIDS Günü çerçevesinde, bütün ülkelerde AIDS hastalığına karşı duyarlılığı art-

tırmak için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çin'de son günlerinin yaşayan AIDS hastalarının posterleri duvarlara asıldı. Hastalığın nasıl yayıldığı anlatıldı.

Tayland'da benzin istasyonlarında "Yaramazlık yaparken AIDS'e karşı dikkatli olun" sloganıyla prezervatif dağıtıldı.

Filipinler'de AIDS ve bu hastalığa neden olan HIV virüsü taşıyıcıları yürüyüş yaparak "Toplumdan dışlanmak istemiyoruz." mesajını verdiler.

Resmî rakamlara göre dünyada yaklaşık 30 milyon AIDS'li olduğu ve HIV taşıyıcısının varlığı tespit edilmiş durumda.

Afrika ve Asya ülkelerinde AIDS Hastalığı hızla artarken sağlık yetkilileri muhafazakar ülkelerde AIDS hastalığının nüfus oranına göre düşük olduğunu bildirdiler.

Ancak sağlık yetkilileri herşeye rağmen her an AIDS'e karşı hazırlıklı olmakta fayda var tıyarsında bulunuyorlar.

KONU AN



SAAT

Hizmetinizde...

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'nin bir kuruluşu olan GÖREDAS tarafından pazarlaması yapılan **TÜRKÇE KONUŞAN KOL SAATLERİ** hizmetinize sunulmuştur.

Talep sahiplerinin Türkiye İş Bankası A.Ş. Kadıköy Rihtım Şb.'ndeki GÖREDAS'a ait 254 30 68 no.'lu hesaba 10 dolar karşılığı Türk Lirası yatırmaları ve söz konusu ödemeye ilişkin dekont ile teslimat adresinin 0216 345 09 55 no.'lu faks iletilmesi yeterli olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için

Tel: 337 26 73 - 345 96 61
Ve Şube Telefonlarımıza Başvurulması

GÖREDAS BAŞKANLIĞI

Onbir ayın sultanı Ramazan geldi

İslâm'ın şartlarından biri ve müslümanlara farz olan oruçla ilgili bilgilenelim.

Ramazandan sonra iki gün oruç kazası

Hilali gözetleme imkanı yoksa, Ramazana takvimlerdeki bildirilen güne göre başlamak, daha sonra bayramdan sonra, iki gün kaza orucu tutmak gerekir.

Çünkü her asırda, her yerde, Ramazan Ayı, hilali görmeye başlardı. İki gün kaza orucuna lüzum yoktu.

Oruç tutmakla, namaz kılmakla ve dinin diğer emir ve yasaklarına uymakla olur. Herhangi bir özürlü ile oruç tutamayanların, bu aya hürmet için, oruç tutamadıkları günler, gizli yemeleri lazımdır.

Bu aya hürmetsizlik çok tehlikelidir. Ramazan-ı şerifte umumi yerlerde,

tesisi gün bozabilir ve Ramazandan sonra kaza eder ise de zarar etmezse, tutması efdaldır.

Yolda ve onbeş günden az kalacağı yerde tuttuğu orucu bozarsa, keffaret lazımlıdır. Misafirliği bitip evine gelince veya gittiği yerde onbeş gün kalmaya niyet edince, tutmadığı günleri kaza eder.

taya, yakinen tanıdığımız dahiliye mütehassısı bir doktor, oruç tutturdu. İlaçların alınma zamanlarını oruç vaktine, yani sahura ve imsaka göre ayarladı. Hastaların en ufak bir sıkıntısı olmadı. Yeter ki doktor, hastasının oruç tutmasını istesin Peşin hükümlü olmasın. Tedaviyi ona göre ayarlar. Bu olmayacak bir iş değildir. Bunun için dinimiz, her doktorun değil, o branşta mütehassıs olma şartını ve müslüman olma şartını getirmiştir. Mütehassıs olmazsa yanlış karar verebilir. Salih müslüman değilse, dinin emir ve yasaklarına önem vermeyeceği için, bunun sözünü de ölçü kabul etmemiştir.

İhtiyar olup, ölüncüye kadar Ramazan orucunu veya kazaya kazaya kalmış oruçlarını tutamayacak kimse ve iyi olmasından ümit kesilen hasta, oruç tutmaz, fakat gizli yer. Böyle kimse zengin ise, hergün bir fitra yani binyediyüzlük gram buğday veya un veya kıymeti kadar altın veya gümüş parayı, bir veya birkaç fakire verir. Ramazan-ı şerifte yasağın dışında toptan hepsi bir fakire fakire de verebilir. Fidyeye verildikten sonra hasta iyileşirse, Ramazan oruçlarını ve kaza oruçlarını tutar.

Şimdi bir de farklı imsakiyeler meselesi çıktı. Yıllardır, hatta asırlardır kullanılan, İslam alimlerinin, tespit ettiği ve zamanımıza gelene kadar, alimimizizin, evliyanın kullandıkları bir namaz vakitleri cetveli vardı. Bir de, şimdi, gerçek manada inandırıcı ilmi bir dayanağı olmadan, değiştirilmiş namaz vakitleri cetveli var.

Yeni cetvelde mesela, imsak vakti 15-20 dakika uzatıldı. Bu değişikliğe mahzurlu gören, bazı takvimler, orucun ve namazın tehlikeye girmemesi için, yapılan bu yeni değişikliğe uyardılar. Eskiden beri kullanılan gelen cetveli, aynen devam ettirdiler. Bir

kısım takvimler de hiçbir ilmi araştırmayı yapmaksızın, diyanete körü körüne uyarak yeni cetvele göre hareket ediyorlar. Böylece namaz vakitlerinde, oruca başlanmadı. İkilik, ihtilaf çıkmış oldu.

İbadetlerde vaktin önemli bir asırdan fazla zamandır kullanılan, İslam büyüklerinin tatbik ettikleri cetveli bir kenara bırakıp, ilmi bir dayanağı olmayan yeni cetvele uymak akıl işi değildir.

Güneşin battığı yani akşamın girdiği yeri ianlaşıncaya, önce hurma veya şur, zeytin veyahut tuz ile iftar edilir.

Yani oruç bozulur. Sonra, camide veya evde, cemaat ile akşam namazı kılınır. Bundan sonra, akşam yemeği yenir. Sofrada yemekli yemek, bilhassa Ramazanda uzun süreceğinden, akşam namazının erken kılınması ve yemeğin, acele emeyerek, rahat yemesi için, az bir şeyle iftar edip, yemeği namazdan sonra yemektir. Böylece oruç vaktinde açılmış, namaz da gerçekleştirilmeden kılınmış olur.

Orucu bozan şeyler

İlmihal kitaplarında orucu bozan ve keffaret gerektiren haller için genel kaide bildirilmiştir. Gıda veya deva yani ilaç olarak, faydalı birşey yemek, içmek, zevk, keyif veren birşeyi ağızdan almak ve cima orucu bozar.

Orucu bozan şeyler, bilerek yapıncaya hem kaza, hem de keffaret gerekir.

Orucu bozup kaza ve keffaret gerektiren şeylerden bazıları şunlardır:

1- Oruçlu iken, bilerek yiyip içmek.
2- Kan aldırarak, giybet etmek gibi orucu bozmadığı iyi bilinen şeylerden sonra, orucun bozuldu.

gunu sanarak bile bile yemek.

3- Boğaza kaçan yağmuru, karı isteyerek yutmak. İstemeden boğazına kaçarsa, sadece kaza gerekir.

Sadece kaza gerektiren haller

Orucu bozup sadece kaza gerektiren haller:

1- Hata ile mesela, abdest alırken boğaza su kaçması.

2- Kulağa yağ, ilaç damlatmak, derideki yaradan içeri girecek ilaç koymak.

3- Vücuda iğne ile ilaç ve aşı şırınga etmek.

4- Kağıt, pamuk, ot, pişmiş pirinç, darı, mercimek tanesi gibi ilaç ve gıda olmayan birşeyi yutmak.

5- Zorlayarak ağız dolusu kusmak.

6- Dışların kanamasında, yalnız kanı veya tükürükle aynı miktardaki karışık kanı yutmak.

7- İmsak vaktinden sonra, dah gece zannederek yiyip içmeğe devam et-

mek.

8- Güneş battı, ezan okundu zannederek, iftar vakti gelmeden yemek.

98- Oruçlu olduğunu unutup, yiyip içtikten sonra, orucum bozuldu diyerek yiyip içmeğe devam etmek.

10- İstima, (Mastürbasyon) yapmak. Ufukta iken ihtilam olmak orucu bozamaz.

11- Taharetlenirken içeri su kaçırarak.

12- Lavman yaptırmak, orucu bozar. Kadınlın, kadın hastalıklarından muayenelerinde bazı hallerde de oruç bozulur.

13- Zorla orucu bozdukları olmak.

14- Burna sıvı ilaç damlatmak.

15- Burna kolonya çekmek. Burna çekmeyip sadece koklarsa bir zararı olmaz.

16- Başkalarının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek.

17- Diş çektirmek için uyuşturucu iğne vurulmak.

18- Astım hastalarının,

kriz halinde ilaçlı sprey kullanmaları orucu bozar. İlaçsız oksijen gazı bozamaz. Hasta olmadan ilaçlı sprey kullanılırsa kaza ve keffaret gerektirir.

19- Hastaların, dil altından, yutmaya da ilaç alması orucu bozar.

Kalp rahatsızlığı için sağlan deri üzerine konan ve derinin gözeneklerinden emilerek kalbe fayda veren ilaç, sağlan deri üzerine konulduğu için orucu bozamaz.

20- Kadınların ve erkeklerin ilaç olarak fiil kullanmaları orucu bozar.

Oruç üç çeşittir:

1- Avamın orucu.

2- Alimlerin orucu.

3- Peygamberlerin orucu.

Avam oruç tutar, sadece yemezler içmezler, fakat kötülüklerden, günahlardan uzak durmazlar. Alimler ise, kötülüklerden, günahlardan uzak dururlar. Enbiya ise, şüpheli şeylerden kaçar. Tutulan orucun sevabı da bu sınıflamaya göre artar.



Şimdi Ramazan Ayı hilalin doğma zamanını hesap etmekle başlatılıyor. Ramazan-ı şerifin başlanması dine uygun olmuyor. Bu hatayı düzeltmek için iki gün kaza orucu tutmak lazım olacaktır. Ramazanın girişinde ve çıkışında birer gündün iki gün hata olabilir ihtimaline karşılık olarak iki gün kaza orucu tutulur.

İftarı acele etmek ce sahur, geciktirmek sünnettir. Resulullah "Sallallahu aleyhi ve sellem", bu iki sünneti yapmaya çok dikkat ederdi. Sahuru geciktirmek ve iftarı çabuk yapmak, belki insanın aczini gösterdiği için sünnet olmuştur. Zaten ibadet, aczi ve ihtiyacı göstermek demektir.

Ramazân-ı şerife hürmette kusur etmemeli Ramazan Ayına hürmet, şart-

müslümanların karşısında, oruç yiyenlerin ve oruç tutanları aldatarak, oruç tutmayanların imanı gider.

Ramazân günlerinde lokanta, gazino, büfe gibi yiyip içme yerlerini işletmek günahdır. Bunların, oruç yiyenlerden kazandıkları, helal ise de, habistir, zararlıdır. Böyle yerleri iftardan sonra açmalıdır.

Oruç tutmamakta özürlü Dinimiz, insana yapamayacağı işleri yüklememiştir. İbadetlerde her türlü kolaylığı göstermiştir. Mesela, hasta, hastalığı artacak ise; hamile kadın, süt veren kadın, harbeden asker zayıf olursa, oruç tutmaz. İyi olunca kaza eder.

Sefer çıkarak, yani üç günlük yola, 104 kilometreye gitmek için niyet ederek yola çıkan, seferi olur. Böyle misafir, orucunu er-

Dinimizde herşeyin bir ölçüsü, sınırı vardır. Herkes kendi kafasına göre hüküm veremez. Dinin bildirmediği kaideye uyulur.

Kimler oruç tutmaz

Hasta, hastalığının artmasından veya iyi olmasından gecikmesinden yahut şiddetli ağrı gelmesinden korkan ise, oruç tutmayıp sonra kaza eder.

Bu Tabib-i müslim-i hazık'ın söylemesi ile anlaşılır. Hazık, mütehassıs, uzman olmak demektir. Kafir ve fasık, yani büyük günah işlediği bilinen tabibe muayene ve tedavi, zaruri hallerde caizdir. Fakat bunların sözleri ile ibadet bozulmaz. Orucunu bozarsa keffaret lazımlıdır.

Bazı ağır hastalar hariç hemen hemen her hasta oruç tutabilir. Yıllarca oruç tutturulmayan birçok has-

İstanbul Şehir Tiyatroları 1997 Yılı Şubat Ayı Oyun Programları

Üsküdar Musahip Z.Celal Sahnesi	Kadıköy Haldun Taner	Gazi Osman Paşa Sahnesi	Fatih Reşat Nuri Sahnesi	H.Muhsin Ertugrul	Harbiye Cep Tiyatrosu
1- Silvanlı Kadınlar 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 Şubat	1- Koca Sinan 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 Şubat	1- Gazeteciden Dost 5, 6, 7, 8, 9 Şubat	1- Bir Ata Krallığı 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 Şubat	1- Kuyruklu Yıldız Altında 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 Şubat	1- Aynalık 4, 6, 7, 18, 20, 21, 25, 27, 28 Şubat
2- Büyülü Göl 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 Şubat	2- Krala Oyun 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 Şubat	2- Akıllı Soyтары 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 Şubat	2- Soytarlar Okulu 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 Şubat	2- Küçük Nasrettin 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 Şubat	2- Kendi Gök Kubbemiz 11, 13, 14 Şubat
3- Maviydi Bisikletim 18, 23 Şubat	3- Farklı Bir Kadın 19, 20, 21, 22, 23 Şubat	3- Estepeta Puf (O.O.) 19, 20, 21, 22, 23 Şubat	3- Estepeta Puf (O.O.) 19, 20, 21, 22, 23 Şubat	3- Cem Sultan 19, 20, 21, 22, 23 Şubat	
4- Mikadonun Çöpleri 19, 20, 21, 22 Şubat	4- Maviydi Bisikletim 25 Şubat	4- Silvanlı Kadınlar 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23 Şubat	4- Silvanlı Kadınlar 26, 27, 28 Şubat	4- Oidipus 26, 27, 28 Şubat	
5- Lüküs Hayat 26, 27, 28 Şubat	5- Kendi Gök Kubemiz 26, 27, 28 Şubat	5- Koca Sinan	5- Maviydi Bisikletim	5- Gazeteciden Dost 1, 2 Şubat	
6- Estepeta Puf 1, 2 Şubat	6- Cem Sultan 1, 2 Şubat				

Şehir Tiyatroları
Tel:
(0212) 232 86 03
Fax:
(0212) 246 06 28

Sivil Toplum Kuruluşlarından Açıklama

Yerel Yönetimler Yasasında öngörülen değişiklik ile 1991 tarihli 3723 sayılı kanunla kabul edilen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu ve 1994 yılında kabul edilen Aalborg Deklarasyonu ilkeleri gözardı edilmektedir.

Gerek mevcut yasal çerçevede, gerekse de değişiklik önerilerinde taraflardan birinin, üstelik bir hukuk yönetiminde olmaması olarak tarafın vatandaş inisiyatiflerinin sürekli dışlandığı görülmektedir. Bunun yerine siyasi hesaplaşmalar ön plana çıkmaktadır. Oysa yerel yönetimlerin Hukuk Yönetimi olabilmesi için her şeyden önce siyasi kümeleşmeler dışında vatandaşların kendi aralarındaki ilişkilerin düzenlenebilmesini üstlenmeleri gereklidir.

Siviller destek, imkan kullanılmama, imar, sağlık, spor, inanc, kültür, çevre, şehirleşme gibi konularda yeni sorumluluklardan söz edilirken, bu sorumlulukların siyasi tekelleşmeyi engelleyecek biçimde sivillerle nasıl işbirliği içere-

ceği, bu sorumlulukların daha nitelikli hizmetlerle yerine getirilmesi için taraflar arasında nasıl düzenlemeler yapılacağına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylanmış olduğu bu belgelerdeki ilkeler dikkate alınmamaktadır.

Tasarıların sivillerle ait sahaya siyasi etkilere açık tutması belediyelere büyük ölçüde rant dağıtma ve kollama imkanı yaratmaktadır.

Bu nedenlerle yeterli olgunlukta bir hazırlık sürecini yaşamadan tasarıların kanunlaşması için TBMM'ye sunulmamasını, kesinlikle değişmesinde hemfikir olduğumuz mevcut yasal çerçeveyi yeniden düzenlenmesi için yapıcı işbirliğine hazır olduğumuzu belirtiriz. Saygılarımızla.

Teravih Namazı İhmal Edilmemelidir

Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnettir. Ramazan-ı şerifin her gecesinde kılınır. Cemaatle kılınması sünnet-i kifayedir. Teravih namazının vakti, yatsı namazından sonradır.

Vitr Namazı, yalnız Ramazan ayında cemaatle kılınır. Teravih namazı, vitirden önce ve yatsının son sünnetinden sonra kılınır. Teravih namazını, iki rekatta bir selam vermek suretiyle kılma daha iyidir. Dört rekatta bir selam vermekte olur.

Teravih Namazı, camide cemaatle kılınca, başkaları evde yalnız olarak kılabilir, günah olmaz. Fakat camideki cemaat sevabının mahrum kalır. Evde, birkaç kişi ile cemaatle kılınırsa, yalnız kılmaktan yirmiyedi kat fazla sevab kazanılır.

Teravih Namazı mühim sünnetlerdendir. Ramazanda gündüz oruç tutmak farz, gecelerini ihya etmekte sünnettir.

VAZGEÇEBİLİRSİNİZ...!

BİR PAKET SİGARADAN...
VAZGEÇEBİLİRSİNİZ...!

Görmeyenlere
bir kaset
için...

Tel:
337 26 78
345 67 03
Fax:
345 09 55

Kaset bağışlarınız için:

Türkiye Görmeyenleri Eğitim ve Himaye Derneği
Osmanağa Mah. Kırtasiye Sok. No: 32/3 Altiyol-
Kadıköy-İstanbul

Nakdi Bağışlarımız İçin:

Türkiye İş Bankası Kadıköy Rıhtım Şubesi Hesap No:
6794 Kadıköy-İstanbul

Azıcık ta Mizah

Enver Korkmaz

SORU ve CEVAPLAR

Gün geldi, çocuk çocuk sahibi oldunuz gün geldi onlar büyüdü, başladılar hayat meyat hakkında ileri geri konuşmaya, sorular sormaya...

Cevaplarını bilmesinin olmaz. Yoksa büyük yerine koymazlar, gider soruların cevaplarını başkalarından almaya başlarlar... Onun için sizlere tavsiyemiz olarak biraz bilgi verelim, siz de onların çocuklarınıza bavadan dağdın.

Diyeceğim ki, "Ben nereden geldim şu dünyaya?" diye sorular. Hep de sorular bunu ya? Siz de çocukluğunuzda merak etmişiniz bunu ve muhtemelen gerçek dışı cevaplar aldığınızdan sonra da gerçeği başkalarından öğrendiğinizden, ananıza babanıza epey içertmişsiniz. Ya sizi adam yerine koymamışlardı, ya da gerçekten yalan söyleyerek, aslında bunun zamanı değil, demek istemişlerdi... İyi ama zamanı kim tayin edecek? Bir çocuk bu tür sorular sormaya başlamışsa, zamanı gelmiş demektir...

Her neyse, bizden önce ana baba olanlar böyle yapmışlardı diye sizin de aynı şeyi yapmanız gerekmiyor.

Fakat çocukla konuşurken isim ve sıfatları aynen cismanı



varlıklarıyla özdeş olarak kullanmanız gerekmiyor; biraz şairleşerek sembollerle de anlayacağın kadar anla demeye getirerek, derdinin anlatılabilirsiniz.

Mesela, "Şimdi bir çeşme düşün evladım" diye sözler başlarsınız. "Sonra bu çeşmeye bir hortum bağla" ... Çocuğun merakını yeterince celbetmişseniz devam edersiniz: "Sonra da hortumla bahçeyi sula... Göreceksiniz, eğer o bahçe kurak değilse, nasıl meyve verecektir, ilerde..."

Gördünüz mü ne kadar kolaylaştı, bir gerçeği yalan malan söylemeden, edepsizliğe düşmeden anlatılabilmek...

Tabii çocuk kendisinin bir meyveye benzetilmiş olduğunu anlamalı, bundan gurur duymalıdır...

Yoksa başka bir şeye benzetilmek ya da benzetmek istiyorsa, size "Beni benzetecek başka birşey bulamadın mı" diye kızı-

bilir. Bu sanatkarane anlatımın hiçbir işe yaramayabilir. Nitekim çocuk, bir meyve ise eğer, günün birinde birisinin kendisine yemeğe kalkışmasından haklı olarak korkabilir, niye meyve yaptınız başka yenilip yutulmaz bir şey yapmasaydınız diyebilirdi...

Ya da birgün, "Meclis'te koca koca şık şık adamlar niye sokaktaki kaba saba insanlar gibi küfürleşiyor, tekme tokat birbirine giriyor?" diye yine en tabii vatandaşlık hakkı olarak, size soru yöneltebilir...

Ne cevap vereceksiniz? "En büyük yasa yapıcı onlardır, işte bu şekilde yapıyorlar, yaptıklarını da biz daha iyi anlayalım diye küfürlerle süslüyorlar" mı diyeceksiniz?... Daha o yaşta Meclis'e saygı duymayı öğrenen çocuk, ilerde kendi de o meclise girdiğinde aynı şeyi yapmaz mı? Hele o el kol bacak hareketlerinin, belki sizin anlatmış olduğunuz dünyaya geliş öyküsünü, sizin anlatmış olduğunuzdan daha anlaşılır bir şekilde anlattığını bir çıtılsanız, kimbilir neler düşünecek, neler... Herşeyden önce, böyle yapılan yasaya, hele Anayasaya hiç itimadı kalmayacak. İçine her bir halın adı verilerek kötü şeyler karıştırılmış bir yemeği hangimiz yemek ister?

Eee, peki gerçekten ne cevap vereceksiniz?... "Şakalaşıyorlar, oyun oynuyorlar, millet biraz eğlensin diye tiyatro yapıyorlar" mı diyeceksiniz?...

Ondan sonra da o çocu, "Bu eşeğeğül eşekleri (küfürü kapı ya biraz onlardan) oynamak ve tiyatro yapmak için Meclisi mi bulmuşlar?3 derse haksız mı olur..." "Hem oyun olduğu ne belli, kiminin burnu kanyor, kimi tabancasına davranıyor, öyleyse eşek demekte haklıyım, bunlar eşek şakası yapıyor..." "diye konuşursa, yanlış mı olur...???"

En iyisi, siz, bu soruya cevap vermeyin... "Evladım, o soruyu git de onlara sor, neden küfürleşip tekmeleşiyorlar, onlardan öğren." deyin.

Çocuğa böylece öyle büyük bir iş verdik ki artık başka soru soracak ne zamanı, ne de gücü olmayacak.

Bu tavsiyelerimiz sayesinde, işte, siz anne babalar, soru üstüne soru soran veledlerinden kurtulup, rahat nefes alacaklar.

Tabii, her zaman olduğu gibi başlarına da şöyle bir karşı soru cezası gelebilir:

Niye siz onlara sordunuz da sorunun asıl cevabı için, bizim sıradaki yerimizin gelmesinin beklediniz?..

Bu soruyu, biraz şirsiel olacak ama, şöyle yanıtlayabilirsiniz: Size akıl vermeye kalkarken bizim aklımız başımıza geldi, yanıtı geleceğimiz olan sizlerin alması, daha uygun geldi bize...

İncisi Kahraman Dişi

Enver Korkmaz

İncisi çakmak tutanın sigarasını yakacak bir gelin boynu idi

göğsünden aşağı kaymış az kalsın doğuracak döküle döküle dünyayı doyuracak idi

sanki ne var ki tutan elinden bırakmadı sigarasını yakmadan kendine çaktı

inci ve inciler tane tane ateşe bulandı

boyun dediğin böyle öpmeden öpülmeden kızarı rezil olmadan dünya aleme uzandı sevdiğinin ellerine

laf aramızda hani kendini vermeden incilerini yatağa devirmişti

başı kendisine lazım boyunsuz nasıl dik durur idi

gerçi adam severken yiyip bitirmeyi aklına getirmemişti

ama dünyanın binbir hali var akıldan geçmeyen dışlarına geçebilirdi ne de olsa ağzında bir köpek sıvrılığı keskin bekliyor idi

Allah göstermesin bir de ana damarı yakalarsa kanı durdurmak için kim yetiştirirdi imdada

takarşın boynuna incileri ısırarak isterse takır takır ya da çatır çatır yerd

dök dökebilirdi kadar yesin dursun ne zarar var altı üstü yuvralacak küsküçük tane tutup bırakmasa da

muçevher mi safte mi uğraşta dönmüş

gözbebekleri nereden anlayacak damat olmanın keyfine varmak için ağzına kadar gelmiş ne bulsa yutmaya kalkacak

bakire dediğin anadan doğma nazlı olur ve aslımı ele vermeden sonsuza kadar dökülür durur

inci inci saçıldıkça da gözler faltaşında kirpiğini kırpmadan dimdik olur.

Patagonya Cumhuriyeti'nden ilan olunur

İsmail Cürekl

Bu ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine her bölgesinde görülen siyasi, ekonomik, hukuksal çöküntüleri gidermek, hiç olmazsa bir nebze kardeşliğin, huzurun, insan olmanın mükemmelliğinin ne olduğu, özelliklerini tatrabilencek münhal bulunan yönetici kadrolara sınavla eleman alınacaktır.

Şimdiye kadar istenenler fazlasıyla vereceklerini iddia edip yetki isteyenler bu alıcınan milletin engin hoşgörüsünden sonuna kadar faydalanma yolunu seçerek yapıp, yıkıp, yok etmişlerdir. Bütün ibrelerin en son tahammül sınırını zorladığı, sadece adının kaldığı Cumhuriyet günlerinde acilen önlem alınmasının zaruretini alaşmış olup var olabilmemizin şartı buna bağlanmıştır. Bu yüzden ki bize hiçte hak etmediğimiz

şeyleri zorlayan bu kadroların bir an önce istenen niteliklere haiz olanaklarıyla istihdam edilmesi uygun görülmüştür.

Sınavlar yazılı, sözlü uygulamalı olmak üzere üç aşamada yapılacaktır. Her üç sınavdan geçen not alanlar başarılı sayılacaktır. Kazananların az olması, başvurmaması, başarısız olması halinde iki sınavdan başarılı olanlar başarı sırasına göre çağrılacaktır.

Adaylarda,

- 1- T.C. vatandaşı olmaması,
- 2- Okur yazar olmaması,
- 3- Kesinlikle Atatürkçü olmaması,
- 4- Hiçbir yabancı dil bilmemesi,
- 5- Konusunda olabildiğince deneyimsiz olması,
- 6- Herhangi bir şekilde kitlerle önüne çıkıp görev yapmak üzere namusu şerefi, milleti için dürüst çalışacağına dair yemin etmemiş olması,
- 7- Kendi sülalesinde, ailesinin sülalesinde yolsuzluğa, gayrimişru işlere adı karışmamış tek kişinin bile kalmamış olması,
- 8- Vücudunda yapacağı işe engel bir sakatlığın olması,
- 9- Bağımsız iş yapamama, kendi kadrosunu kuramama gibi yeteneklerden mahrum olması, şartı aranacaktır.

Yukarıdaki şartlara haiz zengin-yoksul, yaşlı-geç, bay-bayan isteklilerin en kısa zamanda aziz milletimize başvurmaları gerekmektedir. Tüm milletimiz inisiyatifinde değerlendirilerek aranan şartlara azamî ölçüde sahip olanlar tercih edilecektir.

Başvurular titizlikle incelenecek olup, adayların kendi durumlarına dair beyanlarında dikkatli olmaları hem zaman kaybını önleyecek hem de kazanma şansını yükseltecektir.

Eleman alınacak münhal kadrolar ve sayıları aşağıdadır

- 1 Adet Cumhurbaşkanı
1 Adet Başbakan
2 Adet Yardımcı Bakan
14 Adet Çeşitli Bakanlık ve üst düzey yönetici.

Maaş dolgun olup+ yol ücreti+ lojman+ sigorta+ yemek gibi sosyal haklar verilecektir.

Kadirbilir bir milletle çalışılacak olması unutulmamalı. Duyurulur.

TEŞEKKÜR

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü nedeniyle Derneğimiz Bahkesir Şubesi'ne bir faks cihazı hediye eden

METS LTD. ŞÖNETİM KURULUNA VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET KAYABAŞI'NA

Teşekkürlerimizi bildirmeyi bir borç sayıyoruz. Duyarlı bir toplum yaratmada örnek teşkil eden METSA LTD. YÖNETİCİLERİNİ kutlarken, Sayın Başkan Mehmet KAYABAŞI'nın sözlerini bir kez daha yayınlamak istiyoruz. Sayın Kayabaşı diyor ki:

"Yurdumuzda ve kentimizde yüzlerce şirket ve işadımı var. Herşeyi devletten beklemek yerine kendi yaptırım gücümüzü kullanmalıyız. Jnanayım ki bu sosyal yardımlaşmayı sağladığımız ölçüde halkımız da ülkemiz de daha hızlı kalkınacaktır. Bunun zorunluluğuna bizim kadar diğer kuruluşların ad inanacağını var sayıyor, bundan böyle de bu dayanışmayı sürdüreceğimizi vurguluyorum."

Bu örnek Davranışı için METSA Yönetim Kurulu Üyelerine ve Sayın Başkanına Teşekkür Ederek Saygılar Sunuyoruz.

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Bahkesir Şubesi Başkanı S. Mehmet Aslan

Onbir ayın sultanı Ramazan geldi

Baştarafı 5'te
Oruc tutanların bayramı da üç cesittir
Cahiller, oruç tutup iftar edice yerler, içerler bizim bayramımız budur, derler. Alimler ise, akşam olup iftar edince, Cenab-ı Hak eğer bizim orucumuzu kabul etmiş

lerini, mekruhlarını ve müfsitlerini yani bozan şeyleri de bilmek lazımdır.

Bunlar bilinmezse, yapılan ibadet sıhhatil olmaz. Hatta öyle olur ki, ibadet yaptığımızı zannettiğimiz halde, o ibadet bozulmuş, ibadet

orucun farzlarını, mekruhlarını ve müfsitlerini, yani orucu bozan halleri ve bozmayan şeyleri iyi bilmek lazımdır.

Orucu bozmayan şeyler

Orucu bozmayan şeylerden bazıları:

1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip, içmek.

2- İhtilal olmak.

3- Tentürdiyot ve yağ sürünmek ve sürem çekmek. (Bunların rengi, kokusu tükürükte, idrarda belli olsa bile orucu bozamaz.)

4- Gıybet etmek. (Gıybet orucu bozamaz ise de, haramdır orucu sevabını azaltır.)

5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak.

6- İsteyerek, zorlayarak, biraz kusmak.

7- Kulağına su kaçmak.

8- Ağzına, burnuna, boğazına toz, duman ve sinak çakmak.

9-Oksijen gazı tüpü ile suni hava verilerek. (Gazın içine ilaç konmuş ise bozar.)

10- Başkalarının içtiği sigaranın dumanı, sakındığı haled ağzına, burnuna girmek.

11- Ağzını yıkadık-tan sonra, ağzında kalan yaşlığı tükürük ile yutmak.

12- Gözüne ilaç koymak.

13- Diş çukuru-na

ilaç koymak. (Tadı boğazda duyulsa bile boz-maz.)

14- Yutmadan yemeğin tadına bakmak.

15- Çiçek, kolonya koklamak. Kolonyayı koklamayıp burnuna çekersen bozulur.

16- Dişleri arasında sahur vaktinden kalan, nohuttan küçük şeyi yutmak.

17- Gelen kusuntunun geri girmesi.

18- Orucu bozmağa niyet edip de bozmak.

19- Diş çektirmek. (Diş çekmek için morfin verilmesi orucu bozar.)

20- Diş çektirince gelen kanı tükürmek, yahut tükürükten az ise yutmak da orucu boz-maz.

21- Arının kendiliğinden sokması.

Orucun sevabını gideren bes sey

Orucu bozmayan, fakat sevabını azaltan şeylerden de kaçınmak lazımdır. Oruç tutanlara vadedilen büyük sevaba kavuşmak için hadisi-şeriflerde bildirilen şu hususlara da dikkat etmek lazımdır:

Hadis-i şeriflerde buyruldu ki:

(Beş şey orucun sevabını giderir: Yalan, nemine yani söz taşıma, gıybet (yabancı kadına şehvetle bak-

mak) ve yalan yere yemin.) Gıybetle meşgul olan kimselerin orucu hakikatte oruç değildir. Yani sadece oruç borcundan kurtulur, vadedilen sevaba kavuşamaz.

Peygamber efendimiz:

"Ya Rabbi, dilimizi yalandan, kalbimizi nifaktan, amelimi riya-den, gözümü hyanetten temizle ve koru! Gönül-den geçenler senden gizli değildir" şeklinde dua etmemizi tavsiye ederlerdi.

Bunun için oruçlu olanın, riyadan, gösterişten uzak durması sadece Allah rızasını düşünmesi lazımdır.

Farklı Ramazan imsakiyeleri

Bugün, imsakiyelere esas olan Türkiye'deki iki çeşit takvim kullanılmaktadır. Bir kısmı, yüz senedir kullanılmakta olup, doğruluğunda en ufak bir şüpheli; tereddütü hasıl olmamış, namaz vakitleri cetvelini aynen muhafaza eden takvimler, bir kısmı da, 1983'den sonrakı, yeni hesaplara göre hazırlanmış takvimlerdir.

1983 yılından önceki bütün takvimler aynı idi. Fakat 1983'ten itibaren Diyanet İşleri temkin vakitlerini kal-

dırdığından böyle farklı iki durum ortaya çıkmıştır.

Türkiye Takvimi ile diğer bazı takvimler, 1983 öncesine göre hazırlanmaktadır. 1983 yılından önceki uygulamaya göre hazırlanan takvimler ve bu takvimlere dayanılarak hazırlanan "Ramazan imsakiyeleri" yanlış değil, sadece temkinlidir. Temkin nedir, alimler bu temkini niçin koymuşlardır?

Oruc tutan sağlıklı olur

Allahü tealaaya, kullarına faydalı şeyler emreder. Zararlı şeyleri emretmez. Cenab-ı Hakın her emrinde bizim iblemediğimiz nice faydalar mevcuttur. Fakat mümin, emirleri yaparken, faideli sebebi için değil, Allahü Tealanın emri olduğu için yapar. Haram ve mekruhlarından da aynı şekilde sakınır. Bunun için mümin, gayir müslimlerine, din düşmanlarına sözlerine aldınmaz.

Oruç tutarken de, islam alimlerinin bildirdiklerine tabi olur. Dinini, imanını çalmak için uğraşanların düşüncelerine, sözlerine itibaremez. Çünkü ibadetlerde, gayri müslimlerin sözleri dedilil, senet olmaz. Onların sözleri ile ibadetler terk edile-



mez. Oruç da namaz kılmak, zekat vermek gibi, Allahü tealanın emirlerindedir.

İbadetler emredildiği için yapılır

Mümin, ibadetlerini Cenab-ı Hak emrettiği için yerine getirir. Fakat bu emirlerin faidelerinden, hikmetlerinden bazısını araştırmanın, bilmenin de zararı yoktur. Hatta ibadetlerin faidelerini, hikmetlerini öğrenmenin fidesi bile olmaktadır. Ancak bu ibadetleri hikmeti budur demek, uygun değildir. Bildmediğimiz daha birçok hikmetleri olatılır.

Allahü Teala, insanı

ve bütün varlıkları aciz, muhtaç olarak yaratmıştır. Bedenin çeşitli şeylere ihtiyacı vardır. Hastalandığı zaan, tedavii olmaya muhtaçtır. Hastalıkların çeşitli sebepleri mevcuttur. Bunların ekserisi ise, çok yemekten ileri gelmektedir. Az yiyeceği vücudu sağlıklı olur. Hadis-i şerifte buyruldu ki:

Oruc tutun, sıhhat bulun!

Orucun insan sağlığına tesiri, sayılmayacak kadar çoktur. Bunların içinde en önemlileri, karaciğer ve damarlar üzerindeki tesiridir.

Bugün yapılan tıbbi araştırmalarda, gneçliğinden itibaren oruç tutan kimselerin karaciğer bozukluğu ile ilgili rahatsızlık çekmediği tespit edilmiştir.

Yapılan araştırmalarda, zayıf güçsüz kimselerin oruç tuttıkları zaman, daha canlı hale geldikleri görülmüştür.

Damarların en büyük düşmanı, kandaki aşırı besin maddeleri ve bilhassa bu maddelerin yakılamayan artıklarıdır. Bu artıklar, ihtiyaçlağın, yıpranmanın sebebi olarak gösterilmektedir.



ise, bu bizim bayramımızdır, derler. Peygamberlerin bayramı ise, oruçların kabul olmasıyla beraber, Cenab-ı Hak razı olduysa bayram ederler.

Orucu bozmayan şeyler

Bir ibadeti yaparken, o ibadetin farzlarını, vaciblerini, sünnet-

olmaktan çıkmış olabilir.

Mesela orucun farzlarından birisi, orucun başlanış vaktinden bitiş zamanına kadar, orucu bozan şeylerden sakınmalıdır. Başlanış vaktinden sonra ve bitiş vaktinden önce birşey yenir ve içilirse oruç bozulur. Bunun için

Sivil Toplum Örgütlenmesine Yeni Bir Saldırı

Son dönemde Mimarlar Odası'na saldırıda başrolü oynayan Koruma Genel Müdürü Altan Akat ve Kültür Bakanlığı çevreleri yine sahnedir. Bu saldırı Tarih Vakfı somutunda sivil topluma güvensizliğin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını engelleme isteğinin belirgin bir örneğidir.

Darphane Her Yıl Yeni Etkinliklerle Zenginleşerek 2001 Yılında Modern bir Kent Müzesi ve Kültür Merkezi Olacak!

İstanbul ve Anadolu Sergileri'nin öntümüzdeki yıl yeniden açılması için büyük bir talep var. 1997 yazında Toplu Konut İdaresi'nin onay ve desteğiyle, bu sergiler yeniden halkımızın ve özellikle gençlerimizin yararlanmasına sunulacak. Daha sonra Ekim ayında, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'yla işbirliği içinde Uluslararası İstanbul Bienali'nin Darphane'de düzenlenmesi için tüm bağlantılar yapıldı. Bu yıl, çok sayıda kültür-sanat faaliyetinin de izleyebileceği darphane'yi 100.000 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Tarih Vakfı'nın 2001 yılında açacağı İstanbul Müzesi'nden vazgeçip Darphane binalarını terk etmesi söz konusu olmayacaktır. Henüz davalar devam eden konulara ilişkin ve yasal olmayan kararlar karşısında hakkımızı aydınlatmamızın ve halkımızın desteği ile sonuna kadar arayacağız.

"Ne Yap, Ne Yaptır Zihniyetine Sivil Toplum Kuruluşları Olarak Dur Diyelim!"

Bağlantı için:

*Tarih Vakfı: Valikonağı Cd. Samsun Ap No:57 80220 Nişantaşı-İst.

Tel : (0212) 233 21 66

Faks : (0212) 234 32 90/ 227 37 32/ 513 21 77

Belediye Dilencilere Göz Actırmıyor...

Baştarafı 1'de Sizler de çevrenizde dilenenleri en yakın zabıta görevlisine bildirin. Alo zabitanın 153 nolu telefonu aklınızda olsun. Birçok kaybolan özürü ve küçük çocuğun bulunmasına edeceğiniz bir telefon yardımcı olabilir. "Zararın neresinden dönülürse kârdır" ata sözünden hareketle ne kadar insanı bu kötü yoldan çevirir ve topluma kazandırır o kadar iyi olacaktır.

Bazıları da ellerinde bir reçete ile dileniyorlar. Güya hasta olmuş, ilaçlarını alamamış, ameliyatını alamamış ve bunun için para topluyor.

Böyle mazereti olan ve bizlerden para isteyen olursa onu alıp hastaneye götürdüğünüzü, ilaçlarını alacağınızı söylediğinizde hemen uzaklaştığını göreceksiniz. Çünkü gerçek böyle değil. Bu vatandaşları kandırmak için önceden hazırlanmış bir yöntem.

Hiçbir geliri, sosyal güvencesi olmayan devlet Yeşil kart müessesesiyle sağlık yardımında bulunuyor.

En yakın mülki amirine müracaat etmesiyle bu kartı alabilecek insanlar neden dileniyorlar? Para toplayarak birilerine gelir sağlamak için. Yoksa hasta falan değiller. Ancak, devletin ilgili makamlarından izin alarak çok miklarda gideri olan bazı hastahanelerle mücadele eden

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği'nden Erzak Yardımı Yapıldı...

■ Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı dolayısıyla gıda ve giyim yardımı yapan Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği yardıma muhtaç üyelerini sevindirdi. ■ Özürlülere erzak, para vb. yardımlarını esirgemeyen ve bunu düzenli bir hizmete dönüştüren dernek, özürü üye ve ailelerine çeşitli yardımlarda bulundu.

■ Sosyal Sekreterliğin katkılarıyla gerçekleşen erzak yardımında çeşitli kurum ve kuruluşlardan da destek geldi. ■ Yaklaşık 100 kişinin yararlandığı giysi ve erzak yardımına ek olarak para yardımı da yapılan organizasyon üye ve aileleri çok mutlu etti.

Tüm okurlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlar, Alemi İslâm için hayırlara vesile olmasını dileriz.

VURGU

Ülkemizde her yüz kişinin 8'i tarikat üyesi

Baştarafı 1'de ile ikinci sırayı alıyor. DYP'li olanlar 9 HA-DEP 4.1, MHP 7.8, DSP 2.6, CHP 0.6, YDH 0.1 Yaşadıkları yere göre tarikat üyeleri ise: Kentlerin imarlı bölümlerinde, 8.4, gecekondu mahallelerinde 9.9, köylerde 4.8 Eğitimlerine göre tarikat üyeleri; Eğitimsiz 12.2, ilkökul 8.5,

Valimizi Almayın

Baştarafı 1'de Balıkesir valisi Bayrak Kanunu'nu tüm gerçek ve tüzel kişilere hatırlatmış ve bayrağımıza olan sevginin tüm ilde daha da artmasını sağlamıştır. Bu nedenle mi görevden alacaksınız? Valimiz hava kirliliği ile mücadele ettiği için mi?, gürültü kirliliği, doğa kirliliği, gibi sorunların üzerine

ısrarla gittiği için mi görevden alacaksınız? Doğayı sevdiği için mi? İyi bir çevreci olduğu için mi görevden alacaksınız? Sayın valimiz, Çevre yolu bitirilsin diye, organize sanayinin alt yapısı için, körfez havaalanı, Balıkesir Bursa arasındaki ölüm yolu inşaatının yarım kalmaması için ödenek peşinde yılmadan

mücadele etti diye mi görevden alacaksınız? Bizler valimizi çalışmalarından son derece memnunuz. Kentte tam bir konsensus var. Herkes gündür fikirini söylüyor. Valimizi görevden alacağınıza sizler yukarıda bir kısmını saydığım yarım yatırımlarımızı bitirecek kadar ödenek gönderin.

İslâm Alemi'nin özlemle beklediği mübarek Ramazan Ayı'na kavusmanın mutluluğunu yaşıyoruz

■ Annemin ve babamın sofraya oturmadan önceki dualarına amin der ve sonra sahur sofrasındaki yerimi alırdım. Sofranın kaldırılışı ve sonra sabah namazını kılan büyüklerin dua sesleri arasında uyuya kalırdım.

Oruçla geçen günün sonunda iftar şöleni bekledi beni... herkes toplan atılmasına yarım saat kala sofranın etrafında toplanmış olurdum. Ve herkesin sofrasında kendi bütçesine göre iftariyelik bir şeyler olurdu mutlaka ama en önemlisi zeytinle orucu açmaktı. Sofrada ne olursa olsun ilk lokma, besmeleyle ağza atılan zeytin tanesi idi. Sonra yemeklere geçilir ve mümkün olduğu kadar az yemeye ve iştahın sahurda saklanması tavsiye edilirdi. Çünkü teravih namazını rahat kılmamızın gereği olduğu, yine büyüklerimizden öğrenmiştim.

İftar daveti kutsal ayın vazgeçilmez bir gereği idi. Gerekli diyorum, çünkü iftarlar bugünkü gibi eşe dosta değil, mahallelinin yoksulları düşünülerek düzenlenirdi. Hemen her gece mahallelinin dar geliri bir ailesi evimize konuk edilirdi. Onlara yapabileceğimiz en güzel ikramları vermeye çalışırdık. Tabii bu bizim gibi orta halli aileler için geçerliydi. Zengin konakları bir ay boyunca iftar saati geldiğinde kapılarını açık tutar, yoldan geçen herkes iftar sofrasına davet edilirdi. Ben annemin iftar sofrasında ağırladığı kişileri yolcu ederken yanlarına o gecenin sahuruna için de paketlere sarılmış yiyecek verdiğini görürdüm.

Dediğim gibi zengin değilim ama olanımızı paylaşmanın gereğini ve sevabına inanırdık. Evimize fazladan giren nimetin, ramazanın be-

reketi olduğuna inanırdık. Bu ne kadar güzel bir inançtı. Bu günün ramazanlara pek benzemiyor. Artık aileler iftar sofrası başında bile pek buluşmuyor. Aile fertlerinin ayrı ayrı işyerlerinde çalışıyor olması, bu sene iftar saatinin erken saatlere rastlaması bir araya gelmeyi engelliyor. Mesela ben kendi işyerimde iftar adı altında bir iki lokma birşeyler atıştırırken, eşim kendi işyerinde, oğullarım ise çalıştıkları şirketlerde oruçlarını buzuyorlar. Benim gibi o güzelim ve dua dolu iftar sofralarını görmüş kişiler için bu tür oruç açmak, sanki ruhumda bir eziklik yaratıyor.

Eski konakların yoksullara açtığı sofraları bugünlerde belediyeler yapmaya çalışıyor. Artık zenginler de sadece gösterişten ibaret eş-dost iftarları düzenliyorlar. Zengin veremediği gerçek hizmet yoksulluğundan ötürü bence zengin olmanın gururunu da yaşamıyor.

Ramazanın ayının günün koşullarından ötürü biçim ve görüntüsü değişiyor. Artık hiç kimse ağır geçen bir iş gününün yorgunluğundan sonra bir de sahur yemeği hazırlığına kalkışmıyor. Gördüğüm kadarıyla çalışanların çoğu biraz geç yatıp sandviç türü şeyler atıştırıp yatarak uykularını almaya çalışıyorlar.

Evet... Bunlar Ramazan ayının özellikle büyük kentlerdeki biçim değiştirmesi. Ama biçim sandığımız kadar

da önemli değil. Önemli olan öz'ünde inançların ve Ramazan ayının gerçek faziletlerinin değişmemesi.

Çünkü bu ayın ibadet kadar önemli, getirdiği özellikler vardır.

Ramazanın ayı kardeşlik ayıdır. Bu kutsal ayda herkes birbirini daha çok sever, sayar ve inanır. Çünkü tüm müminler bu ayın sevap ayı olduğunda birleşmişlerdir. Anadolu'da Ramazan ayında suç işleme oranında büyük bir azalma görüldü. Çünkü içkinin, zinanın, kumarın olmadığı ortamda suç unsuru azalır ortadan kalkardı.

Manevi inanç paylaşıldı. Hiç bir esnaf hak ettiğinden fazlasına malını satmaz, böyle bir ayda ihtikarlık yapmaktan korkar, çekinir ve ziyadesiyle cezalanacağından korkardı.

Ramazanın ayı gerçekten sosyal hizmet veren bir aydır. İnsanlar bu ay için iyilik yapma yönelişini değerlendirmek için adeta yarışlarıdır. İnsanlar cebindeki paylaşılar, sofrasındaki paylaşılardan ve bunlarla mutluluk duyarlar. Ramazan ayı, insanın ruhunu terbiye ettiği kadar toplumun üzerinde de etken olarak sosyo-psi-kolojik ve sosyo-ekonomik yönlendirmeyi başaran bir güçtür.

Türk halkının ve tüm müslüman kardeşlerimize bu ayın bütün faziletleriyle gelişinin hayrını görmesine ve müslümanlığa yarışır bir biçimde daha erdemli daha inatçılı, daha mükemmel kılmasını diliyoruz.

Göz sağlığınız ve siz

Baştarafı 4'de Doğru Yanlış Bilgisayar kullanmak gözleri bozamaz. Ancak, uzun süre yakın çalışmak veya çok okumak gözlerinizde yorgunluk yaratabilir. Sık sık ara vermek, uzaklara, yukarıya bakarak gözleri dinlendirmek gerekebilir. Eğer görmeniz bulanıyorsa veya gözleriniz çabuk yoruluyorsa bir göz doktoruna görünmelisiniz.



(Yanıt: Yanlış)

11- "Havuz yemek görmemezi düzeltir"

Doğru Yanlış

Havucun görme için çok gerekli olan Vit-A içerdiği doğrudur, ancak diğer pek çok gıdada da Vit-A vardır. Havuçta ya da havuçsuz dengeli bir diyet iyi görme için gerekli tüm vitaminleri içerir. Vit-A, D ve E'nin fazlası tehlikeli bile olabilir.

(Yanıt: Yanlış)

12- "Görmesi zayıf kişileri ince yazıları okumaktan kaçınmalıdır."

Doğru Yanlış

Gözleri zayıf olan ya da görmesi azalmış olan özellikle yaşlı kişilerle ilgili pek çok yanlış kavram vardır. Örneğin "eğer, gözlerini çok kullanırsa görmelerinin kaybederler" gibi. Ayrıca ince yazıları okumalarının da görmelerini daha çabuk bozacaklarını söylerler. Gözlerimizi bir fotoğraf makinesine benzetirsek; nasıl ki ince detaylı resimler çektiğimiz için kameramızın daha erken bozulacağını düşünemiyorsak, aynı gözlerimiz için de doğrudur ve gözlüklü olmak hiçbir zaman gözlerimizi fazla kullanmaktan bizi alıkoymaz.

(Yanıt: Yanlış)

13- "Katarakt lazer kullanarak tedavi edilebilir"

Doğru Yanlış

Bu modern bir hurafedir. Katarakt lazer ile çıkarılamaz. Bulamıklaşmış lens (göz merceği) ancak ameliyatla çıkarılabilir. Katarakt cerrahisinden sonra, bazen ince bir zar kalabilir. Lazer ile bu zarda daha iyi görme için sağlayabilecek bir delik

açılabilir. Bu işlem kataraktın cerrahi olarak çıkarılması ile karıştırılmamalıdır.

(Yanıt: Yanlış)

14- "Kontakt lens kullanmak miyopinin artmasını engeller"

Doğru Yanlış

Bazı kişiler kontakt lens kullanmanın miyopinin artmasını engelleyeceğine ve zamanla lens ya da gözlüğe gereksinimleri kalmayacağına inanırlar. Kontakt lenslerin miyopiyi azalttığı ya da tümüyle ortadan kaldırdığına ait bilimsel bir kanıt yoktur.

(Yanıt: Yanlış)

15- "Beslenme ile görme arasında önemli bir ilişki vardır"

Doğru Yanlış

Sağlıkla ilgili her konunun olduğu gibi, göz ve görmenin de iyi beslenme ile ilgili büyüktür. Özellikle bebeklerin, gelişme çağındaki çocukların protein ve A vitamininden zengin gıda almaları önemlidir. Bebeklerin anne sütü ile beslenmeleri, beslenme bozukluğuna bağlı körlükleri önlemede en etkin yöntemlerden biridir.



(Yanıt: Doğru)

16- "Şeker hastalarının (Diyabetlilerin) göz kontrollerini daha sık yaptırmaları gerekir"

Doğru Yanlış

Şeker hastalığı gözün sinir (retina) tabakasını etkileyen bir hastalıktır. Bu nedenle, hem kan şekerinin normal sınırlarda olması sağlanmalı, hem de her yıl ve eğer dahiliye hekim gerekli görüyorsa, altı ayda bir göz dibi kontrolü yapılmalıdır.

(Yanıt: Doğru)

17- "Göz nezlesi için göze limon damlatmak yeterlidir"

Doğru Yanlış

Göz nezlesinin nedenleri çeşitlidir. Hangi nedene bağlı olduğunu bilmeden göze ilaç damlatmak uygun olmadığı gibi, limon gibi hiçbir etkisi olmayan ve hatta zararlı olabilecek madde kullanmak da uygun değildir.

(Yanıt: Yanlış)



VURGU

30.000 TL

Gerçek hiç kimsenin tekelinde değildir.

Özürülere özel kimlik

Bürokrasiye takılmamaları için özürülere, Sağlık Bakanlığı tarafından "tektip kimlik" verilecek.

■ Sağlık Bakanlığı, özürli kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, özürli kişileri kamu kurum ve kuruluşlarında bekletmemek için "tek tip kimlik kartı" düzenlenmesine gidiyor. Özürülere yönelik istatistiklerin olmamasına rağmen, nüfusun %0.2'sinin görme, %0.6'sının işitme %1.4'ünün ortopedik, %3.5'in konuşma, %1'inin süregen hastalığı ve spastik özürü olduğu tahmin ediliyor.

Özürülere Subesi kuruldu

■ Özürü sadece bireyi ilgilendiren bir problem olmaktan çok, onun sosyal çevresini de ilgilendiren toplumsal bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı, özürli vatandaşların sağlık sorunlarına eğilmek amacıyla Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Özürülere Şubesi kurdu. Şube, ilk olarak yeni hastane yapılarında hastane girişlerine özürülere için rampa girişini mecburi hale getirdi.

Hizmetlere kolay ulaşacaklar

■ Bakanlık ayrıca, özürülere Kendilerine kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan hizmetlere daha kolay ulaşmalarını sağlayacak. Bakanlık bunun için "tek tip kimlik kartı" uygulamayı planlıyor. Özürülere yönelik bürokrasiyi ortadan kaldıracak olan kimlik sayesinde özürülere ilgili istatistik bilgilerin elde edilmesi amaçlanıyor. Bakanlık özürülere verilecek sağlık kurulu raporunun standart hale getirilmesi konusunda da yeni bir yönetmelik hazırladı.

Zamlı Maas İsteği

- Meclis toplantısında belediye başkanlarının maaşlarına % 50 zam yapılması önerisi de DYP ve RP gruplarının onayıyla kabul edildi.
- Bu zammın da 1997 belediye bütçesi kaleminde gösterebilmek amacıyla yapıldığını asil zammın işleri Bakanlığı tarafından tespit edileceği bildirildi.
- Buna göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı 200 milyon liradan 300 milyon liraya, 100 bin nüfusun üstünde bulunan ilçe belediye başkanlarının maaşı 150 milyon liradan 225 milyon liraya, ilçe nüfusu 100 binden az olan belediye başkanlarının maaşı ise, 130 milyon liradan 195 milyon liraya çıkarıldı.
- Ayrıca, toplantıda belediye meclis üyelerinin oturum başlarına aldıkları hakkı huzur, 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı.

Herkes Doyasıya Eğlendi...

■ Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Balıkesir Şubesi 21 Aralık Cumartesi günü "Mantı Günü" etkinliğine tüm katılanlar doyasıya eğlendiler. Herkes eğlenmeden memnun ayrıldı. 97 yılında yenilerinin yapılmasını istedikler.



Ayşegül Aldemir Şiirleriyle Konukları etkiledi

Tüm konuklar onun şiirlerini zevkle dinlediler. Yaklaşık iki yüzün üzerinde bayan konuk katıldı. Etkinliğe Balıkesir Basını tam kadro hazır olup ertesi gün yazdıkları haberlerle destek oldular.

Kırk Üç Milyon Gelir Sağlandı

Tanıtıma yönelik olarak düzenlenen "Mantı Günü"nden kırk üç milyon da gelir elde edildi. Katılanlar bundan sonra düzenlenecek tüm etkinliklerde yer alacaklarını söylediler.

Başkan Serap Tünek ve Arkadaşlarına Tesekkür Etti

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Balıkesir Şube Başkanı S.Mehmet Aslan Serap Tünek, Müzeyyen İncioğlu, basın mensuplarıyla diğer konuklara yaptığı kısa konuşmada teşekkür etti. Başkan şöyle dedi: "Derneğimiz sizin çalışmalarınızla ayakta durmaktadır."

Evlere oturan diğer bayanlarda sizler gibi sosyal etkinliklere katılmak, özürli insanların toplumun birer parçası. Onlara birlikte kucak açarak topluma kazandırabiliriz. Yapılan çekilişte kabak, köy ekmeği, kuru fasulye, nohut, yaprak konservesi, kurutulmuş bitere kadar çok ilginç hediyeler vardı. Saat onüçte başlayan eğlenceye işleri nedeniyle katılmayan bayanlar saat onaltıda geldiler ve eğlendiler. 21 Aralık'ta kolay kolay unutamayacaklarını söyleyen konuklar mutlu ayrıldılar.



Zeki Tezel Cüppe Giydi

■ Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Çanakkale Şubesi Kurucularından; Şube Başkanı Zeki Tezel Çanakkale Barosu'ndan aldığı ruhsatıyla avukat oldu.

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Çanakkale Şubesi'ni 1990 yılında açan Zeki Tezel dernekle kurduğu ilişki yoluyla kazandığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin yıl kaybı olmadan 1995 yılında bitiren Avukat Zeki Tezel, Stajını Çanakkale'de tamamlayarak 18 Aralık 1996 günü Çanakkale Barosu'nda düzenlenen bir törenle cüppesini giydi ve Avukatlık mesleğine resmen başladı.



Gerçekten Avukat

8 Ocak 1997 günü Çanakkale Adliyesi'nin hemen karşısındaki Bağ-Kur iş hanında bürosunu açan Zeki Tezel açılış kutlamasına katılan konuklara hitaben yaptığı kısa konuşmasında, "Hukuk, adaletin teminine hizmet eder. Biz Avukatların görevi de haklıya hakkını teslim etmektir. Özellikle son günlerde görme özürülere arasında bazı kimselerin hak etmedikleri halde Avukatlık unvanını makam ve mevki prestiji sağlamak amacıyla kullandıkları ve-

hatta kurum ve kuruluşlar arası yapılan yazışmalarda imzalarının hemen önüne bu unvanı koyarak güç sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Biz gerçek Avukatlık ve başka meslek-

ten her ne ise mesleğimizden kaynaklanan gücü mesleğin gereği biçimde kullanmalı ve başka amaçlara erişmek için bunu araç olarak görmemeliyiz." dedi.

Kurdelayı Vali kesti



"En büyük Destekçim esim Fatma oldu"

- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan 36 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Avukat Zeki Tezel, önce memur olarak çalıştığı belediyenin Hukuk Danışmanlığı görevini üstlendi, ardından bürosunu hizmete soktu.
- Yeni açtığı Büronun kurdelayını ise Vali Ekrem Özsoy kesti. Tezel, "En büyük destekçim eşim Fatma oldu. Bana güç verdi" dedi. Özsoy da Tezel'e bol kazanç diledi, "Açılıştta kalabalık görüyorum. Müvekkilinizin şimdiden hazır" dedi.

Yeşili Katlettiler

■ Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç, Akçay ve Altınoluk çevresinde yıllardır betonlaşma sürüyor. Kurulan kooperatifler yeşilin köküne kibrit suyu sıkıyor. Zeytin Ağaçlarının kesilmeden önce kurutulması ise çıkarılan Zeytin Ağaçlarını Koruma Yasası'nı da deliyor.

Zeytin ağaçlarını kanunen kesmek yasak. Yasak ama, adamlar önce zeytin ağaçlarını kurutuyorlar. Daha sonra da ilgilileri çağırıp

işte bakın ağaçlar kurudu. Bunları kökleyeceğiz kooperatif binaları inşa edeceğiz diyorlar. Kuruyan ağacın neden

kurumuş olduğu araştırılsa ağaç katillerinin yöntemi ortaya çıkar. Ancak, bugüne kadar ağaçların birden bire nasıl olup da kuruduğu aç-

ğa kavuşturulmadı. Atalarımız "Yaş kesen baş keser" demişler. Bunlarda azıcık merhamet olsa güzelim zeytin ağaçlarını yok etmezler. Binlerce zeytin ağacının bulunduğu alanlar beton binalarla doldu taşı. Her geçen gün bir iki kooperatif kuruluyor. Yani yeni yeni binalar yapılıyor.

Yazları bu kooperatif-

lere gelen vatandaşlar çevrede bulunan diğer yeşil alanları da atıkları çöplerle kirletiyorlar. Onları da avas yavaş yok ettiklerinin farkında bile değiller. Ülkemiz gündün güne çöllerin de böylesine katledilmesine insanın yüreği dayanmıyor.

El insaf be kardeşim bu kadar orman düşmanı olmayın. Orman olmayınca yaşamak mümkün olmaz. Onlar bizlerin akciğerleri, Ağaçları yok ederken kendi akciğerlerinizi yok ettiğinizin farkında olun, Yazdır, günahtr.

Körfez diye adlandırdığımız bu bölge önemli bir zeytin üretim merkeziydi. Yavaş yavaş bu özelliğini yitiriyor. Dilerim böyle gitmez.

Mazlum-Der Basörtüsü konusuna nihai bir çözüm

Mazlum-Der Basörtüsü konusuna nihai bir çözüm bulmak ve insanların düşünce, inanç ve kıyafet özgürlüklerine karışmayan bir "Hukuk Devleti"ne kavuş-

manın önemine dikkat çekmek için bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya katılmak için (0212) 534 52 30 ve 534 51 14'e isimlerini bildirebilirsiniz.

6 km. boyundaki meteor Dünyaya teğet geçti

■ Rusya Teorik Astronomi Enstitüsü Dünya'ya çarpması halinde yok edilebilecek büyüklükteki gök cisminin gezegeni sıyrıp geçtiğini açıkladı.

Enstitünün önde gelen uzmanlarından Viktor Solokov'a göre Tautatis adlı 6 km boyunda 2 km enindeki gök cismi 1 Aralık gecesi Dünya'ya 5.3 km kadar yaklaştı ve daha sonra uzaklaşmaya başladı.

1992 yılında Dünya'ya 3.5 km yaklaşan Tautatis'in 2000 yılında geri dönmesi beklendiği ancak 2004'de dünyaya 1.5

milyon km. yaklaşacağı bildiriliyor. Enstitüye göre uzayda çapları yarım km'den 6 km'ye kadar olan 400 kadar gök cismi bulunuyor. 1 metrelik bir gök cisminin dünyaya çarpması halinde çevre sorunları doğabileceği, 2 km'lik bir gök cisminin uygarlığı ortadan kaldırmaya yeteceği bildiriliyor.

Bizi seveceksiniz..!

Tanışmak için



Demeniz yetecek...

Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Çocukları...

Bağışlarınızı ve aidatlarınızı, Türkiye İş Bankası Kadıköy Rıhtım Şubesi'ndeki 6794 No.lu hesaba yapabilirsiniz. Tel: (0216) 337 26 73 - 345 67 03 Fax: (0216) 345 09 55